

April 2025
Jaargang 13
Nummer 106

PORTA FIDEI

*Mijn hoop
mijn Christus
in leven!*



ENCYCLIEK
SPE SALVI
P. 4



SINT-JOZEF
IN KNOCK
P. 12



27 JAAR
RADIO MARIA OOSTENRIJK
P. 16

Afgiftekantoor
Leuven Masspost
914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA



Plafond Jubileumkerk
'Santa Caterina da Siena'
Rome

EDITORIAAL

Beste vrienden,

Deze maand bezoeken we op onze weg in het Jubeljaar de kerk toegewijd aan de heilige Catharina van Siena in Rome die u op de voorpagina van deze Porta Fidei kunt aanschouwen. De grote heilige mystica Catharina was een eenvoudige vrouw gekend voor haar mystieke doctrine. Ze leidde een leven volledig gegeven aan Christus zonder aandacht voor zichzelf. Met liefde voor de Kerk durfde ze haar lijden opdragen voor de paus en de kerkelijke herders. Door haar grote aandacht voor het vasten, voor het gebed als persoonlijke ontmoeting met de Heer en voor de zeer concrete naastenliefde, en stervend op 33-jarige leeftijd, gaf ze een voorbeeld van iemand die Christus wenst na te volgen. Laat dat nu net de uitnodiging zijn die wij allen ontvangen tijdens de Vastentijd. Neen, niet iedereen zal geroepen worden tot het uitzonderlijke mystieke leven van Catharina, maar iedereen wordt wel geroepen om op zijn of haar manier Christus te imiteren.



In de tijd die ons nog scheidt van het vreugdevolle Paasfeest kunnen we, uitkijkend naar de Verrijzenis, niet voorbijgaan aan het vreselijke lijden van Jezus op zijn kruisweg. Ook al bidden we – ook bij Radio Maria – dagelijks voor verzachting van het lijden bij velen, in deze wereld ontsnapt niemand aan het kruis, en zelfs de dood. Gelukkig is dit voor een gelovige niet het einde, maar blijft het een hoopvol wachten op de Verlosser Jezus Christus. Laten we in een wereld die haar eigen Verlosser lijkt te vergeten blijvend vertrouwen en bidden, want ook voor onze generatie heeft Jezus geleden en zijn leven gegeven wanneer Hij vanop het Kruis de geest gaf.

Bij Radio Maria hopen we u volledig te kunnen begeleiden tijdens deze levensweg. Velen van jullie laten ons dagelijks weten dat het nuttig en zinvol is om het Evangelie op een zeer concrete en tevens geestelijke manier te blijven verkondigen. Dit is dan ook ons hoofddoel: ver weg van alle debatten over tijdelijke zaken proberen we ons te richten op het eeuwige. Zeker, het tijdelijke heeft zijn plaats en is niet onbelangrijk, maar het eeuwige waarover nog maar zo weinig wordt gesproken of zelfs gepreekt blijft voor ons de kern van ons geloof. De heilige Paulus zei het in zijn tijd reeds toen hij schreef aan de Korintiërs: "wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen." (1 Kor 1, 23-25) Het is in Jezus Christus, gekruisigd gestorven en begraven, en verrezen op de derde dag, dat we allen onze hoop werkelijkheid zien worden. Ook wij zullen delen in zijn Verrijzenis waarbij al het lijden en de dood definitief overwonnen zullen zijn. Terwijl we ons opmaken voor het gedenken van dit grote mysterie kunnen we niet anders dan iedereen van jullie een gezegende Goede Week wensen en alvast een Zalig Pasen.

Ik wens iedereen tevens te bedanken voor de steun en het gebed die we dagelijks ondervinden zeer speciaal tijdens onze jaarlijkse vastenactie. De broodnodige steun die we dankzij jullie mogen ontvangen raakt ons allen diep en stelt ons in staat door te gaan met de hoopgevende verkondiging van de Blijde Boodschap.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:
Joris Abts, Kevin Colle, Marianne Hubin, pr. Karlo Tyberghien, Nele Uytterhoeven, Marieke Vercaemer

Foto's: Redactie

Op de cover: 'Santa Caterina da Siena' (Één van de 12 jubileumkerken te Rome)

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio
Maria*

BE49 7333 7333 7771

Bijbel in één jaar



LEES SAMEN MET
RADIO MARIA
DE VOLLEDIGE BIJBEL
IN ÉÉN JAAR.

Iedere dag
om 15u20
en om 3u20

OVERZICHT VAN DE LEZINGEN DIE ZULLEN WORDEN VOORGELEZEN

Egypte en Exodus				
Dag 28	1 april	Exodus 3	Leviticus 2-3	Psalm 45
Dag 29	2 april	Exodus 4-5	Leviticus 4	Psalm 46
Dag 30	3 april	Exodus 6-7	Leviticus 5	Psalm 47
Dag 31	4 april	Exodus 8	Leviticus 6	Psalm 48
Dag 32	5 april	Exodus 9	Leviticus 7	Psalm 49
Dag 33	6 april	Exodus 10-11	Leviticus 8	Psalm 50
Dag 34	7 april	Exodus 12	Leviticus 9	Psalm 114
Dag 35	8 april	Exodus 13-14	Leviticus 10	Psalm 53
Dag 36	9 april	Exodus 15-16	Leviticus 11	Psalm 71
Dag 37	10 april	Exodus 17-18	Leviticus 12	Psalm 73
Dag 38	11 april	Exodus 19-20	Leviticus 13	Psalm 74
Dag 39	12 april	Exodus 21	Leviticus 14	Psalm 75
Dag 40	13 april	Exodus 22	Leviticus 15	Psalm 76
Dag 41	14 april	Exodus 23	Leviticus 16	Psalm 77
Dag 42	15 april	Exodus 24	Leviticus 17-18	Psalm 78
Dag 43	16 april	Exodus 25-26	Leviticus 19	Psalm 119, 1-56
Dag 44	17 april	Exodus 27-28	Leviticus 20	Psalm 119, 57-120
Dag 45	18 april	Exodus 29	Leviticus 21	Psalm 119, 121-176
Dag 46	19 april	Exodus 30-31	Leviticus 22	Psalm 115
Dag 47	20 april	Exodus 32	Leviticus 23	Psalm 79
Dag 48	21 april	Exodus 33-34	Leviticus 24	Psalm 80
Dag 49	22 april	Exodus 35-36	Leviticus 25	Psalm 81
Dag 50	23 april	Exodus 37-38	Leviticus 26	Psalm 82
Dag 51	24 april	Exodus 39-40	Leviticus 27	Psalm 83
Zwervingen in de woestijn				
Dag 52	25 april	Numeri 1	Deuteronomium 1	Psalm 84
Dag 53	26 april	Numeri 2	Deuteronomium 2	Psalm 85
Dag 54	27 april	Numeri 3	Deuteronomium 3	Psalm 87
Dag 55	28 april	Numeri 4	Deuteronomium 4	Psalm 88
Dag 56	29 april	Numeri 5	Deuteronomium 5	Psalm 90
Dag 57	30 april	Numeri 6	Deuteronomium 6	Psalm 91

Diensten van de GOEDE WEEK bij Radio Maria

Zondag 13 april 2025

Palmzondag

Eucharistieviering om 10u

Donderdag 17 april 2025

Witte Donderdag

- Chrismamis vanuit Rome uitgezonden om 9u30
- Eucharistieviering: herdenking van het 'laatste avondmaal' om 20u

Vrijdag 18 april 2025

Goede Vrijdag

- Kruisweg om 13u.
- Dienst van Goede Vrijdag met Kruisverering om 20u

Zaterdag 19 april 2025

Paaswake om 21u

Tijdens deze Paaswake nemen we de tijd om de Verrijzenis van de Heer te vieren. Daarom zullen we ook luisteren naar alle 9 lezingen die voor deze Eucharistieviering voorgesteld zijn. Deze viering kan wat langer duren.

Zondag 20 april 2025

Hoogfeest van Pasen

Eucharistieviering om 10u

Maandag 21 april 2025

Paasmaandag

Eucharistieviering om 10u

OOK DIT JAAR KAN U ALLE VIERINGEN VAN DE GOEDE WEEK (BUITEN DE CHRISMAVIERING) MEE KOMEN VIERN MET RADIO MARIA IN ONZE KERK, DE PAROCHIEKERK SINT-MICHEL EN RENELDIS, SINT RENELDISPLEIN 23, 3001 HEVERLEE. U BENT VAN HARTE WELKOM.

NATUURLIJK WORDEN AL DEZE VIERINGEN OOK UITGEZONDEN OP RADIO MARIA, ZODAT U OOK VAN THUIS UIT ALLES KAN MEEVIERN!

Meer informatie:

016/41 47 47
info@radiomaria.be



(vervolg van *Porta Fidei* 104)

De ware vorm van de christelijke hoop

26. Niet de wetenschap verlost de mens. De mens wordt verlost door de liefde. Dat geldt allereerst op het binnenwereldlijke vlak. Als iemand in zijn leven de grote liefde ervaart, is dat een moment van "verlossing", waardoor zijn leven nieuwe zin krijgt. Maar hij zal ook al spoedig erkennen dat de hem geschonken liefde alleen het probleem van zijn leven niet oplost. Die liefde blijft broos. Ze kan door de dood worden vernietigd. De mens heeft behoefte aan onvoorwaardelijke liefde. Hij heeft behoefte aan de zekerheid die hem doet zeggen: "Noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal [zal] ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer" (Rom. 8,38-39). Als deze onvoorwaardelijke liefde er is met haar onvoorwaardelijke zekerheid, dan, en alleen dan, is de mens "verlost", wat hem verder ook persoonlijk mag overkomen. Dat wordt bedoeld als wij zeggen: Jezus Christus heeft

ons "verlost". Door Hem zijn wij zeker van God geworden, een God die niet een verre "eerste beweging" van de wereld is, want Zijn eniggeboren Zoon is mens geworden en van Hem kan iedereen zeggen: "[Ik] leef in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij" (Gal. 2,20).

27. In deze zin geldt dat wie God niet kent, weliswaar allerlei soorten hoop kan hebben, maar ten slotte zonder hoop is, zonder die geweldige, het hele leven dragende hoop (vgl. Ef. 2,12). Die ware, die geweldige hoop, die door alle teleurstellingen heen stand houdt, kan alleen God zijn, de God die ons "tot het uiterste toe" (Joh. 13,1) en totdat alles was volbracht (vgl. Joh. 19,30) heeft liefgehad en liefheeft. Wie door de liefde wordt aangeraakt, begint te beseffen wat het eigenlijk is: "leven". Hij begint te beseffen wat bedoeld wordt met het woord van de hoop dat ons in de dooprutis tegemoet gekomen is: Van het geloof verwacht ik het "eeuwig leven", het werkelijke leven dat, heel en onbedreigd, in zijn gehele volheid eenvoudigweg leven is. Jezus, die van Zichzelf heeft gezegd dat Hij gekomen is opdat wij leven zouden bezitten en wel in overvloed (vgl. Joh. 10,10), heeft ons ook duidelijk gemaakt wat

Tijdens dit jaar 2025 viert de RK Kerk een jubeljaar, een jaar van verzoening. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop'. In ons magazine 'Porta Fidei' staan we stil bij dit thema van de christelijke hoop door u de tekst aan te bieden van de Encycliek 'Spe Salvi', 'Over de hoop' die door paus Benedictus XVI op 30 november 2007 te Rome werd gegeven.

dat betekent, "leven": "Dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus" (Joh. 17,3). Leven in de ware zin heeft men niet in zichzelf alleen en niet uit zichzelf alleen: het is een relatie. En het leven in zijn volheid is relatie met Hem die de bron des levens is. Als wij een relatie hebben met Hem, Die niet sterft, Die het leven zelf is en de liefde zelf, dan staan wij in het leven. Dan "leven" wij.

28. Maar nu komt de vraag: zijn we daarmee toch niet weer aangeland bij het heils-individualisme? Bij de hoop voor mij alleen, die dan echter geen echte hoop is, omdat anderen worden vergeten en uitgesloten? Nee. De relatie tot God wordt aangegaan door gemeenschap met Jezus; alleen en uit onszelf kunnen we die niet bereiken. De relatie met Jezus is echter relatie met Hem die Zichzelf voor ons allen gegeven heeft (vgl. 1 Tim. 2,6). Het met Jezus Christus zijn voert ons binnen in Zijn "voor allen", en wordt dan ook onze manier van leven. Dat verplicht ons er te zijn voor de anderen, maar alleen in gemeenschap met Hem is het mogelijk er werkelijk voor anderen, voor het geheel te zijn. Daarbij wil ik de grote Griekse kerkleraar Maximus Confessor († 622) citeren, die

ons om te beginnen aanmoedigt niets te verkiezen boven de kennis en de liefde van God, maar dan direct heel praktisch wordt: "Wie God liefheeft, kan geld niet voor zichzelf houden. Hij deelt het op 'goddelijke' wijze uit [...] op dezelfde wijze, naar de maat van de gerechtigheid". [19] Uit de liefde tot God volgt de deelname aan Gods gerechtigheid en goedheid jegens anderen. God liefhebben vereist innerlijke vrijheid ten opzichte van alle bezit en alle materiële goederen. De liefde van God toont zich in de verantwoordelijkheid voor anderen. [20] Hetzelfde verband tussen liefde tot God en verantwoordelijkheid voor de mensen toont zich op indrukwekkende wijze in het leven van de heilige Augustinus. Na zijn bekering tot het christelijk geloof wilde hij met gelijkgezinde vrienden een leven leiden dat geheel zou zijn gewijd aan het woord van God en de dingen van de eeuwigheid. Het door de grote Griekse filosofie geformuleerde ideaal van het beschouwende leven wilde hij met christelijke inhoud verwezenlijken, en zo "het beste deel" kiezen (vgl. Lc. 10,42). Maar het pakte anders uit. Bij een bezoek aan de zondagse liturgieviering in de havenstad Hippo werd hij door de bisschop uit de menigte gehaald en gedwongen zich voor de dienst als priester in deze stad te laten wijden. Terugblikkend op dit moment schrijft hij in zijn *Confessiones*: "Verstagen om mijn zonden en om de zware last van mijn ellende had ik in mijn hart de gedachte opgevat en het plan overwogen de vlucht te nemen naar de eenzaamheid. Gij hebt mij echter tegengehouden en Gij hebt mij moed ingesproken door te zeggen: 'Daarom is Christus voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die om hunnentwil gestorven is' (2 Kor. 5,15)". [21] Christus is voor allen gestorven. Voor Hem leven



Irma Martin, De drie vrouwen bij het graf, 1843

betekent zich laten betrekken in Zijn "er zijn voor".

29. Voor Augustinus betekende dit een geheel nieuw leven. Hij heeft zijn dagelijks leven eenmaal als volgt beschreven: "Onruststokers terechtwijzen, kleinmoedigen troosten, zwakken steunen, tegenstanders weerleggen, zich hoeden voor hardnekkigen, onwetenden onderwijzen, slomen wakker schudden, twistzoekers in toom houden, ingebeelden hun plaats wijzen, moedelozen bemoedigen, ruziemarkers kalmeren, armen helpen, onderdrukten bevrijden, goeden erkenning tonen, kwaden verdragen, en (ach!) allen liefhebben". [22] "Het evangelie jaagt mij schrik aan" [23]— die heilzame schrik die ons ervan weerhoudt alleen voor onszelf te leven en die ons dwingt onze gemeenschappelijke hoop door te geven. Daar ging het Augustinus precies om, hoop doorgeven in de kritische situatie van het Romeinse rijk, die ook het

Romeinse Afrika bedreigde en aan het einde van zijn leven vernietigde, de hoop die hij uit het geloof putte en die hem in staat stelde, geheel tegen zijn introverte temperament in, te besluiten tot het opbouwen van de stad en daar met al zijn krachten aan deel te nemen. In hetzelfde hoofdstuk van de *Confessiones*, waarin wij zojuist de beslissende reden van zijn inzet "voor allen" gezien hebben, zegt hij: "Christus [spreekt] voor ons ten beste. Was dat niet zo, ik zou wanhopig zijn, want talrijk en ernstig zijn die kwalen in mij. Talrijk zijn zij en ernstig, maar uw medicijn is krachtiger. Wij hadden kunnen menen dat uw Woord ver verwijderd was van een verbinding met de mens, en wij hadden aan onszelf kunnen wanhopen, indien dat Woord niet vlees was geworden en onder ons gewoond had". [24] Vanuit zijn hoop heeft Augustinus zich voor de eenvoudige mens en voor zijn stad tot het uiterste toe gegeven, afstand gedaan

van zijn geestelijke adeldom en eenvoudig gepredikt en gehandeld voor de eenvoudige mens.

30. Laten we samenvatten wat er in de loop van onze overwegingen tot nu toe naar voren is gekomen. De mens heeft veel hoop, aangaande kleinere of grotere dingen, dag na dag, verschillend in de verschillende periodes van zijn leven. Soms kan het lijken alsof zo'n hoop hem geheel en al bevredigt en hij geen andere hoop nodig heeft. Als hij jong is kan het de hoop op de grote, alles vervullende liefde zijn, de hoop op een bepaalde positie in het beroep, op een of ander succes dat voor de rest van het leven beslissend zal zijn. Als zulke hoop in vervulling gaat, wordt echter duidelijk dat dit toch niet alles was. Het wordt duidelijk dat er behoefte is aan hoop die verder reikt, dat alleen iets oneindigs de mens kan vervullen, iets dat altijd meer zal zijn dan wat hij ooit bereiken kan. Wat dit betreft heeft de moderne tijd de hoop op de te vestigen volmaakte wereld ontwikkeld, die door de inzichten van de wetenschap en een wetenschappelijk gefundeerde politiek maakbaar geworden leek. Zo werd de bijbelse hoop op het Rijk Gods vervangen door de hoop op het rijk van de mens, de betere wereld, die het werkelijke "Rijk Gods" zou zijn. Dit leek eindelijk de geweldige en realistische hoop waaraan de mens behoefte had. Die hoop kon, gedurende korte tijd, alle krachten van de mens mobiliseren; het grote doel leek de inzet van allen waard. Maar in de loop der tijd bleek dat deze hoop steeds terugwijkt. De mensen werden zich om te beginnen bewust van het feit dat deze hoop misschien voor de mensen van overmorgen is, maar het is geen hoop voor mij. En hoe zeer ook het "voor allen" tot de hoop behoort, omdat ik niet tegen de anderen in en niet zonder hen gelukkig kan worden, zo is omgekeerd hoop die mijzelf niet betreft evenmin werkelijke hoop. Ook werd duidelijk dat deze hoop in strijd is met de vrijheid, want de toestand van de menselijke dingen hangt in iedere generatie van de vrije beslissing van de mensen af. Als die hun door de verhoudingen en de structuren ontnomen wordt, zou de wereld weer niet goed zijn, omdat een wereld zonder vrijheid geen goede wereld is. Dus is weliswaar voortdurende inzet nodig, opdat de wereld beter wordt, maar de betere wereld van morgen kan niet de

eigenlijke en voldoende inhoud van onze hoop zijn. En daarbij doet zich steeds de vraag voor: wanneer is de wereld "beter"? Wat maakt de wereld goed? Met welke maatstaven bepalen wij het goed zijn van de wereld? En langs welke wegen kan men tot dit "goede" komen?

31. Nogmaals: wij hebben hoop nodig, wat betreft kleinere en grotere dingen, die ons dag aan dag gaande houdt. Maar dat is onvoldoende zonder de geweldige hoop, die al het andere moet overstijgen. Deze geweldige hoop kan alleen God zijn, Die het al omvat en Die ons geven en schenken kan waartoe wij alleen niet in staat zijn. Juist het feit dat het ons geschonken wordt behoort tot de hoop. God is het fundament van de hoop, niet zomaar een god, maar de God die een menselijk gelaat heeft en Die ons tot het uiterste toe heeft liefgehad: ieder van ons en de mensheid als geheel. Zijn Rijk is geen imaginair hiernamaals van een nooit naderbij komende toekomst, Zijn Rijk is daar waar Hij bemind wordt en waar Zijn liefde bij ons aankomt. Zijn liefde alleen geeft ons de mogelijkheid in alle nuchterheid steeds weer stand te houden in een wereld die van nature onvolkomen is, zonder de bezieling van de hoop te verliezen. En Zijn liefde is tegelijkertijd onze garantie dat er iets is dat wij alleen vaag vermoeden en toch ten diepste verwachten: het leven dat "werkelijk" leven is. Laten wij nu, in het laatste deel van deze encycliek proberen dit idee verder te concretiseren, door ons te richten op "plaatsen" waar we de hoop in de praktijk kunnen leren en beoefenen.

(wordt vervolgd)



DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
GEBEDSNETWERK

APRIL

VOOR HET GEBRUIK VAN DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Laten we bidden dat het gebruik van de nieuwe technologieën menselijke relaties niet vervangt, de waardigheid van de persoon respecteert en ons helpt de crises van onze tijd het hoofd te bieden.

Gemeenschap Emmanuel



Joris Abts

“De Gemeenschap Emmanuel is een katholieke gemeenschap van leken en priesters die, daar waar zij leven en wonen, Christus proberen te volgen. Wij hebben als roeping om God op een vreugdevolle manier bekend te maken en de Kerk te dienen.” Dit kunnen we lezen op de webpagina van de gemeenschap. De gemeenschap Emmanuel is een internationale gemeenschap, maar ook actief in Vlaanderen. Voor Porta Fidei trokken we naar Halle, om op wandelafstand van de Sint-Martinusbasiliek, de thuishaven van de zwarte Onze-Lieve-Vrouw van Halle, de verantwoordelijken van de Vlaamse provincie van de gemeenschap, Peter en Catherine Verbeiren, te ontmoeten. En ja, het was een vreugdevolle ontmoeting.

Vlaamse provincie

Peter en Catherine Verbeiren zijn de eerste verantwoordelijken voor de werking van de Vlaamse provincie. Tot voor kort was er één werking voor heel België. “Een hele uitdaging”, geeft Peter toe. “Maar ook een erkenning van de werking die er al decennialang was in Vlaanderen”. De leden van de gemeenschap wonen niet samen in een gemeenschapshuis. De mensen die zich geëngageerd hebben binnen de gemeenschap komen maandelijks een dag samen in Gent en verzamelen voor de eucharistie in de kerk van Sint-Pieters Buiten. Tijdens deze maandelijkse eucharistievieringen wordt de zang door een koortje en door muzikanten van de gemeenschap ondersteund. Ook mensen die een onderscheidingstraject volgen alvorens zich te engageren binnen de gemeenschap zijn uitgenodigd op deze maandelijkse bijeenkomsten. Regelmatig zijn er ook open bijeenkomsten waar iedereen die samen met de gemeenschap deze dag wil beleven op wordt uitgenodigd. Hiervoor wordt dan speciaal reclame gemaakt op alle mogelijke sociale media, vertelt Peter ons enthousiast.

Lekengemeenschap

Het eigene van een leken-gemeenschap zoals de gemeenschap Emmanuel, legt Peter ons uit, is dat leken, alleenstaanden of gehuwden zich kunnen engageren in een gemeenschap na een periode van onderscheiding. Heel concreet betekent dit: “Is dit de plek, zijn deze mensen, die mijn broers en zussen worden in de gemeenschap, de mensen die mij begeleiden op mijn weg met Jezus naar heiligheid, de volle ontplooiing van de genade van het doopsel?” Deze weg met Jezus binnen de gemeenschap Emmanuel heeft drie pijlers: de eucharistische aanbidding, compassie en evangelisatie. Het engagement wordt plechtig uitgesproken tijdens een aanbiddingsmoment voor het Heilig Sacrament. Het engagement is voor één jaar en kan ieder jaar hernieuwd worden. “Met de mensen van de Vlaamse gemeenschap werd vorige week tijdens een retraite dit jaarlijkse engagement vernieuwd”, merkt Peter op. “Elk jaar hebben we zo de kans om terug te kiezen voor elkaar en samen op weg te gaan.” Catherine verduidelijkt dat het engagement meer inhoudt dan het behoren tot een club: “Het is het beantwoorden van een roeping.”

Roeping tot heiligheid

"Het is thuisgekomen. Het is het vuurtje dat ontbreekt om je doopsel volledig te beleven," lacht Catherine. De herontdekking van de sacramenten en een hele grote liefde voor de Kerk is voor Catherine de motor van de groei van de gemeenschap. De evangelisatie, één van de pijlers van de gemeenschap, benadrukt Catherine, heeft niet tot doel om mensen lid te doen worden van een club, maar hen in contact te brengen met het geloof en met Jezus: "Het is een getuigenis. Jezus is belangrijk in mijn leven, misschien kan Hij ook iets voor u betekenen." Het verlangen om te getuigen vloeit voor Catherine voort uit het verlangen om de Heer te volgen. Ook het verlangen naar heiligheid in je eigen leven vloeit hieruit voort. "De meeste mensen reageren verbaasd als men in de gemeenschap spreekt over de roeping tot heiligheid. Ik had dit niet persoonlijk opgevat, zeggen ze dan. Het is het doel van ons leven, heilig te leven met de Heer in ons dagdagelijkse leven". Alle soorten mensen worden door de manier dat men in de gemeenschap Emmanuel deze roeping tot heiligheid wil beleven aangesproken, benadrukt Catherine. Mensen met een heel verschillende achtergrond, gehuwden, alleenstaanden (men spreekt dan van toegewijde leken), religieuzen en priesters.

Heiligheid in het dagdagelijkse leven

Naast de maandelijkse gemeenschapsmomenten zijn er ook wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten in kleine groepjes aan huis. Met zeven tot tien personen, van verschillende leeftijden, komt men samen om te bidden, om de Heer te danken en om te delen over een woord uit de H. Schrift dat geholpen heeft om op weg te gaan. Catherine vertelt dat ze in haar praktijk als pedicure regelmatig de kans heeft om te getuigen van de vreugde van het evangelie, bijvoorbeeld als mensen tijdens de donkere dagen van het jaar ontmoedigd zijn en soms zelfs in tranen uitbarsten: "Christen zijn doe je op elk moment van de dag, met alles wat deel uitmaakt van je persoon".

Nightfever

De missionaire activiteiten verschillen van jaar tot jaar en van regio tot regio. Dit jaar bijvoorbeeld werd samen met IJD en de zusters van Moeder Theresa en vele anderen voor de vierde keer in Gent een aanbiddingswake georganiseerd in een sfeervol verlichte kerk, met muziek, stilte, bijbelteksten en kans tot een geloofsgesprek of tot het sacrament van de verzoening. Buiten in de omgeving van de kerk

worden de mensen uitgenodigd om een kaarsje aan te steken in de kerk, om even tot rust te komen of te bidden. "Het was heel mooi om te zien hoe de mensen binnenstroomden in de kerk", vertelt Catherine enthousiast.

Made for Love

Een ander initiatief, binnen de werking van 'Made for love' zijn de avonden voor koppels die willen nadenken over het sacrament van het huwelijk. De avonden die op verschillende plaatsen doorgingen werden afgesloten met een gemeenschappelijk weekend met overnachting, met onderricht, met momenten van gebed en lofprijzing. Tijdens de avondwaken konden men naar mensen van de gemeenschap toestappen met een gebedsintentie. "Het was heel mooi hoe deze mensen de dingen die ze met zich meedroegen in alle eenvoud kwamen vertellen met de vraag om voor hen te bidden. Na een moment van gebed of zang vroegen we de Heer hoe we hen konden troosten of om een woord van hoop. We kiezen dan een tekst uit de Bijbel die we voorlezen die naar we denken aansluit bij hun gebedsvraag. Vaak getuigen de koppels achteraf dat het bijbelvers hen persoonlijk had aangesproken." Peter verduidelijkt de rol van de gemeenschap bij dit gebedsmoment: "We vertellen de koppels dat wij te vergelijken zijn met de mensen die de lamme bij Jezus brengen. Wij zelf kunnen niets doen, we zijn geen haar beter. Maar we zijn bereid de draagberrie bij Jezus te brengen en het woord te nemen, als men dit zelf niet kan of durft." Tijdens die avond is er ook gelegenheid om de Heer te ontmoeten in het sacrament van verzoening. "Het is een heel belangrijk sacrament", legt Catherine uit, "omdat er van dit sacrament heel veel genade en kracht uitgaat. De deelnemers appreciëren dit".

Wandeltochten

Dit jaar is er een nieuw initiatief voor jongeren tussen 18 en 30 jaar met twee avonden aan huis en een tocht voor jonge mannen die aansluit bij het initiatief van de Sint-Jozefstochten die ieder jaar zowel in Vlaanderen als in Wallonië op 19 maart wordt georganiseerd. De jonge vrouwen kunnen iets later aansluiten bij de 'Wandeltocht voor moeders'. Het thema voor dit jaar is: "Wie volg jij?" en sluit aan bij het thema van het jubeljaar 'Pelgrims van hoop'. Na de tocht worden de jongeren ook uitgenodigd om deel te nemen aan het weekend van het jubileumjaar dat speciaal voor de jongeren doorgaat te Rome.



De gemeenschap zal ook deelnemen aan het Art of Faith festival. Ze zal aanwezig zijn met een stand en een onderricht geven.

Op adem komen

Een ander initiatief dat de titel 'Op Adem komen' meekreeg richt zich tot iedereen en bestaat uit een drietal avonden. Het programma kan overal gebracht worden telkens wanneer er zich minstens twaalf personen inschrijven. De avond begint met een mini toneelstukje dat het thema van de avond aanbrengt, daarna volgt een onderricht en er wordt afgesloten met een deelmoment. De drie avonden zijn gespreid over drie opeenvolgende weken met de bedoeling de deelnemers een soort traject te laten afwerken door tijdens de week ook huiswerk mee te geven. Na iedere avond krijgen de deelnemers een doos mee naar huis met blikjes. Elk blik bevat een positieve blik, een rolletje in papier met een opdracht. Elke dag kan men een positieve blik uitkiezen. In het begin zijn de opdrachten heel eenvoudig, zoals 'luister eens naar muziek', 'zet je in de zon'. Naderhand zijn de opdrachten meer in verband met het geloof of hebben betrekking op je medemensen. Een opdracht kan zijn, 'bel iemand op die je al lang niet meer gehoord heb' of 'probeer je te verzoenen met iemand waarmee je ruzie hebt'. De week nadien kan men delen over het uitvoeren van de opdrachtjes. De boodschap die de gemeenschap brengt voor deze mensen is heel eenvoudig, niets buitengewoons, enkel met betrekking tot het dagdagelijkse leven en de mensen in je omgeving. "Dit is denk ik wat paus Franciscus bedoelt met de oproep dat de herder de geur van de kudde moet opnemen, dat is wat ons beweegt," vertelt Catherine.

Zang, muziek en liturgie

De dag 'zang en liturgie' is een initiatief voor iedereen dat de deelnemers laat proeven van een deelnemende liturgie. Niet alleen het koor zingt, maar heel de gemeenschap neemt deel aan de liturgie waar in vier stemmen wordt gezongen. Tijdens die dag, legt Catherine uit, wordt er toelichting gegeven bij het hoe en waarom van de liturgie: "Er mag rechtgestaan worden, bijvoorbeeld bij het Evangelie, er mag geknield worden als de Heer bij ons komt in de hostie. Ieder jaar worden er wereldwijd ook heel veel nieuwe liederen gemaakt door mensen van de gemeenschap. Al snel worden er vertalingen gemaakt en alles wordt gedeeld in een app. Als we samenkomen met verschillende taalgemeenschappen kan tijdens de zang nu heel vlot afgewisseld worden tussen bijvoorbeeld Nederlands en Frans."

Op vrijdag is er tussen 14 en 18 uur stille eucharistische aanbidding in de basiliek van Halle. Peter heeft zich hiervoor geëngageerd. Heel graag trokken we samen naar de basiliek. De waarheid van het gezegde 'waar het hart van vol is, loopt de mond van over, hadden we al ondervonden. Nu bemerkten we: 'Zien bidden, doet bidden'. Bedankt Peter en Catherine voor jullie getuigenis.



Paray-le-Monial

Het spirituele centrum van de gemeenschap ligt in Paray-le-Monial, in de Bourgognestreek in Frankrijk. Iedere jaar worden er tijdens de zomer allerhande sessies georganiseerd waar duizenden mensen aan deelnemen. Samen met zovele andere gelovigen de liturgie beleven, samen bidden en tijd maken voor eucharistische aanbidding is voor velen een moment van verademing en herbronning.

De Gemeenschap Emmanuel is opgericht in 1972 door Pierre Goursat en Martine Lafitte. De aanbidding, de compassie (naasteliefde) en de evangelisatie zijn fundamentele pijlers van de Gemeenschap.

De diepe genade van de Gemeenschap ontstaat vanuit aanbidding van het Allerheiligste: Christus zelf aanwezig in de geconsacreerde hostie. Vanuit deze aanbidding wordt de compassie voor alle mensen geboren. De leden van de Gemeenschap zijn geroepen om de boodschap van Paray-le-Monial uit te dragen. Daar heeft Christus gezegd: "Zie hier het Hart dat de mensen zo heeft liefgehad".





Catherine

"Ik heb als kind altijd een vriend van Jezus willen zijn. Ik ging heel graag naar de mis. Ik wou alle dagen naar de mis gaan. Ik heb de gemeenschap leren kennen toen ik veertien jaar was, tijdens een priesterwijding. Tijdens het zingen dacht ik: "Wauw, dit is de hemel!" Ik had altijd al op die manier willen bidden. Op achttien jaar hoorde ik een jongen getuigen over de Evangelisatieschool in Rome. Hij kwam net terug en zei: "Alle jongeren van achttien jaar zouden dit moeten doen." Ik was achttien, dus ik dacht, dan moet ik gaan. Er werd dat jaar een nieuwe afdeling gestart te Paray-le-Monial waar ik me voor ingeschreven heb. Paray-le-Monial is een heiligdom toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Jezus heeft er zijn Heilig Hart getoond tijdens een verschijning aan de heilige zuster Marguerite-Marie Alacoque op 16 juni 1675. De boodschap van Jezus in Paray-le-Monial is: "Zie hoe mijn doorboorde hart vol liefde was voor iedereen. Deze liefde wordt niet beantwoord door de mensen." Op deze plek ben ik naar de school geweest. Ook heel wat broeders en zusters uit verschillende congregaties wonen daar. De bezieling van het heiligdom werd aan de gemeenschap Emmanuel toevertrouwd. Het hele jaar door zijn er in Paray-le-Monial bezinningen voor groepen en bedevaarders uit allerlei landen. Tijdens de zomer komen er duizenden gezinnen naar Paray om er de internationale sessies bij te wonen. Er zijn op dat moment

ook heel veel kinderen aanwezig. Voor elke leeftijd worden er activiteiten georganiseerd. Er worden grote tenten opgesteld. De eucharistie is in openlucht. Op een groot grasplein wordt een grote monstrans geplaatst voor aanbidding. Heel wat priesters zijn aanwezig voor het sacrament van verzoening. De mensen vinden er hun weg naar het hart van Jezus. Mensen komen op adem, krijgen vergeving en nieuwe kracht. Voor velen een nieuwe start."

Peter

"Ik heb het geloof van mijn kinderjaren, tot groot verdriet van mijn ouders, rond mijn vijftien jaar laten vallen. Mijn ouders waren in een gebedsgroep van de charismatische vernieuwing. Ik wilde er niets mee te maken hebben. Op 18 jaar zat ik niet zo goed in mijn vel. Ook op school ging het niet bijster, ik sloot het jaar af met vijf herexamens. Juist op dat moment werd ik door vrienden uitgenodigd om op reis te gaan naar Taizé, in Frankrijk. Het was vreemd dat mijn ouders ermee akkoord gingen dat ik meeding. Zij wisten wat Taizé was maar ik niet. In Taizé heb ik echt een soort van bekering beleefd. Tijdens een avondwake werd ik geraakt door wat er gebeurde, door het gebed en het gezang. Ik werd geconfronteerd met mezelf, met de miserie waar ik in zat. Anderzijds ervaarde ik er de vreugde, omdat ik me er ten volle aanvaard voelde. Ondanks de mislukking in de studies en de ruzie met mijn ouders,



**GEMEENSCHAP
EMMANUEL**

ervaarde ik dat er iemand tegen me zei: "Je bent kostbaar in mijn ogen". Ik ben beginnen huilen, ik wist niet wat mij overkwam. Na die week voelde ik dat er wezenlijk iets veranderd was. In het naar huis reizen maakte ik, met in het achterhoofd de vele ruzies van de voorbije periode, mij zorgen hoe ik hierover iets aan mijn ouders kon vertellen. Maar het eerste wat mijn moeder tegen me zei als ik binnenkwam was: "Wauw Peter, je bent veranderd." Mijn antwoord was: "Hoe weet gij dat?" Mijn ouders gingen de week erop naar Paray-le-Monial en enthousiast vroegen ze of ik meeding. Ondanks de herexamens ben ik meegegaan naar Paray-le-Monial. In het begin sprak het mij helemaal niet aan. Er was veel lofprijzing. Het gebed in Taizé was rustig, meditatief. Het was helemaal anders. Niets voor mij. Tot het moment, tijdens een aanbidding, dat er woorden van kennis werden uitgesproken. Ik wist toen niet wat dat was. Ik vond het fantastisch te horen dat iemand genezen werd of aangerakt. Ik heb dat gebeuren in geloof aangenomen, ik werd er heel blij van. De rest van de week heb ik een positieve omkering beleefd. Op het einde van de week werden de jongeren gevraagd of ze zich wilden engageren als jongeren voor Jezus, jeunes pour Jezus. Er werd gevraagd om wekelijks naar de mis te gaan, één keer in de maand te biechten te gaan en dagelijks een moment van gebed te hebben en regelmatig een goede daad te stellen voor de naaste. Ik heb dat toen heel serieus genomen en heb heel bewust de keuze gemaakt om mij te engageren als jongere voor Jezus. Ik ben teruggekeerd, niet meer als de Peter die met iedereen overhoop lag maar als de jongere voor Jezus. Ik had in Paray-le-Monial gehoord over de evangelisatieschool en wou er graag naartoe gaan. Ik bereidde mij voor op mijn herexamens. Voor de eerste keer bad ik vol overtuiging. Ik trok naar de school, de examens bleken toch nogal moeilijk en ik was compleet gebuisd. Ik heb het als heel vernederend ervaren. Maar heel vlug heb ik toch de klik kunnen maken dat het toch wel goed zou zijn voor mij. Het jaar werd inderdaad goed. Ik heb mijn zesde gehaald en tijdens de zomer daarop heb ik me ingeschreven voor de evangelisatieschool te Paray-le-Monial. Daar heb ik Catherine leren kennen. Ik vertel mijn verhaal soms aan leerlingen op de school waar ik les geef als ze hun jaar moeten overdoen. Ik ben heel dankbaar dat er in de kerk nieuwe gemeenschappen ontstaan zijn. Ook al is

die vernieuwing gepaard gegaan met een hele strijd binnen de kerk, is er, na veertig, vijftig jaar van vernieuwing met de herontdekking van de H. Geest, heel veel waarvoor we dankbaar mogen zijn. Ik hoop dat het verlangen mag blijven groeien dat de Heilige Geest mag komen in ons hart. Jezus is meer dan een goed voorbeeld. Hij geeft zijn leven zodat Hij zijn Geest aan ons kan geven waardoor we gereinigd worden en onszelf kunnen geven."

Catherine

"Nadien zijn we ieder jaar, later ook met de kinderen naar Paray-le-Monial getrokken als deelnemer en ook als begeleider. Het bezoek van paus Johannes-Paulus II in 1986 aan Paray-le-Monial heeft ervoor gezorgd dat de moerassige terreinen rond de basiliek droog gelegd werden en zelfs dat er een TGV-station kwam niet zo ver van Paray-le-Monial. De stad heeft op dat moment een heel park aangelegd, 'la prairie du pape', en zelfs een nieuwe brug gebouwd. De infrastructuur van de stad was daardoor vernieuwd en uitnodigend voor de pelgrims."

Peter

"Ook de boodschap van Paray-le-Monial heeft zich vernieuwd. Ontdaan van het oudbollige is het een boodschap die de mensen van vandaag bijzonder aanspreekt. De gemeenschap Emmanuel heeft hieraan mogen bijdragen, maar ook bijvoorbeeld de recente encycliek van paus Franciscus, Dilexit nos, over het Heilig Hart van Jezus."



In het programma

'Ga tot Jozef'

maken we maandelijks kennis met een heiligdom in de wereld toegewijd aan de Heilige Jozef



Sint-Jozef en de verschijning in Knock

Nele Uytterhoeven

Op 21 augustus 1879 vond er een buitengewone hemelse verschijning plaats in Knock, een ogenschijnlijk gewone parochiekerk in Ierland. Drie levensechte figuren werden gezien op de gevel van de kerk: Onze Lieve Vrouw in het midden, Sint-Jozef aan haar rechterkant, en een bisschopachtige figuur, later geïdentificeerd als Sint-Johannes de Evangelist, aan haar linkerzijde. De figuren waren omgeven door een zacht licht en hun verschijning duurde ongeveer twee uur. Opmerkelijk is dat er geen regen viel op de gestalten of de muur erachter, ondanks de regen rondom hen. De verschijning werd gezien door minstens tweeëntwintig mensen.

De getuigen identificeerden Sint-Jozef zonder enige twijfel. Mary Byrne O'Connell, een belangrijke getuige, beschreef hem als "enigszins oud" met grijs haar en grijze snor, zijn hoofd eerbiedig gebogen naar Maria. Andere getuigen merkten ook zijn respectvolle houding op en zijn in gebed samengevouwde handen. Sommige beschrijvingen suggereren dat hij eerder in zijn late dertiger jaren of vroege veertiger jaren leek dan oud.

De verschijning te Knock was zichtbaar voor iedereen die voorbij kwam, in tegenstelling tot verschijningen die alleen door de zieners konden worden waargenomen. Het licht van de verschijning was van verre zichtbaar, en kon worden waargenomen door iedereen die aanwezig was, wat deze onderscheidt van vele andere Mariaverschijningen.

De Kerk keurde de verschijning van Knock niet onmiddellijk goed en nam jarenlang een neutrale houding aan. In de loop van de tijd kreeg het gebeuren echter informele erkenning, en paus Johannes Paulus II bezocht Knock tijdens het eeuwfeest. De kerk werd verheven tot basiliek en er werd haar de Gouden Roos verleend, waarmee het belang van de verschijning werd bevestigd.

Ga tot Jozef

**3^{DE} WOENSDAG VAN DE MAAND
OM 13U**

**HERHALING:
OP VRIJDAG IN DIEZELFDE WEEK
OM 20U15**

DE BETEKENIS VAN DE AANWEZIGHEID VAN SINT-JOZEF

Algemeen wordt aangenomen dat de verschijning gebeurde als bron van troost voor degenen die destijds leden onder armoede, ziekte en hongersnood. De verschijning biedt een visie op de hemelse liturgie, die de trouwe devotie van de Ierse katholieken benadrukt en een glimp biedt van de aanbidding in de hemel. Maar ze kan ons ook iets leren over Sint-Jozef.

De Ierse Marioloog priester Michael O'Carroll die zich uitvoerig heeft verdiept in de verschijning zei er het volgende over:

"Ik zie Knock als middel van de voorzienigheid om de aandacht te vestigen op de grote heilige [Jozef], om ons ertoe aan te zetten over hem na te denken en om in gebed hulp te zoeken bij het begrijpen van zijn rol in het leven van de Kerk en in ons eigen persoonlijke leven. Ik denk dat we in de unieke manier waarop hij in Knock is verschenen twee belangrijke zaken kunnen afleiden.

Ten eerst wordt Sint-Jozef in het hart van het christelijk mysterie getoont. Het hemelse tafereel stelt het Paasmysterie voor: het Lam op het altaar en de Middelaars naast Hem, getooid met het symbool van haar macht, als soevereine Koningin van het universum en als voorspreekster bij God. De heilige aanschouwen in de aanwezigheid van Christus, die het offer brengt, en Maria, die als onfeilbare voorspreekster is gevestigd, betekent inzien dat zijn positie in de gemeenschap der heiligen – die steunt op de God-Mens – na die van Jezus en Maria centraal, vitaal en noodzakelijk is.

Ten tweede kunnen we iets opmaken uit de houding van Sint-Jozef die een diepe indruk maakte op de getuigen die hierover details verschaften in hun verklaringen tijdens het kerkelijk onderzoek naar de verschijning. ... Ik citeer Mary Beirne (later mevrouw O'Connell), die ik beschouw als een van de beste getuigen in de hele geschiedenis van de verschijningen: "Sint-Jozefs hoofd was licht gebogen en naar de Heilige Maagd geneigd, alsof hij haar eer bewees." Wat betekent dit? Voor mij bevestigt dit de leer dat alle genade en glorie van Sint-Jozef voortkomen uit zijn huwelijksband met Maria. Het is ook een krachtige les voor ons christenen om ons leven en gedrag te baseren op de nauwst mogelijke relatie met Maria, Koningin van het Universum."

Priester O'Carroll bracht Sint-Jozefs aanwezigheid ook in verband met de Eucharistie.

"Ook al was Sint Jozef niet fysiek aanwezig bij het Laatste Avondmaal, de Eerste Eucharistie, toch trad hij binnen in het grote gebeuren dat de geschiedenis van de mensheid tot vervulling bracht... Behalve Maria heeft er niemand een innigere relatie met Christus gehad in zijn paasoffer en verheerlijking dan Sint Jozef, de ziel van Joodse trouw aan de wet, traditie en rituele naleving."

Verder lijkt de Hemel Sint-Jozef in Knock te bevestigen als Beschermers van de Kerk, een titel die hem werd gegeven door paus Pius IX in 1870, slechts negen jaar voor de verschijning.



RECEPTEN voor de vasten

KOOKPROGRAMMA VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

SPELTBROOD MET GIST

(snelle versie)



- * 700 g witte speltbloem
- * 350 ml lauw water
- * 1 blokje verse biologische gist = 42 g
- * 10 g steenzout

- Strooi wat speltbloem op het water.
- Doe het steenzout op de speltbloem.
- Voeg geleidelijk meer speltbloem toe en roer om.
- Kneed alles tot een glad en soepel deeg. Alle bloem hoeft niet gebruikt te worden. Als het deeg te plakkerig is doe je er wat bloem bij.
- Vet een bakvorm (24 cm) in met boter en bebloem. Doe de deegbal in de vorm en druk zachtjes plat.
- Zet de vorm in een niet verwarmde oven en laat het deeg rijzen tot aan de rand van de vorm.
- Bak het brood ongeveer 45 minuten op 200°C.



Je ruikt het als het brood genoeg gebakken is. Haal het brood uit de oven en ontvorm. Laat het op een rooster volledig afkoelen.

Nog meer broodrecepten vind je in het boek: 'Vasten met de H. Hildegard' Geïnteresseerd, bel ons op het nummer: 016 41 47 47

POMPOENSOEP

MET STUKJES VENKEL



- * 1 kleine pompoen (Butternut)
- * 1 venkelknol
- * 2 liter water
- * steenzout - witte peper - nootmuskaat - bertram

- De pompoen goed wassen en in stukjes snijden. Bij een Butternutpompoeen hoeft de schil in feite niet verwijderd te worden want die wordt vlug zacht bij het koken.
- De pompoenpitten bewaren en drogen.
- De venkelknol in stukjes snijden.
- De stukjes pompoen en venkel samen 30 minuten koken in 2 liter water. Enkele stukjes venkel apart houden.
- De soep mixen en de stukjes venkel erbij voegen.
- Goed kruiden met steenzout, witte peper, nootmuskaat en bertram.



Radio Maria Oostenrijk

In verschillende uitzendingen van 'de wereld van Radio Maria' zijn we de laatste weken in gesprek gegaan met Christian Smidt, de coördinator van Radio Maria Oostenrijk. We laten hem hier graag ook even aan het woord.

CHRISTIAN SMIDT: "Privé-radio is sinds 1998 legaal in Oostenrijk. Radio Maria is één van de pioniers van het eerste uur. Op 12 september 1998 ging Radio Maria 'on air' in Oostenrijk. Kardinaal Schönborn had van katholieke leken in Italië gehoord over dit particuliere radio-initiatief en bracht het naar Oostenrijk."



Christian Smidt is 60 jaar oud, hij heeft een gezin met vier kinderen. 20 jaar geleden kwam hij voor het eerst in contact met Radio Maria. In die tijd werkte hij voor een bedrijf gespecialiseerd in professionele audioapparatuur. Radioapparatuur en wat je moet doen om een radiostation op te zetten waren hem vanuit technisch oogpunt vrij vertrouwd. Ergens begin 2005 ontmoette hij de programmadirecteur van de radio, priester Andreas. Deze was op zoek naar nieuw audiomateriaal, maar ook naar een coördinator. Ze hadden een goed gesprek. Christian was verbaasd over het project en het concept van Radio Maria dat werkt op basis van vrijwilligers en enkel met de steun en de liefde van de luisteraars. Pas een paar jaar eerder had hij zich bekeerd. Sindsdien dacht hij na over hoe hij God kon dienen.

Hoe kan ik bijdragen in het verspreiden van het woord van God, het verspreiden van het woord van Vreugde, het verspreiden van Zijn Liefde in de wereld? De ontmoeting met Radio Maria was een genade voor mij persoonlijk en voor het leven van mijn gezin.

Christian

Het begin van Radio Maria Oostenrijk

CHRISTIAN SMIDT: Radio Maria Oostenrijk begon in 1998, het was het begin van de privé-radiostations. Radio Maria was één van de eerste radiozenders die in 1998 de ether in ging. Dit jaar vieren we ons 27-jarig jubileum. Best een geschiedenis! We zijn net zo oud als de Wereldfamilie van Radio Maria. Radio Maria Italië bestaat iets langer, maar de Wereldfamilie als organisatie werd ook in 1998 opgericht. Het is een mooi verhaal, want toen privé-radio in Oostenrijk begon, begonnen de grote krantenbedrijven en andere media ook hun eigen radiozenders. Zij hadden veel macht om ervoor te zorgen dat commerciële radiozenders geaccepteerd werden door de autoriteiten. Er was echter slechts één hele kleine frequentie in een regio, ongeveer 150 kilometer ten

westen van Wenen. Omdat deze frequentie zo klein was, was er weinig interesse. Het betrof een stad genaamd Waidhofen, met ongeveer 10.000 tot 12.000 inwoners die op deze zeer kleine frequentie werden gedekt. Dit was de reden waarom Radio Maria succesvol was bij de eerste lancering van privé-radio. Radio Maria kreeg deze licentie, dat was het begin. Het was als een klein kevertje in Oostenrijk. Zo werd Radio Maria geboren. Het was een grote uitdaging, want slechts een paar mensen wisten van het bestaan van de radio en de dekking was zo klein. De eerste taak van het voormalig bestuur van Radio Maria Oostenrijk was dan ook om ervoor te zorgen dat de radio via satelliet werd uitgezonden, zodat de dekking vergroot werd. Daarnaast werd er veel promotiewerk verricht om mensen bewust te maken van het bestaan van Radio Maria. Het heeft enige tijd geduurd. In de eerste zeven jaar was Radio Maria in Oostenrijk niet zelfvoorzienend. Door die kleine frequentie en het feit dat de zender alleen via satelliet in andere regio's beschikbaar was, was het moeilijk om de radio te ontwikkelen. Het was in wezen de mond-tot-mondreclame van luisteraars die over de radio spraken in hun gemeenschappen, zodat de basis van luisteraars kon groeien. Na zeven jaar werd

er echter een punt bereikt, ik was toen nog niet bij de radio, waarbij de Wereldfamilie samen met de Oostenrijkse en Duitse radio's besloot om een andere optie uit te proberen.

Ze dachten dat het misschien beter was om één Duitstalige Radio Maria te hebben, met lokale programma's voor Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol. Het hoofprogramma zou dan uit Duitsland komen. Dit idee stond in conflict met het oorspronkelijke concept van Radio Maria waarbij iedere radio de moedertaal van het land moet spreken. In sommige landen, waar er verschillende grote taalgemeenschappen zijn, is er zelfs meer dan één Radio Maria om te voldoen aan de behoefte om programma's in de moedertaal te ontvangen en te kunnen bidden volgens de lokale tradities van dat land.

Na twee of drie moeilijke jaren, werd uiteindelijk besloten om Radio Maria Oostenrijk opnieuw op te starten. Dit gebeurde in 2005. Priester Andreas werd gekozen als directeur en ik begon ook in 2005. In oktober ging de nieuwe start in en de eerste taak was om ervoor te zorgen dat de radio zelfvoorzienend zou worden. December 2005 was de eerste maand dat we de kosten konden dekken, wat een grote overwinning was.



De oprichter van de radio, meneer Ferrario, was hierbij aanwezig en het markeerde het begin van een ommekeer voor onze radio. De luisteraars waren zich bewust van de situatie. De liefde van de luisteraars voor de radio was groot. Ze hebben veel gedaan om het Woord te verspreiden, wat leidde tot een toename van de giften. Dankzij hen konden we de ommekeer maken en vanaf 2005 onze kosten dekken. Vanaf dat moment konden we ook bijdragen aan de Wereldfamilie om andere radio's te ondersteunen."

Nieuwe programma-directeur

De eerste programmadi-recteur van Radio Maria Österreich was de toenmalige prior van de abdij Göttweig, pater Clemens Reischl OSB, die het radiostation de eerste zeven jaar heeft geleid. In 2005 benoemde kardinaal Schönborn Andreas Schätzle, toen hoofd Jeugd- en Roepingenpastoraal en diocesaan priester van het aartsbisdom Wenen, tot nieuwe programmadi-recteur. Eind augustus 2021 trad hij terug als programma-directeur in Oostenrijk. Op 1 september 2021 neemt pater Peter Ackermann het stokje over als programmadi-recteur.

Aan het einde van ons gesprek met Christian, had hij ook nog een boodschap voor jullie tijdens deze vastentijd, tijdens de vastenactie van Radio Maria. Een oproep om jullie Radio Maria niet te vergeten.

"We voelen allemaal de gestegen kosten wanneer we naar de supermarkt gaan, op vakantie gaan of uit eten gaan. In elk aspect van het dagelijks leven merken we de hogere kosten. Natuurlijk heeft dit ook invloed op de behoeften van de radio; energiekosten, huur van de studio's en salarissen voor de medewerkers, die ook voor zichzelf moeten zorgen.

Het is van cruciaal belang om te beseffen dat het een enorme gave is om een katholiek radiostation te hebben dat gebeden en de heilige mis naar de mensen thuis brengt, vooral voor degenen die niet fysiek naar de mis kunnen gaan. Dit is zo'n zegen en het zal nog belangrijker worden gezien de huidige situatie in onze wereld en in Europa.

Het is van vitaal belang om dagelijks gebeden op de radio te hebben. Elke keer dat je de radio aanzet, ontvang je het genezende woord van God, wat zo belangrijk is. We worden uitgenodigd door de Hemel om dit te ondersteunen en eraan bij te dragen. Ook is het belangrijk



Priester Andreas Schätzle samen met pater Peter Ackermann op de 25^e verjaardag van de radio

om ons geloof te voeden, om onderricht te volgen, uitleg te krijgen over de inhoud van ons geloof. Dankzij Radio Maria krijgen we dit waar we ook zijn.

In de wereld van vandaag is het een ware gave om een dergelijk radiostation te hebben. Ik geloof dat als de heilige Paulus hier vandaag zou zijn, hij een radiostation zou oprichten om mensen overal te bereiken. Zo zijn al onze luisteraars op hun eigen manier missionarissen en dragen ze bij aan iets veel groters dan zichzelf.

We realiseren ons misschien niet volledig welke impact deze radio heeft, maar de genezende kracht die het in het leven van mensen brengt, is diepgaand.

Het ondersteunen van deze radio is een manier om de aanwezigheid van de Hemel hier op aarde te ervaren. De Hemel overweldigt ons nooit; ze vraagt ons gewoon om te geven wat we kunnen en op onze eigen manier bij te dragen."



Pelgrim in eigen land

Rome

Kevin Colle

In de maand april gaan we in het programma 'Pelgrim in eigen land' verder met onze pelgrimstocht in Rome en verder op weg naar Pasen! We gaan tijdens dit Heilige Jaar door de vier 'Porta Santa' of 'Heilige Deuren' van de zeer indrukwekkende pauselijke basilieken van Sint-Pieter, Sint-Paulus-buiten-de-Muren, Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Lateranen. Op deze wijze vragen we God om vergeving voor onze zonden en om ons, door het offer van Jezus Christus, opnieuw te verzoenen met Hem. Verder bezoeken we drie kleinere basilieken die samen deel uitmaken van de pelgrimsroute van de zeven kerken, een weg waarop de heilige Filippus Neri ons vooraf is gegaan. Ontdek met ons de geschiedenis van deze belangrijke plaatsen voor het Christendom.

Ga met ons mee op pelgrimstocht naar Rome en wordt zo een echte 'Pelgrim van de hoop'!



1. Scala Santa 2. Sint-Pietersbasiliek 3. Sint-Paulus buiten de Muren 4. Santa Maria Maggiore 5. Sint-Jan van Lateranen 6-9. De foto van de Heilige Deur heeft telkens betrekking tot de jubileumkerken die er boven staan afgebeeld.

Iedere donderdag om 20u30

met heruitzending op vrijdag om 7u30 en op zondag om 13u

De leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.



Verzoening vieren en beleven

God omarmt circulariteit. Wat we van Hem ontvangen, is bedoeld om aan anderen door te geven. Dat is zijn manier om het beste in ons tevoorschijn te halen, zowel in ons omgaan met de ander, als met de aarde om ons heen. Bij het sacrament van verzoening gebeurt hetzelfde. Gods barmhartigheid is geen cadeau om in de verpakking te laten zitten. Wie zelf sacrament van verzoening wordt, die toont dat hij de boodschap heeft begrepen.

Titel: Verzoening vieren en beleven

Auteur: Mgr. Koen Vanhoutte

Kostprijs: € 14,99

Uitgeverij: Otheo Books

ISBN: 9789085287964



Bijbel in één jaar

Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen

- Bij het begin van de Veertigdagentijd begonnen we op Radio Maria met het voornemen om iedere dag een stukje te lezen in de Heilige Schrift. Op deze wijze zal u, wanneer u dit gloednieuwe programma meevolgt, op één jaar tijd de gehele katholieke Bijbel hebben gelezen! Ontdek samen met ons het Woord van God en lees en luister mee!

Elke dag om 15u20 kan u dit programma beluisteren.

Elke uitzending wordt herhaald om 3u20.

Als podcast:

www.radiomaria.be/bijbel-in-een-jaar/

In het kader van het programma 'Bijbel in één jaar' dat van start ging bij het begin van de Veertigdagentijd gaan we in gesprek met priester Filip De Rycke, exegeet en kenner van de Heilige Schrift!



WILT U GRAAG EEN BIJBEL BEKOMEN?

AARZEL DAN ZEKER NIET MET

ONS CONTACT OP TE NEMEN

VIA: 016/41.47.47



Opstapplaatsen

1~ Holsbeek/Leuven (Egenhoven)

7u30 HOLSBEEK SINT-MAURUSKERK
8u00 RADIO MARIA SINT-RENELDISPLEIN EGENHOVEN

2~ Tienen/Zoutleeuw

8u00 TIENEN 'SPORTHAL HOUTEMVELD', SPORTHALSTRAAT 12
8u20 SINT-LEONARDUSKERK ZOUTLEEUW

3~ Pelt/Houthalen/Hasselt/Tongeren

7u30 PELT 'SINT-MARTINUSKERK' (OVERPELT)
8u00 HOUTHALEN 'JOHN CUPPENSPLEIN'
8u30 HASSELT 'KOLONEL DUSAERTPLEIN'
9u00 TONGEREN 'CARREFOUR MARKET', LUIKERSTEENWEG

4~ Gistel

6u30 GISTEL
PARKING VAN "ABDIJ TEN PUTTE", ABDIJSTRAAT 84

5~ Poperinge/Ieper/Kortrijk

7u00 POPERINGE 'STATION'
7u20 IEPER 'STATION'
7u50 KORTRIJK 'CARPOOLPARKING KORTRIJK-OOST'

6~ Ronse/Zottegem/Ternat

7u00 RONSE PARKING DELHAIZE ZONNESTRAAT 4
7u45 ZOTTEGEM 'PARKING BEVEGEMSE VIJVERS'
8u15 TERNAT 'PARKING TEGENOVER CAFÉ JOSAN',
ASSESTEENWEG 97

7~ Moerzeke/Grembergen/Sint-Niklaas

6u30 MOERZEKE 'KERK'
6u45 GREMBERGEN 'DENSTRAAT 57'
7u15 SINT-NIKLAAS 'PARKING ZWEMBAD', KON. ASTRIDLAAN 57

8~ Zelzate/Gent

7u00 ZELZATE 'SINT-LAURENTIUSKERK'
7u45 GENT 'VOSKENSLAAN'
KISS & RIDE SINT-PIETERS STATION

9~ Eeklo/Maldegem/Aalter

7u00 EEKLO 'KRUGERSHOPPING', STATIONSSTRAAT
7u20 MALDEGEM 'MARIAGROT KLEITE'
AALTERBAAN 230
7u40 AALTER 'BOERENMARKT'

10~ Kapellen/Brasschaat/Geel

7u00 KAPELLEN 'SINT-DIONYSIUSKERK', ALBERT-LOUISASTRAAT 4
7u20 KAPELLEN 'SINT-JACOBUSKERK', KERKSTRAAT 4
7u40 BRASSCHAAT 'H. HARTKERK', SINT-HUIBRECHTLEI 5
8u20 GEEL 'CARPOOLPARKING GEEL-WEST'

11~ Berchem/Mechelen

7u30 BERCHEM 'KERK DE VERREZEN HEER'
BERCHEMSTADIONSTRAAT 8
7u45 BERCHEM 'SINT-WILLIBRORDUSKERK'
HEILIG HARTSTRAAT 11 BERCHEM
8u15 MECHELEN 'STATION', AAN DE ROTONDE

12~ Onze-Lieve-Vrouw-Waver/ Sint-Katelijne-Waver

7u30 OLV-WAVER 'WAVERLAAN 2'
7u45 SINT-KATELIJNE WAVER 'KERK DE GOEDE HERDER'
MECHELSESTEENWEG 331

13~ Halle

8u00 HALLE 'PARKING LEIDE'

14~ Nazareth

8u00 NAZARETH 'SINT-AMANDUSKERK',
NOËL SCHOORENSSTRAAT

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven voor 13 mei 2025.

BEDEVAART naar BANNEUX

Dinsdag 20 mei 2025

PROGRAMMA: zie achteraan

KOSTPRIJS

€38 busreis
€22 warme maaltijd

HOE INSCHRIJVEN?

- Stuur de inschrijvingsstrook van p. 23 op naar:
Radio Maria
Sint-Reneldisplein 23
3001 Egenhoven

ofwel

- Stuur een mail met de gegevens die gevraagd worden op de inschrijvingsstrook naar:
info@radiomaria.be

ofwel

- Neem telefonisch contact op met Radio Maria
016 41 47 47

Breng uw inschrijving in orde uiterlijk vóór 13 mei.

NA DE INSCHRIJVING ONTVANGT U VAN ONS EEN BRIEF MET DE BEVESTIGING VAN UW INSCHRIJVING EN EEN VERSCHRIJVINGSFORMULIER OM UW BETALING IN ORDE TE BRENGEN

PROGRAMMAOVERZICHT

31 maart – 6 april 2025

MAANDAG 31/03		DINSDAG 01/04		WOENSDAG 02/04		DONDERDAG 03/04	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Rijkdom van het geloof	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Koken met Hildegard	13:00	Anno Domini	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:45	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Koken met Hildegard	20:30	Pelgrim in eigen land

7 – 13 april 2025

MAANDAG 07/04		DINSDAG 08/04		WOENSDAG 09/04		DONDERDAG 10/04	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkleraars	13:00	De leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkleraars	20:30	Pelgrim in eigen land

14 – 20 april 2025



Witte Donderdag

MAANDAG 14/04		DINSDAG 15/04		WOENSDAG 16/04		DONDERDAG 17/04	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:30	Christmaviering vanuit Rome
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Rijkdom van het geloof	10:30	Heiligen getuigen		
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Ga tot Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Muziek	20:00	De rots in de branding	19:30	Muziek	20:00	Eucharistieviering met herdenking van het 'Laatste Avondmaal'
20:15	Boecat	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood		



5^{de} zondag van de vasten

VRIJDAG 04/04

ZATERDAG 05/04

ZONDAG 06/04

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het Licht	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerfer voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Anno Domini	20:30	Rijkdom van het geloof	20:15	Klassiekuur



Palmzondag

VRIJDAG 11/04

ZATERDAG 12/04

ZONDAG 13/04

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:30	Zwerfer voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De leeswijzer	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Hoogfeest van Pasen

VRIJDAG 18/04

ZATERDAG 19/04

ZONDAG 20/04

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Muziek
10:30	Kinderen van het Licht	11:00	Stabat Mater	10:00	Eucharistieviering van het Hoogfeest van Pasen
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Zwerfer voor God	14:15	Muziek & paaswensen
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Klassiekuur Special	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
20:00	Viering van de liturgie van Goede Vrijdag	20:00	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
		21:00	Paaswake: viering van de Verrijzenis van de Heer	20:15	Klassiekuur

Dagelijks
op Radio Maria

6:00	Bijbellezing
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift (behalve op vrijdag)
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00	Vespers
18:30	Rozenkrans
19:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op vrijdag)
21:30	Completen
21:45	Bijbellezing
22:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

PROGRAMMAOVERZICHT

21 – 27 april 2025

Paasmaandag		Dinsdag in de Paasweek		Woensdag in de Paasweek		Donderdag in de Paasweek	
MAANDAG 21/04		DINSDAG 22/04		WOENSDAG 23/04		DONDERDAG 24/04	
7:30	Muziek	7:30	Muziek	7:30	Muziek	7:30	Muziek
9:10	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:00	Eucharistie	10:30	Mystieke lectuur	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Kerkleraars	13:00	De leeswijzer	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Muziek	16:00	Elke dag telt	16:00	Muziek	16:00	Muziek
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Muziek	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Kerkleraars	20:30	Pelgrim in eigen land

28 – 4 mei 2025

 H. Louis-Marie de Monfort		 H. Catharina van Siëna		 H. Pius V		 H. Jozef arbeider	
MAANDAG 28/04		DINSDAG 29/04		WOENSDAG 30/04		DONDERDAG 01/05	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Rijkdom van het geloof	10:30	Heiligen getuigen	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Anno Domini	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Zwerver voor God	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land



Catechismus

April



E.H. Pierre François brengt tijdens de vastenperiode een reeks catecheses over de verschillende geloofsartikelen van de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Tijdens het paasoctaaf rond hij deze reeks af met een aantal catecheses over de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.

Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50



Vrijdag in de Paasweek

Zaterdag in de Paasweek

Tweede Paaszondag

VRIJDAG 25/04

ZATERDAG 26/04

ZONDAG 27/04

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Muziek	7:30	Muziek
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Zwerver voor God	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Muziek	16:00	Muziek
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De leeswijzer	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur



H. Athanasius



HH. Filippus en Jacobus



Derde Paaszondag

VRIJDAG 02/05

ZATERDAG 03/05

ZONDAG 04/05

7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Kinderen van het Licht	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kinderen van het Licht	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	De wereld van Radio Maria	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De Week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Ga tot Jozef	20:30	Rijkdom van het geloof	20:15	Klassiekuur



Breng uw inschrijving in orde uiterlijk vóór 13 mei.

NAAM:

ADRES:

TELEFOON/GSM:

AANTAL PERSONEN BUSREIS:

AANTAL PERSONEN MIDDAGMAAL:

OPSTAPPLAATS:

- AALTER 'BOERENMARKT'
- BERCHEM 'KERK DE VERREZEN HEER'
- BERCHEM 'WILLIBRORDUSKERK'
- BRASSCHAAT 'H. HARTKERK'
- EEKLO 'KRUGERSHOPPING'
- EGENHOVEN
- GEEL 'CARPOOLPARKING GEEL-WEST'
- GENT 'KISS & RIDE GENT SINT-PIETERS'
- GISTEL 'ABDIJ TEN PUTTE'
- GREMBERGEN
- HALLE 'PARKING LEIDE'
- HASSELT

- HOLSBEEK
- HOUTHALEN
- IEPEL 'STATION'
- KAPELLEN 'SINT-DIONYSIUSKERK'
- KAPELLEN 'SINT-JACOBUSKERK'
- KORTRIJK 'CARPOOLPARKING KORTRIJK-OOST'
- MALDEGEM 'MARIAGROT KLEITE'
- MECHELEN 'STATION'
- MOERZEKE 'KERK'
- NAZARETH
- ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER
- PELT (OVERPELT)

- POPERINGE 'STATION'
- RONSE 'PARKING DELHAIZE'
- SINT-KATELIJNE-WAVER
- SINT-NIKLAAS 'PARKING ZWEMBAD'
- TERNAT
- TIENEN
- TONGEREN
- ZELZATE 'SINT-LAURENTIUSKERK'
- ZOTTEGEM
- ZOUTLEEUW

INSCHRIJVINGSSTROOK
BEZORGEN AAN RADIO MARIA
SINT RENELDISPLEIN 23
3001 HEVERLEE

INSCHRIJVINGSSTROOK

GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA

*Bedevoortprogramma
tijdens de busreis.*

10u30: Gebedsweg

11u00: Eucharistie

12u00: Warm middagmaal

**15u00: Ziekenzegening
aansluitend Conferentie**

**16u45: Afsluitend gebed
aan de bron**

*Ook indien u met eigen vervoer naar
Banneux komt bent u van harte welkom
om ons bedevaartprogramma te volgen.*

BEDEVAART naar BANNEUX

dinsdag 20 mei 2025

Info & inschrijvingen: **Radio Maria**
016 41 47 47
info@radiomaria.be

Opstapplaatsen:

AALTER, BERCHEM, BRASSCHAAT, EEKLO, RADIO MARIA, GEEL, GENT, GISTEL 'ABDIJ TEN PUTTE', GREMBERGEN, HALLE, HASSELT, HOLSBEEK, HOUTHALEN, IEPER, KAPellen, KORTRIJK, MALDEGEM, MECHELEN, MOERZEKE, NAZARETH, ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER, PELT (OVERPELT), POPERINGE, RONSE, SINT-KATELIJNE-WAVER, SINT-NIKLAAS, TERNAT, TIENEN, TONGEREN, ZELZATE, ZOTTEGEM, ZOUTLEEUV



RADIO MARIA