

Juli-Augustus 2024
Jaargang 12
Nummer 98

PORTA FIDEI

*Geducht
als een leger in
slagorde*



HOE RADIO MARIA
BELUISTEREN
P. 3



AUGUSTIJNEN
HEVERLEE
P. 7



VROUWE
VAN ALLE VOLKEREN
P. 14

Afgiftekantoor
Leuven Masspost
914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA

EDITORIAAL

Beste vrienden van Radio Maria,

Ooit zei Paus Franciscus in een uiteenzetting dat Europa vermoeid is, en ze verjongd moet worden. In België zien we dat ook vaak. Niet enkel in de gewone wereld, maar tevens in de Kerk zien we soms een zekere vermoeidheid. Ouderen zien de kerken leeglopen, het geloof wordt niet meer zomaar doorgegeven aan nieuwe generaties. De jongeren nemen de plaats niet in die de ouderen hen achter laten. Allemaal nieuwigheden die te kennen geven dat de geest van de wereld tot ons allen doordringt, zelfs tot binnen in de Kerk. Velen laten zich door deze nieuwe en blijkbaar dominante geest tot wanhoop leiden. Maar is dat wel een goed antwoord? Het klopt dat wij daardoor soms vermoeid zijn zoals onze Paus uitdrukkelijk opmerkt.

Radio Maria is dan weer wel een antwoord. Ten eerste, Radio Maria is jong! We hebben dan ook nog heel veel motivatie en verlangen om het Evangelie te verkondigen in ons land. Tegelijkertijd maakt Radio Maria gebruik van de wijsheid die schuilt in de vele mensen die onze Kerk ook in onze streken rijk is. Doorheen de getuigenissen, onderrichtingen, maatschappelijke en kerkelijke informatie brengt onze radio die boodschap die niet moe maakt, maar integendeel die ons allen terug verjongt. Enkel zo kunnen we verder vooruit zonder in wanhoop te vervallen. De christelijke hoop die we proberen uit te stralen zal een antwoord zijn op de vermoeidheid die heerst in ons continent.

De zomermaanden die aangebroken zijn geven ons dan weer de mogelijkheid om eens echt uit te rusten. Niet dat deze rust ons moet lui maken, maar ze kan onze geest eindelijk wat verjongen. Dit wordt enkel verwezenlijkt als we uitrusten in God. Hij stuurt ons naar het goede, naar het essentiële. Laten we dus niet nalaten veel tijd vrij te maken voor de Heer. Radio Maria zal ieder van jullie daar heel graag bij helpen. Ook tijdens deze maanden tekent Radio Maria present om via haar programma's iedereen dichterbij God te brengen.

Velen van onze luisteraars zijn vaste luisteraars, toch verbaasd het ons telkens weer hoe Radio Maria vaak die personen raakt die het op een onbewust moment nodig hebben. Daarom nodig ik iedereen uit om vaak over onze radio te spreken bij jullie familie, vrienden en kennissen. Door jullie reclame en promotie kan de familie die wij vormen telkens weer groeien, en daardoor kan het Evangelie terug meer een plaats ontvangen in de harten van de mensen.

Ik dank jullie allen voor jullie steun en gebed. Moge de Heilige Maagd Maria jullie allen beschermen onder haar moederlijke mantel en ons allen leren uit te rusten bij God die onze vermoeidheid kan wegnemen en ons kan vernieuwen door zijn Heilige Geest.

Jullie zeer genegen in Jezus en Maria +

Pr. Karlo Tyberghien

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



*Wie rijst daar op als de dageraad,
schoon als de maan,
stralend als de zon
en geducht als een leger in slagorde?*

Hooglied 6,10

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werken mee aan dit nummer:
Joris Abts, Kevin Colle,
Marianne Hubin, pr. Karlo
Tyberghien, Nele Uytterhoeven,
Joris Vermeulen

Foto's: Redactie

Op de cover: Maria
Tenhemelopgenomen
(Joris Vermeulen)

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

**Abonnementen en
gegevensverwerking:**

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio
Maria*

BE49 7333 7333 7771



RADIO MARIA BELUISTEREN

DAB+ RADIOTOESTEL

DAB+ radiotoestellen zijn overal te koop. Een radiotoestel aangeschaft bij Radio Maria is voorgeprogrammeerd op Radio Maria. De nieuwe generatie auto's zijn standaard uitgerust met een DAB+ radio.

WEBSITE

via de 'LUISTER LIVE'-knop op de website van Radio Maria. Je kan luisteren naar het live-signaal of het Bijbel-kanaal.

->> www.radiomaria.be

INTERNETRADIO

Let op: in vergelijking met DAB+ (waarvoor geen internetverbinding nodig is) heeft een internetradio internettoegang nodig om ons signaal te ontvangen.

RADIO MARIA APP

Radio Maria is ook beschikbaar voor mobiele apparaten, zoals smartphone of tablet. Via de gratis app kunt u naar ons signaal overal ter wereld luisteren. Ideaal voor op vakantie. U kunt de Radio Maria app downloaden voor Android-, iOS- en Windows-platforms.

Kabeltelevisie

Beschikbaar op Telenet

* Kanaal 912
(oudere Digibox)

* Op de radio pagina
(via de afstandbediening)



Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Nadat wij gesproken hebben over evangelisatie en over apostolische ijver en na onze aandacht voor het getuigenis van de Heilige Paulus, een 'kampioen' van de apostolische ijver, kijken we vandaag opnieuw niet naar een individu maar naar de schare van de martelaren, mannen en vrouwen van alle leeftijden, talen en volkeren die hun leven voor Christus hebben gegeven, die hun bloed hebben vergoten om van Christus te getuigen. Na de generatie van de apostelen zijn deze, bij uitnemendheid, 'getuigen' van het Evangelie.

De martelaren

De eerste was de diaken, de heilige Stefanus, geste-

Martelaren vergeven altijd hun folteraars'

nigd buiten de muren van Jeruzalem. Het woord 'martelaar' komt van het Griekse *martyria*, dat precies getuigenis betekende. Een martelaar is een getuige, iemand die getuigt tot en met bloedvergieten. Hoe dan ook vrij snel werd het woord martelaar in de Kerk gebruikt om iemand aan te duiden die getuigenis aflegde tot en met bloedvergieten'. Met andere woorden, eerst duidde het woord martelaar iemand aan die dag dagelijks getuigenis aflegde, daarna werd het gebruikt voor wie het leven geeft tot en met uitstorting van het bloed.

Sint-Laurentius

De martelaren mogen niet beschouwd worden als 'helden' die individueel hebben opgetreden, als bloemen ontloken in de woestijn, maar als rijpe en uitstekingende vruchten van de wijngaard des Heren, wat de Kerk

is. Meer in het bijzonder, de christenen die volhardend de eucharistie vierden, werden door de Geest geïnspireerd hun leven te leven vanuit dat mysterie van de Liefde. Met andere woorden, vanuit het feit dat de Heer Jezus zijn leven voor hen had gegeven, mochten en moesten zij hun leven geven voor Hem en voor de broeders.

*De weg van
het christelijk
getuigenis is grote
edelhoedigheid.*

De heilige Augustinus benadrukt vaak deze dynamiek van de dankbaarheid en van de gratuite uitwisseling van gaven. Zie hier bijvoorbeeld wat hij verkondigde op het feest van de heilige Laurentius: *De heilige Laurentius was diaken van de Kerk in Rome.*



Pietro da Cortona
marteling van de H. Laurentius

Daar was hij dienaar van het bloed van Christus en daar vergoot hij, in Naam van Christus, zijn bloed. De heilige apostel Johannes beschreef helder het mysterie van het Laatste Avondmaal van de Heer, zeggende: 'Zoals Christus voor ons zijn leven heeft gegeven, zo moeten ook wij het leven geven voor de broeders' (1 Joh 3,16). Laurentius, broeders, had dit alles verstaan. Hij heeft het begrepen en in praktijk gebracht. En ruilde echt wat hij aan de tafel had ontvangen. Hij beminde Christus tijdens zijn leven en volgde Hem na in zijn dood (Disc. 304; PL 38, 1395-1397). Op deze wijze verklaarde de heilige Augustinus het spirituele dynamisme dat de martelaren bezielde. Met de woorden: martelaren houden van het leven van Christus en volgen Hem na in zijn dood.

Vandaag

Vandaag, geliefde broeders en zusters, gedenken wij alle martelaren die in het leven van de Kerk hun plaats hebben. Zoals ik reeds vele malen heb gezegd, in onze tijd zijn ze talrijker dan in de eerste eeuwen. Vandaag zijn er vele martelaren in de Kerk, vele, want, omdat zij het christelijke geloof belijden, worden ze uit de samenleving gebannen of opgesloten in de gevangenis ... Het zijn er vele. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons: door het martelaarschap wordt de leerling gelijk aan de Meester, die voor het heil van de wereld de dood vrij aanvaardde, en volgt hij Hem na in het vergieten van zijn bloed. Dit wordt aan weinigen gegeven (Const. Lumen gentium, 42).

Martelaren doen, in navolging van Jezus en met zijn genade, het geweld van wie de verkondiging afwijst, worden tot een hoogste gebeuren van liefde, die zelfs leidt tot het vergiffenis schenken aan de eigen folteraars.

Dat is belangrijk: martelaren schenken steeds vergiffenis aan de folteraars. Stefanus, de eerste martelaar stierf biddend: *Heer, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen.* Martelaren bidden steeds voor de folteraars. Ofschoon slechts aan weinigen het martelaarschap wordt gevraagd, toch moeten allen *bereid zijn om Christus tegenover de*

mensen te belijden en Hem onder vervolging, die de Kerk nooit bespaard zal worden, op zijn kruisweg te begeleiden (ibid.42). Is vervolging dan iets van het verleden? Neen, neen: van vandaag. Vandaag zijn er vervolgingen van christenen in de wereld. Vele, vele. Vandaag zijn er meer martelaren dan in de eerste tijden.

Martelaren tonen ons dat elke christen geroepen is tot getuigenis met het leven, ook al loopt het niet uit op bloedvergieten, tot een gave van zichzelf aan God en aan de broeders, in navolging van Jezus.



Jemen

Ik zou willen besluiten met de herinnering aan het christelijke getuigenis dat in elke hoek van de wereld aanwezig is. Ik denk bijvoorbeeld aan Jemen. Een land dat reeds vele jaren wordt verscheurd door een vreselijke vergeten oorlog die reeds zoveel doden heeft geëist en ook vandaag nog vele mensen doet lijden, vooral de kinderen.



Precies in die streek werden stralende getuigenissen van geloof gegeven, zoals dat van de zusters missionarissen van de Caritas, die daar hun leven hebben gegeven. Ook vandaag nog zijn zij in Jemen aanwezig, waar zij hulp bieden aan bejaarde zieken en aan gehandicapte mensen. Enkele van hen hebben het martelaarschap ondergaan, andere gaan verder, ze zetten hun leven op het spel, maar gaan verder. Ze vangen alle mensen op, van welke godsdienst dan ook. Naastenliefde en broederschap kennen geen afgrenzingen. In juli 1998 werden zuster Aletta, zuster Zelia en zuster Michael, omdat ze christen waren, gedood

door een fanatiekeling toen ze na de heilige mis naar huis terugkeerden. Nog onlangs, kort na het begin van het conflict dat tot vandaag duurt, werden zuster Anselm, zuster Marguerite, zuster Reginette en zuster Judith gedood samen met enkele leken die hen hielpen in het liefdewerk bij de meest achtergestelde mensen. Dat zijn de martelaren van onze tijd. Onder die gedode leken waren er naast christenen ook gelovige moslims die met de zusters samenwerkten. Het is ontroerend te zien hoe het bloedgetuigenis mensen van verschillende godsdiensten kan verenigen.

Nooit mag men doden in naam van God, want voor Hem zijn wij allen broeders en zusters. Maar samen kan men het leven geven voor de anderen.

Laten we dus bidden, dat we niet moe zouden worden met het geven van getuigenis voor het Evangelie, ook in tijden van onrust. Mogen alle heilige martelaren, mannen en vrouwen, zaad van vrede zijn en van verzoening tussen de volkeren voor een meer humane en broederlijke wereld, wachtend op de verschijning van de volheid van het Rijk der hemelen, wanneer God alles in allen zal zijn (cf. 1 Kor 15,28).



Op
klooster
bezoek

Augustijnen Heverlee

Bij de oprichting in 1956 van het nieuwe klooster van de Augustijnen op de beboste heuvel van de Pakenstraat te Heverlee werd het huis bestemd voor paters van over heel de wereld die hun opleiding zouden volgen aan de KU Leuven. Van bij de oprichting van de Leuvense Universiteit was er een sterke band met de paters Augustijnen, die reeds in 1368 een vestiging hadden in de buurt van de Leuvense Vismarkt. Vergaderingen van de universiteit zouden in de refter van het klooster hebben plaats gevonden. Het klooster in de binnenstad werd tijdens de Franse Revolutie afgeschaft en de gebouwen werden verkocht. Het duurt tot 1946, zo'n 150 jaar later, alvorens de Augustijnen naar Leuven terugkeren met een eerste klooster in de Parkbosstraat en, toen dit gebouw te klein werd, de bouw van het klooster en de kloosterkerk in de Pakenstraat. Radio Maria ging er op bezoek en werd hartelijk ontvangen door de overste, de Congolese pater Jean Baptiste Zeke.



DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
GEBEDSNETWERK

JULI

Voor de pastorale zorg van de zieken

Laten we bidden dat het Sacrament van de Ziekenzalving de kracht van de Heer schenkt aan hen die het ontvangen en aan hun naasten, en dat het voor iedereen een steeds zichtbaarder teken van medeleven en hoop mag worden.

1 Origenes, In Johannem, II, 210:

'Alwie van de waarheid getuigt, hetzij met woorden, hetzij met daden of door zich op gelijk welke wijze voor haar in te zetten, kan terecht getuige heten. Maar de naam getuige (martyres) in strikte zin, werd door de gemeenschap van de broeders – getroffen door de ziele sterkte van hen die voor de waarheid streden of voor de deugd tot en met de dood- uit gewoonte voorbehouden voor hen die met bloedvergieten getuigenis hebben afgelegd voor het mysterie van het ware geloof'.

Internationale gemeenschap

Het klooster van de Augustijnen te Heverlee is, zoals in de beginperiode van het huis, bedoeld voor de vorming van de jonge paters. Hoewel de paters die er wonen bijna allemaal van buitenlandse origine zijn, maakt het klooster deel uit van de Belgische Provincie. Op dit moment verblijven er veertien religieuzen. Vijf van hen zijn priester gewijd, twee van hen diaken. De andere zeven zijn in opleiding. De religieuzen volgen sinds enkele jaren hun opleiding filosofie of theologie aan het Johannes XXIII-seminarie op de Lemmensberg te Leuven en niet meer aan de universiteit, zoals vroeger het geval was. Universitaire studies kunnen eventueel nog volgen na de priesterwijding. "De vorming en begeleiding van de kandidaten is op het seminarie meer expliciet gericht op de voorbereiding



op het priesterschap volgens de richtlijnen van de kerk”, licht pater Jean-Baptiste die keuze toe. Hij vertelt ons ook hoe hij zelf naar België werd gestuurd om de verantwoordelijkheid over de vorming van de nieuwe kandidaten voor de Belgische Provincie op zich te nemen. Verschillende van de kandidaten die nu in Leuven hun vorming volgen heeft hij ook zelf begeleid bij de stappen die ze hebben gezet om deel te gaan uitmaken van deze Provincie van Augustijnen. Sinds 2009 heeft men de keuze gemaakt om roepingen uit het buitenland aan te trekken om zich hier in België als pater of broeder Augustijn aan het apostolaat te wijden. De Belgische Provincie is daardoor een internationale en multiculturele provincie geworden. De religieuzen in Heverlee zijn afkomstig uit Congo, Ivoorkust, Benin, Togo, Zuid-Soedan en Vietnam en hebben gekozen om hier als missionaris te werken. “Na de eeuwige geloften en de priesterwijding zijn de religieuzen geroepen om hier in België te blijven werken, behalve als er omwille van een nood vanuit een andere provincie beroep op hen zal worden gedaan”, legt pater Jean Baptiste uit. “Als later vanuit België een nieuwe stichting zou gebeuren in hun thuisland, kan er beroep op hen gedaan worden om er als pioniers deel van uit te maken.”

Gemeenschapsleven

Het gemeenschapsleven is de basis van het leven van de Augustijnen. “Het is het charisma dat gegeven werd aan de orde”, benadrukt pater overste. “We zijn geroepen om te leven ‘in het klein’ naar het beeld van de Kerk zoals Christus haar heeft gewild: met een grote verscheidenheid maar een Kerk die probeert zich te verenigen rond Christus door Zijn Evangelie en vanuit deze gemeenschap met Christus het Evangelie uitdraagt over de hele wereld.” De paters zijn geroepen om te leven volgens de drie geloften: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Als Augustijn zijn ze daarnaast ook geroepen hun leven te richten volgens drie religieuze idealen.

Inwendig leven: de persoonlijke relatie en intimiteit met God nastreven in het persoonlijk leven

Gemeenschap: de persoonlijke band met God maak ik niet alleen, maar in gemeenschap, door te steunen op de medebroeders

Apostolaat: Augustijnen zijn geen monniken die in een slotklooster leven maar zijn geroepen om deel te nemen aan het leven van de kerk waar ze zich bevinden en aan de pastoraal van het bisdom door gehoor te geven aan een oproep die komt van de bisschop om te werken in de pastoraal van een ziekenhuis, een parochie of een school.

“Het gemeenschapsleven geeft kracht aan ons leven, het is wat het karakter vormt van het leven van de Augustijnen”, vat pater Jean-Baptiste samen.

Een priester en een diaken van de gemeenschap zijn ingeschakeld in de pastoraal van de pastorale zone Leuven. Ze kunnen hierbij ook rekenen op de ondersteuning van de medebroeders van wie de voornaamste taak ligt bij de vorming van de jonge religieuzen.

Volgelingen van Sint-Augustinus

Pater Jean Baptiste legt ons uit dat we in het leven van Sint-Augustinus drie fasen kunnen onderscheiden: de periode voor zijn bekering, zijn bekeringsproces en de periode na zijn bekering.

Carthago

Augustinus wordt in 354 te Thagaste in het huidige Souk Ahras in het noorden van Algerije, vlak bij de grens met Tunesië, geboren als het kind van een christelijke moeder en een heidense vader. Zijn leven als kind en opgroeiende tiener wordt verscheurd tussen deze twee werelden. Vanaf zijn kindertijd wordt hij door zijn moeder, de heilige Monica, die een vurige christen was, ingewijd in het geloof. Wanneer hij tijdens zijn studie als adolescent gescheiden is van zijn moeder gaat hij zich meer en meer verwijderen van het geloof. Hij trekt naar Carthago om er retorica te studeren met de bedoeling advocaat te worden. Hij begint een

relatie met een jonge vrouw die hij omwille van haar afkomst niet kan huwen. Deze relatie zal 15 jaar duren. Zij schenkt hem een zoon: Adeodatus. Wanneer zijn moeder merkt dat haar zoon meer en meer vervreemd van het geloof, doet het haar veel verdriet en neemt ze haar toevlucht tot het gebed. Een constante in het leven van Augustinus blijft wel het verlangen om de waarheid te kennen, een verlangen dat hem brengt bij een voorliefde voor de filosofie. Hij dacht die waarheid te vinden in het Manicheïsme, een religieuze gnosis, waar hij tien jaar lid van zal zijn.

Rome

Na zijn studies doceert hij retorica in zijn geboortestad Thagaste en in Carthago. Hij trekt naar Rome, waar hij zich zal omringen met vrienden om zich samen te verdiepen in de filosofie van zijn tijd. Zijn moeder, zijn gezellin en zijn zoon Adeodatus reizen met hem mee. Op voorspraak van de stadsprefect van Rome wordt hij tot staatsretor aan het keizerlijk hof in Milaan benoemd. Daar zal hij door het luisteren naar de preken van bisschop Ambrosius, die bekend stond om zijn redenaarstalent, zich stilaan bekeren tot het christendom. Door de preken van bisschop Ambrosius ontdekt hij de intellectuele en spirituele schoonheid van het geloof. Augustinus raakt meer en meer in een worsteling met zichzelf. Op een dag wil hij zich terugtrekken en de vrije loop geven aan zijn verdriet hierom als hij een kinderstem hoort zingen: Tolle, lege. Neem en lees. Hij herkent erin een persoonlijke oproep van God. Hij gaat naar de plaats waar hij zijn Bijbel heeft laten liggen, opent het boek en leest de verzen uit de brief aan de Romeinen (Rom. 13, 13 en 14.): “Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspertijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.” Zijn twijfels zijn weggenomen. Augustinus laat zich dopen tijdens de paasnacht.

Hippo

Na zijn doopsel neemt Augustinus afstand van zijn wereldlijke carrière en besluit met enkele vrienden, zijn zoon en zijn moeder terug te keren naar Noord-Afrika. In de havenstad van Rome, Ostia, wordt Monica ziek en sterft. Het groepje trekt zich terug op het landgoed van de overleden ouders van Augustinus. De kleine ‘kloostergemeenschap’ leidt een teruggetrokken leven van studie van



“Laat heb ik u liefgekregen, o schoonheid, zo oud en zo nieuw, laat heb ik u liefgekregen! En gij waart binnen en ik was buiten, en daar zocht ik u, ik rende, wanstaltig als ik was, op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. Gij waart bij mij en ik niet bij u.”

H. Augustinus, Belijdenissen X, 27, 38

de H. Schrift, van beschouwing en gebed. De kleine gemeenschap groeit aan. Meer en meer mensen verlangen te leven zoals zij. Wanneer Augustinus naar Hippo reist om een kandidaat voor de gemeenschap te bezoeken, wordt hij tijdens de eucharistie door het volk uitgeroepen om de bisschop Valerius bij te staan en op te volgen. Hij aanvaardt op voorwaarde dat hij te Hippo een tweede gemeenschap mag oprichten, waar hij zich na zijn taken als bisschop kan terugtrekken. Augustinus zal veertig jaar bisschop zijn en heeft talloze geschriften achtergelaten, wat hem de titel 'kerkvader van het Westen' heeft bezorgd.

De Orde van Sint-Augustinus combineert elementen van het gemeenschappelijke leven zoals beschreven door Sint-Augustinus met de traditie van de bedelorden die zich in de 13e eeuw ontwikkelden. Hierdoor ontstond een religieuze orde die zoals hoger beschreven toegewijd is aan een leven van gebed en gemeenschap en aan actieve dienstbaarheid zowel in de kerk als in de samenleving.

Bezoek

Het leven van de Augustijnen is in de eerste plaats gericht op het gemeenschapsleven dat zich iedere dag vernieuwt door de dagelijkse gemeenschappelijke eucharistieviering. Belangrijk voor de gemeenschap te Heverlee is de aandacht voor de studie. Wat de pater ons over de gemeenschap vertelde werd een stuk concreter bij de rondleiding door het klooster.

Van de spreekruimte lopen we naar de leefruimte op het einde van de gang. In elk klooster van de Augustijnen is er een leefruimte voor gezamenlijke ontspanning horen we. "Een gezellig moment geeft vorm aan de broederlijke verbondenheid", beklemtoont pater Jean-Baptiste. Naast de refter en de kapel is er ook een bibliotheek. In het huis zijn er zelfs twee aanwezig: een grote bibliotheek, verbonden met de bibliotheek van KULeuven gericht op de Augustinusstudies en een kleine speciaal ingericht voor de noden van de gemeenschap. Het koor van de grote kerk wordt ook gebruikt voor het gezamenlijk bidden van de gebedstijden. In de winter wordt hiervoor de winterkapel gebruikt om stookkosten te besparen.

Het kapittel gaat door in de vergaderzaal. Men komt bijeen als gemeenschap voor het nemen van belangrijke beslissingen. "De beslissingen worden niet alleen door de overste genomen", legt pater Jean-Baptiste uit. "Er wordt naar elke medebroeder geluisterd." De opstelling van de tafels en stoelen in een grote ovaal wil tot uitdrukking brengen dat alle broeders van de gemeenschap gelijkwaardig zijn. Een mooi ideaal waar we ieder op onze eigen plaats van kunnen leren. In de grote kloosterkerk, die tevens dienst doet als parochiekerk, viel onze blik op het ruime koorgestoelte achter het traliewerk. Hier voelden we het hart kloppen van deze jonge kloostergemeenschap.



*Pater
Jean-Baptiste
Zeke*



“Mijn roeping is geboren op een college van Jezuïeten, te Kikvit, op 520 km van Kinshasa. Ik was er erg onder de indruk van een Belgische pater, Vincent Van Haelst, die er studiedirecteur was en heel dicht bij de leerlingen stond. Hij hield veel van ons, het was echt een vriend voor ons. Als aalmoezenier van het college droeg hij iedere morgen voor de lessen de mis op voor de leerlingen. Hij gaf telkens een korte preek. Hij had veel gevoel voor humor. Omdat hij ons telkens aan het lachen bracht, vergaten we niet wat hij ons verteld had. Omdat ik geboeid was door wat hij uitstraalde heb ik hem aangesproken en hem verteld van mijn verlangen om Jezuïet te worden. Hij nam mijn vraag ernstig maar zei dat ik nog erg jong was. Ik zat toen in het derde jaar. Hij vertelde dat wanneer ik in het vijfde middelbaar nog hetzelfde verlangen had, hij er over zou spreken met de gemeenschap en hem zouden begeleiden om voort te gaan op die weg.

Ik had op dat moment een goede vriend met wie ik mijn verlangen om Jezuïet te worden kon delen. We hebben tijdens het vijfde jaar, los van elkaar, onze aanvraag gedaan. Er werd ons iemand toegewezen om ons te begeleiden. Iedere maand hadden we een gesprek waarin ons werd verteld over de Sociëteit van Jezus. Op het einde van het middelbaar kon ik niet direct met de vorming beginnen omdat er dat jaar te veel kandidaten waren. Mijn vriend kon wel beginnen. Ik heb die beslissing opgevat als een teken dat men mijn aanvraag niet serieus nam en besloot om in Kinshasa ‘elektriciteit’ te gaan studeren.

Ik heb me daarop ingeschreven aan de universiteit maar ik voelde mij ‘in strijd’ met mezelf alsof ik iets wou gaan doen dat nooit mijn plan was geweest. Ik had altijd gedacht om priester te worden, om Jezuïet te worden. Ik ben daarop naar het Provinciaal van de Jezuïeten gegaan te Kinshasa om me voor te stellen en te spreken over mijn roeping. De pater verantwoordelijk voor de roepingen vertelde dat hij mijn naam kende en wist dat ik wou intreden. Op een moment was er zelfs naar mij gezocht toen er door een overlijden van een kandidaat een plaats was vrijgekomen. Omdat ik plots verdwenen was had men doorgegeven dat ik niet meer geïnteresseerd was. Mijn plotse vertrek werd door hem gezien als een teken dat ik geen roeping had. Op dat moment had ik vrede met die beslissing omdat het mij kon oriënteren naar iets anders. Ik ben daarop naar huis teruggekeerd.

Op een zondag heb ik tijdens de mis iemand ontmoet die een wit habijt droeg dat ik nog nooit eerder had gezien. Ik raakte geïnteresseerd. Hij vertelde dat hij een broeder was van de orde van Sint-Augustinus. Ik besliste om de gemeenschap te bezoeken om kennis te maken. Ik maakte een afspraak met de roepingenverantwoordelijke. Hij nodigde mij uit voor een ingangstest over de kennis van het Frans en de

beginselen van het christelijk leven. Ik slaagde voor de test en mijn kandidatuur werd weerhouden. Telkens als ik daarna de gemeenschap bezocht voelde het aan als thuiskomen. Alles lachte mij toe, iedereen was vriendelijk voor mij. Alles kwam mij heel mooi over. Ik voelde mij echt aangetrokken. Ik vroeg aan mijn vrienden uit de charismatische vernieuwing om voor mij te bidden opdat de Heer mij het licht zou geven om te weten of ik geroepen werd om daar in te treden. Alles is daarop makkelijk en snel verlopen. In september van het volgende jaar ben ik mijn vorming gestart. Tien jaar later, in 2011, ben ik priester gewijd in de orde van Sint-Augustinus.

Na een aspirantenjaar in de gemeenschap te Kinshasa werd ik voor mijn noviciaat naar het Noorden van Congo gestuurd. Na het postulaat en het noviciaat ben ik teruggekeerd naar Kinshasa om gedurende drie jaar filosofie te studeren. Na vier jaar theologische opleiding in Nairobi werd ik diaken gewijd en na zes maanden stage in Kinshasa werd ik op 11 september 2011 priester gewijd. Een jaar later werd mij gevraagd om in België te helpen bij de vorming van de jonge medebroeders. Om mij verder te vormen voor deze taak heb ik eerst een master en daarna een doctoraatstudie in Theologie gevold in Louvain-La-Neuve. Zo verbleef ik acht jaar in onze gemeenschap te Bouges, bij Namen. Ik was er verantwoordelijk voor de roepingenpastoraal van onze orde en reisde hiervoor samen met onze provinciale overste naar verschillende landen in West-Afrika om er kandidaten voor onze provincie te ontmoeten. Heel wat jongeren die ik toen heb ontmoet mag ik nu begeleiden bij hun vorming hier in België. Sinds 2020 ben ik in de gemeenschap van Heverlee.”

Pelgrim in eigen land



1.



2.

Kevin Colle

In de zomer gaat de pelgrim opnieuw de landsgrens over met deze keer een bezoek aan onze Noorderburen. Ontdek samen met ons de stad die zijn groei te dankt heeft aan een bijzonder Eucharistisch mirakel...

Amsterdam!

We bezoeken de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van alle Volkeren en worden door Maria naar de Eucharistie gebracht. Vandaar zullen we, letterlijk, in de voetsporen treden van de pastoor van de toenmalige Sint-Nicolaaskerk en halt houden bij de belangrijkste plaatsen van de Stille Ommegang, een Amsterdams gebeuren die dit bijzondere mirakel ieder jaar in herinnering wil brengen.

Iedere donderdag om 20u30

met heruitzending op vrijdag om 7u30 en op zondag om 13u



Scan me



3.



4.

PORTA FIDEI 14



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.

1. Kapel van OLV van alle volkeren
2. Tabernakel van de kapel van OLV van alle volkeren
3. Interview met Pater Aad, Overste van de Congregatie van het Heilig Sacrament
4. Afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van alle Volkeren
5. De papegaai van Sint-Jozefskerk 6. Gregoriaanse Vespers in de Sint-Jozefskerk
7. 'De papegaai'
8. Sint-Jozefskerk
9. Sint-Nicolaas basiliek
10. Icoon en relikwie van de heilige Nicolaas
11. Ons Lieve Heer op Solder
12. Begijnhof



**RADIO MARIA ECUADOR
opent haar nieuwe
studio's**

Op 7 mei vierde Radio Maria Ecuador de inhuldiging van haar nieuwe studio's met een treffend evenement dat werd bijgewoond door het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van de radio. Monseigneur Andrés Carrascosa, Apostolisch Nuntius in Ecuador, zegende het nieuwe gebouw in. In zijn toespraak onderstreepte de aartsbischop het belang van het communicatie- en evangelisatiewerk dat Radio Maria in zijn land verricht. De huidige voorzitter van de radio, Myrian Araque, nam deel aan de ceremonie, samen met leden van de raad van bestuur, vrijwilligers, medewerkers en trouwe luisteraars. Tijdens het evenement werd een welgemeend

eerbetoon gebracht aan Mevr. Mayra Ribadeneira, de eerste president van Radio Maria in Ecuador, wiens leiderschap en visie cruciaal zijn geweest sinds het begin van de missie van de radio. De steun van de Wereldfamilie van Radio Maria bij de realisatie van dit project werd ook benadrukt. Deze nieuwe ruimte zal Radio Maria in staat stellen haar werk effectiever voort te zetten, de kwaliteit van haar uitzendingen te verbeteren en haar evangeliserende missie te versterken. De inhuldiging van de nieuwe studio's weerspiegelde de geest van eenheid en toewijding die Radio Maria kenmerkt en bevestigde haar essentiële rol in het spirituele leven van haar luisteraars.

**RADIO MARIA SPANJE
Live uitzending vanuit
Tenerife**

Mooi gebedsmoment uitzonden vanuit Tenerife dankzij de lokale vrijwilligers van Radio Maria Spanje!



RADIO MARIA TOGO



Vrienden en luisteraars van Radio Maria Togo

**RADIO MARIA
BOSNIË-HERZEGOVINA**



Een opleidingsmoment voor vrijwilligers van Radio Maria Bosnië-Herzegovina. Ze kregen een uitgebreide opleiding om te leren met een mobiele studio te werken om zo live uitzendingen vanuit gans het land te kunnen verzekeren.

RADIO MARIA PORTUGAL



Ook in Portugal was er een opleidingsmoment voor vrijwilligers om te leren werken met een mobiele studio.

RADIO MARIA FILIPPIJNEN

Bijzonder live gebedsmoment vanuit de huiskamer van luisteraars! Samen met vrijwilligers van Radio Maria hebben luisteraars, vanuit hun eigen huis, de rozenkrans gebeden op Radio Maria.



**RADIO MARIA EL
SALVADOR**

Met de promotiewagen Onze-Lieve-Vrouw bij de mensen brengen! Een bijzondere activiteit voor Radio Maria in El Salvador.



**LUISTERAARS
AAN HET WOORD**

Goede morgen, dat rozenhoedje was weer mooi. En voor mij iets extra's want vandaag is het 20 jaar geleden dat ik in de Tichelkerk in Amsterdam gevormd ben. Ik was 56, nu dus 76. Op de dag van Catharina van Siena. Als domineeszoon was ik protestant van huis uit. Maar een godservaring in februari 1981 trok mij via de lezing van Johannes van het Kruis e.a. geleidelijk aan de RKK binnen. Vandaar. Uw radio geeft in mijn ouderdom structuur aan mijn leven, vooral bij het begin van de dag. De groeten aan de bidder van de maandag. Gods zegen voor u allen en over het Werk.

JPK



Door jullie programma's ben ik een vurig Christen geworden, ik kreeg inzichten voor mijn problemen en leer veel bij hoe ik Jezus kan volgen en leer ook hoe te bidden en te worden als moeder Maria. Ik kan Radio Maria niet meer missen in mijn leven. Ik ben jullie heel dankbaar alsook een vriendin die me meermaals heeft geholpen wanneer ik het heel moeilijk had. Ik kon haar altijd telefonisch bereiken. Ik voel me als gered van de dood. Ik ben nu heel gelukkig in mijn leven en ik wens voor alle mensen hetzelfde.

Christine



Ik was niet in staat om u te vergezellen naar Banneux, maar ik wil u bedanken voor de prachtige uitzending, die een genade en een geschenk voor mij was.

Véél warme groetjes van Marie-Jeanne

PROGRAMMAOVERZICHT

15 – 21 juli 2024

H. Bonaventura		O.L.Vrouw van de berg Karmel					
MAANDAG 15/07		DINSDAG 16/07		WOENSDAG 17/07		DONDERDAG 18/07	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Hagiografische lectuur	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	De wereld van Radio Maria	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:00	Live rozenkrans WF vanuit Maipu (Chili)	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land

22 – 28 juli 2024

H. Maria Magdalena		H. Birgitta		H. Charbel Makhluf		H. Apostel Jacobus	
MAANDAG 22/07		DINSDAG 23/07		WOENSDAG 24/07		DONDERDAG 25/07	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	De Kerkvaders	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kathovisie	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Openbaring
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kathovisie	20:30	Pelgrim in eigen land

29 juli – 4 augustus 2024

HH. Marta, Maria en Lazarus		H. Petrus Chrysologus		H. Ignatius van Loyola		H. Alfonsus Maria de Liguori	
MAANDAG 29/07		DINSDAG 30/07		WOENSDAG 31/07		DONDERDAG 01/08	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Hagiografische lectuur	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Muziek	19:30	De rots in de branding	19:30	Muziek	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land

H. Appolinaris			16 ^{de} zondag door het jaar		
VRIJDAG 19/07		ZATERDAG 20/07		ZONDAG 21/07	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Muziek	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:00	Muziek	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Hagiografische lectuur	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

HH. Joachim en Anna		17 ^{de} zondag door het jaar			
VRIJDAG 26/07		ZATERDAG 27/07		ZONDAG 28/07	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Het zorgportret	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kerk in Nood	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:00	Muziek	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De Kerkvaders	20:30	Mystieke lectuur	20:15	Klassiekuur

H. Petrus Julianus Eymard			18 ^{de} zondag door het jaar		
VRIJDAG 02/08		ZATERDAG 03/08		ZONDAG 04/08	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:00	Muziek	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Hagiografische lectuur	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

Dagelijks op Radio Maria

6:00	Bijbellezing
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:05	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift (behalve op vrijdag)
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00	Vespers
18:30	Rozenkrans
19:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op vrijdag)
21:30	Completen
21:45	Bijbellezing
22:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

PROGRAMMAOVERZICHT

5 – 11 augustus 2024

Kerkwijdingsfeest basiliek van Maria de Meerdere		Gedaanteverandering van de Heer		H. Juliana van Cornillon		H. Dominicus	
MAANDAG 05/08		DINSdag 06/08		WOENSDAG 07/08		DONDERDAG 08/08	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Rijkdom van het Geloof	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Mee met Missio	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Muziek	19:30	De rots in de branding	19:30	Muziek	19:30	Openbaring
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Mee met Missio	20:30	Pelgrim in eigen land

12 – 18 augustus 2024

H. Johanna de Chantal		HH. Pontianus en Hippolytus		H. Maximiliaan Kolbe		Tenhemelopneming van Maria	
MAANDAG 12/08		DINSdag 13/08		WOENSDAG 14/08		DONDERDAG 15/08	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	8:50	De rots in de branding
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke lectuur	10:30	De Kerkvaders	10:00	Eucharistieviering
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Leeswijzer	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	De Leeswijzer	20:30	Pelgrim in eigen land

19 – 25 augustus 2024

H. Johannes Eudes		H. Bernardus van Clairvaux		H. Pius X		H. Maria Koningin	
MAANDAG 19/08		DINSdag 20/08		WOENSDAG 21/08		DONDERDAG 22/08	
7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat	7:30	Boecat
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Hagiografische lectuur	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Muziek	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Openbaring
20:15	De Kerk leeft	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land

H. Theresia Benedicta		H. Laurentius		19 ^{de} zondag door het jaar	
VRIJDAG 09/08		ZATERDAG 10/08		ZONDAG 11/08	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Het zorgportret	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Het zorgportret	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Muziek	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Rijkdom van het geloof	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

H. Stefanus van Hongarije		20 ^{ste} zondag door het jaar			
VRIJDAG 16/08		ZATERDAG 17/08		ZONDAG 18/08	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Live rozenkrans WF vanuit Knock (Ierland)	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Muziek	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De Kerkvaders	20:30	Mystieke Lectuur	20:15	Klassiekuur

H. Rosa van Lima		H. Apostel Bartholomeüs		21 ^{ste} zondag door het jaar	
VRIJDAG 23/08		ZATERDAG 24/08		ZONDAG 25/08	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Het zorgportret	10:30	Muziek	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kerk in Nood	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Muziek	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Boecat	16:00	Boecat
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
20:00	Muziek	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Hagiografische lectuur	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

Catechismus Juli & Augustus



1 – 16 juli

Wegbereiders in het OT:
Abraham, Mozes, Koning David, Jesaja, Johannes de Doper, ...

door E.H. Arthur Janssens

18 – 20 juli

De erfzonde

door E.H. Chris Butaye

23 – 27 juli

Vergeving

door E.P. Gerard Denys

29 juli – 13 augustus

Openbaring

door E.H. Dirk Van der Linden

16 augustus

Geloof en wetenschap

17 augustus

Wat is het RK geloof?

18 augustus

Christelijke spiritualiteit

door Prof. Herman De Dijn

22 – 24 augustus

Bidden in de school

van de H. Dominicus

door Zr. Mary-Amata

26–31 augustus

God in het O.T.

door E.P. Patrick Lens

Bedevaart Banneux 31 mei

