

Maart 2024
Jaargang 12
Nummer 94

PORTA FIDEI

Ga naar
Sint Jozef



DOMINICANEN
IN ANTWERPEN
P. 7



MET PELGRIM IN EIGEN LAND
NAAR ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL
P. 14



NIEUWS UIT DE
WERELDFAMILIE
P. 16



Afgiftekantoor
Leuven Masspost
914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA



"Gelukkig de mens die niet treedt in het overleg van de bozen."



Beste vrienden,

Te midden van de Vastentijd komen we tot u met een nieuwe editie van de Porta Fidei. Tijdens deze Veertigdagentijd lijkt het ons gepast om stil te staan bij het geluk dat ons beloofd wordt door de Heer, nadat we ons volledig tot hem durven keren. Hiervoor laten we ons bijstaan door het begin van het Boek der Psalmen.

"Gelukkig de mens die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de zondaars geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters". (Ps. 1, 1). De eerste Psalm introduceert ons in het geheel van de gezangen van koning David, en is als het ware de opening naar alle andere Psalmen toe. De eerste woorden van die Psalm zijn een zaligspreking om ons ervan te overtuigen dat het een waarheid is om te zeggen: wij zijn geschapen voor het geluk en niet voor het ongeluk. Het gaat hier over het geluk van de overwinning van het goede op het kwade die ons gegeven wordt door de Almachtige Heer. Het is alsof de auteur van de Psalmen ons wil waarschuwen om telkens voor ogen te houden dat God het kwade niet wil en dat Hij ons geschapen heeft opdat we gelukkig zouden zijn in Hem, ondanks al het lijden en de catastrofes die we zullen tegenkomen, ook bij het lezen van de Psalmen.

Het boek van de Psalmen is een weerklank van onze schepping. "God zag dat deze zeer goed was" (Cf. Gen. 1, 31). Maar, het voorziene geluk zal verwateren door de weigering die de mens zal uitspreken tegenover de gaven van God. De mens nam namelijk wat hem niet gegeven was. Toch, God verlaat ons nooit. We hebben de mogelijkheid gekregen om dat geluk terug te vinden. Hiervoor moeten we vrij kiezen om een weg af te leggen van wijsheid en gehoorzaamheid aan God en ons leven laten leiden door drie houdingen: zich op weg begeven, rechtstaan en zitten. Dit is namelijk het programma beschreven in het eerste vers van de eerste Psalm: "Gelukkig de mens die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de zondaars geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters". Achter deze drie houdingen schuilt onze roeping en dus hetgeen God van ons verwacht en hetgeen koning David ons zal aanleren met de Psalmen.

Het eerste werkwoord is "treden in", of ook nog "zich op weg begeven". Dit komt overeen met het werkwoord van al de roepingen in de Heilige Schrift. Wanneer God roept, moet men op weg gaan, zijn of haar verleden van zondaar of zondares verlaten om de geboden van de Heer te volgen: "Gelukkig zij die de weg van de wet van de Heer volgen" (Ps. 119, 1). Ook in het Nieuwe Testament zien we: "daar u Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet u ook leven op weg met Hem" (Kol. 2, 6). Het is hetgeen onze vader Abraham deed: "De Heer zei tegen Abram: Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen... Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen" (Gen 12, 1-4). Maar ook de apostelen worden geroepen en antwoorden: "Hij sprak hen aan: Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem." (Mat 4, 19-20). Het probleem, zoals David ons zegt bij het begin van de eerste Psalm, is dat we moeten wandelen in de juiste richting. Wij worden namelijk bekoord om te treden in het overleg van de bozen, zij die het kwade willen doen. Maar op weg gaan met God veronderstelt daarentegen dat we kiezen voor de weg van de geboden van de Heer.

Het tweede werkwoord is "rechtstaan". Dit is het werkwoord van het gebed. Degene die bidt staat recht in aanwezigheid van de Heer. Zo zien we Abraham die bidt voor Sodom en Gomorra al rechtstaande: "Abraham stond recht voor de Heer" (Gen. 18, 22). Ook Jezus leert zijn leerlingen al staande te bidden: "En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeeft." (Marcus 11, 25). Het is dus noodzakelijk te bidden, maar ook daar is er een gevaar aldus koning David. We moeten niet rechtstaan op de weg van de zondaars. Zondaars zijn zij die God vergeten. Als we bidden moeten we dus weten tot wie we ons richten, de Heer die onze Schepper en Vader is.

Het derde werkwoord "zitten" is het werkwoord van de studie. Sinds Jacob, waarvan het boek Genesis ons zegt dat hij "onder de tenten zat" (Gen. 25, 27) tot Paulus die aan de voeten zat van Gamaliël (Hand. 22, 3) zijn de studenten van de Heilige Schrift altijd gezeten. Ook Maria-Magdalena is gezeten aan de voeten van Jezus om het ware Woord te ontvangen, en zij koos het beste deel (Cf. Lukas 10, 39-42). Zoals bij de andere twee belangrijke houdingen op weg naar het geluk is er ook hier een waarschuwing. We moeten niet zitten in de kring van de spotters. Zij die denken, nadat ze menselijke wijsheid hebben opgedaan door de studie, dat ze beter zijn dan de anderen, zoals de wetgeleerden ten tijde van Jezus. Ook de studie van Gods Woord heeft nood aan nederigheid om zo te zitten aan de voeten van Jezus, het Woord dat mens geworden is.

Dit alles is het programma dat aan het begin van de Psalmen wordt weergegeven om op weg te gaan naar het ware geluk in God. Bij Radio Maria laten we jullie graag proeven van deze mooie gaven die God ons aanreikt. Mogen we alvast blijven rekenen op uw vereniging met ons door het gebed, en ook uw geldelijke steun, zeer speciaal tijdens onze Vastenactie? Alvast van harte dank! Ik wens jullie allen nog een gezegende Vastentijd op weg naar de Verrijzenis!

Zeer genegen in de Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

Programmadirecteur Radio Maria

Diensten van de GOEDE WEEK bij Radio Maria

Zondag 24 maart 2024
Palmzondag
Eucharistieviering om 10u

Woensdag 27 maart 2024
Christmamis
Eucharistieviering met wijding van de H. Oliën
voorgegaan door Mgr. Hoogmartens om 19u30

Donderdag 28 maart 2024
Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal om 20u

Vrijdag 29 maart 2024
Goede Vrijdag
Liturgische dienst start om 20u

Zaterdag 30 maart 2024
Paaswake
Eucharistieviering om 21u
(Tijdens deze Paaswake nemen we de tijd om de Verrijzenis van de Heer te vieren. Daarom zullen we ook luisteren naar alle 9 lezingen die voor deze Eucharistieviering voorgesteld zijn. Deze viering kan wat langer duren).

Zondag 31 maart 2024
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering om 10u

Maandag 1 april 2024
Paasmaandag
Eucharistieviering om 10u

U BENT VAN HARTE WELKOM OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERSCHILLENDE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK. AL DEZE VIERINGEN WORDEN UITGEZONDEN VANUIT DE KAPEL VAN DE STUDIO'S VAN RADIO MARIA, SINT-RENELDISPLEIN 23, 3001 LEUVEN.

Meer informatie:

016/41 47 47
info@radiomaria.be

Hoor 't blijde lied dat wij u zingen,
neem, Jozef, onze lofzang aan:
gij, roem van alle hemelingen,
gij, hoop en steun in 't aards bestaan.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werken mee aan dit nummer:
Joris Abts, Kevin Colle,
Marianne Hubin, pr. Karlo
Tyberghien, Nele Uytterhoeven,
Joris Vermeulen

Foto's: Redactie

Op de cover: Sint-Jozef (Joris
Vermeulen)

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Drukkerij Van der Poorten
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

**Abonnementen en
gegevensverwerking:**

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Steun Radio
Maria

BE49 7333 7333 7771

'Elke christen is een apostel.'



**broeders en zusters,
geliefde goedendag!**

We gaan voort met de catecheses over de passie van het evangeliseren. Niet slechts over 'evangeliseren', maar over de passie van het evangeliseren en over de school van het Tweede Vaticaanse Concilie. We trachten beter te verstaan wat het vandaag betekent 'apostelen' te zijn. Het woord 'apostolisch' brengt ons de groep van de Twaalf door Jezus gekozen leerlingen in herinnering. Soms noemen we een of andere heilige 'apostel' of meer algemeen zijn de bisschoppen apostelen, omdat zij optreden in naam van Jezus. Maar zijn we er ons van bewust dat apostelen zijn op elke christen duidt?

Zijn we er ons van bewust dat het over ieder van ons gaat?

Inderdaad, we zij geroepen om apostelen te zijn – dat wil zeggen gezonden – in een Kerk die we in de geloofsbelijdenis apostolisch noemen. Dus, wat betekent apostelen zijn? Dat betekent: gezonden zijn met een missie. Het stichtende voorbeeld is het gebeuren waarbij de verrezen Christus zijn apostelen de wereld inzendt door hen de macht te geven die Hijzelf van de Vader heeft ontvangen en door hen zijn Geest te schenken. In het evangelie volgens Johannes lezen we: Nogmaals zei Jezus tot hen: *Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest'. (20, 21-22).*

Roeping

Een ander fundamenteel aspect van het apostel zijn is de roeping, dat is de oproep. Dat is van het begin af zo geweest, toen de Heer Jezus tot zich riep die Hij zelf wilde en zij kwamen bij Hem (Mc 3,13). Hij maakte ze tot een groep en gaf hen de titel 'apostelen' opdat ze bij Hem bleven om op missie gezonden te worden (cf. Mc 3, 14; Mt 10, 1-42). In zijn brieven stelt de heilige Paulus zich voor als *Paulus, door Gods wil geroepen*

tot apostel dat wil zeggen gezonden (1 Kor 1,1) en ook Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel bestemd voor de dienst van het evangelie (Rom, 1,1). Hij legt de nadruk op het feit te zijn apostel, niet vanwege mensen noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die Hem uit de dood heeft opgewekt (Gal 1,1). Van in de moederschoot heeft God hem geroepen om het evangelie te verkondigen onder de heidenvolken (cf. Gal 1,1 5-16).



De ervaring van de twaalf apostelen en het getuigenis van Paulus dagen ons ook vandaag uit.

Het is een uitnodiging onze houdingen, onze keuzen en onze besluiten te toetsen aan de hand van volgende toetsstenen: alles hangt af van een roeping door God; God troept ons soms ook tot diensten die onze mogelijkheden te boven gaan of niet beantwoorden aan onze verwachtingen. Op de roeping die men om niets ontvangt, moet men om niets antwoorden.

Vaticanium II

Het Concilie zegt: *De christelijke roeping is namelijk krachtens haar aard tegelijk een roeping tot apostolaat (Decreet over het lekenapostolaat, 2). Het gaat om een gemeenschappelijke roeping want gelijk is de waardigheid van de ledematen krachtens hun wedergeboorte in Christus, gelijk de genade van het kindschap, gelijk de roeping tot volmaaktheid, één heil, één hoop, één ondeelbare*



Foto: Andrea Piacquadio via pexels.com

liefde (LG, 32).

Het gaat om een roeping die betrekking heeft zowel op hen die het sacrament van de wijding hebben ontvangen als op elke lekenangelovige, man of vrouw. Het is een roeping van allen. Jij, bent verplicht de schat van je roeping te behartigen. Dat is de dynamiek van de roeping. De dynamiek van het leven. Het is een roeping die het mogelijk maakt actief en creatief de eigen apostolische taak te vervullen in de schoot van de Kerk waarin *verscheidenheid van bediening is, maar eenheid van zending. Aan de apostelen en hun opvolgers heeft Christus de opdracht toevertrouwd om in zijn naam en door zijn macht te onderwijzen, te heiligen en te besturen. De leken deelachtig geworden aan het priesterlijk, profetische en koninklijk ambt van Christus, vervullen echter een eigen taak in de zending van het gehele volk van God in de Kerk en in de wereld (Decreet over het lekenapostolaat, 2).*

De Kerk

Hoe bedoelt het Concilie in dit kader de samenwerking van leken en hiërarchie?

Hoe wordt dat bedoeld?

Gaat het om een louter strategische aanpassing aan de die omstandigheden die zich voordoen? Helemaal niet. Neen. Het gaat om veel meer, om iets dat de toevalligheden van het oogenblik overstijgt en dat een eigen waarde heeft ook voor ons. De Kerk is zo. Zij is apostolisch. In het kader van de eenheid van zending, moet de verscheidenheid van genadegaven en van diensten, in het kerkelijke lichaam geen aanleiding geven tot bevoorrechte groepen. Het gaat hier niet om promotie. Wanneer je het christelijk leven opvat als een promotie zodat wie hoger staat de bevelen geeft aan de anderen omdat men in staat is geweest hoger op te komen, dan is dat geen christendom. Dat is het reinste heidendom.

Christelijke roeping is geen promotie om hogerop te komen, neen! Het is iets anders.

En het gaat om een belangrijke zaak. Want ofschoon er enkelen zijn,



Foto: Congerdesing via pixabay

door de wil van Christus, als leraars, uitdelers van de geheimenissen en herders over de anderen, worden aangesteld, toch blijft er tussen allen gelijkheid bestaan ten aanzien van de aan de gelovigen gemeenschappelijke waardigheid en de bedrijvigheid voor de opbouw van het lichaam van Christus (LG, 32). Wie bezit in de Kerk grotere waardigheid: de bisschop, de priester? Neen ... allen zijn wij christenen ten dienste van de anderen. Wie is in de Kerk belangrijker: een kloosterzuster of een gewone persoon, gedoopt, het kind, de bisschop ...?

Allen zijn gelijk, we zijn gelijk.

En wanneer iemand denkt belangrijker te zijn dan de andere en de neus ophaalt, die vergist zich. Dat is niet de roeping door Jezus. De roeping die Jezus aan allen schenkt - ook aan hen die hoger geplaatst lijken te zijn - is de dienst. Het dienen van allen. Nederig worden. Als je in de Kerk iemand met een hogere roeping aantreft en ziet dat

die persoon ijdel is, zeg dan: *Sukkel!* en bidt ervoor want die heeft niet begrepen waarin de roeping door God bestaat. De roeping door God is aanbidding van de Vader, liefde en dienstbaarheid in de gemeenschap. Dat betekent apostelen zijn. Dat is het getuigenis van de apostelen.

Gelijkwaardigheid

De vraag van de gelijkheid in waardigheid vraagt om het herdenken van alle aspecten van onze relaties die beslissend zijn voor de

evangelisatie. Bijvoorbeeld, zijn we ons bewust van het feit dat we door onze woorden de waardigheid van personen kunnen schaden en relaties in de Kerk vernietigen? Zoeken we, terwijl we naar dialoog met de wereld zoeken, ook naar dialoog in de Kerk? Of in de parochie: is het de een tegen de ander, spreekt de een kwaad van de ander om hoger op te komen? Slagen we erin te luisteren om de redenen van de ander te verstaan of dringen we ons op, zelfs met fluwelen woorden?

Dienen dat is: luisteren, nederig zijn, ten dienste van anderen staan, dat is christen zijn, dat is apostel zijn. Geliefde broeders en zusters, laat ons geen angst hebben ons deze vragen te stellen. Laten we de ijdelheid van de postjes verlaten. Aan de hand van deze woorden kunnen we toetsen hoe wij onze dooproeping beleven, hoe wij onze wijze van apostel zijn beleven in een apostolische Kerk die ten dienste staat van de anderen.



DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
GEBEDSNETWERK

JANUARI

VOOR DE MARTELAREN VAN ONZE TIJD, GETUIGEN
VAN CHRISTUS

Laten we bidden dat zij die in verschillende delen van de wereld hun leven op het spel zetten voor het Evangelie de Kerk mogen doordringen met hun moed en missionaire gedrevenheid.

Op
klooster
bezoek



Dominicanen Antwerpen



Joris Abts

Sinds een drietal jaar is het rijhuis op de Veemarkt n° 3 in Antwerpen, vlakbij de Scheldekaai, de woonplaats van een kleine Dominicaanse gemeenschap. Half januari spraken we er af met pater Anton Milh om ons over zijn gemeenschap te laten vertellen. Het werd ijs krabben alvorens te vertrekken want het had stevig gevoren. Hartelijk ontvangen in de leefruimte op de eerste verdieping van het huis van de Dominicanen viel een stralende zon van de kant van het pleintje naar binnen toen de pater met een tas koffie kwam aanzetten. Een dagje later zou de 'uitzonderlijke' sneeuwval met het gebruikelijke felleleed de verplaatsing onmogelijk hebben gemaakt.

De huidige Dominicaanse gemeenschap van Antwerpen kan terugkijken op een lange geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1243. Die aanwezigheid verdwijnt tijdens de Franse Revolutie, maar begin vorige eeuw werd er een nieuw klooster gesticht in de Ploegstraat, vlakbij de Antwerpse Zoo, met de bouw van een nieuwe kerk en een nieuw klooster. Het is tot de sluiting rond het jaar 2000 een hele actieve gemeenschap geweest met een grote uitstraling. In 2016, met de viering van de 800^{ste} verjaardag van de Dominicanen, nodigde de bisschop van Antwerpen, Mgr. Bonny, de Dominicanen uit om de band met Antwerpen terug aan te knopen en met een kleine gemeenschap terug te keren. De pastorale zorg van de Dominicaanse Sint-Pauluskerk die na de Franse Revolutie parochiekerk was geworden werd

door de bisschop aan de nieuwe gemeenschap toevertrouwd. "Sindsdien proberen we met enkele medebroeders die deel uitmaken van het pastoraal team 'pit en vuur' te brengen in deze stadparochie", vertrouwt pater Anton ons toe. Niet alle medebroeders van de gemeenschap zijn met de territoriale pastoraal verbonden. Een medebroeder is aalmoezenier aan de Haven, een andere medebroeder werkt als aalmoezenier verbonden aan verschillende rusthuizen, twee medebroeders zijn nog met studie bezig. Onze gastheer, pater Anton Milh, heeft naast zijn taak als onderpastoor van de Sint-Paulusparochie ook een intellectueel apostolaat dat bestaat uit studie en lesgeven. Pater Didier Croonenberghs is naast zijn benoeming als pastoor ook overste van de Belgische en Nederlandse Dominicaanse provincie.

Antwerpse Dominicaanse gemeenschap

De Dominicaanse gemeenschap te Antwerpen is een internationale gemeenschap: twee Vlamingen, een medebroeder uit Wallonië, drie Indiërs en een Congolees. "Van bij het begin van de oprichting van de nieuwe gemeenschap in Antwerpen was het de intentie dat ze een reflectie werd van de universaliteit van de Katholieke Kerk en van het multiculture karakter van de stad", legt pater Anton ons uit. "Anderzijds is het ook een reflectie van de Dominicaanse orde die aanwezig is op alle continenten." Het leek ons een hele uitdaging om met mensen uit zo uiteenlopende achtergronden gemeenschap te vormen. De belangrijkste sleutel bleek de gemeenschappelijke taal. "Er wordt in de gemeenschap enkel Vlaams gesproken", benadrukte pater Anton Milh. "De buitenlandse medebroeders hebben intensieve cursus Nederlands gevolgd en door de conversaties in de gemeenschap gaat hun taalkennis er steeds op vooruit."

De gemeenschap start de dag met het gezamenlijk bidden van de lauden, het liturgische ochtendgebed, en de viering van de eucharistie. Daarna is er tijd voor ontbijt en overleg. 's Middags wordt er samen gegeten. Ook 's avonds is de maaltijd gemeenschappelijk en volgt na het bidden van de Vespers. Het is ook heel gebruikelijk om elkaar terug te vinden voor een ontspanningsmoment voor het slapengaan: tijd voor een kopje thee of het bekijken van het nieuwsbericht. "We zijn een apostolische gemeenschap", legt pater Anton uit. "We beginnen onze dag pas om 8 uur met het ochtendgebed, maar door de verschillende pastorale engagementen wordt het 's avonds snel 11 uur, half twaalf, als er vergaderingen zijn of andere activiteiten."

De Dominicanen zijn gesticht voor de

verkondiging. Hun officiële naam is ook orde der predikbroeders, maar ze werden al vlug genoemd naar hun stichter Dominicus.

Heilige Dominicus

Zoals Sint-Franciscus heeft de heilige Dominicus op ongeveer hetzelfde moment, rond 1210, zijn orde gesticht uit Evangelische bewogenheid en vanuit een armoede ideaal. De heilige Franciscus en de heilige Dominicus hebben elkaar verschillende malen ontmoet. Bij de Dominicanen ligt er naast de liefde voor het Evangelie en de armoede ook een vrij groot accent op studie. Dominicus had zijn orde opgericht toen hij door paus Innocentius III de opdracht kreeg om in Zuid-Frankrijk te prediken tot de Katharen. Daar werd het hem snel duidelijk dat er goed geschoolde priesters nodig waren die het Evangelie ten volle beleefden om dit met enig succes te kunnen doen. "Om het Evangelie te verkondigen aan de mensen van vandaag moet men niet alleen het Evangelie goed kennen, maar ook de mensen van vandaag", vertaalt pater Anton in ons gesprek de intuïtie van de heilige Dominicus naar onze tijd. "Daarom is er naast de studie van filosofie en theologie in de opleiding vaak ook aandacht voor profane wetenschappen zoals geschiedenis, psychologie, sociologie, anthropologie..." Dominicus heeft geen plotse bekering meegemaakt zoals vele andere heiligen. Hij was heel religieus opgevoed en was van kleinsaf voorbestemd voor een kerkelijke carrière. "Misschien een reden waarom hij als heilige minder populair is dan bijvoorbeeld Sint-Franciscus of Sint-Antonius", verklaart pater Anton ons. "Het was vooral iemand die een sterke structuur heeft willen meegeven aan zijn orde. Hij heeft zich ook heel snel willen terugtrekken uit het bestuur van zijn orde, maar dit werd hem niet toegestaan door

zijn medebroeders." De Dominicanen volgen de regel van Sint-Augustinus waardoor anders dan bijvoorbeeld bij de Jezuïeten meer nadruk ligt op het gemeenschapsleven en het gemeenschappelijk koorgebed. Beslissingen worden door alle medebroeders genomen door stemming, ook de keuze van de overste. Belangrijke beslissingen worden genomen tijdens een kapittel en zijn enkel definitief van kracht na bekrachtiging door drie opeenvolgende kapittels.

Dominicaanse spiritualiteit

Naast de heilige Dominicus hebben ook de heilige Albertus Magnus en de heilige Thomas van Aquino een grote rol gespeeld binnen de orde en daarbuiten. Denk maar aan de bloei van de dominicaanse studiehuisen waar naast de eigen broeders ook studenten vanuit andere ordes en congregaties les kregen in de thomistische filosofie en theologie. Binnen de Rijnlandse mystiekers zijn Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Seuse bekende Dominicanen. Recenter, tijdens het tweede Vaticaans Concilie en ook nadien, oefende de theologie van de Vlaamse dominicaan Eduard Schillebeeckx grote invloed uit op de studie van de theologie aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. Ook pater Dominique Pire die in 1958 de nobelprijs voor de Vrede ontving voor zijn inzet voor vluchtelingen tijdens en na de tweede wereldoorlog en die de oprichter werd van Vredeseilanden was een Belgische Dominicaan.

"De beleving van spiritualiteit in onze kleine gemeenschap heeft naast gemeenschappelijke aspecten ook een aantal accentverschillen", licht pater Anton Milh toe. Het doet voor hem geen afbreuk aan de gemeenschap, maar is juist een kracht. Spiritualiteit is voor hem een dynamisch gegeven dat door iedere nieuwe generatie van Dominicanen wordt vorm gegeven.



Mariaal

Dominicanen leggen de gelofte af van gehoorzaamheid aan Christus, aan de heilige Maagd, aan Dominicus en aan hun overste. "In de gelofte van gehoorzaamheid liggen de twee andere traditionele geloften van armoede en kuisheid vervat", preciseert pater Anton. "Gehoorzaam zijn aan Christus betekent arm worden en kuis leven." Het mariale karakter van de orde ligt ook vervat in deze gelofte. Al vanaf de beginjaren van de orde, vanaf 1220, werd door de broeders het Salve Regina toegevoegd bij het bidden van de completen. Het mariale van de orde werd nog versterkt door de verspreiding van de rozenkransdevotie door de Dominicanen in de vijftiende eeuw. De Dominicanen dragen een rozenkrans met 150 kralen, bevestigd aan de riem van hun habijt. Het scapulier, dat anders dan bij de cisterciënzers boven de riem van het habijt wordt gedragen, is ook een uitdrukking van deze toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw.

Apostolaat

Het werkterrein van de Dominicanen strekt zich vooral uit over de categoriale pastoraal: het ziekenhuis, het rusthuis, de gevangenis. Pater Milh benadrukt dat ook op deze plaatsen een priesterlijke, sacramentele aanwezigheid belangrijk is. Op die plaatsen is er vaak een tekort ontstaan omdat de parochies niet meer in staat zijn om ook op die terreinen aanwezig te zijn. "We proberen naar de mensen toe te gaan die in de marge zijn beland, om allerlei redenen, omdat ze te oud zijn, omdat ze te arm zijn of omdat ze iets misdaan hebben in hun leven.



Omdat de verkondiging van het Evangelie moet aanzetten tot het ontvangen van de sacramenten zijn de Dominicanen een priesterlijke orde. Voor mensen die nog niet gedoopt zijn moet de prediking aanzetten tot het sacrament van het doopsel, voor de gedoopten moet de prediking aanzetten tot het sacrament van verzoening en van de eucharistie." Er zijn ook een klein aantal lekebroeders die meewerken aan de taak van verkondiging door de priesters.

Al van bij de stichting door de heilige Dominicus zijn er ook vrouwelijke Dominicanessen, waarvan de apostolische zusters zich vooral bezighouden met onderwijs en ziekenzorg. Contemplatieve Dominicanessen kan men in Europa terugvinden in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië. Er zijn goede contacten met de Dominicanessen, zeker met de contemplatieve zusters. "Wij proberen veel aandacht te geven, niet alleen aan onze eigen zusters, maar ook aan de zusters van een andere orde, als er een vraag komt om een recollectie te geven of biecht te gaan horen of voor een gesprek of begeleiding van zusters", vertrouwt pater Milh ons toe. "Het is al sinds het begin van de orde dat de broeders een speciale aandacht hebben voor de zusters."

Sint-Pauluskerk

Sint-Paulus, de grote apostel en missionaris is het grote voorbeeld van de Dominicanen. Hij is de eerste verkondiger en theoloog. Daarom werd de kerk die gebouwd werd bij het klooster van de Dominicanen toegewijd aan Sint-Paulus. De eerste patrones van de orde is Onze-Lieve-Vrouw en de tweede Maria Magdalena. "Dit omdat zij de apostel is van de apostelen. Zij is diegene die als eerste de Verrezen Christus verkondigt", legt

pater Anton ons uit. In de Sint-Pauluskerk en in de beeldentuin rond de kerk wordt zij verschillende keren afgebeeld. Het heiligdom en de grot in 'la Sainte-Beaume' in Zuid-Frankrijk waar Maria-Magdalena volgens de legende op het einde van haar leven na haar vertrek uit het Heilig Land met Martha en Lazarus zou hebben verbleven wordt al heel vroeg in de geschiedenis van de orde bediend door de paters Dominicanen.

Bij het toekomen op het pleintje voor het huis van de Dominicanen was onze aandacht dadelijk getrokken door een speciaal poortgebouw rechts van de Sint-Pauluskerk. Deze poort geeft toegang tot de calvarietuin, legde pater Anton Milh ons uit tijdens onze ontmoeting. De tuin met vele levensgrote beelden werd in de 17^{de} eeuw door de Dominicanen gebouwd om de bedevaarten naar Jeruzalem en het Heilig Land te promoten, maar ook om mensen die niet in staat zijn zo'n verre reis te maken op die manier in contact te brengen met de heilige plaatsen van Jezus' lijden en sterven. Onze interesse was gewekt en een ware schatkamer ging voor ons open wanneer onze gastheer een sleutelbos van ongeveer een halve kilo ter hand nam en ons meenam naar de Sint-Pauluskerk. De kerk bezit een bijzonder waardevol kunstpatrimonium, zoals de vijftien mysteries van de rozenkrans met schilderijen van Rubens, Van Dyck en Jordaens. "We zitten op een schat, maar we beseffen het niet altijd meer. Je zou willen dat meer mensen het beseffen wat voor een geestelijke schat er verborgen ligt 'in de akker'." Met deze woorden had onze gastheer ons gesprek afgeloten waarin we kennis konden maken met de rijke Dominicaanse traditie. Bij het zien van al de kunstschaten kregen zijn woorden nog meer klank.



Pater Anton Milh

"Mijn eerste studie aan de universiteit was godgeleerdheid, theologie. Ik was gelovig en koos om iets te gaan studeren om mijn geloof wat verder te verdiepen. Dat heb ik heel graag gedaan en ik was toen erg geïntereiseerd in kerkgeschiedenis. Op een bepaald moment vroeg men mij om mee te werken aan een project rond de Dominicanen en zo ben ik voor het eerst in het klooster van de Dominicanen in Leuven geweest, omdat daar de archieven lagen. Ik heb daar iets gevonden waarvan ik niet wist dat ik ernaar zocht. Het was een heel hartelijke gemeenschap. Het waren oude paters met een grote liefde voor God en een liefde voor de mensen. Trots tot de Dominicanenorde te behoren. Hun leven werd gedragen door een spiritualiteit die mij aansprak. Met één broeder, die mij veel heeft geholpen en gesteund, ben ik meer bevriend geraakt. Ik heb dan gedurende enkele jaren meegetrokken met de Dominicanen om uiteindelijk de stap te zetten en in te treden. Op dat moment was er juist een fusie gaande tussen de Waalse en de Vlaamse Dominicanen. De Vlaamse Dominicanen waren behoorlijk op leeftijd. De Waalse Dominicanen hadden toch wel wat jongere broeders en daar zat toekomst in. Dan dacht ik: hier is iets mogelijk! Hier zal ik mijn draai kunnen vinden. Ik heb mijn



noviciaat gedaan in Brussel. Na enkele jaren ben ik naar Zwitserland gegaan, naar de universiteit van Fribourg, waar ik nog verder heb gestudeerd. Na deze studie ben ik naar Antwerpen gekomen. Op 10 december 2022 ben ik priester gewijd in de Sint-Pauluskerk door Mgr. Bonny. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben afkomstig van Mechelen. Het is dichtbij. Het is wel aangenaam om dichtbij mijn ouders en familie te wonen. Toen ik tijdens de covid-periode in Zwitserland verbleef was er samen met de fysieke afstand precies ook een mentale afstand. Ik ben blij terug in Vlaanderen te zijn met familie en gekenden in de buurt. Dominicanen kunnen uitgezonden worden naar overal, binnen de eigen provincie maar ook daarbuiten. De generale overste kan elke broeder naar waar dan ook sturen. Dominicus heeft gewild dat de orde het apostolisch model van verkondiging zou navolgen, d.w.z. twee aan twee er op uitgaan om het Evangelie te verkondigen en daarbij niets meenemen voor onderweg: het armoede ideaal in gemeenschap beleven om het Evangelie te kunnen verkondigen. Wat mij heel sterk aanspreekt is de spiritualiteit van pater Lataste, een 19de eeuwse franse Dominicaan die op een bepaald moment van zijn leven naar een vrouwengevangenis gestuurd wordt om er



te gaan preken. Hij vroeg zich af wat hij kon vertellen tot deze vrouwen, die vaak gevangen zaten omwille van het verstikken van hun pasgeboren kind vanuit de wanhoop er niet voor te kunnen zorgen. Hij heeft zich bekeerd door het preken van de recollectie voor deze vrouwen in de gevangenis en in de eucharistische aanbidding. Hij organiseerde een nachtelijke aanbidding en zei later hierover: "de grote God vond zichzelf niet te groot om de hele nacht bij deze kleine vrouwen aanwezig te zijn." De spiritualiteit van pater Lataste is gebaseerd op het besef: "Iedereen is zondaar, maar er is voor iedereen ook een betere toekomst weggelegd. Voor

*"Iedereen is zondaar,
maar er is voor iedereen
ook een betere toekomst
weggelegd. Voor iedereen is
er vergeving en verzoening
mogelijk."*

Père Lataste

*"De grote God vond zichzelf
niet te groot om de hele
nacht bij deze kleine vrouwen
aanwezig te zijn."*

Père Lataste

Iedereen is er vergeving en verzoening mogelijk." De spiritualiteit is gebaseerd op de verkondiging van een woord dat verlossing brengt, op het sacrament van de verzoening en op het sacrament van de eucharistie. Het is ook een spiritualiteit die met mensen echt op weg wil gaan en die ervan overtuigd is dat elk woord, een gesproken woord of een daad van naastenliefde, een moment van genade kan zijn. Deze spiritualiteit gaat uit van de concrete menselijke persoon, in al zijn zwakheid, om hem daar te ontmoeten en hem proberen op te heffen tot bij God, vanuit de overtuiging dat God wil dat die persoon tot bij Hem komt. Hij heeft een contemplatief klooster opgericht waar vrouwen met en zonder een penitentiair verleden samenleven zonder op de hoogte te zijn van elkaars verleden. Pater Lataste was van mening dat als men zich bekeerd tot Christus, het verleden is uitgewist en geen rol meer speelt. Vanaf dat moment ben je georiënteerd op de toekomst die bij Christus ligt. Net voor ik ingetreden ben had ik een boek gekregen over deze figuur met de woorden: "dit is nu echt een figuur uit onze traditie die echt de moeite waard is". Sindsdien ben ik er echt aan verkocht. Hij maakt vergeving en verzoening heel concreet. Heil komt door vergeving van zonden."



Pelgrim in eigen land

Kevin Colle

Onze nieuwe pelgrimstocht brengt ons deze keer naar de

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen

We beginnen onze ontdekking van deze prachtige Scheldestad in Antwerpen-Berchem waar we horen hoe deze plaats iets te maken heeft met de heilige Wilibrordus. Via de wijk Zurenborg leren we iets meer over de Joodse gemeenschap en staan we stil bij het Holocaustmonument dat herinnert aan de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. We gaan door het Stadspark en bezoeken het indrukwekkende Maagdenhuis, gaan in gesprek met Toby, een jongeman van de Joodse gemeenschap en met zuster Maria-Margaretha van de Engelen, priorin van de Karmel op de Rosier. Langs de Antwerpse kerken zullen we ons naar 'Het Steen' begeven en vinden we overnachting in de stad! Langzaam voltooien we onze tocht en brengt deze ons nog langs de geschiedenis van de diamant en de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen.

**Iedere
donderdag
om 20u30**

met heruitzending
op vrijdag om 7u30
en op zondag
om 13u



1. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
2. Station Berchem
3. Herdenkingsmonument Holocaust
- 4 & 5. Maagdenhuis
6. Karmel 'De Rosier'
7. Rubenshuis
8. Sint-Jacobskerk
9. Begijnhof
10. Het Steen
11. Diamantmuseum
12. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in de kathedraal



RADIO MARIA PAPOEA-NIEUW-GUINEA

Onderstation Radio Maria Vanimo ingezegend in Papoea-Nieuw-Guinea!

Grote vreugde in Vanimo, in het noorden van het eiland in de Stille Oceaan, voor de opening, eind januari 2024, van het nieuwe substation van Radio Maria dat zal uitzenden in coördinatie met het hoofdkwartier.

De diocesane bisschop, Monseigneur Francis Meli, zegende het gebouw in.

De studio's werden opgezet dankzij donaties en apparatuur van het hoofdkwartier in Port Moresby en dankzij de inzet van pater Felipe Preciado, de vertrekkende directeur. Nadat hij als directeur had meegelopen aan de opbouw van het radiostation, werd hij overgeplaatst door zijn missiecongregatie, maar hij kon toch aanwezig zijn bij de opening.

Radio Maria is nu al 16 jaar aanwezig op het eiland Papoea, in Port Moresby.



RADIO MARIA NAZARETH

Eerste live-uitzending vanuit Jeruzalem voor Radio Mariam Nazareth

Op woensdag 24 januari, ter gelegenheid van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen, zond Radio Mariam Nazareth voor het eerst live uit vanuit Jeruzalem, dankzij de inzet van vrijwilligers, gelovigen uit de kerk van San Salvatore (een Latijnse parochie in het hart van de Heilige Stad), die de viering vertaalden in het Arabisch, de taal van de lokale christenen.

Bovendien zonden de vrijwilligers op zondag de liturgie voor de eenheid van de Melkitische Griekse Kerk in Jeruzalem uit.

De gebedsvieringen voor de eenheid van de christenen zijn belangrijke ontmoetingsmomenten in de heilige stad: ze worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de verschillende kerken en gemeenschappen in Jeruzalem, waar 13 verschillende riten en denominaties zijn, waaronder katholieke, orthodoxe en protestantse: een mozaïek van christenen met vele stemmen. Daarom is de aanwezigheid van Radio Maria een belangrijk teken. Radio Maria Nazareth werkt er hard aan om haar werk uit te breiden in het Heilige Land.

RADIO MARIA ANGOLA



Live Rozenkransgebed met luisteraars en vrijwilligers bij Radio Maria Angola!

RADIO MARIA ENGELAND

Radio Maria England kreeg bezoek van abt Hadi Mahfouz, algemeen overste van de Libanese Maronitische Orde, en pater Fadi Kmeid. Ze bezochten de studio's van Radio Maria in Londen om te praten over de heilige Charbel, de geschiedenis van de Maronitische Kerk en de prachtige Libanese gemeenschap in Londen.



LUISTERAARS AAN HET WOORD

Beste, ik hoorde zojuist nog een deel van de uitleg van de sacramenten, meer concreet, over de eucharistie. Ik vond dit heel bijzonder, heel mooi, een waarheid die zeker terug kenbaar zou mogen gemaakt worden. Ik wil jullie van harte danken en aan de priester Gerard Denys een proficiat met zijn zo mooie toelichting van de wonderschone sacramenten. Heel genegen groet,

Frederique



Dank U Lieve God, voor al die lieve en goede mensen die Gij geroepen hebt om samen Radio Maria te maken.

Wat een hemelse vreugde om naar radio Maria te kunnen luisteren.

Wanneer de technologie het laat afweten en er geen ontvangst is in de auto (DAB) is er de "live" online of de vele podcasts van gemiste uitzendingen of uitzendingen en afleveringen om nog eens goed naar te luisteren.

Ook deze week kan ik vanuit het mooie Bourgogne, waar ik rond rijd tussen Vezelay, Nevers en Paray-le-Monial genieten van het samen bidden, samen zingen, luisteren, groeien in geloof...

Omdat ik veel achter het stuur zit is het ook fantastisch om samen met jullie boeken te lezen.

Vandaag heb ik de laatste aflevering van Montse Grases mogen beluisteren. Het raakte me diep in mijn hart. Wat verlang ik ook zo naar heiligheid, al ben ik toch zo klein. Het geeft zoveel moed en kracht om in de voetsporen van hen die ons voorgingen te kunnen en mogen gaan.

Verbonden in Christus,

Bert

De leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.



De grootste troost
komt van het gebed,
bidden met en tot Pater Pio

Het gebed is het beste wapen
dat we bezitten: het is een sleutel,
die het hart van God opent.
Je moet tot Jezus spreken met je
hart, niet enkel met je lippen.
In bepaalde omstandigheden moet
je enkel je hart laten spreken.

Dit boekje biedt allereerst een kort
overzicht van Pater Pio's leven.
Verder twee typen gebeden: gebeden die
zijn voorzien van passende overwegingen
van Pater Pio (De Rozenkrans en de
Kruisweg) en gebeden op voorspraak
van Pater Pio (naast losse gebeden de
Litanie van Pater Pio en twee novenen.)
Het boekje, dat is geïllustreerd met elf
foto's, sluit af met drie korte teksten
van Pater Pio over de Eucharistie.

Titel: De grootste troost komt van het
gebed, bidden met en tot Pater Pio

Auteur: Ewelina Borger

Kostprijs: € 12,50

Uitgeverij: Uitgeverij De Boog/
Betsaida (verkrijgbaar bij Didoc.
be en Carmelitana)

ISBN: 9789062571352



Kinderen van de zorg
Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen

Stierf de helft van de vondelingen voor hun vijftien
jaar? Hoeveel duizenden kinderen werden er vanuit
Antwerpen uitbesteed op het platteland? Hoe
kwamen de wezen terecht in de schoolstrijd? Was
er tijdens de Tweede Wereldoorlog een razzia in het
Meisjesweeshuis?

'Kinderen van de zorg. Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg
in Antwerpen' brengt de vergeten sociale geschiedenis
van de opvang van vondelingen, verlatelingen, wezen
en andere kinderen in precare situaties opnieuw tot
leven. In Antwerpen was dat eeuwenlang een stedelijke
aangelegenheid. De evolutie van de stad bepaalde
mee de opvang in instellingen en uitbestedingen bij
kostgezinnen op het platteland.

Opvattingen van vroegere elites resulteerden in grote
godshuizen als het Vondelingenhuis, het Maagdenhuis
en het Knechtjeshuis. Later verschenen de 'Gestichten
voor verlaten kinderen', grootschalige weeshuizen en
tehuizen voor zwakke kinderen. Meer recent gingen de
instellingen aansluiten bij het normale leven en kwam
het ondersteunen van de gezinscontext centraal te
staan. Een reis door de tijd leert dat de opvang van
kinderen in precare situaties van alle tijden is en vol
van uitdagingen.

Titel: Kinderen van de zorg
Zes eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen

Auteur: Dirk Luyten, Erik Zwysen en
Sietske Van den Wyngaert

Kostprijs: € 37

Uitgeverij: Garant Uitgevers

ISBN: 9789044139068

BEDEVAART naar BANNEUX

Vrijdag 31 mei 2024

PROGRAMMA: ACHTERAAN

KOSTPRIJS

€35 busreis

€20 warme maaltijd

HOE INSCHRIJVEN?

■ Stuur bijgevoegde inschrijvingsstrook op naar:
Radio Maria
Sint-Reneldisplein 23
3001 Egenhoven

■ Stuur een mail met de gegevens die gevraagd
worden op de inschrijvingsstrook naar:
info@radiomaria.be

■ Neem telefonisch contact op met Radio Maria
016 41 47 47

NA DE INSCHRIJVING ONTVANGT U VAN ONS EEN BRIEF
MET DE BEVESTIGING VAN UW INSCHRIJVING
EN EEN OVERSCHRIJVINGSFORMULIER
OM UW BETALING IN ORDE TE BRENGEN



Opstapplaatsen

Bus 1 Holsbeek en Leuven

7u30 SINT-MAURUSKERK HOLSBEEK
8u00 RADIO MARIA SINT-RENELDISPLEIN EGENHOVEN

Bus 2 Tienen - Zoutleeuw

8u00 SPORTHALSTRAAT 12 TIENEN (SPORTHAL HOUTEMVELD)
8u20 SINT-LEONARDUSKERK ZOUTLEEUW

Bus 3 Pelt en Hasselt

7u30 SINT-MARTINUSKERK IN PELT (OVERPELT)
8u00 JOHN CUPPENSPLEIN HOUTHALEN
8u30 KOLONEL DUSAERTPLEIN HASSELT

Bus 4 Gistel

7u15 PARKING VAN "ABDIJ TEN PUTTE"
ABDIJSTRAAT 84 GISTEL

Bus 5 Poperinge, Ieper en Kortrijk

7u00 POPERINGE STATION
7u20 IEPER STATION
7u50 CARPOOLPARKING KORTRIJK-OOST

Bus 6 Ronse en Gent

7u00 ZONNESTRAAT 4 (PARKING DELHAIZE)
7u30 CARPOOLPARKING DE PINTE (E17)

Bus 7 Moerzeke, Grembergen en Sint-Niklaas

6u30 MOERZEKE KERK
6u45 DENSTRAAT 57 GREMBERGEN
7u15 PARKING ZWEMBAD
KON. ASTRIDLAAN 57 SINT-NIKLAAS

Bus 8 Zottegem en Ternat

7u15 PARKING BEVEGEMSE VIJVERS ZOTTEGEM
7u50 PARKING TEGENOVER CAFÉ JOSAN
ASSESTEENWEG 97 TERNAT

Bus 9 Kapellen, Brasschaat en Geel

7u00 SINT-DIONYSIUSKERK
ALBERT-LOUISASTRAAT 4 KAPELLEN
7u20 SINT-JACOBUSKERK KERKSTRAAT 4 KAPELLEN
7u40 H. HARTKERK SINT-HUIBRECHTLEI 5 BRASSCHAAT
8u20 CARPOOLPARKING GEEL-WEST

Bus 10 Berchem en Mechelen

7u30 KERK DE VERREZEN HEER
BERCHEMSTADIONSTRAAT 8 BERCHEM
7u45 SINT-WILLIBRORDUSKERK
HEILIG HARTSTRAAT 11 BERCHEM
8u15 STATION VAN MECHELEN (AAN DE ROTONDE)

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven vanaf 11 maart 2024.

PROGRAMMAOVERZICHT

4 – 10 maart 2024

H. Casimir		H. Coleta		HH. Perpetua en Felicitas			
MAANDAG 04/03		DINSDAG 05/03		WOENSDAG 06/03		DONDERDAG 07/03	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Rijkdom van het geloof	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Mee met Missio	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Nonkel Pater weer achterna	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitaakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	Boecat	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Mee met Missio	20:30	Pelgrim in eigen land

H. Johannes a Deo		H. Francesca Romana		4 ^{de} zondag van de vasten	
VRIJDAG 08/03		ZATERDAG 09/03		ZONDAG 10/03	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Het zorgportret	10:30	Talitaakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Het zorgportret	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	De wereld van Radio Maria	14:15	Vivendo
16:00	Muziek	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Rijkdom van het geloof	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

Dagelijks
op Radio Maria

6:00	Bijbellezing
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift (behalve op vrijdag)
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
17:00	Vespers
18:30	Rozenkrans
19:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op vrijdag)
21:30	Completen
21:45	Bijbellezing
22:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

11 – 17 maart 2024

MAANDAG 11/03		DINSDAG 12/03		WOENSDAG 13/03		DONDERDAG 14/03	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	Radio Vatican Live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Mystieke Lectuur	10:30	De Kerkvaders	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	De Leeswijzer	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Nonkel Pater weer achterna	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitaakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Openbaring
20:15	Boecat	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Mee met Missio	20:30	Pelgrim in eigen land

VRIJDAG 15/03		ZATERDAG 16/03		ZONDAG 17/03	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	Menslievend	11:00	Eucharistie vanop het Missiecongres	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Menslievend	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Nonkel Pater weer achterna	14:15	Vivendo
16:00	Muziek	16:00	Live rozenkrans vanuit Syracuse (Italië)	15:00	Eucharistie vanop het Missiecongres
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
20:00	Gebedswake vanop het Missiecongres	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	De Kerkvaders	20:30	Mystieke Lectuur	20:15	Klassiekuur

18 – 24 maart 2024

H. Cyrillus van Jeruzalem		H. Jozef					
MAANDAG 18/03		DINSDAG 19/03		WOENSDAG 20/03		DONDERDAG 21/03	
7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	9:50	Radio Vaticaan live	9:50	Catechismus
10:30	De Kerk spreekt	10:30	Religieuze Poëzie	10:30	Hagiografische Lectuur	10:30	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00	Kerk in Nood	13:00	Verhalen van Sint-Jozef	13:00	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15	Radio Vaticaan	14:15	Nonkel Pater weer achterna	14:15	De wereld van Radio Maria
16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	Radio Vaticaan	17:30	De wereld van Radio Maria	17:30	Talitaakoum	17:30	Radio Vaticaan
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	De rots in de branding	19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Het Inzicht
20:15	Boecat	20:30	De Kerk spreekt	20:15	Kerk in Nood	20:30	Pelgrim in eigen land

H. Turibius van Mongrovejo		Palmzondag			
VRIJDAG 22/03		ZATERDAG 23/03		ZONDAG 24/03	
7:30	Pelgrim in eigen land	7:30	Elke dag telt	7:30	Elke dag telt
9:50	Catechismus	9:50	Catechismus	8:50	De rots in de branding
10:30	In gesprek met een priester	10:30	Talitaakoum	10:00	Eucharistieviering
13:00	Kruisweg	13:00	Kerk in Nood	13:00	Pelgrim in eigen land
14:15	Radio Vaticaan	14:15	Nonkel Pater weer achterna	14:15	Vivendo
16:00	De Kerk leeft	16:00	Elke dag telt	16:00	Elke dag telt
17:30	De week van Radio Maria	17:30	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
19:30	Gebed Sant'Egidio	19:30	Vivendo	19:30	De wereld van Radio Maria
20:15	Hagiografische Lectuur	20:30	Religieuze Poëzie	20:15	Klassiekuur

PROGRAMMAOVERZICHT

25 – 31 maart 2024

Witte Donderdag			
MAANDAG 25/03	DINSDAG 26/03	WOENSDAG 27/03	DONDERDAG 28/03
7:30 Elke dag telt	7:30 Elke dag telt	7:30 Elke dag telt	7:30 Elke dag telt
9:50 Catechismus	9:50 Catechismus	9:50 Radio Vaticaan live	9:50 Catechismus
10:30 De Kerk spreekt	10:30 Mystieke lectuur	10:30 De Kerkvaders	10:30 De rots in de branding
13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00 Kathovisie	13:00 Verhalen van Sint-Jozef	13:00 Klassiekuur
14:15 Vivendo	14:15 Radio Vaticaan	14:15 Nonkel Pater weer achterna	14:15 De wereld van Radio Maria
16:00 Elke dag telt	16:00 Elke dag telt	16:00 Elke dag telt	16:00 Elke dag telt
17:30 Radio Vaticaan	17:30 De wereld van Radio Maria	17:30 Talitakoum	17:30 Radio Vaticaan
19:30 Gebed Sant'Egidio	19:30 De rots in de branding	19:00 Chrismaviering vanuit de kathedraal v. Hasselt met Mgr. Hoogmartens	20:00 Eucharistieviering van Witte Donderdag
20:15 De Kerk leeft	20:30 De Kerk spreekt		

1 – 7 april 2024

MAANDAG 01/04	DINSDAG 02/04	WOENSDAG 03/04	DONDERDAG 04/04
7:30 Elke dag telt	7:30 Muziek	7:30 Muziek	7:30 Muziek
9:50 Catechismus	9:50 Catechismus	9:50 Radio Vaticaan live	9:50 Catechismus
10:30 De Kerk spreekt	10:30 Religieuze Poëzie	10:30 Rijkdom van het geloof	10:30 De rots in de branding
13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00 Mee met Missio	13:00 Verhalen van Sint-Jozef	13:00 Klassiekuur
14:15 Vivendo	14:15 Radio Vaticaan	14:15 Nonkel Pater weer achterna	14:15 De wereld van Radio Maria
16:00 Elke dag telt	16:00 Muziek	16:00 Muziek	16:00 Muziek
17:30 Radio Vaticaan	17:30 De wereld van Radio Maria	17:30 Talitakoum	17:30 Radio Vaticaan
19:30 Muziek	19:30 De rots in de branding	19:30 Gebed Sant'Egidio	19:30 Het Inzicht
20:15 De Kerk leeft	20:30 De Kerk spreekt	20:15 Mee met Missio	20:30 Pelgrim in eigen land

8 – 14 april 2024

MAANDAG 08/04	DINSDAG 09/04	WOENSDAG 10/04	DONDERDAG 11/04
7:30 Muziek	7:30 Muziek	7:30 Muziek	7:30 Muziek
9:50 Catechismus	9:50 Catechismus	8:50 Radio Vatican Live	9:50 Catechismus
10:30 De Kerk spreekt	10:30 Mystieke Lectuur	10:30 De Kerkvaders	10:30 De rots in de branding
13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho	13:00 De Leeswijzer	13:00 Verhalen van Sint-Jozef	13:00 Klassiekuur
14:15 Vivendo	14:15 Radio Vaticaan	14:15 Nonkel Pater weer achterna	14:15 De wereld van Radio Maria
16:00 Muziek	16:00 Live rozenkrans vanuit Nazareth (Heilig Land)	16:00 Muziek	16:00 Muziek
17:30 Radio Vaticaan	17:30 De wereld van Radio Maria	17:30 Talitakoum	17:30 Radio Vaticaan
19:30 Gebed Sant'Egidio	19:30 De rots in de branding	19:30 Gebed Sant'Egidio	19:30 Openbaring
20:15 De Kerk leeft	20:30 De Kerk spreekt	20:15 De leeswijzer	20:30 Pelgrim in eigen land

VRIJDAG 29/03	ZATERDAG 30/03	ZONDAG 31/03
7:30 Elke dag telt	7:30 Elke dag telt	7:30 Elke dag telt
9:50 Catechismus	9:50 Catechismus	8:50 De rots in de branding
10:30 Op bedevaart met Maria	10:30 Talitakoum	10:00 Eucharistieviering
13:00 Kruisweg	13:00 Op bedevaart met Maria	13:00 Muziek
14:15 Radio Vaticaan	14:15 Nonkel Pater weer achterna	14:15 Vivendo
16:00 De Kerk leeft	16:00 Elke dag telt	16:00 Elke dag telt
17:30 De week van Radio Maria	17:30 Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
20:00 Viering van de liturgie van Goede Vrijdag	20:00 Vivendo	19:30 De Wereld van Radio Maria
	21:00 Paaswake: viering van de Verrijzenis van de Heer	20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 05/04	ZATERDAG 06/04	ZONDAG 07/04
7:30 Pelgrim in eigen land	7:30 Muziek	7:30 Muziek
9:50 Catechismus	9:50 Catechismus	8:50 De rots in de branding
10:30 Grootouders aan het woord	10:30 Talitakoum	10:00 Eucharistieviering
13:00 Kruisweg	13:00 Grootouders aan het woord	13:00 Pelgrim in eigen land
14:15 Radio Vaticaan	14:15 De wereld van Radio Maria	14:15 Vivendo
16:00 De Kerk leeft	16:00 Muziek	16:00 Muziek
17:30 De week van Radio Maria	17:30 Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
19:30 Gebed Sant'Egidio	19:30 Vivendo	19:30 De wereld van Radio Maria
20:15 Rijkdom van het geloof	20:30 Religieuze Poëzie	20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 12/04	ZATERDAG 13/04	ZONDAG 14/04
7:30 Pelgrim in eigen land	7:30 Muziek	7:30 Muziek
9:50 Catechismus	9:50 Catechismus	8:50 De rots in de branding
10:30 Het zorgportret	10:30 Talitakoum	10:00 Eucharistieviering
13:00 Kruisweg	13:00 In gesprek met een priester	13:00 Pelgrim in eigen land
14:15 Radio Vaticaan	14:15 Nonkel Pater weer achterna	14:15 Vivendo
16:00 De Kerk leeft	16:00 Muziek	16:00 Muziek
17:30 De week van Radio Maria	17:30 Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
19:30 Gebed Sant'Egidio	19:30 Vivendo	19:30 De wereld van Radio Maria
20:15 De Kerkvaders	20:30 Mystieke Lectuur	20:15 Klassiekuur

Catechismus

Februari



19 februari tot 8 maart
Symbolum van het geloof
door E.H. Daniël Dewitte

9 maart
Aalmoezen in de vasten
door zuster Greta

11-15 maart
Vastentijd en bekeringen
door E.H. Dirk Van der Linden

16-22 maart
Lijdensverhaal volgens Johannes
door E.P. Gerard Denys

19 maart
Sint Jozef
door E.H. Karel Loodts

23 maart
Vasten
door zuster Greta

25-28 maart
De betekenis van de Goede Week
door zuster Greta

29-30 maart
Goede Vrijdag & Stille Zaterdag
door Mgr. Vanhoutte

GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA

*Bedevoortprogramma
tijdens de busreis.*

10u30: Gebedsweg

11u00: Eucharistie

12u00: Warm middagmaal

15u00: Ziekenzegening

16u00: Rozenkransgebed
wereldwijd 'live' uitgezonden
via de *'Wereldfamilie van Radio Maria'*

*Ook indien u met eigen vervoer naar
Banneux komt bent u van harte welkom
om ons bedevaartprogramma te volgen.*

BEDEVAART naar BANNEUX

vrijdag 31 mei 2024

Info & inschrijvingen:

Radio Maria
016 41 47 47
info@radiomaria.be

Opstapplaatsen:

Holsbeek, Radio Maria Egenhoven, Tienen, Zoutleeuw,
Pelt, Houthalen, Hasselt, Gistel, Poperinge, Ieper,
Kortrijk, Ronse, Gent, Zottegem, Ternat, Moerzeke,
Grembergen, Sint-Niklaas, Kapellen, Brasschaat, Geel,
Berchem, Mechelen



RADIO MARIA