

Juli-Augustus  
2022  
Jaargang 10  
Nummer 76

# PORTA FIDEI

*Wij komen u  
groeten,  
Maagd der  
Armen*



GATECHESEREËKS  
OVER SINT-JOZEF  
P. 4



OP BEDEVAART  
MET RADIO MARIA  
P. 7



OP PAROCHIEBEZOEK  
IN OVERPELT  
P. 12

Afgiftekantoor 2099  
Antwerpen X  
P 914880  
maandelijks  
(behalve in augustus)

RADIO MARIA



*"Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."*

**Mt. 11, 30**



Beste vrienden,

Aan het begin van deze zomer kijken we terug op een geslaagd Jubeljaar. Radio Maria bestaat nu meer dan 10 jaar, en we hebben het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat we met een dankbaar hart onze missie nog meer aan Onze-Lieve-Vrouw toevertrouwen. We beschouwen Radio Maria namelijk als een geschenk van onze Hemelse Moeder gegeven aan ons land, waar de mensen, voor sommigen bewust en anderen eerder onbewust, op zoek zijn naar ware zingeving. Gesteund op het Evangelie en de Kerk geven we een antwoord op de vele vragen die ze hebben. Onze programma's laten toe om op zeer verschillende domeinen mensen te bewegen om God meer te gaan liefhebben en Hem meer te vertrouwen.

Nu het Jubeljaar afgesloten is met de succesvolle en vruchtbare belevaart naar Banneux – en in deze zomereditie van de Porta Fidei ontvangt u hierover een uitgebreid verslag – kijken we reeds uit naar, en bereiden we ons voor op een nieuw werkjaar. Doch, laten we deze zomer ook gebruiken om te rusten. Rust kan er zijn op verschillende manieren. Sommigen van ons kunnen misschien genieten van een welverdiende vakantie. Bij Radio Maria echter zijn we er altijd van bewust dat er velen zijn die omwille van omstandigheden geen vakantie kunnen nemen. Aan hen proberen wij een soort van vakantie te schenken. De zomerprogrammatie bij Radio Maria is een continue voortzetting van de aanwezigheid zoals we het gewoon zijn doorheen het jaar. Toch, de nadruk ligt zowel voor de medewerker en vrijwilliger, als voor de luisteraar op rust. De rust die wij u willen schenken is deze zoals Jezus ze ons heeft aangeboden: "Komt allen tot mij die

## Colofon

**Verantwoordelijke uitgever:**  
Pr. Karlo Tyberghien

**Werkten mee aan dit nummer:**  
Joris Abts, Kevin Colle, Marianne Hubin, pr. Karlo Tyberghien, Nele Uytterhoeven, Roos Vandenhove, Joris Vermeulen

**Foto's:**  
Redactie

**Realisatie en vormgeving:**  
Radio Maria

**Druk en verzending:**  
Halewijn, Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen

**Abonnementen en gegevensverwerking:**

Radio Maria  
Sint Reneldisplein 23  
3001 Leuven  
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio  
Maria*

**BE49 7333 7333 7771**

uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht." (Mat. 11, 28-30)  
Moge de Heer jullie allen bijstaan en blijvend beschermen in deze tijden. Radio Maria vergezeld u alvast.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

*Pr. Karlo Tyberghien*

Pr. Karlo Tyberghien  
Directeur Radio Maria



## LITURGISCHE KALENDER JULI

- 1 H. Rumoldus, b. en mrt.
- 3 **VEERTIENDE ZONDAG  
DOOR HET JAAR**  
(H. Apostel Thomas)
- 4 H. Elisabeth van Portugal  
H. Antonius Maria  
Zaccaria, pr.
- 5 H. Maria Goretti, mgd en  
mrt.
- 6 HH. Landrada en  
Amelberga
- 8 HH. Martelaren van  
Gorcum
- 9 H. Maria Amandina en  
gezellen
- 10 **VIJFTIENDE ZONDAG  
DOOR HET JAAR**
- 11 H. Benedictus, abt
- 13 H. Henricus
- 14 H. Camillus de Lellis, pr.
- 15 H. Bonaventura, b. en  
krkl.
- 16 O.-L.-Vrouw van de berg  
Karmel
- 17 **ZESTIENDE ZONDAG  
DOOR HET JAAR**
- 20 H. Apollinaris, b. en mrt.
- 21 H. Laurentius van  
Brindisi, pr. en krkl.
- 22 H. Maria Magdalena
- 23 H. Birgitta, klg.
- 24 **ZEVENTIENDE ZONDAG  
DOOR HET JAAR**  
(H. Charbel Makhluf)
- 25 H. Apostel Jakobus
- 26 HH. Joachim en Anna,  
ouders van de H. Maagd  
Maria
- 27 H. Christiana, mgd.
- 29 HH. Martha, Maria en  
Lazarus
- 30 H. Petrus Chrysologus, b.  
en krkl.
- 31 H. Ignatius van Loyola, pr.

# Onze angsten bestrijden door te vertrouwen op Gods Voorzienigheid.



Broeders en zusters,  
goedendag!

Vandaag wil ik jullie de Heilige Jozef voorstellen als vervolgd en moedige migrant. Zo beschrijft hem de evangelist Matteüs. Dit merkwaardige gebeuren in het leven van Jezus, waarbij ook Jozef en Maria betrokken zijn, is gangbaar bekend als *de vlucht naar Egypte* (cf. Mt 2,13-23). Het gezin van Nazaret heeft deze vernedering ondergaan en in eerste persoon de kwetsbaarheid, de angst, de pijn ervaren om het eigen land te moeten verlaten. Ook vandaag worden nog vele broeders en vele zusters gedwongen dezelfde onrechtvaardigheid en hetzelfde leed te ondergaan. Meestal is de

oorzaak het machtsmisbruik en het geweld van de machthebbers. Ook voor Jezus ging het zo.

## **Herodes**

Koning Herodes verneemt van de Magiërs de geboorte van *de koning der Joden*. Dat bericht schokt hem. Hij voelt zich onzeker en bedreigd in zijn macht. Daarom roept hij alle gezagsdragers van Jeruzalem samen om inlichtingen te verkrijgen over de geboorteplaats en hij vraagt de Magiërs hem hierover nauwkeurig in te lichten, zodat hij – zo zegt hij valselijk – hem ook zou kunnen gaan aanbidden. Bij de vaststelling dat de Magiërs langs een andere weg terug waren gegaan, vat hij een wreedaardig plan op: alle jongetjes van Betlehem jonger dan twee jaar doden, want, volgens de berekening van de Magiërs, zou dat het tijdstip van Jezus' geboorte geweest zijn.

## **Egypte**

Terzelfdertijd gaf een engel Jozef de opdracht: *Sta op, neem het Kind en*

*zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden (Mt 2,13)*. Laten we denken aan de mensen die vandaag inwendig de inspiratie krijgen: *Laat ons vluchten, vluchten want er dreigt gevaar*. Het plan van Herodes roept herinneringen op aan het plan van de farao die alle joodse jongetjes in de Nijl liet werpen (cf. Ex 1,22; Est 3,12). De vlucht naar Egypte verwijst naar heel de geschiedenis van Israël, te beginnen bij Abraham die daar ook verbleef (cf. Gen 12,10), tot en met Jozef, de zoon van Jakob, door zijn broeders verkocht (cf. Gen 37,36) en daarna *hoofd van het land* geworden (cf. Gen 41,37-57. Ze verwijst naar Mozes die zijn volk bevrijdde uit de slavernij van de Egyptenaren (cfr Ex 12).

## **Dwingelanden vroeger en nu**

De vlucht van de Heilige Familie naar Egypte redt Jezus, maar kan spijtig genoeg niet verhinderen dat Herodes zijn bloedbad aanricht. We staan hier dus

voor twee tegengestelde figuren: Herodes met zijn wreedheid en Jozef met zijn zorg en moed. Herodes wil zijn eigen macht verdedigen, *zijn eigen huid*, bij middel van nietsontziende wreedheid, zoals die ook blijkt uit de terechtstelling van een van zijn vrouwen, van enkele van zijn kinderen en van honderden tegenstanders. Hij was een wreed mens. Om problemen op te lossen kende hij maar één middel: *uitschakelen*. Hij is het symbool van de vele dwingelanden vroeger en nu. Voor die lieden, die tirannen, tellen de mensen niet mee. Voor hen telt alleen de macht. En als ze ruimte nodig hebben voor hun macht, dan schakelen ze mensen uit. Dat gebeurt ook vandaag. We moeten niet terugkijken naar de vroegere geschiedenis. Het gebeurt ook vandaag. Een mens wordt *wolf* voor andere mensen. De geschiedenis staat vol van figuren die, in de greep van hun angsten, deze trachten te overwinnen door als dwingeland macht uit te oefenen en door onmenselijk geweld te koesteren. We moeten echter niet denken dat men alleen dwingeland wordt door in het perspectief van Herodes te leven.

***Neen! Eigenlijk is het een houding waarin iedereen, ook wij, kunnen vervallen. Telkens wij onze angsten trachten te overwinnen door machtsmisbruik, zelfs alleen mondeling of door kleine vormen van geweld om de naaste te pesten.***



Ook wij dragen in ons hart de mogelijkheid kleine Herodessen te worden.

### **Kardinale deugden**

Jozef is het tegendeel van Herodes. Op de eerste plaats is hij een *rechtschapen man* (Mt 1,19), terwijl Herodes een dictator is. Jozef is moedig in het uitvoeren van de opdracht van de engel. Men kan hierbij denken zowel aan de uitdagingen die hij moest overwinnen op de lange en gevaarlijke reis als aan de moeilijkheden van een verblijf in een vreemd land, met een andere taal. Veel problemen. Zijn moed blijkt ook bij de terugkeer wanneer hij, onder de verzekering van de engel, de begrijpelijke angsten overwint en zich met Maria en Jezus in Nazaret vestigt (cf. Mt 2,19-23).

***Herodes en Jozef zijn twee tegengestelde figuren die de twee zijden weerspiegelen van de mensheid van altijd.***

Het is een verkeerde gemeenplaats moed te beschouwen uitsluitend als de deugd van helden. In werkelijkheid vergt het dagelijks leven van elkeen – het uwe, het mijne, dat van ons allen – moed: leven zonder moed is niet mogelijk! De moed om de moeilijkheden van elke dag aan te kunnen. In alle tijden en in alle culturen treffen we moedige mannen en vrouwen die, omwille van de trouw aan hun eigen credo, allerlei soorten moeilijkheden hebben overwonnen, onrecht hebben verdragen, veroordelingen, soms zelfs de dood. Moed is synoniem van sterkte. Samen met rechtvaardigheid, voorzichtigheid en matigheid vormt het de groep van menselijke deugden die men *kardinaal* noemt.

### **Les**

De les die Jozef ons vandaag leert, is deze: het leven brengt ons onvermijdelijk tegenkantingen. Dat is waar.

En in confrontatie hiermee kunnen we ons bedreigd voelen, angstig. Maar we kunnen sommige toestanden niet overwinnen door, zoals Herodes, het slechtste uit onszelf boven te halen.

**Het kom erop aan ons te gedragen zoals Jozef. Op angst reageert hij met de moed op Gods voorzienigheid te vertrouwen.**

Ik denk dat vandaag een gebed nodig is voor alle migranten, voor alle vervolgd, voor allen die slachtoffer zijn van tegenzittende situaties, van politieke, historische of persoonlijke aard. Laten we denken aan de vele slachtoffers van oorlogen die hun land willen ontvluchten maar er niet in slagen. Laten we aan de migranten denken die de weg van de bevrijding aanvatten maar waarvan velen op straat of in zee belanden. Laten we aan Jezus denken in de armen van Jozef en Maria op de vlucht. Laten we in Hem elk

van die migranten van vandaag zien. We kunnen de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van de migratie vandaag. Het is een maatschappelijk schandaal van de mensheid.

### Gebed

**Heilige Jozef,  
Gij die het leed hebt ervaren  
van wie moet vluchten,  
Gij die gedwongen werd te vluchten  
om het leven van je meest dierbaren te  
redden,  
bescherm allen die vluchten omwille van  
oorlog, omwille van haat, omwille van  
honger.  
Ondersteun ze in hun moeilijkheden,  
versterk ze in de hoop en maak  
dat ze onthaal en solidariteit ontmoeten.  
Leid hun stappen en open het hart  
van hen die hulp kunnen bieden.  
Amen.**



DE GEBEDSINTENTIE VAN DE HEILIGE VADER  
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE  
GEBEDSNETWERK

### JULI

*Voor de ouderen: we  
bidden voor de ouderen –  
zij vertegenwoordigen de  
wortels en het geheugen van  
een volk. Mogen hun ervaring en wijsheid  
de jongeren helpen om de toekomst  
hoopvol en verantwoordelijk tegemoet te  
zien.*



### AUGUSTUS

*Voor kleine ondernemingen: laten we  
bidden voor de kleine en middelgrote  
ondernemingen; mogen zij midden in de  
economische en sociale crisis manieren  
vinden om door te gaan en hun  
gemeenschap te dienen.*

# Wij komen u groeten, Maagd der Armen



Op bedevaart  
naar Banneux

Even na half 7 u 's ochtends staan al enkele begeleiders klaar op de verschillende opstapplaatsen om de bedevaarders op te wachten. Op deze laatste dag van de meimaand zetten 11 bussen vanuit heel Vlaanderen zich op weg om de 550 bedevaarders die zich voor deze bedevaart hadden ingeschreven naar de plaats te brengen waar Onze-Lieve-Vrouw tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer is verschenen aan het twaalfjarige meisje Mariette Beco. De start van deze pelgrimsgedag begint op enkele plaatsen met een beetje vertraging, maar uiteindelijk komen alle bedevaarders, met uitzondering van de bedevaarders uit Ronse en Zottegem, al biddend en zingend toe bij de grote kerk van de Maagd der Armen om er tijdens de eucharistieviering, die door tien priesters wordt geconcelebreerd, dank te zeggen omwille van 10 jaar Radio Maria in ons land. Ook vele honderden bedevaarders die met eigen vervoer gekomen zijn sluiten zich bij de plechtigheid aan. Zo wordt, als afsluiting van het jubeljaar, in aanwezigheid van een kleine duizend mensen Radio Maria plechtig toegewijd aan de Heilige Maagd Maria.

*"Vanuit uw moederlijk hart is er een grote gave van liefde gegeven aan de Kerk: Radio Maria."*

*Als nederig instrument ten dienste van de wijngaard van de Heer, wil Radio Maria, die zich verenigt met alle volkeren en naties, zich aan u toewijden, en wij verklaren u Koningin over onze harten."*

De vrijwilligers van de 'hospitaliteit' en van 'Chaityfontaine', een pelgrimshuis even buiten het heiligdom, staan al klaar om voor iedereen, die zich voor de busreis heeft ingeschreven, een lekker warm middagmaal op te dienen. Maar op hetzelfde moment kondigt een korte regenbui zich aan a.h.w. om ons te vertellen dat we de grootste zegeningen van boven mogen verwachten. Na het middagmaal volgt om even na 14 uur een lezing door de programmadirecteur van Radio Maria, pr. Karlo Tyberghien. De tekst hiervan kan u lezen verder in dit nummer. Een bijzonder moment is de ziekenzegening tijdens het gebedsmoment om 15 uur. Er wordt gebeden en gezongen in verschillende talen. Na een moment van stille aanbidding worden alle aanwezigen gezegend met het H. Sacrament. Een intens moment van aanwezig zijn bij de Heer, de Bron van alle leven, waar de Heilige Maagd ons speciaal op deze prachtige plaats toe uitnodigt. Dankbaar om deze mooie dag bij onze Hemelse Moeder sluiten we deze uitgave van de bedevaart van Radio Maria naar Banneux af met een kort gebedsmoment bij de bron.



# Maria in het Goddelijk heilsplan

Lezing  
door pr. Karlo Tyberghien

“Wij kennen Maria als de moeder van Jezus, als onze Hemelse Moeder. Maar wie is Maria echt in het heilsplan van God voor de gehele mensheid. Opdat wij misschien nog een grotere liefde zouden bekomen voor Maria, die wij al liefhebben als onze moeder, die wij liefhebben als de moeder van onze Kerk en de moeder van Jezus Christus, de moeder van God. Wat zij voor ons heeft gedaan is enorm.

## Bij de schepping

Laten we teruggaan naar het begin van de schepping. U weet dat er in de Heilige Schrift twee scheppingsverhalen zijn.

*Het eerste scheppingsverhaal* is een schepping door God van alles wat bestaat in zes dagen. Met op de zevende dag een rustdag. God scheidt alles tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Op het einde van de schepping, op de zesde dag zal God de mens maken, man en vrouw. En God zal erbij zeggen dat Hij dat alles zeer goed vindt. Het is allemaal zeer mooi! God scheidt man en vrouw, naar Zijn beeld en gelijkenis.

In het eerste scheppingsverhaal uit het boek Genesis zitten drie zegeningen verborgen. Als God zegent dan spreekt Hij goed. Hij wil dat wat Hij zegent goed wordt. Het kan groeien om nog beter te worden en dat is een zegen. De eerste zegen die God zal uitspreken is een zegen over de dieren. God zegent hen, opdat ze vruchtbaar mogen worden, opdat ze mogen groeien. Een tweede zegen is die van de mens. God zal de mens, man en vrouw, nadat hij hen heeft geschapen naar

zijn beeld en gelijkenis, zegenen. Met een grotere zegen dan de dieren. In de Joodse traditie is het namelijk zo dat de zegen gebeurt met een soort crescendo van een minder belangrijke zegen naar een belangrijkere zegen. In de Heilige Schrift is dat ook zo. Er is nog een derde zegen verborgen in het eerste verhaal van de schepping. En dat is op de zevende dag. God zal de zevende dag zegenen. Dat lijkt dus de meest belangrijke zegen. Dat betekent dat wij altijd moeten kijken naar die zevende dag, de dag van God. In het eerste scheppingsverhaal zien wij dat de mens geschapen is voor God. Ieder van ons is geschapen voor God. Het eerste scheppingsverhaal vertelt ons wat we gemeenschappelijk hebben als mens, man of vrouw. We hebben een gemeenschappelijke roeping, om ons te heiligen en ons te richten op God. God komt op de eerste plaats. Ja, God komt op een belangrijkere plaats dan diegenen die wij lief heb op aarde en voor wie wij goed moeten zijn, natuurlijk, en moeten omringen met onze zorg.

*Het tweede scheppingsverhaal* spreekt over Adam en Eva. Het is een andere manier om te spreken over dezelfde realiteit. We zijn geschapen voor God en hebben reeds ontdekt dat ‘God’ onze roeping is, dat God op de eerste plaats komt. Het tweede scheppingsverhaal zal onze blik nu richten op wat we verschillend hebben als man en vrouw. In het tweede scheppingsverhaal wordt de man als eerste geschapen, niet omdat hij belangrijker is, maar gewoon omdat dit Gods keuze is. God kiest







niet in graden van belangrijkheid, dit mogen we nooit vergeten. Want elke mens, hoe hij ook is, is voor God van groot belang. God heeft de mens volgens het tweede scheppingsverhaal geschapen eerst als man. En hij heeft erbij gezegd dat het is niet goed is dat de man alleen blijft. Wij hebben een hulp nodig. En dan wordt er een hulp geschapen voor die man. En die hulp wordt getrokken uit de rib van de man, u kent het verhaal. De vrouw wordt geboetseerd terwijl de man in slaap ligt. Hiermee wordt aangegeven dat de vrouw, Eva, een andere roeping heeft dan de man. Vanuit het eerste scheppingsverhaal weten we dat we allemaal de roeping hebben om God op de eerste plaats te zetten. Maar we hebben ook iets specifiek. In de maatschappij van vandaag vergeet men vaak de kracht van het verschil en dat is jammer. Ook het verschil tussen man en vrouw wordt vaak vergeten of genegeerd. In het tweede scheppingsverhaal komt duidelijk tot uiting wat het verschil is. De man werd geschapen en de vrouw werd geschapen als hulp, niet als slaaf. Het woord gebruikt in de Heilige Schrift is wel degelijk 'een hulp'. Het is niet zozeer dat alleen de vrouw de man moet helpen. Maar iedere mens heeft de roeping om de ander te helpen. We zijn verschillend als man of vrouw. Maar ook naast dit verschil, verschillen we allemaal onderling, gelukkig maar. We moeten elkaar wel durven helpen.

*We zijn dus geschapen als hulp voor elkaar.* Maar voor wat soort hulp? Wel, hulp om die eerste roeping te beantwoorden, de algemene roeping om God op de eerste plaats te zetten. Dat is misschien niet altijd makkelijk maar daarvoor moeten we dan rekenen op de hulp van de ander of mag de ander rekenen op mijn hulp. Dat zal ook het doel zijn van de Kerk, om het volk van God, om iedereen te helpen op de weg naar God, om te bemoedigen en te helpen om die richting naar God nooit te verliezen.

Het tweede scheppingsverhaal vertelt ook het drama van de geschiedenis van de mensheid. De allereerste mensen, Adam en Eva, gaan falen in die roeping. Dat is erg, want hierdoor leven we allemaal gebukt onder de consequenties daarvan. Maar God zou God niet zijn als Hij, in zijn grote barmhartigheid niet naar een oplossing had gezocht en ook had gevonden. *De eerste mensen hebben de schepping eigenlijk aangetast door zich van God te verwijderen, hetgeen wij de erfzonde noemen.* Adam luisterde niet naar God die gezegd had: "Ge zult niet eten van de boom in het midden van de tuin". Van al de rest mocht hij eten, er was overvloed. Hij luisterde naar de stem van zijn vrouw Eva. Eva had juist als roeping ontvangen om haar man te helpen, maar zij doet het tegenovergestelde. Zij had Adam moeten zeggen dat het goed is om naar God te luisteren. Integendeel, Eva zegt: "Het zal goed zijn om van die boom te eten, want de slang heeft het me verteld." Adam en Eva doen eigenlijk totaal het tegenovergestelde van wat van hen gevraagd werd. Dat is de zonde. Zondigen gebeurt ons allemaal. We hoeven er ons ook geen illusies over te maken. Allen zouden we op dezelfde manier gehandeld hebben als Adam en Eva. Er zijn maar twee personen, Jezus en Maria, die totaal iets anders zouden gedaan hebben. God heeft geen enkele mens gevonden op aarde om de rol van Adam te vervullen. Hijzelf is hiervoor neergedaald en is mens geworden en heeft onder ons gewoond. God zal, in Jezus Christus de nieuwe, tweede Adam zijn. Hij zal wel naar God luisteren. De eerste Adam mocht niet eten van de vrucht van de boom in het midden van de tuin. Jezus Christus zal, net voor zijn sterven, in een gelijkaardige tuin de opdracht krijgen om het zware hout, gemaakt van een boom, op zijn schouders te nemen. Er zijn heel mooie parallellen te vinden tussen de verhalen uit het Evangelie en het boek Genesis. Zoals Adam krijgt Jezus de opdracht om te luisteren. "Ga tot op het kruis en geef jezelf volledig." Jezus zal 'ja'

zeggen, Hij zal dit blijven zeggen tot het uiterste, alle pijn verdragen en zichzelf volledig geven.

### **Maria is de Nieuwe Eva**

En nu kijken we even naar Eva. Eva was degene die haar man moest helpen. In het Evangelie krijgt Maria op het moment dat de engel Gabriel haar verschijnt de opdracht: "Gij zult de moeder worden van uw Heer. De Heilige Geest zal over u neerdalen." Maria antwoordt: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord." Zie de hulp des Heren, zie de hulp van de Nieuwe Adam. Zie hier de Nieuwe Eva van de Nieuwe Adam. Maria, de nederige dienstmaagd zal wel helpen. En een zwaard zal haar hart doorboren. Zij zal veel te lijden hebben, zij zal Jezus volgen tot aan het kruis, tot op het kruis. Stabat Mater zingen we op Goede Vrijdag of op Stille Zaterdag, waarbij we gedenken dat Maria aan de voet staat van het kruis, de boom opgericht op Golgota. Weer een verwijzing naar het scheppingsverhaal waar er een boom stond in het midden van de tuin waarvan niet gegeten mocht worden. Aan een gelijkaardige boom wordt Jezus gekruisigd. En Jezus wordt gekruisigd met Maria, die toekijkt en Hem helpt tot op het einde. Maria had evengoed kunnen zeggen tot haar zoon: "Kom van dat kruis af." Maria geloofde dat Jezus God was en de macht bezat om dit te doen. Maria helpt Jezus te gaan tot het uiterste van zijn zelfgave. Maria luistert en helpt anderen naar God te luisteren. Maria is de Nieuwe Eva. Zo is Maria vandaag voor ons.

### **Wie is Maria voor ons?**

Maria is degene die ons leert luisteren. Zij is nog altijd de dienstmaagd van de Heer. Zij is nog steeds die hulp, voor ieder van ons, man of vrouw. Gebruik die hulp, ze weet wat ze doet wanneer ze ons aanmoedigt op een geestelijke weg van geloof: "Ga vooruit! Heb goede moed! Wees vreugdevol!" Maria is een moeder die ons aanmoedigt en dit tot op het einde, zelfs als het

lastig wordt. Ook moeders kunnen hun kinderen in moeilijke momenten aanmoedigen. Een moeder kan niet altijd alles oplossen maar een moeder kan er wel voor zorgen dat men vooruit gaat, dat men hoopvol en vreugdevol kan blijven. Natuurlijk kan Maria ook van haar Zoon alles verkrijgen. Maar tegelijkertijd stelt zij zich altijd ondergeschikt op ten opzichte van Gods wil.

### **Maria is ons altijd nabij**

Zo is het ook in onze tijd. Voor velen zijn het misschien bizarre tijden met veel onrust, ook bij gelovigen. Maar als we bij Maria zijn dan weten we dat we niet angstig moeten zijn. Onrustig zijn is menselijk. Maar laat uw onrust niet overgaan in angst. Laat de onrust geen wanhoop worden. Integendeel zelfs. Laat uw onrust uzelf rustig maken. Jezus zegt in het evangelie: "Kom tot mij en je zal rust vinden." Maria helpt ons om geen angst te hebben, maar ons de woorden van haar Zoon te herinneren: "Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen." Jezus overwint en ook Hij heeft de hulp van Maria gebruikt. Nu is het moment dat ook wij de hulp van Maria kunnen gaan gebruiken.

### **Hoe leven in deze tijd?**

En nu tot slot, beste vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, hoe moeten wij vandaag leven, wetend dat ook wij getroffen zijn door de erfzonde? We bevinden ons in een moeilijke situatie, we zijn gekwetst, we hebben kwetsuren vanuit onze opvoeding of door een ongeval. Het kan om het even welk trauma zijn. We zijn allemaal ooit geblesseerd geweest. We hebben allemaal zonde gekend bij anderen, bij onszelf. Durf ik klein genoeg zijn om dat toe te geven, durf ik aanvaarden dat ik gered moet worden, dat ik hulp nodig heb. Het is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk om te aanvaarden dat men hulp nodig heeft. De beste hulp die we kunnen verkrijgen komt zoals gezegd van Maria, de dienstmaagd des Heren. Zij is die hulp, beloofd aan ieder van ons.



Hoe moeten we leven in deze moeilijke tijden? In de eerste plaats door te kijken naar Jezus, door te proberen Hem na te volgen. Dat is onze roeping. Want in Jezus Christus zien wij de mens, zoals ook wijzelf geschapen zijn, naar het beeld en de gelijkenis van God. We moeten hem navolgen en liefhebben en als we Hem willen liefhebben moeten we ook onze naaste liefhebben. In deze tijd is het belangrijk om te geloven. Te geloven in een leven na de dood. Vaak wordt in onze tijd de dood volledig weggemoffeld. Vaak is er geen plaats voor rouw. Als men dan plots geconfronteerd wordt met de dood door berichten over oorlog in het nieuws, dan is men verbaasd en weet men niet wat te doen. Het geloof is niet iets abstract, maar iets persoonlijk. We hebben het ontvangen als een cadeau op de dag van ons doopsel. Het geloof is persoonlijk omdat God persoonlijk is: drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die God wenst dat iedereen gered wordt en dat ieder van ons zou leven, niet enkel in deze wereld maar voor de eeuwigheid. Het leven is als een kleine zucht, het komt en het gaat. Ons geloof speelt een hele grote rol. Want wij geloven en weten dat er leven is en dat de dood niet het einde is. Daar moeten we in de eerste plaats in geloven, maar ook van getuigen. Onze wereld heeft nood aan dat getuigenis. Getuigen van het leven. Getuigen van de vreugde ook. Zeker in ons land waar er veel droefheid is, waar er veel mensen ongelukkig zijn. In ons land is het zelfmoordcijfer bijvoorbeeld veel hoger dan in andere landen. Licht onze opdracht er niet in om te zijn zoals Maria. Zoals Maria ons wil helpen, ons heeft geholpen en zal blijven helpen, kunnen wij ook anderen helpen. Is het niet onze taak om een hulp te zijn voor de ander, die vaak leeft zonder hoop, zonder vreugde. Ja, daar ligt een taak voor ons. En daarom denk ik dat het goed is om tijdens deze bedevaart echt in uw hart te zeggen dat je wil blijven getuigen van uw geloof. En dat geloof laat geen twijfel toe. Bij zijn verschijning maakt Jezus de apostel Thomas het verwijt: "Waarom heb je getwijfeld?" Het geloof is een zeker weten. Een gelovige weet niet alles, maar kan niet twijfelen over God die ons liefheeft en die ons het eeuwige leven wil schenken. Ons geloof is gebaseerd op de verrijzenis van Jezus Christus die leeft, die uit de dood is opgestaan, met zijn apostelen heeft gegeten, die hen heeft toegesproken. Laat geen twijfel in je hart komen als het om het geloof gaat in de verrijzenis van Jezus Christus, als het om uw geloof gaat in het eeuwig leven. Als het om uw geloof gaat in de hemel. En als je het daar soms moeilijk mee hebt, ga dan naar Maria. Zij is diegene die altijd haar jawoord heeft gegeven om ons te helpen. Laten we ook elkaars hulp zijn. Maar laten we ons ook door haar helpen. Vragen wij aan Maria dat we altijd de kracht mogen bezitten om te geloven en te getuigen van dit geloof.





Pastorale Eenheid  
'De Goede Herder' Pelt

## Broederlijkheid ontdekken

*De naam van de Limburgse gemeente Pelt gaat terug naar de Romeinen, die de streek Palethe noemden, wat zoveel als moerassig gebied betekent. Deze gemeente, vlak bij de Nederlandse grens heeft als toeristische attractie een mysterieus bos dat je in klanken onderdompelt, historische sporen van woeste Bokkenrijders en een genadeloze drossaard. Er is ook een fietsroute die je langs het traject van de gevreesde Dodendraad voert. Ver weg van deze onverwachte verhalen was de redactie van Porta Fidei er te gast in de beschermde pastorie van de Sint-Martinusparochie voor een gesprek met priester Jan Philippe en met enkele trouwe parochianen en luisteraars van Radio Maria.*

### Groeien in broederlijkheid

Toen priester Jan Philippe aankwam in de Pastorale Eenheid bestond deze nog uit vier parochies. Eén van de 4 parochies is ondertussen gefuseerd waardoor er nog 3 overblijven. De oude gemeente Overpelt is ook samengegaan met de gemeente Neerpelt. De vijf parochies van de oude gemeente Neerpelt gaan binnenkort samen met de drie overgebleven parochies van de oude gemeente Overpelt één grote Pastorale Eenheid vormen met ongeveer 32.000 inwoners. Bij de hervorming werden er vier kerken uitgekozen als liturgische ankerplaats waar er ook ieder weekend een eucharistieviering zal zijn en waar ook alle dopen en uitvaarten zullen doorgaan. Met veel energie wil men van deze kerken, die elk hun eigen pastoraal team hebben, plaatsen maken die onthaland zijn. Priester Jan Philippe drukt ons op het hart dat deze herstructureringen er niet zijn om af te bouwen, maar om keuzes te maken in functie van de toekomst.

"De schaalvergroting heeft ook als voordeel", legt priester Jan Philippe ons uit, "dat er bijvoorbeeld voor de voorbereiding van de Eerste Communie kan samengewerkt worden met een groot team van een twintigtal vrijwilligers, waarbij het mogelijk is om ieders talent meer uit te spelen".

De ankerkerken zijn gelegen in de oude dorpskernen. Het zijn de kerken van de nieuwere parochies, ontstaan in de laatste vijftig jaar, die wachten op een nieuwe bestemming. De oudere generatie die hier kerkgangers waren kennen de ankerkerken nog vanuit hun jeugd omdat ze er bijvoorbeeld hun eerste communie hebben gedaan en zich toen een heel eind moesten verplaatsen omdat de nieuwere kerken nog niet bestonden. Daarmee valt het al bij al nog mee voor de mensen

om de 'klik' te maken dat ze nu allen deel uitmaken van de nieuwe Pastorale Eenheid. Op dit moment spreekt men nog van de Pastorale Eenheid 'De Goede Herder' Overpelt en de Pastorale eenheid St.-Willibrordus Neerpelt. Sint-Willibrordus, die bekend staat als de apostel van de Lage Landen zou er in de achtste eeuw reeds een kapel hebben gebouwd. De pastoor-deken van deze nieuwe grote Pastorale Eenheid hoopt na de drukte van de opeenvolgende hervormingen van het parochielandschap in rustiger vaarwater te komen.

### Het leven in de Pastorale Eenheid

Er is al een hele weg afgelegd naar samenwerking. En er zit ondertussen wel wat dynamiek in. Er is een gebedsgroep. Op de sterke liturgische tijden is er de gewoonte om in de verschillende kerken op woensdagavond met een beurtrol een gebedsavond te organiseren. Elke dinsdag is er na de eucharistieviering 's ochtends een aanbiddingsmoment. Ook de verenigingen zoals OKRA en SAMANA zijn vrij dynamisch. Tijdens de COVID-periode, toen men niet kon samenkomen, zijn er heel wat acties ondernomen om samen op weg te gaan en verbonden te zijn. Bij de pastorale eenheid Sint-Willibrordus is er nog een weg af te leggen naar samenwerking wat betreft de liturgische vieringen. Men is meer gehecht aan de eigen kerk. Op het moment dat men zich meer moet verplaatsen durven ze afhaken. Toch blijft priester Jan Philippe hoopvol: "Als ik kijk naar de catechistengroepen in voorbereiding van het vormsel of de eerste communie dan zijn er wel heel wat mensen die meedraaien." Hij was blij verrast dat er bij de werking voor de eerste communie op de vijf plaatsen ook aandacht was om de kinderen inhoudelijk iets mee te geven. Op de éne plaats



was er een zoektocht in de kerk met op verschillende plaatsen catechetische uitleg, op een andere plaats was er een knutselnamiddag gelinkt aan een Bijbelverhaal.

De hoop leeft bij priester Jan Philippe dat er een levende gemeenschap groeit waar mensen thuis kunnen komen om samen te vieren, voor verdieping, om zich te kunnen inzetten voor anderen en dat dit ook concreet zichtbaar wordt. Er is in de verschillende gemeenschappen lang geprobeerd om de werking die al veertig of vijftig jaar gebruikelijk was vol te houden. Vaak houdt ook nu nog een hele kleine groep van gedreven mensen deze werking nog draaiend. Maar op een bepaald moment komen deze mensen ook bij hun limiet. Als er bijvoorbeeld iemand wegvalt die catechist is, die ook de boekhouding bijhoudt en daarbij nog lector is en verantwoordelijk voor het parochieblad, dan zijn dat schokgolven. Op heel korte termijn zijn er heel wat dingen plots stilgevallen. Wat gebeurt met de priesters gebeurt ook met de dragende vrijwilligers. Priester Jan Philippe merkt ook op dat er heel selectief wordt omgegaan met het aanbod van de parochie. De ene vindt een mooie verzorgde liturgie belangrijk, de ander komt voor een verdiepingmoment, anderen zie je op het moment van de eerste communie of het vormsel. Bij de kapellekestocht in het begin van de meimaand was één derde van de mensen nooit opgemerkt in één van de kerken van de Pastorale Eenheid. Het is de persoonlijke devotie tot Maria die op dat moment de mensen aanspreekt terwijl men zich dan weer niet aangesproken voelt door de zondagsviering om 9u30. Men kiest uit het aanbod terwijl men vroeger meer een uitgesproken keuze maakte: alles of niets. De huidige situatie biedt zeker ook kansen voor priester Jan Philippe maar "het is een hele uitdaging om op die manier een dragende gemeenschap te vormen", zo zegt hij. "Waar iemand persoonlijk kiest om een bepaald traject te volgen zoals een huwelijksvoorbereiding, daar kan er veel verder mee op weg gegaan worden. Een familietraditie in ere houden zonder een persoonlijke keuze te maken, als een jasje dat even wordt aangetrokken, was twintig jaar geleden heel gewoon. Nu zijn er koppels die kiezen om kerkelijk te huwen, terwijl hun ouders niet kerkelijk gehuwd zijn. Bij het aanbod van de parochie moet er aandacht zijn voor heel uiteenlopende aanknopingspunten. Parochies kunnen er daarom ook niet meer overal hetzelfde

uitzien. Vanuit de Pastorale Eenheid wordt hierop ingespeeld. Daar waar een zaalkerk, gebouwd in de jaren zestig, minder uitnodigt voor persoonlijk gebed of om een kaarsje te branden, zie je dat er in de neogotische Sint-Niklaaskerk van Neerpelt op een marktdag heel veel gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid. Er wordt gezocht naar wat de mensen kan aanspreken, zoals een filmavond met een inhoudelijk sterke film zoals de film 'Silence' over de vervolging van de christenen in Japan tijdens de zeventiende eeuw. Op die manier wordt er geprobeerd naar de kern van het geloof te gaan. Nieuwe initiatieven groeien ook uit het enthousiasme waarmee vrijwilligers het initiatief ondersteunen. Voor priester Jan Philippe is de weg die met de vrijwilligers wordt afgelegd ook erg waardevol. Soms moet er ook geëvalueerd worden of een bepaald aanbod dat minder succesvol is of dat heel wat energie vraagt nog moet worden verdergezet. Ook over het aanbod van de zondagseucharistievieringen werd nagedacht: "Van acht naar vier zondagseucharistievieringen is natuurlijk een grote stap, maar op een bepaald moment zijn deze stappen onvermijdelijk", legt priester Jan Philippe uit.

### Kapellen

Naast de **Lourdeskapel** bevindt zich de **Sint-Janskapel**, toegewijd aan Johannes de Doper. Het hoofd van Johannes de Doper ligt er op een schotel op het altaar. Het onthoofde lichaam ligt onder het altaar. De kapel die plaats biedt voor een vijftiental personen wordt iedere dag geopend en onderhouden door een buurtcomité. Er wordt voor de bloemen gezorgd. Vanuit het comité worden er ook activiteiten georganiseerd. Tussen Lindelhoeve en Kleine-Brogel bevindt zich de kapel van de rozen waar in de zomermaanden iedere woensdag de rozenkrans wordt gebeden door een aantal mensen.

Sint-Huibrechts-Lille viert ieder jaar het **feest van Sint-Hubertus** met een speciale markt en verering van de relikwie van Sint-Hubertus. Er is ook een broederschap van Sint-Hubertus dat heel actief is. Op sacramentszondag is er ook een sacramentsprocessie waar het hele dorp aan deelneemt. Er is ook een schutterij. Sint-Huibrechts-Lille, en ook Lindelhoeven, heeft een sterke identiteit verbonden met de kerktoren. Men is er meer honkvast. Er bestaat een sterk sociaal netwerk.



## Pastorie

In het Noorden van Limburg heb je heel wat parochies die gesticht zijn door abdijen. Er is in deze streek weinig bodemrijkdom. Het zijn de abdijen geweest die zich erachter hebben geschaard om de terreinen rendabeler te maken. Overpelt is gesticht door de abdij van Floreffe, die gelegen is tussen Charleroi en Namen. De pastorie is gebouwd voor de Norbertijnen die hier dienst hebben gedaan. Er wordt melding gemaakt dat in 1259 enkele watermolens zoals de Wedelse, de Bemvoortse en de Kleine molen verkocht werden aan de abdij van Floreffe. De pastorie is om die reden ook zo groot. Omwonenden werden verplicht om hun graan op deze molens te laten malen. De watermolens zorgden voor inkomsten voor de abdij. Op dit moment zijn er in Pelt nog vier watermolens die men kan bezichtigen. Met daarbuiten nog twee windmolens en een molenmuseum beschikt de gemeente Pelt over een bijzonder molenpatrimonium. Bovendien komt de oudste vermelding van een molen die we terugvinden in de Belgische archieven uit Pelt: reeds aan het begin van de achtste eeuw werd melding gemaakt van molens op de Dommel. De pastorie heeft een privé-gedeelte dat bewoond wordt door onze gastheer. Daarbuiten is ook het secretariaat van de Pastorale Eenheid hier ondergebracht. Door de schaalvergroting is Pelt omwille van zijn centrale ligging ook gekozen als nieuwe dekenaat en hebben ook het archief van de oude dekenaten hier een plaats gekregen.

## Nieuwe wegen

Voor pastoor-deken Jan Philippe is het belangrijk om ook nieuwe initiatieven te nemen, ook al zijn het soms maar kleine stapjes zoals het voorzichtig opstarten van een jongerenwerking, een maandelijkse Bijbelgroep, een jeugdwerking voor misdienaars en gezinsvieringen.

## Pastoor-deken Jan Philippe



“Als ik overdenk welke elementen er doorwegen in mijn roepingsverhaal, dan denk ik vooral aan de jeugdbeweging. De laatste jaren als lid en daarna als leiding hebben me doen nadenken: “Wat wil ik met mijn leven bereiken, wat vind ik belangrijk?” Maar ook: “Waarom heb ik mij geëngageerd binnen de jeugdbeweging?” Want zich inzetten voor pubers is niet altijd vanzelfsprekend. Toch heb ik altijd genoten van de vriendschappen en ook nu nog als priester is het jongerenwerk als een

rode draad in mijn leven. Ik heb altijd graag jongerenwerk gedaan. Ik ben vier jaar provinciale proost van de KSA geweest. Ik ben ook een aantal jaren regionale jeugdpastor geweest. Het jongerenwerk ligt mij en daarom dat ik ook nu graag iets met jongeren wil doen. Het geeft me veel voldoening. Zeker de Wereldjongerendagen zijn voor mij heel belangrijk geweest.

In de jeugdbeweging waar ik deel van uitmaakte was het geloofsaspect altijd duidelijk aanwezig. Er was altijd een kampviering, een stiltetent. Per tak werd er ook een bezinnende activiteit aangeboden, een dauwtrip of natuurbeleving of we gingen iets bezoeken. We hadden ook een eigen aalmoezenier die de verschillende takken toesprak.

Na het laatste jaar van mijn middelbare studies, ik studeerde economiewiskunde, was ik graag verder gaan studeren voor handelsingenieur. Maar op een dag kwam de vorige bisschop van Hasselt, Mgr. Schruers, spreken op school. Wie Mgr. Schruers heeft gekend weet dat hij een innemende persoon was die iedereen wist aan te spreken. Hij had een ontzettend talent van aanwezig zijn bij mensen. Hij sprak over keuzes maken in het leven en dit zette mij aan tot nadenken over wat er echt belangrijk was voor mijn leven.

Ik groeide op in een doorsnee katholiek gezin. We gingen iedere zondag naar de mis, maar over geloof werd niet speciaal gesproken. Op een bepaald moment heeft mijn moeder haar vader, die niet meer alleen kon wonen in huis opgenomen. Voor mijn vader was dit evident. Alleen dit gegeven dat men er altijd is voor elkaar heeft mee mijn richting bepaald.

Een eerste stap van mijn innerlijke verandering was dat ik tijdens de mis voor het eerst naar de preek ging luisteren en me nadien ging afvragen welke betekenis dit voor mij had. Het kantelpunt bij mij is er geweest op het moment dat ik 's avonds tot gebed ben beginnen komen door na denken over de voorbije dag. Ik heb dan, om het zo te zeggen, twee hordes ineens genomen. Het had een aanzet kunnen zijn tot bewuster christen zijn, maar ik heb direct gedacht dat priester worden misschien wel voor mij was. Ik dacht er wel achter te komen door het te proberen.

De priesteropleiding heeft de blik enorm verruimd. Een parochie is vaak een schrale verschijning van wat een geloofsgemeenschap kan zijn. In die periode ging ik voor het eerst mee naar de Wereldjongerendagen. Je komt in contact met een heel wat jongeren die ook gelovig zijn. Er wordt gesproken op uw niveau. Het werd heel vlug voor mij duidelijk dat ik priester wilde worden om met de mensen 'hier' op weg te gaan vanuit de houding van Christus zelf, om zijn waarden door te geven. Ik heb nooit moeite gehad daarheen te gaan waar de bisschop mij naartoe stuurde, de jongerenpastoraal, het onderwijs en nu de parochies. Mijn droom is te kunnen werken naar een ankerplek waar een goed liturgisch aanbod is, waar verdieping is, ook voor jongeren. Een gemeenschap waarin men zich van dag één thuis voelt zodat het evident is dat de kinderen die er komen gedoopt en gevormd worden. Dat er een aanbod is voor kinderen op elke leeftijd en ook voor jongeren na het vormsel. Dat er ook een aanbod is voor volwassenen. Om binnen de leefwereld van de mensen aan geloofsgroei te kunnen bijdragen.”



Luisteraars  
in de  
kijker

## Gebedsgroep 'Koningin van de Vrede'

*Bij onze aankomst bij de pastorie van Overpelt zaten Elly, Guido en Annie ons al op te wachten. We voelden ons heel welkom en waren benieuwd naar het verhaal van deze enthousiaste parochianen.*

### **Elly Van Belle**

"Vierendertig jaar geleden ben ik voor het eerst naar Medjugorje geweest om er de problemen die er op dat moment thuis waren bij Maria te brengen. Die reis heeft heel mijn leven veranderd. Ik ben er geheel nieuw van teruggekomen. Omdat Maria in Medjugorje aan de kinderen vroeg om samen te komen om te bidden ben ik bij mijn terugkeer met een viertal andere personen begonnen met een gebedsgroep. De eerste bijeenkomst was op 7 oktober in het rusthuis. We waren er heel welkom. De zusters sloten ook regelmatig aan en zorgden voor koffie en een koekje. Nadien verhuisde de gebedsgroep naar het ziekenhuis. We werden er vrijwilliger om de zieken te bezoeken of om de zieken op zondag naar de kapel te brengen. Op dit moment wordt er iedere week samengekomen in de kerk op maandagavond van 18u30 tot 20u. Het gebed is heel eenvoudig. We bidden het rozenhoedje afgewisseld met meditaties. Iedere maand krijgt iedereen de boodschap van Medjugorje mee naar huis. We vieren eucharistie en er is eucharistische aanbidding. Er worden liederen gezongen, dikwijls afkomstig vanuit de charismatische vernieuwing. Er is ook biechtgelegenheid. Zo zijn er mensen die vanuit een ander dorp komen omdat ze hoorden dat er mogelijkheid was om te biechten. Op die manier groeide de groep snel aan. Van het begin was er telkens een priester verbonden met de gebedsgroep. Op dit moment is dat een jonge priester die om het zo te zeggen uit onze groep is voortgekomen, priester Roel Alders. Hij komt iedere maand om biecht te horen. Vele mensen die van de biecht waren vervreemd hebben in de gebedsgroep dit sacrament opnieuw ontdekt."

### **Guido Vrolix**

"Een twintigtal jaar geleden heb ik me aangesloten bij de samenkomsten. Op een uiteenzetting over Natuurlijke Familieplanning had men mij aangeraden om een retraite te volgen met pater Guy Borreman. Tijdens die week werd ik overdonderd. Er werd in talen gesproken, er werden profetieën uitgesproken. Sommige mensen werden diep geraakt en barstten er in huilen uit. Dit was heel vreemd voor mij. Maar ik heb me in de dagen erna heel diep gelukkig gevoeld, zo intens dat men mij op mijn werk aansprak met de vraag wat er met mij was gebeurd. Nadien ben ik minstens eenmaal per jaar naar de retraites van pater Borreman geweest. Bij de charismatische vernieuwing heb ik de diepgang geleerd, ook wat kwetsuren zijn, zoals kwetsuren vanuit de moederschoot. Op een bepaald





moment ben ik van werk veranderd. Aan de hand van de Ignatiaanse gebedsmethode leerden we tijdens de retraites om keuzes te maken vanuit het gebed. Met de methode ga je eerst bidden tijdens een kwartiertje van stille aanbidding met in het achterhoofd: ik maak keuze A. Dit herhaal je nadien met keuze B. De verschillende keuzes zorgen voor een verschillende gewaarwording tijdens het gebed. Tijdens één van de eerste bijeenkomsten van de gebedsgroep die ik bijwoonde heb ik getuigd van de keuze die ik zo heb gemaakt vanuit het gebed. In het begin schaamde ik me wel om gekenden te tonen dat ik naar de gebedsgroep ging. Ik ben naar Medjugorje gegaan op het moment dat er na een lange moeilijke periode een definitieve breuk gekomen is met mijn echtgenote na dertig jaar huwelijk. Beide dochters waren op dat moment het huis uit. De bedevaart werd voor mij een tweede moment van bekering. Ik ben er jaarlijks naartoe blijven gaan. Enkele jaren geleden heeft men mij gevraagd om mee de gebedsbijeenkomsten voor te bereiden. Dit vraagt heel wat tijd, maar je krijgt hierbij ook de hulp van hierboven. Ik ben in deze parochie opgegroeid. Ik heb hier mijn eerste communie en mijn vormsel gedaan en ben misdienaar geweest. Op dit moment ben ik lid van het zangkoor en werk als vrijwilliger voor de boekhouding van de parochie."

### **Annie Van der Velde**

"Ik ben van Eksel van geboorte. Ik heb er zestig jaar gewoond. Omwille van gezondheid en om kleiner te wonen zijn we naar Overpelt komen wonen. In Eksel was ik al betrokken bij de parochie als lector en catechist. Hier in Overpelt klikte het dadelijk met mijn buurvrouw. Ze nodigde mij uit voor de gebedsgroep. Elly verwelkomde mij en ik herinner me nog heel goed dat ze zei: "We hebben allemaal op maandagavond onze afspraak met de Heer". Ik heb deze afspraak in de dertien jaar sinds die

eerste bijeenkomst slechts in heel uitzonderlijke gevallen gemist. Ik vond het dadelijk een mooie groep, hoewel ik er één van de jongsten was. Op een bepaald moment na de mis legde Elly haar arm over mijn schouder en dat van mijn buurvrouw en zei: "Vanaf nu zijn jullie lid van de kern." We zijn daarop ook samen in de pastorale dienst van het ziekenhuis terecht gekomen, een vrijwilligerswerk dat ik altijd heel graag heb gedaan. We zijn samen naar Medjugorje geweest. We hebben zoveel mooie dingen samen gedaan. Maar vooral ben ik dankbaar voor onze verbondenheid in gebed, wat er ook is, we weten dat van mekaar. We bidden voor de ganse groep. We zijn één grote fantastische familie. Heel mooi!

Ik luister altijd naar Radio Maria. Mijn radio staat altijd op. Ik val ermee in slaap. Mijn man heeft er geen probleem mee. De radio geeft rust, het is een teken van hoop, van vertrouwen. De laatste jaren zijn moeilijk geweest, maar als je dan 's morgens samen met de radio de rozenkrans bidt en de vertrouwde stem hoort van pater Bodts met een meditatie over het evangelie, dat houdt mij staande. Het is telkens een oproep om met vertrouwen te bidden.

Ik ben heel dankbaar voor de gebedsgroep, het vrijwilligerswerk, ik ben ook verbonden met de Trappistinnen van Klarland. Maandelijks is er voor de lekenzusters een stille dag waar ik heel veel voldoening uit put.

We horen het al aan de stem als er iets scheelt met één van ons. We zijn als een soort zielezussen. We zijn heel dankbaar om wat we in vertrouwen met mekaar mogen delen. We zijn heel dankbaar voor priester Jan Philippe die we enkele jaren geleden als pastoor-deken hebben mogen verwelkomen en ook heel dankbaar voor Radio Maria."

# De leeswijzer

In de maanden juli en augustus krijgt u een overzicht van de boeken die u werden voorgesteld in de voorbije periode.



## Boecat

In de maanden juli en augustus wordt er in de ochtend tussen 7u45 en 8u30 op Radio Maria voorgelezen uit een ontspannend boek waar u ook voor uw geestelijk leven voeding kan uit halen.

### BRIEVEN AAN BEROEMDE MENSEN



"Ik ben een bisschop die de ongewone opdracht aangenomen heeft elke maand een brief te schrijven aan een of andere beroemde persoonlijkheid..."

Paus Johannes-Paulus I (1912-1978) schreef als patriarch van Venetië in de jaren 1971-1974 maandelijks een artikel in briefvorm in een gezinsblad. De geadresseerden zijn auteurs uit de wereldliteratuur, maar ook figuren uit bepaalde werken (Penelope, Pinocchio b.v.), heiligen en personen uit het Oude en Nieuwe Testament. Veertig bijdragen zijn opgenomen in het boekje 'Brieven aan beroemde mensen'. De bijdragen zijn bedoeld als moderne geloofsverkondiging in een aangenaam jasje.

### ENGELENBROOD



'Engelenbrood' van Tessa Afshar is een Bijbels-historische roman die het levensverhaal vertelt van de eerste Europese bekeerlingen van de apostel Paulus: Lydia, een purperverkoopster uit Philippi.

Als meisje houdt Lydia van drie dingen: haar vader, hun huis en het kleuren van stoffen. Maar een groot verraad berooft haar van dit alles, en ze moet vluchten om elders een nieuw leven te beginnen. Met behulp van haar vaders geheime recept weet ze zich op te werken tot een van de belangrijkste kooplieden van Philippi. Angst is echter een goede bekende van Lydia en belemmert haar bij alles wat ze doet. Wanneer Lydia Paulus ontmoet, helpt zijn boodschap van hoop haar om te leren voor zichzelf op te komen. Maar Lydia's verleden haalt haar in en stelt haar voor de keuze: toegeven aan de voor haar zo bekende angst of vertrouwen op God?

Tessa Afshar is een meester in het schrijven van meeslepende Bijbels-historische romans. Sinds 2014 zijn er een tiental boeken van haar hand verschenen en in heel wat talen vertaald.

# Bezoek aan Radio Maria Nederland

Op dinsdag 14 juni 2022 ging het bijna voltallige team van onze radio op bezoek bij onze noorderburen van Radio Maria Nederland! Het was een zeer fijne dag met schitterend weer in het mooie 's-Hertogenbosch. Na een koffiepauze werd de Sint-Janskathedraal bezocht met de hulp van een fantastische gids. Daarna was er lunchpauze in de studio's van Radio Maria Nederland. Het team van onze radio werd er 'live' voorgesteld op Radio Maria Nederland. Om drie uur werd gezamenlijk de rozenkrans van Barmhartigheid gebeden op de radio. Het bezoek aan Radio Maria Nederland werd afgesloten met de Heilige Mis.

**Zoek de tien verschillen tussen beide foto's!**



Welke drie puzzelstukjes rechts naast de foto zijn niet overgenomen uit de puzzel hierboven?

SMS de letters alfabetisch naar:

**0465 07 26 27** en maak kans op een mooi geschenk!

**Oplossing puzzel van de maand juni:**  
IK BEN DE GOEDE HERDER

**Winnaars van de puzzel van de maand juni:** Mevr. Claesen uit Lanaken ontvangt een DAB+radio, de Heer Frans uit Ekeren ontvangt een Jubileumkaars

Oplossing streeppuzzel juni 2022

T	I	B	U	R	E	N	L	E	M	E	H
K	U	W	F	A	R	I	Z	E	E	E	N
B	K	D	I	E	D	G	U	E	R	V	B
T	V	E	R	L	O	R	E	N	E	E	G
S	C	H	O	U	D	E	R	S	K	E	E
E	D	R	N	Z	N	E	U	E	L	D	V
I	R	A	E	E	S	Z	R	J	G	O	O
L	E	A	P	E	E	I	K	N	D	E	N
R	D	D	A	J	N	E	U	H	I	E	D
E	N	N	H	G	N	R	D	H	E	S	E
V	O	O	C	I	I	E	M	A	N	D	N
R	H	Z	S	V	R	I	E	N	D	E	N

- BEKERING
- BUREN
- FARIZEEEN
- GELUKENIS
- GEVONDEN
- HEMEL
- HONDERD
- HUIS
- IEMAND
- JEZUS
- SCHAPEN
- SCHOUDERS
- TJID
- VERLIJST
- VERLOREN
- VREUGDE
- VRIENDEN
- WILDERNIS
- ZOEK
- ZONDAAR

# PROGRAMMA

## 18 – 24 juli 2022

	MAANDAG 18/7	DINSDAG 19/7	WOENSDAG 20/7	DONDERDAG 21/7
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	Boecat	Boecat	Boecat	Boecat
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Religieuze Poëzie	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Jeugdcatechese	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 25 – 31 juli 2022

	MAANDAG 25/7	DINSDAG 26/7	WOENSDAG 27/7	DONDERDAG 28/7
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	Boecat	Boecat	Boecat	Boecat
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Mystieke lectuur	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	Op bedevaart met Maria	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Jeugdcatechese	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	Op bedevaart met Maria
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 1 – 7 augustus 2022

	MAANDAG 1/8	DINSDAG 2/8	WOENSDAG 3/8	DONDERDAG 4/8
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	Boecat	Boecat	Boecat	Boecat
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Religieuze Poëzie	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Jeugdcatechese	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

**VRIJDAG 22/7**
**ZATERDAG 23/7**
**ZONDAG 24/7**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
Boecat	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Op bedevaart met Maria	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
Muziek	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

**VRIJDAG 29/7**
**ZATERDAG 30/7**
**ZONDAG 31/7**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
Boecat	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Op bedevaart met Maria	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
Muziek	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

**VRIJDAG 5/8**
**ZATERDAG 6/8**
**ZONDAG 7/8**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
Boecat	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Op bedevaart met Maria	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

## Dagelijks op Radio Maria

6:00	Meditatie
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit de lezingendienst
16:30	Meditatie
17:00	Vespers
19u30	Rozenkrans
21:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op zondag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
21:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

# PROGRAMMA

## 8 - 14 augustus 2022

	MAANDAG 8/8	DINSDAG 9/8	WOENSDAG 10/8	DONDERDAG 11/8
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	Boecat	Boecat	Boecat	Boecat
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Mystieke lectuur	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	De leeswijzer	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Jeugdcatechese	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	De leeswijzer
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 15 - 21 augustus 2022

	MAANDAG 15/8	DINSDAG 16/8	WOENSDAG 17/8	DONDERDAG 18/8
7:30	Muziek	7:30 Muziek	Muziek	Muziek
7:45 8:50	Boecat De rots in de branding	7:45 Boecat	Boecat	Boecat
10:00	Eucharistie	9:50 10:30 Catechismus Religieuze Poëzie	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	13:00 Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	14:15 Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	17:30 De wereld van Radio Maria	Jeugdcatechese	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	18:15 Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	20:00 De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 22 - 28 augustus 2022

	MAANDAG 22/8	DINSDAG 23/8	WOENSDAG 24/8	DONDERDAG 25/8
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	Boecat	Boecat	Boecat	Boecat
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Mystieke lectuur	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	Op bedevaart met Maria	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Jeugdcatechese	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	Op bedevaart met Maria
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

**VRIJDAG 12/8**
**ZATERDAG 13/8**
**ZONDAG 14/8**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
Boecat	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Op bedevaart met Maria	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

**VRIJDAG 19/8**
**ZATERDAG 20/8**
**ZONDAG 21/8**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
Boecat	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Op bedevaart met Maria	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

**VRIJDAG 26/8**
**ZATERDAG 27/8**
**ZONDAG 28/8**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
Boecat	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Op bedevaart met Maria	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

# Catechismus

## JULI-AUGUSTUS


**1 tot 23 juli**

De sacramenten

door E.H. Pierre François

**25-30 juli**

God in het Oude Testament

door E.P. Patrick Lens

**1-11 augustus**

Liefde en zelfrespect

door E.H. Michel Esparza

**12 - 26 augustus**

Het Magnificat

door E.P. Jan Meeuws

**27 augustus**

Gaudete et exultate

door Prof. Herman De Dijn

**29 augustus - 8 september**

Ik geloof in God

door E.H. Dirk Van der Linden

**Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50**



**Met Radio Maria  
op bedevaart  
naar Banneux  
31 mei 2022**