

Juni 2022  
Jaargang 10  
Nummer 75

# PORTA FIDEI

*Weest blij  
in de Heer,  
gij vromen*



CATECHESEREELS  
OVER SINT-JOZEF  
P. 4



WELGEZIND  
MET RADIO MARIA  
P. 7



BIDDEN  
IN EN MET HET GEZIN  
P. 14

Afgiftekantoor 2099  
Antwerpen X  
P 914880  
maandelijks  
(behalve in augustus)



RADIO MARIA

*“Ik heb u vrienden genoemd,  
want Ik heb u alles  
meegedeeld wat Ik van  
de Vader heb gehoord.”*

**Joh. 15, 15**



Beste vrienden,

Alvorens zijn leven te geven voor ieder van ons heeft Jezus tijdens het Laatste Avondmaal de voeten gewassen van zijn leerlingen. Dit was een teken om een voorbeeld te geven voor al zijn vrienden, want hij noemt ons geen dienaars, maar wel vrienden. En de beste vriend, Jezus, is de dienaar geworden van allen. Ook Radio Maria merkt dat ze veel vrienden heeft. Vele van deze vrienden zijn weldoeners, anderen zijn tevens vrijwilligers, en weer anderen zijn gewoon getrouwe luisteraars. Hetgeen ons echter allen verbindt is diezelfde persoon die ons het voorbeeld heeft gegeven van dienaar te zijn voor allen: Jezus. Samen met zijn Moeder, de Maagd Maria, verkondigen wij zijn vreugdevolle en hoopvolle boodschap. Daarom probeert Radio Maria dienaar te zijn voor elkeen van jullie. We zijn dan vooral ook zeer dankbaar voor alle tekenen die Jezus ons heeft gegeven als voorbeeld zodat ook wij kunnen groeien naar een beter en zelfs heiliger leven.

De afgelopen maanden waren zeer druk. We hebben een jubeljaar afgesloten, want Radio Maria bestaat al meer dan 10 jaar. Ook stond de afgelopen tijd in het teken van vele vragen gericht aan de luisteraars om tevens weldoeners te worden. Dankzij de Vastenactie, en de Mariathon ten voordele van Radio Maria Oekraïne, zijn we ons bewust dat de vriendenkring van Radio Maria blijft aangroeien. Vandaar ook onze uitgesproken dank naar ieder van jullie! En wij van onze kant, garanderen u van onze blijvende inzet voor het Evangelie en voor de verkondiging ervan waarvan jullie kunnen proeven als ware het een voedsel voor ieders geest.

## Colofon

**Verantwoordelijke uitgever:**  
Pr. Karlo Tyberghien

**Werkten mee aan dit nummer:**  
Joris Abts, Kevin Colle, Marianne Hubin, pr. Karlo Tyberghien, Nele Uytterhoeven, Roos Vandenhove, Joris Vermeulen

**Foto's:**  
Redactie

**Realisatie en vormgeving:**  
Radio Maria

**Druk en verzending:**  
Halewijn, Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen

**Abonnementen en gegevensverwerking:**

Radio Maria  
Sint Reneldisplein 23  
3001 Leuven  
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio  
Maria*

**BE49 7333 7333 7771**



In deze Porta Fidei blikken we voornamelijk terug op de mooie dagen die we hebben beleefd in Gistel tijdens ons Gezinsweekend. Het was een waar succes, en gaf éénieder goede moed om verder te gaan met een ware en vreugdevolle evangelisatie. We kijken tevens dankbaar terug op de Mariathon ten voordele van Oekraïne, waarvoor we veel steun hebben ontvangen. Ook voor onze eigen werking blijven we op jullie steun rekenen, zeker tijdens de komende zomermaanden

wanneer velen van jullie zullen mogen genieten van een welverdiende rust. Moge de zon vooral in jullie hart aanwezig zijn, doorheen de woorden van Licht die Jezus ons is komen brengen. Hij is het leven, en met Hem blijven we op weg gaan.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

*Pr. Karlo Tyberghien*

Pr. Karlo Tyberghien

## LITURGISCHE KALENDER JUNI



- 1 H. Justinus
- 2 HH. Marcelinus en Petrus
- 3 HH. Carolus Lwanga en gezellen
- 5 **Hoogfeest van Pinksteren**
- 6 H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk
- 7 Z. Anna van St.-Bartholomeüs
- 8 H. Medardus
- 9 H. Efreem
- 10 Z. Edward Poppe
- 11 H. Barnabas
- 12 **Hoogfeest van de H. Drie-eenheid**
- 13 H. Anthonius van Padua
- 16 Hoogfeest van Sacramentsdag
- 19 **Twaalfde zondag door het jaar**
- 21 H. Aloïsius van Gonzaga
- 22 H. Paulinus van Nola  
HH. Johannes Fisher en Thomas More
- 23 Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper
- 24 Hoogfeest van het H. Hart van Jezus
- 25 Onbevlekt Hart van Maria
- 26 **Dertiende zondag door het jaar**
- 27 H. Cyrillus van Alexandrië
- 28 H. Ireneüs
- 29 Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus
- 30 Eerste martelaren van de Romeinse Kerk

*Kom o Geest des Heren, kom*

*uit het hemels heiligdom,*

*waar Gij staat voor Gods gezicht.*

*Kom der armen troost, daal neer,*

*kom en schenk uw gaven, Heer,*

*kom wees in de harten licht.*



# Sint-Jozef, de spiegel van ijdelheid breken om de weg naar God te vinden.



Broeders en zusters, goeden-  
dag!

Vandaag, enkele dagen voor Kerstmis, zou ik met jullie het gebeuren willen oproepen waaraan de geschiedenis niet kan voorbijzien: de geboorte van Jezus. Om te gehoorzamen aan het bevel van keizer Augustus, die eiste dat men zich in de eigen geboorteplaats liet inschrijven, reisden Jozef en Maria van Nazaret naar Betlehem. Meteen bij hun aankomst zochten ze een verblijf want de bevalling was nabij. Spijtig genoeg vonden ze niets en Maria moest in een stal bevallen.

*Bedenk: voor de Schepper van het heelal was er geen plaats om geboren te worden!*

Wellicht was dit een vooruit-

lopen op wat de evangelist Johannes zegt: "Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet." (1, 11) en op wat Jezus zelf zal zeggen: "De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Menszoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten". (Lc 9,58).

## Licht van de wereld

Een engel verkondigde de geboorte van Jezus. Aan eenvoudige herders. Een ster wees de Magiërs de weg naar Betlehem (cf. Mt 2,1,9-10). De engel is een boodschapper van God. De ster herinnert eraan dat God het licht schiep (Gen 1,3) en dat dit Kind het licht van de wereld zal zijn. Zo omschrijft Hij zichzelf (cf. Joh 8,12.46) als het ware licht dat iedere mens verlicht (Joh 1,9) en dat schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan (v.5).

## Herders

De herders zijn beeld van de armen van Israël, eenvoudige mensen die inwendig leven in het bewustzijn van hun eigen armoede en die daarom meer dan andere mensen op God betrouwen. Zij zijn het die als eersten de mens geworden Zoon van God zien. Deze ontmoeting verandert hen grondig. Het Evangelie zegt dat ze terugkeerden terwijl zij God

verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden (Lc 2,20).

## Nederigheid

Ook de Magiërs komen bij de pasgeboren Jezus (cfr Mt 2,1-12). De evangelies zeggen niet dat het om koningen ging, niet met hoevelen ze waren en ook niet hun namen. Met zekerheid weten we slechts dat zij uit een ver land in het Oosten (men kan hierbij denken aan Babylonië, Arabië of het Perzië van toen) op weg gegaan waren op zoek naar de Koning der Joden die zij in hun hart vereenzelvigen met God, want ze zeggen dat ze Hem willen aanbidden. De Magiërs vertegenwoordigen de heidense volkeren. Meer bepaald de mensen die in de loop van de geschiedenis op weg gegaan zijn om Hem te zoeken. Ze vertegenwoordigen ook de rijken en machtigen, maar dan slechts zij die niet verslaafd zijn aan bezit en niet 'bezeten' door dingen die ze menen te bezitten.

*De boodschap van de evangelies is duidelijk: de geboorte van Jezus is een universeel gebeuren dat alle mensen raakt.*



Geliefde broeders en zusters, alleen nederigheid is de weg die naar God leidt en tegelijkertijd, juist omdat zij ons naar God voert, brengt zij tot het wezenlijke van het leven, tot zijn ware betekenis, tot het meest betrouwbare motief om het leven te beleven.

*Alleen nederigheid maakt ons open voor de ervaring van de waarheid, van de echte vreugde, van de kennis die waarde heeft.*

Zonder nederigheid worden we uitgesloten, uitgesloten van de kennis van God, van de kennis van onszelf. Men moet nederig zijn om zichzelf te verstaan, en nog meer om God te verstaan. De Magiërs waren misschien, in de opvatting van de wereld, belangrijke mensen, maar ze maken zichzelf klein, nederig en precies daarom slagen ze erin Jezus te vinden en Hem te herkennen. Zij aanvaardden de nederigheid van het zoeken, van het op weg gaan, van het vragen, van het wagen, van het zich vergissen...

### **Onrust**

Elke mens wordt, in het diepste van zijn hart, geroepen om God te zoeken. Allemaal kennen we die onrust. Onze taak is het die onrust niet te doven, maar te laten groeien want het is de onrust om God te zoeken. Met dezelfde genade kan men Hem vinden. Laten we het gebed van Sint-Anselmus (1033-1109) tot het onze maken: "En kom nu, o Heer mijn God, leer mijn hart waar en hoe het U mag zoeken, waar en hoe het U mag vinden. Dat ik bewogen door verlangen naar U zoek en zoekend naar U verlang. Dat ik zoekend mag vinden en U vindend mag beminnen". (Proslogion, 1)



### **Aanbidding**

Geliefde broeders en zusters, ik zou alle mannen en vrouwen willen uitnodigen in de grot van Betlehem om de mens geworden Zoon van God te aanbidden. Dat elkeen thuis of in de kerk of op een andere plaats naar de kribbe gaat ter aanbidding, van binnenuit: "Ik geloof dat U God bent, dat dit kind God is. Geef mij, zo bid ik, de genade van de nederigheid om U te kunnen verstaan."

### **Armen**

Bij het naderen van de kribbe om te bidden wil ik de 'armen' op de eerste plaats stellen. We moeten hen, zoals de heilige Paulus VI zegde beminnen want in zeker zin zijn ze sacrament van Christus;

*Met de armen – met de hongerenden, met de dorstigen, met de ballingen, met de naakten, met de zieken, met de gevangenen, heeft Hij zich op mystieke wijze willen vereenzelvigen.*

*We moeten hen helpen – met hen lijden en hen ook volgen, want armoede is de zekerste weg om het Rijk van God ten volle te bezitten (Homilie, 1 mei 1969). Daarom moeten we de nederigheid vragen als een genade: Heer, laat mij niet hoogmoedig zijn, niet zelfgenoegzaam, dat ik niet zou geloven zelf het centrum van het heelal te zijn. Maak mij nederig. Geef mij de genade van de nederigheid. Dat ik door deze nederigheid U kan vinden. Zij is de enige weg, zonder nederigheid zullen we God nooit vinden. We zullen slechts onszelf vinden. Wie niet nederig is, heeft geen perspectief maar slechts een spiegel waarin men zichzelf aanschouwt. Laten we de Heer vragen die spiegel te breken om verder te kunnen kijken, naar de horizon waar Hij is. Hij moet dit doen: ons de genade en de vreugde van de nederigheid schenken, om deze weg te gaan.*

### **Verlangens van het hart**

Vervolgens, broeders en zusters, wil ik naar Betlehem voeren, zoals de ster met de Magiërs deed, allen die geen

religieuze onrust kennen, die zich het probleem van God niet stellen, ja zelfs de godsdienst bestrijden, allen die onte-recht 'atheïsten' worden genoemd. Ik zou voor hen de boodschap van het Tweede Vaticaanse Concilie willen herhalen: *De Kerk is er ten stelligste van overtuigd dat haar boodschap overeenstemt met de meest verborgen verlangens van het menselijk hart. (...) Haar boodschap brengt, in plaats van afbreuk te doen aan de mens, licht, leven en vrijheid ten gunste van zijn vooruitgang...* (Gaudium et spes, 21). Laten we met de zegen van de engelen naar huis terugkeren: 'Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Laten we altijd beseffen *niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad (...)* Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. (1 Joh 4,10.19). Hij heeft ons gezocht. Laten we dat niet vergeten.

### **Gods onverdiende liefde**

De reden van onze vreugde is dit: wij werden bemind, we werden gezocht, de Heer zoekt ons om ons te vinden, om ons nog meer lief te hebben. Dat is de bron

van de vreugde: beseffen dat we be-mind werden, onverdiend. De liefde van God gaat ons steeds vooraf. Het is een zo concrete liefde dat ze vlees geworden is en midden onder ons is komen wonen, in dat Kind dat we in de kribbe zien. Deze liefde heeft een naam en een gezicht: Jezus is zijn naam en het gelaat van de liefde is de grondlaag van onze vreugde.

Broeders en zusters, ik wens jullie zalig Kerstmis, een fijn en heilig Kerstfeest. En ik zou willen – samen met de wensen; met de familiefesten, want dat is mooi – dat er ook het besef is dat God "bij mij" komt. Dat elkeen zegt: God komt voor mij. Het besef dat, om God te zoeken, om God te vinden, om God te aanvaarden, nederigheid nodig is. Met nederigheid de genade zien dat de spiegel van de ijdelheid gebroken is, de spiegel van de hoogmoed, de spiegel waarin we onszelf zien. Laat ons Jezus zien, de horizon, God die naar ons toekomt en ons hart raakt met de onrust die ons tot hoop voert. Fijn en zalig Kerstmis!



DE GEBEDSINTENTIE VAN DE HEILIGE VADER  
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE  
GEBEDSNETWERK

**JUNI**

*Voor de gezinnen*

*We bidden voor de christelijke gezinnen in de hele wereld; dat zij onvoorwaardelijke liefde mogen belichamen en ervaren, en dat zij in hun dagelijks leven mogen groeien in heiligheid.*





# Op gezinsweekend bij de gemeenschap 'Moeder van Vrede' in Gistel

Welgezind  
met Radio Maria



Er werd met veel verwachting naar uitgekeken, maar eindelijk was het zover: het gezinsweekend in samenwerking met de gemeenschap 'Moeder van Vrede' waar in aanwezigheid van vele luisteraars, sympathisanten en vrienden dank werd gebracht aan de Heer omwille van het tienjarig bestaan van de radio van onze hemelse Moeder Maria. De eerste 'festivalgangers' arriveerden reeds op vrijdag 29 april in de namiddag om hun tentje op te zetten om zich dan klaar te zetten op de eerste rij voor het lofprijnsconcert met Lars Gerfen en de band. Elk lied klonk als een gebed. Daarmee werd dadelijk de toon gezet voor het hele weekend. Het thema van zaterdag was 'Bidden in en met je gezin'. Na de conferentie door priester Karlo Tyberghien, volgde in de namiddag een verdieping van het thema in gespreksgroepjes. Wat opviel was dat de gezinnen heel ernstig aan de slag gingen met het aangereikte programma. Ook de kinderen, tieners en jongeren konden in de verschillende leeftijdsgroepjes zich (hoofd, handen en hart) laten aanspreken tijdens catechesemomenten, creatieve ateliers en een musicalworkshop. De avond werd afgesloten met gebed, lofprijzing, gezinszegen en eucharistische aanbidding onder leiding van de gemeenschap 'Moeder van Vrede'.

Zondag 1 mei stond in het teken van de viering van tien jaar evangelisatie via Radio Maria in Vlaanderen. De dag begon

met een conferentie waarvan we u graag de inhoud meegeven in de pagina's volgend op dit verslag. Om 11 uur volgde de musicalvoorstelling 'Spector'. Deze musical 'Spector – het beste zit van binnen' daagt kinderen en volwassenen uit om hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verleggen.

*"Wij hebben allemaal een naam van God gekregen, een naam die niemand geeft, dan Hij alleen. Die naam is de bedoeling van ons leven: gewild, geliefd te zijn, je talent en leven geven als een gave voor die ander, iedereen."*

De voorstelling werd gebracht door de jongeren van 'KISI – God's singing kids' samen met de aanwezige tieners. Het publiek reageerde heel enthousiast en begon al snel mee te doen met de koorbewegingen. Hoogtepunt van de deze deugdoende driedaagse was de plechtige eucharistieviering waar met de vele gezinnen, vrienden en luisteraars van Radio Maria die de hele tent vulden met gebed en lofzang dank werd gebracht om tien jaar Radio Maria in Vlaanderen. We bevonden ons zoals de leerlingen op de berg Thabor. De tent stond er al. En graag waren we er samen gebleven. Gelukkig was het feest nog niet voorbij en kon iedereen die dat wou genieten tijdens die mooie lange zomeravond van veel gezelligheid, smakelijke hapjes, fris bier, volksdans en vooral het delen van de vreugde ons samen verbonden te weten dankzij onze Moeder Maria.



## TIEN JAAR EVANGELISATIE IN VLAANDEREN

Conferentie door pr. Karlo Tyberghien  
tijdens de Welgezinde dagen te Gistel

Goede morgen allemaal! Hopelijk heeft u het warm genoeg? Ik nodig u uit u anders te warmen aan het vuur van de Heilige Geest, dat vuur dat we altijd mogen verwachten tijdens de paastijd. Tijdens de paastijd is het iedere dag een beetje Pasen. Vijftig dagen lang richten we onze aandacht op de Verezen Heer. Vijftig dagen van wachten op de kracht en het vuur dat ons beloofd is door Jezus Christus. Het is dus in de paastijd dat we ons moeten voorbereiden op evangelisatie. Want evangeliseren betekent zich ten dienste stellen van de Heilige Geest. We vieren tien jaar Radio Maria. Tien jaar Radio Maria wil ook zeggen tien jaar evangeliseren, evangeliseren via de radio, evangeliseren om harten te raken op een manier die misschien niet altijd zeer goed gekend is. Het vraagt veel techniek om radio te maken, het vraagt veel organisatie maar het is zo nuttig. En dat zullen we u deze ochtend proberen aan te tonen. Opdat ieder van ons zich zou kunnen inzetten voor de evangelisatie, ieder van ons op de manier die de onze is en waarop God ons roept. Graag zou ik u eerst een tekst lezen uit het Heilig Evangelie volgens Lucas. (Lc. 11, 5-13)

*“Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar, omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn, omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”*

Het lijkt misschien een beetje on-

dankbaar om deze tekst te lezen omdat we hierin uitgenodigd worden om onszelf te zien als onnutte knechten. Deze tekst neemt echter niet weg dat we tegenover elkaar dankbaar moeten zijn. Misschien nog iets meer zelfs dan dat we nu soms zijn. En ja, ook God is ons zeker dankbaar, als we iets doen ter zijner eer en glorie. De evangelietekst zegt ons om, van onze kant uit in al wat wij doen, voor God te werken en ervoor niets in de plaats te verwachten maar tegelijkertijd ook te weten dat we op elk moment alles van God mogen verwachten. God geeft altijd honderdvoudig terug en dat moet ons werkelijk motiveren om te evangeliseren.

### **Wat is evangelisatie?**

In de eerste plaats wil evangeliseren zeggen het Evangelie brengen bij de mensen die het niet kennen of misschien anders kennen. Het Evangelie brengen en heel belangrijk: bij mensen. Twee zaken zijn dan ook van uiterst groot belang. Als je evangeliseert moet je zelf het Evangelie kennen. En als je het Evangelie wil kennen, dan moet je het eigenlijk in de eerste plaats zelf beleven, volledig. Niet alleen op zondag, niet alleen thuis en niet alleen op het werk. Het Evangelie moeten we integraal beleven en dan pas gaan we het Evangelie beter leren kennen. Dan pas kunnen we evangeliseren. Maar pas op overdrijf niet. En daarmee wil ik zeggen denk nu niet dat enkel heiligen mogen evangeliseren. We moeten nog niet tot de volmaakte heiligheid zijn gekomen om te kunnen evangeliseren. Zolang er maar een grote wil is in ons hart om het Evangelie zelf te beleven. En die wens en dat verlangen moet levendig gehouden worden. Het moet een verlangen zijn van elke dag.









*Niet alleen op een zondag,  
niet alleen op een dag dat het  
ons goed gaat. Maar elke dag  
moeten wij verlangen om het  
Evangelie te verkondigen door  
het zelf te beleven en door het  
zelf beter te leren kennen.*

### **Het evangelie beter leren kennen**

Het Evangelie beter leren kennen wil ook zeggen iets vaker lezen in de Bijbel. Ik herhaal het vaak maar het is van groot belang. Soms zegt men, en dan voornamelijk mensen van buiten de kerk of mensen van een ander geloof, dat wij gelovigen zijn van het Boek. Wij geloven in een woord, opgeschreven in een boek. Dat klopt niet. Wij zijn geen gelovigen van het Boek. Wij zijn gelovigen van het Woord en dat is iets totaal anders. Het Woord is niet alleen een geschreven iets. Het Woord is levend, het Woord zoals beschreven in de Schrift is altijd met een hoofdletter. Jezus Christus is het Woord. Het Woord van God is tot ons neergedaald, mens geworden. "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God", lezen we in de proloog van het Johannesevangelie. Lees vaak in de Heilige Schrift en u ontmoet er de Levende God. Je ontmoet er het Levende Woord, dat is neergedaald. De H. Pastoor van Ars zei: "God hecht niet minder belang aan zijn woord dan aan zijn brood." Tijdens de eucharistie is er een 'deel van het woord' en een 'deel van het brood'. Wij beleven er de ontmoeting met de Levende God in het Woord, het evangelie en de schriftlezingen en we ontmoeten Christus die neerdaalt als brood, die zich geeft als voedsel aan ons. God hecht niet minder belang aan zijn woord dan aan zijn brood. Beide delen zijn belangrijk.

### **De vreugde van het Evangelie brengen bij mensen.**

Hier geldt net hetzelfde. Om het Evangelie te kunnen brengen bij mensen moeten we die mensen ook leren kennen. We moeten weten aan wie we het Evangelie verkondigen. Voor de Radio is dat soms wat moeilijker. Wij weten niet altijd wie we voor ons hebben. Wij zien

de toehoorder niet. Is dat die persoon die nu in de wagen aan het rijden is en die toevallig aan het zappen is en op ons valt of is het die persoon die heel devoot thuis voor het Mariabeeld zit te luisteren.... We weten het niet. En toch durf ik stellen dat wij, na tien jaar Radio Maria, de mensen beter en beter leren kennen. Door reacties en getuigenissen... Voor ieder van ons is het belangrijk om hier doorheen ook de mensen te leren kennen. En zeer specifiek in ons land en in ons landsdeel. De mensen in Vlaanderen zijn vaak iets minder actief binnen de kerk. De personen die 's zondags naar de mis komen zijn vaak passieve bezoekers. Ik heb het natuurlijk niet over jullie. Ik geef toe: als ik in een parochie kom op een gewone zondag valt het mij op hoeveel mensen er ongelukkig kijken. Hoeveel mensen er niet stralen. Als priester geef je dan de communie. Waauw, een groot wonder! God zelf komt bij die persoon in het hart... Amen.

*Jullie die echt open staan voor  
de evangelisatie, geloof me,  
wees vreugdevol. Straal, lach,  
glimlach! Wees niet streng.  
Straal de vreugde van het  
evangelie!*

Er zijn zeker momenten dat we droevig moeten zijn. Maar zelfs in grote droefheid mag een gelovige nooit zijn hoop verliezen en dus ook niet zijn diepe vreugde omwille van het geloof in het eeuwige leven. Radio betekent: 'ik straal'. Via de radio proberen wij te stralen. Niet enkel technisch maar ook geestelijk. Dit geldt voor eenieder van ons... Straal in uw leven. Straal de vreugde uit. Dat is altijd de eerste vorm van evangelisatie. Je mag nog de beste preek houden maar als je dat doet met een triestig gezicht dan zal er niet veel goeds aan vast hangen. Straal omwille van de vreugde van het Evangelie.

### **Ontmoeting**

Ken de mensen naar wie je toe gaat. Die mensen zijn in ons land vaak iets minder vreugdevol. Ze komen graag naar de Mis om zich neer te zetten en te luisteren, eventueel zelfs om te luisteren naar de preek maar dan meer om



kritiek te kunnen geven: "Wat een saaie preek, maar de organist was wel goed." Zo moeten we niet naar de Mis gaan. Naar de Mis gaan wil in de eerste plaats zeggen: een ontmoeting hebben met God. En dan natuurlijk ook een ontmoeting hebben met elkaar. Om elkaar te motiveren om stand te houden in het geloof. Als je naar de Mis gaat, wees aandachtig.

### Geestelijke armoede

De mensen die wij moeten evangeliseren zijn vaak mensen die een beetje passiever zijn. Voor ons land geldt het besef dat wij geestelijk zeer arm zijn. Materieel zijn we vaak zeer rijk maar spiritueel zijn we arm. En arm wil zeggen dat we er iets moeten aan toevoegen om het leven te verbeteren. Elk woord gesproken vanuit het Evangelie zou iets moeten toevoegen zodat de persoon die we ontmoeten iets rijker wordt in het geestelijke leven. Soms houdt dat in: iets armer worden in het materiele leven.

Besef dat de mensen die we ontmoeten arm zijn. Besef ook dat er nood is aan positieve boodschappen. Elke dag naar mensen toe gaan om te zeggen hoe slecht het wel gaat in deze wereld, hoe slecht het wel gaat in de kerk, is geen boodschap die evangeliserend werkt. Natuurlijk, soms moeten we de realiteit onder ogen zien, en het gaat niet goed. Maar ons land is maar een klein land. Als we de hele wereld bekijken zijn er vele plaatsen waar de kerk echt leeft en groeit. Die groei is er misschien niet in onze parochie, in onze gemeenschap maar ze is er wel in de kerk, te midden van het volk van God. Richt u altijd op een positieve boodschap, geef geen kritiek. Het bouwt niet op.

*De zalige priester Poppe zei:  
"Als je gelukkig wil worden,  
klaag wat minder." In het werk  
dat wij moeten doen om te  
evangeliseren moeten we mis-  
schien iets minder klagen en  
meer stralen van geluk.*

Ja, Jezus heeft ons verlost. Jezus leidt ons naar eeuwig leven. Van daaruit moeten we leven. Wees gelukkig, klaag niet, en breng die boodschap over aan onze naasten.

### Actief zijn

Als je wil evangeliseren, wees zelf actief. Hierbij zeg ik niet dat dit alleen actief zijn is op fysiek vlak. Wees geestelijk actief. Een persoon die ziek ligt op bed kan werkelijk evangeliseren door actief te bidden, door actief te verlangen dat God in de harten van de mensen komt. Wees actieve apostelen van deze nieuwe tijd. Het Evangelie dat wij verkondigen is Christus zelf, Jezus Christus. En Hij zegt in het Evangelie: "Het Rijk Gods is midden onder". Dus als we getuigen van Jezus, van het Evangelie, van de vreugde, weet en besef dat Jezus dan midden onder ons is. Dat het Jezus is die ons drijft om te spreken en om te getuigen of om stil te zijn. Dat het Jezus is die ons drijft om te bidden opdat God de harten raakt van de mensen. Vergeet ook niet dat de Blijde Boodschap van het Evangelie ons hele leven omvat. Ik heb het reeds gezegd niet alleen op een zondag of in ons gezin ook op ons werk, onze alledaagse bezigheden.... Altijd moeten wij het evangelie ter hand nemen en daaruit leven. Daar onze vreugde in vinden. Ook bij vrienden die misschien ver staan van het geloof, durven getuigen.

### Enkel God maakt gelukkig

Besef tot slot als je wil evangeliseren dat God alleen, en onze bekering tot Hem, gelukkig maakt. Alleen God maakt ons echt gelukkig. Als je God verlaat, denk je: "ik ga het op mijn eigen manier doen en ik zal wel gelukkig worden." Dat werkt soms in het begin, maar dat is de slang van in het paradijs, die ons zegt: "Ge zult ook gelukkig worden zonder God". Na een korte tijd wordt je terug naar beneden getrokken, je wordt terug ongelukkig. Op dat moment mag het besef doordringen dat God alleen gelukkig maakt.

### De roeping van Radio Maria

Al deze zaken vertel ik aan jullie, maar ik wil ze vandaag ook speciaal richten tot alle medewerkers van Radio Maria en de vele vrijwilligers. Als je werkt voor Radio Maria dan zit je midden in het project om te evangeliseren.

Als je wil evangeliseren via de radio, wees in de eerste plaats zelf gelukkig. En misschien zelfs dankbaar, dankbaar dat je dat werk mag doen. Want het is u gegeven door God, het is u als het ware opgelegd als een roeping.

Het project van evangeliseren begint door zelf eerst het Evangelie te beleven en door in ons eigen land de boodschap van het Evangelie te brengen bij de mensen die we beter en beter moeten leren kennen. Dit project proberen wij reeds 10 jaar met Radio Maria over te brengen. Om mensen te motiveren zelf te evangeliseren maar vooral om 'echt' te evangeliseren.

## Radio Maria er voor iedereen

Radio Maria is er voor iedereen. Maar in de eerste plaats is Radio Maria er voor de kleinsten, de zieken, de stervenden, de armen, de eenzamen, de gevangenen... Radio Maria is er in de eerste plaats voor degene die hier vandaag dus niet zijn. Een van de mooiste getuigenissen die ik in de afgelopen 10 jaar heb mogen ontvangen is die van een zuster die overleden is in het ziekenhuis. Tot op het sterfbed in het ziekenhuis had ze oortjes in haar oren om te luisteren naar Radio Maria. Ze is gestorven om 3 uur in de namiddag, op het moment dat, zoals iedere dag op Radio Maria, het 'uur van de Goddelijke Barmhartigheid' wordt uitgezonden. Het moment dat we al onze intenties verzamelen om ze voor te leggen aan de Barmhartige Christus. De Zuster, die ik heel lang heb begeleid, is gestorven net op dat uur. Elke dag was ze aan haar Radio gekluisterd om te luisteren naar deze intenties en naar al de namen van die personen

die zij niet kende. Voor elk van de personen van wie ze de namen hoorde, bad ze: "God zegene die persoon". Zo werd zij zelf op haar sterfdag, op dat moment om 3 uur, gezegend door naar haar Heer te gaan, voor wie ze had gekozen 70 jaar geleden. Zo zijn er heel veel getuigenissen van mensen die werkelijk iets gehad hebben aan Radio Maria om te groeien in hun geestelijk leven en om zelf een apostel te worden van evangelisatie, ondanks het feit dat men misschien ziek was, soms stervende... Zelfs op dat moment kan men nog evangeliseren.

## *Radio Maria is er voor iedereen maar in de eerste plaats voor de kleinsten.*

Ik herhaal het heel vaak aan onze medewerkers zeker wat betreft de muziekkeuze. De regel is bij Radio Maria dat een lied enkel op de radio mag worden afgespeeld als je zeker bent dat ook een stervende in doodsangst dat lied nog kan beluisteren. Dat vraagt dus een zekere rust. Het is toch o zo belangrijk dat mensen rust kennen. Als je harde rock zou willen beluisteren zijn er hiervoor radio's genoeg. Ik wil ze niet afbreken, want het zijn soms goede radio's. Maar België, ons land, heeft nood aan rust. Hoevelen, zelfs ongelovigen, getuigen er niet elke dag dat wanneer ze in de file staan Radio Maria opzetten om niet gehaast te geraken, om tot rust te komen. Ja, Radio Maria is er in de eerste plaats voor de kleinsten en heeft als taak rust te brengen. Is het niet Jezus zelf die zei: "Ik zal u rust geven. Kom tot mij en ik geef u rust." Wij moeten aan die oproep van Jezus gehoor geven.

## Radio Maria, een instrument van Maria

Radio Maria is ook een instrument ten dienste van de Kerk. Reeds 10 jaar proberen wij Radio Maria voor te stellen als een dienst aan de kerk. Iedereen die denkt dat Radio Maria een nuttig instrument is, is welkom om er gebruik van te maken. In de tien jaar zien we dat dat echt werkt. Zonder ons op te dringen, maar tegelijkertijd altijd open te staan. Jezus drong zich ook nooit op, maar Hij ontving iedereen. Zo probeert de radio een instrument te zijn ten dienste van de kerk. Maar we moeten daar ook bij zeggen: "Instrument van Maria." En ik zou eraan willen toevoegen: sinds iets meer dan 100 jaar is het duidelijk geworden binnen de Kerk dat de Moeder van de Kerk, de H. Maagd Maria een plan heeft. Ik denk daarbij aan de goedgekeurde





verschijningen van Maria in Fatima. Daar waar ze vroeg om de rozenkrans te bidden. Daar waar ze vroeg om zich te bekeren. Daar waar zij vroeg om bijvoorbeeld Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart. Maria heeft een plan. Als een moeder die vaak plannen maakt. En die zullen werken maar ze vragen ook vaak geduld. Radio Maria past in dat plan, als een instrument van de H. Maagd Maria. Een plan dat begonnen is in Fatima. Gedurende vele jaren heeft men in de kerk gedacht dat de profetieën van Fatima betrekking hadden op de koude oorlog en op het communisme. Vandaag zijn er personen, ook binnen de kerk, die zeggen dat Fatima misschien wel betrekking heeft op de tijd van vandaag. Wie zal het zeggen? De toekomst zal het aantonen. Maar wat een zekerheid moet zijn voor ieder van ons is dat men vertrouwen moet blijven hebben en dat men verder moet gaan zonder angst. Als een moeder een plan heeft, dan heeft men geen angst meer. Dan gaat men vooruit in vertrouwen, ook in tijden zoals we die nu kennen. Ja, ook onder gelovigen heerst er veel angst in deze tijd. Ik zou durven zeggen: "Heb toch geen angst. God leidt ons wel. God begeleidt ons wel. Onze Heilige Moeder Maria heeft een plan."

### Dankbaar

Bij Radio Maria zijn wij dankbaar. Dankbaar omdat wij binnen dat plan een plaats hebben gekregen. Omdat wij zien dat Radio Maria een instrument is, dat Maria gebruikt. Niet het enige instrument, maar wel een instrument. Een instrument dat gebruikt wordt om te evangeliseren. Daarom zou ik graag eindigen door jullie aan te sporen tot twee zaken.

Blijf Radio Maria steunen, blijf luisteren, blijf erover spreken met vrienden en kennissen, met mensen die je ontmoet in parochies en gemeenschappen. Blijf Radio Maria bekend maken.

En dan natuurlijk wat evangelisatie betreft: Blijf zelf geloven dat ieder van ons een plaats heeft binnen dat project van evangelisatie. Blijf beseffen dat ieder van ons iets moet doen in die evangelisatie. Het is misschien niet aan iedereen gevraagd om op de hoeken van de straat te gaan prediken. Neen, maar het is wel aan ieder van ons gevraagd om deel te hebben aan het project van het verkondigen van het woord van God, van het verkondigen van de vreugde van het Evangelie. Wees vooral vreugdevol. Wees gelukkig. In deze Paastijd vieren we een levendige Christus. Jezus is verrezen. Hij geeft ons het eeuwig leven. De apostelen hadden het al door: "Naar wie zouden we anders gaan." Ja, naar wie zouden we anders gaan. Ga tot Jezus, blijf tot hem gaan. Verwacht alles van Hem. Hij schenkt u vreugde. Hij schenkt u zijn vreugde die uw vreugde zal worden. Hij schenkt u geluk.



Goede vrienden en beste luisteraars van Radio Maria, broeders en zusters,

Een gezin wat is dat, in het licht van de Heilige Schrift, wat is dat in de ogen van God. Wat is Gods bedoeling met de schepping. Vaak, als men spreekt over het gezin, denkt men aan een koppel met nog jonge kinderen. Wat ik u wil zeggen geldt evengoed voor de iets oudere mensen onder ons of voor de alleenstaanden die ook moeten leven volgens hetgeen God heeft voorzien. God zal ieder van ons tonen om te leren leven in gemeenschap.

### HET GEZIN IN DE OGEN VAN GOD

#### Naar Gods beeld en gelijkenis

Om te weten wat het gezin is in de ogen van God moeten we terugkeren naar het hele begin. In het begin was er niets. En toen, uit dat niets, schiept God de wereld. Met als hoogtepunt de mens. Van de hele schepping zag God dat het goed was. Van de mens zal God zeggen dat het heel goed was. Hij schiept de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Om de mens te begrijpen moeten we dus kijken naar wie God is. En om God te begrijpen kunnen we kijken naar de mens. Dit is zeer mooi. In de schepping zien wij God niet, maar we kunnen hem ontdekken door naar elkaar te kijken. In de schepping hebben we elkaar dus gekregen om te komen tot het besef wie God voor mij is. Ieder van ons, iedereen individueel, of je nu kijkt naar links of naar rechts, naar je broer of zus, je man of je kind. Iedereen is geschapen op een unieke manier naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat is al een reden om dankbaar te zijn. Een reden om dankbaar te zijn voor wie naast me woont, voor diegene die ik mag ontmoeten. We mogen ook dankbaarheid zijn voor wie wij zelf zijn. Om God te ontdekken hebben wij elkaar gekregen, wij zijn beeld en gelijkenis van God.

#### Eén God in drie personen

En wie is God? Wel God heeft zichzelf geopenbaard in Jezus Christus. Hij heeft ons geopenbaard dat God gemeenschap is van personen. Wij geloven in één God, niet in drie goden. Maar wel in een God in drie personen. God is van nature gemeenschap van personen. Wanneer Jezus op aarde verscheen zei Hij: "Wie mij ziet, ziet de Vader." De Zoon is gelijk aan de Vader. De Vader is gelijk aan de Zoon. De Zoon is gelijk aan de Heilige Geest en de Heilige Geest is gelijk aan de Vader en zo verder. Maar wie spreekt over drie personen moet ook spreken over een verschil. Waarin ligt het verschil tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dat is het grote Mysterie van de Heilige Drie-eenheid. Een grote theoloog, de Heilige Thomas van Aquino, legt uit waarin dit verschil ligt: er is maar één klein detail, één klein verschil en dat zit hem in de relatie. In God is er een gemeenschap van personen. Het verschil tussen de personen zit hem in de relatie. De Zoon is 'zoon' van de Vader, Hij is niet 'vader'. De Vader is 'vader' van de Zoon en is niet 'zoon'. En de Heilige Geest is de Goddelijke Persoon die de liefde aantoonst tussen de Vader en de Zoon, een unieke liefde. Zowel in de richting van de Zoon naar de Vader als van de Vader naar de Zoon. Wanneer Jezus wordt geopenbaard bij het doopsel door Johannes de Doper zien de leerlingen in het Evangelie een duif neerdalen uit de hemel en horen ze een stem die weerklinkt uit de hemel: "Ziedaar mijn welbeminde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb." De liefde van de Vader in de richting van de Zoon openbaart zich op het moment dat de Heilige Geest over Jezus komt. En Jezus zal als antwoord hierop, op het einde van zijn aardse leven wanneer Hij aan het kruis hangt, zeggen: "Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest." Hij geeft de H. Geest terug.







## Een unieke relatie

Vader, Zoon en Heilige Geest: één God in drie personen. We zijn allen op een unieke manier beeld en gelijkenis van God. Het gezin, als gemeenschap van personen, is ook beeld en gelijkenis van God. De gemeenschap waarin ik mag opgroeien, mijn gezin met ouders en kinderen, maar ook meer algemeen, de gemeenschap waarin ik woon en leef is beeld en gelijkenis van God. Tot tweemaal toe zijn wij beeld en gelijkenis van God. Het verschil tussen de verschillende individuen in een gemeenschap of in een gezin zit hem in de relatie. En dat is heel belangrijk voor ouders om dat te begrijpen: elk individu is uniek, elk van uw kinderen is uniek. De oudste is niet zoals de jongste. Dat zullen jullie zeker merken, ook wat karakter betreft. Maar hetzelfde geldt ook voor jullie relatie met hen. Heb met uw kinderen een unieke relatie. Niet meer of minder met de ene of de ander. Nee, iedereen is gelijk. Maar heb met ieder wel een unieke relatie. Vergelijk kinderen niet met elkaar. Soms kan het dat men zegt: "Kijk eens naar uw grote broer daar, die u een goed voorbeeld geeft". Soms kan dat stichtend zijn. Maar tegelijkertijd, vergelijk niet altijd de één met de ander. Kinderen kunnen er ook niet aan doen dat ze verschillend zijn. Het is ook niet hun roeping om op elkaar te gelijken. Het is wel hun roeping om op Christus te gelijken. Een eerste belangrijke punt voor het gezin, zowel voor ouders als voor kinderen, en ook ouders zijn kinderen van ouders: heb respect voor ieders uniek zijn. Ieder is uniek in de ogen van God. Ieder kan zeggen in volle waarheid: "Ik ben de meest geliefde zoon of dochter van God." Ieder kan dat zeggen op een unieke manier. Want ook met God hebben we allen een zeer unieke relatie. We zijn uniek in onze talenten en in de gaven die wij hebben ontvangen van God. We zijn ook uniek in onze zwakheden. We zijn uniek ook soms in ons falen. Maar dankzij de gemeenschap die wij vormen kunnen wij groeien naar ware liefde voor God.

## GEMEENSCHAP VORMEN

De unieke individuen worden geroepen om samen gemeenschap te vormen. En wie gemeenschap zegt, zegt Kerk. Een gezin is de huiskerk. De gemeenschap die God heeft gewild. Dat is de Kerk. De Kerk is het volk van God. Een gezin is ook een 'volkje' van God. Uniek. Vorm die gemeenschap. Geef die gemeenschap vorm. Wees uzelf, ook als gezin. Een gezin heeft een unieke identiteit. Gezinnen

zijn niet gelijk aan elkaar en gelukkig maar. Ieder gezin is uniek en heeft iets specifiek. Ieder gezin heeft zijn talenten. Geef uw gemeenschap vorm. En dat kun je op twee manieren doen:

## Opvoeden en zich laten leiden

In de eerste plaats heb je de ouders en dan heb je de kinderen. Wel voor de ouder geldt opvoeden. Zeker als je jongere kinderen hebt, jongeren, jongvolwassenen, voed uw kinderen op. En voor kinderen geldt dan: laat u leiden. Laat u leiden door uw ouders. Om zo, later wanneer je zelf volwassen bent, leiding te kunnen geven aan anderen. Aan uw eigen kinderen bijvoorbeeld of aan een gemeenschap waar je voor gekozen hebt of waar God je ook moge roepen. Opvoeden en u laten leiden. Eerst even een woordje over opvoeden.

**Wat is opvoeden?** Het woord in het Nederlands is een zeer mooi woord en bevat het woord voeden. Opvoeden is voedsel geven aan. Voedsel geven aan wil zeggen 'doen groeien', lichamenlijk en geestelijk. Ik wil er ook nog het Latijnse woord bijhalen. In het Latijn is het woord voor opvoeden 'educare'. In het Frans is dat letterlijk overgenomen: education, opvoeding. Educare in het latijn betekent 'ergens uit leiden'. De betekenis is afkomstig van de Griekse wijsheid. De Griekse wijsheid wist al dat wij dit leven van hogerhand gekregen hebben. De Griekse wijsheid wist dat men in dit leven ergens uit wordt geleid. Ze vergeleken het leven met een duistere grot. En uit die duisternis van dit leven moeten wij geleid worden op weg naar het licht. De mythe van de grot voor de Griekse wijsheid was eigenlijk het levensplan. Wij moeten geleid worden, wij moeten allemaal opgevoed worden, geëduceerd worden. Opvoeden wil zeggen dat wij moeten geleid worden uit het duister op weg naar het licht.

**Wat is zich laten leiden?** We moeten geleid worden en ouders hebben de taak om hun kinderen te leiden. Kinderen hebben de taak geleid te worden. Maar vergis u niet, ook ouders moeten zich laten leiden door de Kerk. En ook de Kerk moet zich laten leiden door de Heilige Geest. Wij moeten ons allemaal laten leiden. Jullie, als ouders, als grootouders hebben de taak om uw kinderen en kleinkinderen te leiden volgens hetgene dat jullie hebben gekregen onder leiding van de Kerk en van de Heilige geest. Om u te laten leiden, beste vrienden, vergeet het niet: moet men klein zijn.



En daarom zegt Jezus in het Evangelie dat enkel degene die worden zoals een kind naar de hemel kunnen gaan. Enkel degene die zich durven laten leiden zullen tot eeuwig leven komen.

### ELK GEZIN IS UNIEK

Elk gezin heeft een identiteit en is uniek. Het gebeurt heel vaak dat zowel ouders als kinderen gezinnen met elkaar gaan vergelijken. Daar in dat gezin, bij die vriend bij mij op school mogen ze dit en dat. Op een ander is het vaak beter. Men vergelijkt mekaar misschien iets te vaak. En dan zouden we riskeren om te vergeten dat elk gezin uniek is. Ons gezin is uniek, ook dat van de burens, het gezin van mijn burens is uniek. Het gezin van mijn ouders was uniek. Geef uw gezin zelf vorm. Creëer uw identiteit. Je bent wie je bent en daartoe moet je ook, als ouder, je kinderen opvoeden om te leven volgens je eigen identiteit met de unieke gave en roeping die je van God hebt gekregen.

### BIDDEN IN EN MET JE GEZIN

Als ik met de micro zou rondgaan om aan jullie te vragen wat is bidden, zou ik evenveel antwoorden ontvangen als er mensen aanwezig zijn. Wat is bidden? Voor sommigen is bidden een rozenkrans bidden. Voor anderen is bidden naar de Mis gaan... heel belangrijk. Voor weer anderen is bidden 15 minuten per dag stil zijn of zelfs 30 minuten. Bidden is mediteren zouden er sommigen zeggen: overdenken van wat het Evangelie mij heeft gezegd vandaag tijdens de mis bijvoorbeeld of in een lezing die ik doe in de Bijbel. Bidden voor anderen is intenties formuleren: ik bid voor de Kerk... ik bid voor mijn gezin... voor een buur die ziek is geworden. Al deze dingen zijn bidden. Toen men de Heilige Pastoor van Ars op een dag vroeg: "Wat is bidden?", antwoordde hij: "Je L'avise, et Il m'avise. Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij." Dat is bidden. Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij. Zie in dat antwoord direct ook weer het relationele. Kijken is elkaar zien en elkaar willen ontmoeten. Naar elkaar kijken. Dat is al iets relationeels. Bidden is in relatie treden met God. Bidden is God ontmoeten. Bidden is bij God zijn en naar Hem kijken en weten dat Hij hier is, dat Hij daar is waar ik mij bevind, in de trein, in de wagen, de woonkamer... Bidden is kijken naar God en zich laten bekijken door God. Ons laten bekijken door God gaat op sommige momenten gemakkelijk. Wanneer we het goed hebben en we op onze knieën zitten, laten we ons graag bekijken. Zie maar hoe goed en mooi

ik ben. Zie eens hoe goed ik hier op mijn knieën zit en hoelang ik dit wel niet kan volhouden. Dan laten we ons graag bekijken door God. Maar op andere momenten is het misschien moeilijker om ons te laten bekijken door God. Op het moment dat ik een zonde heb gedaan bijvoorbeeld of heb gefaald. Bidden is kijken naar God en u laten bekijken door God in alle omstandigheden, in uw falen en in uw zwakheden, altijd.

Zo moeten we eigenlijk elke dag proberen te groeien om meer en meer tijd te nemen om naar God te kijken en ons door God te laten bekijken. Dit kan bij het bidden van een rozenkrans of bij het bidden van enkele intenties voor de wereld, dit kan tijdens mijn 15 minuten meditatie. Ieder moet volgens zijn gevoeligheid de manier vinden om zich te laten bekijken door God. De Heilige Paulus zegt in de Heilige Schrift: "Bidden is het werk van de Heilige Geest. Wij kunnen niet bidden, wij zelf bidden niet, de Heilige Geest bidt in ons. God is de motor en de drijfveer van dit alles. Daarom zou gebed altijd moeten beginnen met dankbaarheid. Dankbaarheid omdat God ons in staat stelt om door zijn Heilige Geest naar Hem te kijken, Hem te ontmoeten en om Hem te laten werken in ons hart.

### Drie keer bidden

Wanneer iemand trouwt zeg ik graag: "Vanaf vandaag moet je drie keer bidden. Dit is een roeping, zeer specifiek voor gezinnen. Hiermee bedoel ik niet 's morgens, 's middags en 's avonds. Dat zou goed zijn als je dat doet maar ik bedoel dit niet in de tijd. Ik bedoel op drie manieren.

**Iedereen persoonlijk:** in welke situatie we ons ook bevinden: getrouwd, alleenstaand, gescheiden, priester, religieuze. Iedereen moet persoonlijk tijd vrijmaken voor gebed. Ook wanneer je moe bent. Soms heb je heel drukke dagen, absoluut. Maar verplicht jezelf ertoe om elke dag een tijd te hebben van persoonlijk gebed. Binnen een gezin, heb respect voor elkaars tijd nodig voor het individuele gebed. Als de vader zegt ik ga nu 10 minuten naar mijn kamer om te bidden voor mijn persoonlijk gebed, laat die vader dan 10 minuten gerust. Hetzelfde voor de moeder en het kind. Leer uw kinderen persoonlijk bidden. Dat geldt ook voor een gemeenschap, een religieuze gemeenschap: individueel gebed. Neem uw tijd daarvoor, engageer u daarvoor. Wees trouw aan waartoe je geroepen bent. Het is veel belangrijker om dagelijks tien minuten te bidden dan soms een uur.



**Als koppel:** Bid met twee. Bid ook op een moment als uw kinderen er niet bij zijn. Bid met elkaar als koppel. En vergeet dat nooit. Ook dat moet dagelijks zijn. Bid samen en dat is vaak het moment om elkaars zorgen te delen. Zorgen van op het werk, zorgen die ik heb omtrent het gezin, omtrent een uitspraak van één van de kinderen. Bid op dat moment met elkaar als koppel. Neem het engagement om dagelijks tijd te nemen voor gebed samen. Weer niet te lang of niet te kort, maar hou u vast aan uw engagement. Wees trouw. Aan die 10 minuten per dag dat je samen bidt.

En voor degenen die misschien geen koppel meer zijn, ook zij worden nog geroepen om te bidden. Ook in gemeenschap met een partner, die men verlaten heeft of die ons heeft verlaten. Op een geestelijke manier kan je nog bidden. Neem nog altijd die tijd om in eenheid te leven en te bidden met de partner die er bijvoorbeeld niet meer is of een partner die gestorven is. Blijf bidden met die persoon. Blijf bidden met die geliefde personen met de hoop dat ze reeds in het eeuwig leven zijn.

**Met alle gezinsleden.** Dat is iets speciaal. Ik nodig u uit om daarvoor een soort van liturgie te vormen. Liturgie is een bepaalde vormgeving aan het gebed. Natuurlijk met het hele gezin bidden wil ook zeggen elke zondag naar de mis gaan. Om Jezus echt te ontmoeten in zijn sacrament van de eucharistie. In het gezin bidden wil zeggen de sacramenten ontvangen: de eucharistie of waarom niet eens met het gezin gaan biechten. Ieder persoonlijk natuurlijk. Maar dat eens als gezin te doen. En voor de ouders: ik raad jullie aan om als ouders altijd als eerste te gaan. Niet als laatste. Om niet de kinderen de indruk te laten geven dat je gaat uitvragen wat zij al reeds hebben gezegd. Als ze vragen stellen zeg dan gerust: "Ik ben een grotere zondaar."

Natuurlijk ook het gezinsgebed. Wees trouw aan het moment in het gebed in het gezin. Ouders met kinderen maar ook als grootouders, als de kleinkinderen op bezoek komen, bid met hen.

Bidden met het gezin vraagt ook een soort van liturgie, een soort vormgeving. Voor sommigen is dat de rozenkrans, voor anderen is dat misschien 3 weesgegroetjes of iets anders. Voor sommigen is dat een moment nemen om te bidden met de intenties die wij hebben, waar ieder lid van het gezin een intentie geeft. Je kan bijvoorbeeld beginnen met een openingsgebed door de vader en dan 5 minuten stilte. Als je die gewoonte niet hebt, kan ik ze alleen aanraden. Durf eens met je hele gezin stil zijn. Het is een mooie oefening, niet altijd even gemakkelijk, maar wees er trouw aan. Zoek ook



soms de stilte waarin God tot u spreekt, samen met de anderen van het gezin. Elke dag opnieuw, ook als er een keer één van de kinderen weg is, blijf bidden en bid zeer speciaal voor het kind dat weg is. En zo moet elk gezin zijn eigen manier vinden om te bidden. Een eigen vorm. Je kan natuurlijk inspiratie vinden bij een ander gezin.

# De leeswijzer

In de maand mei mochten we in *De Leeswijzer* opnieuw enkele boeken aan u voorstellen.

## Symphonia Symfonieën van de heilige Hildegard van Bingen



Al een paar decennia wordt de muziek van Hildegard van Bingen (1098-1179) wereldwijd beluisterd. Antifonen en responsories, hymnen en sequenties uit *Symphonia armonie celestium revelationum* weerklinken in allerlei uitvoeringen. Maar net als bij de cantates van Bach kan men zich afvragen in hoeverre de abdis van de benedictinessen van Rupertsberg echt begrepen wordt. Wat bedoelde de middeleeuwse mystica en theologe in wezen met haar verzen en composities, die fungeerden binnen een liturgische context?

Deze eerste volledige vertaling van de Latijnse *Symphonia* van Hildegard van Bingen wil een sleutel zijn om de wereld van de 'Sibille van de Rijn', zienares en theologe, wetenschapsvrouw en kunstenares, ook via haar poëzie toegankelijk te maken.

Vertaler Patrick Lateur is classicus en publiceert als dichter en vertaler, bloemlezer en essayist.

**Vertaler: Patrick Lateur**  
**Uitgeverij: Averbode**  
**Uitvoering: Paperback**  
**Kostprijs: € 28,95**  
**ISBN: 9789085286592**

## Maximiliaan Kolbe Een heilige in Auschwitz



Juli 1941. In het concentratiekamp van Auschwitz draagt de franciscaan Maximiliaan Kolbe zijn ultieme offer op: hij biedt zich aan om te sterven in ruil voor het leven van de vader van een gezin. Dit heldhaftige sterven mag de rest van zijn leven echter niet doen vergeten. Pater Kolbe was een buitengewoon man: hij was professor, journalist, uitgever en missionaris in Japan.

Hoewel hij enkel de armoede zocht, getuigt het leven van Maximiliaan Kolbe van een adembenemende rijkdom. Zijn leven stond geheel in dienst van de Maagd Maria.

*« Ik zou mijzelf tot op de draad willen verslijten in dienst van de Onbevleete Maagd; verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Moge de wind mijn as verspreiden over de vier windstreken. »*

Maximiliaan-Maria Kolbe.

**Auteurs: Denoël, Jean-François**  
**Vivier, Joël Costes**  
**Uitgeverij: Betsaida**  
**Uitvoering: Paperback**  
**Kostprijs: € 16,50**  
**ISBN: 9789493207233**





# PROGRAMMA

## 30 mei – 5 juni 2022



13:00 BIDDENDE MOEDERS      BEDEVAART BANNEUX      18:15 DE KERK LEEFT      20:00 PELGRIM IN EIGEN LAND

	MAANDAG 30/5	DINSDAG 31/5	WOENSDAG 1/6	DONDERDAG 2/6
<b>7:30</b>	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
<b>7:45</b>	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
<b>9:50</b> <b>10:30</b>	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus 11:00 Eucharistie (Banneux)	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
<b>13:00</b>	Biddende Moeders	Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
<b>14:15</b>	Vivendo	15:00 Ziekenzegening vanuit Banneux	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
<b>17:30</b>	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
<b>18:15</b>	In gesprek met een priester	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
<b>20:00</b>	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 6 – 12 juni 2022



PINKSTERMAANDAG      13:00 MISSIO WERKT      13:00 ANNO DOMINI      18:15 HAGIOGRAFISCHE LECTUUR

	MAANDAG 6/6	DINSDAG 7/6	WOENSDAG 8/6	DONDERDAG 9/6
<b>7:30</b>	Muziek	<b>7:30</b> Muziek	Muziek	Muziek
<b>7:45</b>	Muziek	<b>7:45</b> De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
<b>10:00</b>	Eucharistie	<b>9:50</b> <b>10:30</b> Catechismus Religieuze Poëzie	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
<b>13:00</b>	Muziek	<b>13:00</b> Hagiografische lectuur	Anno Domini	Klassiekuur
<b>14:15</b>	Vivendo	<b>14:15</b> Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
<b>17:30</b>	Radio Vaticaan	<b>17:30</b> De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
<b>18:15</b>	In gesprek met een priester	<b>18:15</b> Het Inzicht	De Kerk leeft	Hagiografische lectuur
<b>20:00</b>	Radio Maria telefoneert	<b>20:00</b> De rots in de branding	Mariathon special	Pelgrim in eigen land





VRIJDAG 3/6	ZATERDAG 4/6	ZONDAG 5/6
Muziek	Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50 De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00 Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30 Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00 Klassiekuur



VRIJDAG 10/6	ZATERDAG 11/6	ZONDAG 12/6
Muziek	Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50 De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een priester	13:00 Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30 Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00 Klassiekuur

## Dagelijks op Radio Maria

6:00	Meditatie
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit de lezingendienst
16:30	Meditatie
17:00	Vespers
19u30	Rozenkrans
21:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op zondag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
21:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

# PROGRAMMA

## 13 – 19 juni 2022

	MAANDAG 13/6	DINSDAG 14/6	WOENSDAG 15/6	DONDERDAG 16/6
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Bijbellezing
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Mystieke lectuur	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	De leeswijzer	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	De leeswijzer
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 20 – 26 juni 2022

	MAANDAG 20/6	DINSDAG 21/6	WOENSDAG 22/6	DONDERDAG 23/6
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Bijbellezing
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De rots in de branding
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Religieuze Poëzie	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Eucharistie
13:00	Biddende Moeders	Kerk in Nood	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

# PROGRAMMA

## 27 juni – 3 juli 2022

	MAANDAG 27/6	DINSDAG 28/6	WOENSDAG 29/6	DONDERDAG 30/6
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
9:50 10:30	Catechismus De Kerk leeft	Catechismus Mystieke lectuur	Radio Vaticaan live Verhalen van Sint-Jozef	Catechismus De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	Op bedevaart met Maria	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	Op bedevaart met Maria
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land



**VRIJDAG 17/6**
**ZATERDAG 18/6**
**ZONDAG 19/6**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

**VRIJDAG 24/6**
**ZATERDAG 25/6**
**ZONDAG 26/6**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert 16u: Rozenkrans WF Berg Karmel	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

**VRIJDAG 1/7**
**ZATERDAG 2/7**
**ZONDAG 3/7**

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Catechismus Pelgrim in eigen land	Catechismus Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

# Catechismus

## JUNI



**27 mei tot 7 juni**

Pinksterretraite

door E.H. Karel Loodts

**9-13 juni**

De gaven van de H. Geest

door E.P. Patrick Lens

**14-18 juni**

De Eucharistie

door E.H. Eduard Janssens

**20 - 23 juni**

Ontmoeting van Jezus met de eerste apostelen

door E.H. Gerard Denys

**24 - 25 juni**

Het Heilig Hart van Jezus

door E.H. Dirk Van der Linden

**Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50**



**DANK VOOR UW STEUN  
aan de Wereldfamilie  
van Radio Maria  
met uw gift en uw gebed.**

***Uw financiële steun aan  
RADIO MARIA OEKRAÏNE***

**bedraagt**

**61.720€**

