

Maart
2022
Jaargang 10
Nummer 72

PORTA FIDEI

*Schep in mij
een zuiver hart
mijn God*



VASTENKALENDER
P. 4



TOEWIJDINGSGEBED
P. 19



PROGRAMMATIE
P. 20-23



Afgiftekantoor 2099
Antwerpen X
P 914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA

C olofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werken mee aan dit nummer:
Joris Abts, Marianne Hubin,
pr. Karlo Tyberghien

Foto's:
Redactie

Illustraties van de vastenkalender
Joris Vermeulen

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio
Maria*

BE49 7333 7333 7771



Beste vrienden,

Deze maand stellen we jullie onze vastenkalender voor. Moge deze editie een hulpmiddel zijn voor ieder van jullie om de Veertigdagentijd met godsvrucht als een ware bekering te beleven.

We nodigen u uit om deze vastentijd in de geest van ons jubeljaar te beleven als een geestelijke weg van vernieuwing en verdieping van onze band met de Heer. De voorgestelde bezinningsteksten en gebeden kunnen u op weg helpen naar de ontmoeting met de Verrezen Heer.

Tijdens deze tijd beleven we bij Radio Maria ook onze jaarlijkse Vastenactie. Een steun voor Radio Maria is immers een steun die ten goede komt aan de hele geloofsgemeenschap die nood heeft aan de verkondiging van het Evangelie. Vergeet dus zeker niet voor ons te bidden, ons financieel te steunen, en natuurlijk ook naar ons te luisteren.

We danken u nu reeds voor uw steun en gebed!
Zeer genegen in de Heer,

Pr. Karlo Tyberghien

Pr. Karlo Tyberghien

Beleef de vastentijd samen met Radio Maria

Om de vastentijd goed te beleven is het belangrijk het geloof te voeden, ondersteuning te vinden bij het gebed, om daden van liefde te stellen in verbondenheid met de kerkgemeenschap. Hiervoor zit u goed bij Radio Maria.

VASTENCATECHESE

Gedurende de hele vastentijd worden de dagelijkse catecheses verzorgd door priester Karel Loodts. Iedere dag, behalve op zondag, geeft hij praktische tips van Jezus om de veertigdagentijd goed te beleven, om je gelovig leven herop te starten (reboot).

Door te vasten zullen we méér oog hebben voor God en onze medemensen. We zullen minder met onszelf bezig zijn en meer oog hebben voor de noden van familieleden, vrienden en kennissen. Als we dan iets aan God vragen, kunnen we het verkrijgen.

Vanaf aswoensdag op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50 en op woensdag om 10u30. De herhaling kan u een week later beluisteren om 22u35. De catecheses kunnen ook worden herbeluisterd via onze webpagina: www.radiomaria.be/catechismus

VASTENKALENDER

Deze vastenkalender biedt u voor aswoensdag en alle zondagen van de veertigdagentijd een catechese in voorbereiding van de hernieuwing van onze doopbeloften die tijdens de paaswake, op het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer, kan worden uitgesproken samen met de gelovige gemeenschap.

SAMEN BIDDEN met RADIO MARIA

Bekijk het vaste dagelijkse gebedsprogramma van Radio Maria op pagina 21. Op 25 maart, hoogfeest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, wordt de rozenkrans om 16 uur uitgezonden vanuit Nazareth. We bidden in verbondheid met de Wereldfamilie van Radio Maria.

LITURGISCHE KALENDER



MAART

- 2 Aswoensdag**
- 4** H. Casimirus
- 6 Eerste zondag in de veertigdagentijd**
- 7** HH. Perpetua en Felicitas
- 8** H. Johannes a Deo
- 9** H. Francesca Romana
- 13 Tweede zondag in de veertigdagentijd**
- 17** H. Patricius
- 18** H. Cyrillus van Jeruzalem
- 19 Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd**
- 20 Derde zondag in de veertigdagentijd**
- 23** H. Turibius van Mongrovejo
- 25 Hoogfeest van de aankondiging van de Heer**
- 27 Vierde zondag in de veertigdagentijd**

APRIL

- 2** HH. Franciscus van Paola
- 3 Vijfde zondag in de veertigdagentijd**
- 4** H. Isidorus
- 5** H. Vincentius Ferrer
- 7** H. Johannes Baptista de la Salle
- 10 Palmzondag**
- 14 Witte Donderdag**
- 15 Goede Vrijdag**
- 16 Stille Zaterdag**
- 17 Paaszondag**

**Steun Radio Maria
tijdens onze VASTENACTIE**

BE49 7333 7333 7771

**HELP RADIO MARIA
BIJ DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE**

Een geestelijke tocht van veertig dagen naar pasen!

Aswoensdag

2 maart



Stap 1 - Het askruisje: terugkeren naar het geloof van ons doopsel.

De adventskalender bij het begin van het kerkelijk jaar was een uitnodiging om de adventsperiode in verbondenheid met Radio Maria te beleven als een geestelijke weg van vernieuwing en verdieping van onze band met de Heer door ons geheel, in volledige overgave en liefde toe te wijden aan de Heilige Maagd Maria. In zijn boek 'De ware godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd' noemt de Heilige Montfort de toewijding aan Maria ook een volmaakte hernieuwing van de beloften en voornemens van het heilig doopsel (DWG 126). Deze vastenkalender wil een hulpmiddel zijn om ons meer bewust te worden van de betekenis van het doopsel en de genade die we bij ons doopsel hebben ontvangen. Deze vastenkalender wil ook een uitnodiging zijn om de beloften en voornemens van ons doopsel te hernieuwen. We zullen ons hierbij laten leiden door de doopliturgie, door de liturgische teksten die ons worden aangereikt tijdens de veertigdagentijd, door de Katechismus van de katholieke kerk en de geschriften van de kerkvaders.

Tijdens de liturgie van de Paaswake worden we uitgenodigd om onze doopbeloften plechtig te hernieuwen. We willen ons hierop gedurende veertig dagen voorbereiden door onze toeleeg op het gebed, het vasten en de aandacht voor de naaste.

De Vastentijd begint met hetzelfde gebaar als waarmee de doopplechtigheid begint. De priester of de diaken tekent de gelovige met het kruisteken en zegt hierbij: "Moge Christus zelf je sterken met het teken van zijn liefde nu je Hem wilt volgen." Het ontvangen van het askruisje betekent een terugkeer naar dit eerste engagement. Door het antwoorden met het 'amen' op dit tekenen met het kruis 'in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest' belooft de gelovige Christus te volgen en in verbondenheid met Hem te leven. Bij het doopsel ontvangt de gelovige het kruisteken ook op de oren om te kunnen luisteren naar de Heer, op de ogen om te kunnen zien wat Jezus doet, op de lippen om te kunnen spreken zoals Jezus spreekt, op de borst om door het geloof Jezus in het hart te ontvangen, op de schouders om zoals Jezus de lasten van anderen te dragen.

Het doopsel is het sacrament van het geloof waardoor we, verlicht door de genade van de Heilige Geest, de verkondiging van het Woord van God, het Evangelie, beamen.

“Geloof en doop, twee wijzen van heil, zijn met elkaar vergroeid en ondeelbaar. Het geloof immers wordt door het doopsel voltooid, en het doopsel in het geloof volmaakt. Zoals wij geloven in Vader en Zoon en Heilige Geest, zo worden wij ook gedoopt in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Vooraf gaat wel de belijdenis die naar het heil leidt, maar erop volgt het doopsel, die de verzegeling is van onze instemming.”

H. Basilius De Grote,
De Spiritu Sancto 28

De kerk ziet het als haar taak om allen op te wekken tot een waarachtig en daadwerkelijk geloof, dat wil zeggen dat wij kiezen voor Christus en Hem volgen. De aanroeping van de Heilige Drieëenheid door het maken van het kruisteken, maakt dat wij aan God worden toegewijd en binnengeleid worden in de levensgemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het kruisteken drukt de stempel van Christus op degene die Hem zal toebehoren, en duidt de genade van de verlossing aan die Christus door zijn kruis voor ons heeft verworven.

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.”

Lc. 9, 24

donderdag 3 maart

“Er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen; dan zullen zij vasten.”

Mt. 9, 15

vrijdag 4 maart

“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars, opdat ze zich bekeren.”

Lc. 5, 32

zaterdag 5 maart

Gebed

om deze week dagelijks te bidden

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden; Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

“In de christen komt het geloof op de eerste plaats. Daarom geeft men in Rome de naam gelovigen aan hen die gedoopt zijn, en onze vader Abraham is door het geloof gerechtvaardigd, niet door de werken. Gij hebt het doopsel ontvangen, gij zijt gelovigen geworden.”

H. Ambrosius,
Catechese over het doopsel

Eerste zondag van de veertigdagentijd

6 maart



Stap 2 - Zich verzetten tegen de Satan en tegen de bekoring van zonde en onrecht.

“De Evangelies spreken over een tijd van eenzaamheid van Jezus in de woestijn onmiddellijk na zijn doop door Johannes: “Gedreven door de Geest” naar de woestijn, verblijft Jezus daar veertig dagen zonder te eten; Hij leeft er met de wilde dieren en de engelen dienen Hem.

Aan het einde van deze tijd stelt Satan hem driemaal op de proef, waarbij hij probeert de houding van Jezus als Zoon tegenover God ter discussie te stellen. Jezus slaat deze aanvallen af, die de bekoringen van Adam in het paradijs en die van Israël in de woestijn samenvatten, en de duivel verwijderd zich van Hem “tot de vastgestelde tijd” (Lc. 4, 13).

Hij heeft “de sterke gebonden” om hem zijn buit weer af te nemen. De overwinning van Jezus op de verleider in de woestijn loopt vooruit op de overwinning van het lijden, de hoogste vorm van gehoorzaamheid van zijn kinderlijke liefde voor de Vader.

*** Katechismus van de katholieke kerk (KKK)**

“Voorwaar, ik zeg u al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.”

Mt. 25, 40

“Want vóórdat gij Hem vraagt weet uw Vader wat gij nodig hebt. Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt.”

Mt. 6, 8

“Jezus sprak: “Geen ander teken zal dit geslacht gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.”

Lc. 11, 30

De Kerk verenigt zich ieder jaar gedurende de veertig dagen van de grote vasten met het mysterie van Jezus in de woestijn.”

KKK 538-540*

Op aswoensdag verwezen we al naar het boek ‘De ware godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd’ waar de Heilige Montfort de toewijding aan Maria ook een volmaakte hernieuwing van de beloften en voornemens van het heilig doopsel noemt. Dit omdat men door de beloften van het doopsel zich volledig toewijdt aan Jezus Christus.

“Vóór het doopsel immers was iedere christen een slaaf van de duivel: deze hield hem in zijn bezit. Bij het doopsel echter heeft hij, ofwel persoonlijk ofwel bij monde van peter en meter, plechtig verzaakt aan de Satan, aan zijn verlokkingen en zijn werken; heeft de gelovige Jezus Christus

maandag 7 maart

dinsdag 8 maart

woensdag 9 maart

tot zijn meester en absolute Heer gekozen, om als liefdeslaaf van Hem afhankelijk te zijn. Door deze godsvrucht (de toewijding aan Maria) doet men precies hetzelfde. "

DWG 126

Bij het doopsel hebben wij zelf of door de mond van onze ouders of peter en meter de belofte aangegaan om de geestelijke strijd aan te gaan, om ons te verzetten tegen de bekoring van de duivel, tegen zonde en onrecht met behulp van de genade die ons wordt geschonken in het doopsel.

"Aangezien het doopsel de bevrijding betekent van de zonde en van de duivel die ertoe aanzet, spreekt men over de dopeling een exorcismegebed uit. De dopeling wordt gezalfd met olie van de geloofsleerlingen of de celebrant legt hem de handen op, en hij verzaakt uitdrukkelijk aan de Satan. Na deze voorbereiding kan hij het geloof van de kerk belijden waaraan hij zal worden toevertrouwd door het doopsel. "

KKK 1237

De heilige Ambrosius vergelijkt de geestelijke strijd met een sportwedstrijd en verbindt zo de zalving tijdens het doopsel met de opdracht die het doopsel inhoudt.

"Wij zijn bij de doopvont gekomen, gij zijt binnengegaan, gij zijt gezalfd. (...) Gij zijt gezalfd als een atleet voor Christus, alsof gij in deze wereld moest gaan worstelen; gij hebt u verbonden om al worstelend te strijden. (...) Toen men u vroeg: "Verzaakt gij aan de duivel en aan zijn werken?" wat hebt gij toen geantwoord? "Ik verzaak". "Verzaakt gij aan de wereld en haar lusten?" "Ik verzaak". Wees uw woord indachtig en vergeet nooit wat uit uw verbintenis volgt."

H. Ambrosius,
Catechese over het doopsel

"Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt en voor wie klopt doet men open."

Mt. 7, 7

donderdag 10 maart

"Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar Ik zeg u: Al wie vertoord is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht."

Mt. 5, 21

vrijdag 11 maart

"Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel."

Mt. 5, 44

zaterdag 12 maart

Gebed

om deze week dagelijks te bidden

Heilige Aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming
tegen de boosheid
en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig
dat God hem Zijn macht doet gevoelen.

En gij,
vorst van de hemelse legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen
over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht
in de hel terug.

Amen.



Tweede zondag van de veertigdagentijd

13 maart



Stap 3 - Christus toebehoren.

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we het evangelie over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor. "Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken." (Lc. 9, 28-36). De genade van ons doopsel maakt dat we Christus toebehoren, dat we delen zowel in zijn lijden als in zijn heerlijkheid.

"Eén ogenblik toont Jezus zijn goddelijke heerlijkheid en bevestigt zo de belijdenis van Petrus. Hij toont ook dat Hij om "in zijn glorie binnen te gaan" (Lc. 24, 26) het kruis in Jeruzalem niet kan ontlopen. Het lijden van de Heer is zeker de wil van de Vader: de Zoon handelt als Dienaar van God. De wolk duidt op de aanwezigheid van de Heilige Geest. Heel de Drieëenheid verscheen: de Vader in de stem, de Zoon in de mens, de Heilige Geest in de lichtende wolk.

Op de drempel van zijn openbare leven: het doopsel; op de drempel van Pasen: de gedaanteverandering. Door het doopsel van Jezus werd het mysterie van onze eerste wedergeboorte geopenbaard: ons doopsel; de gedaanteverandering is het sacrament van de tweede wedergeboorte: onze eigen verrijzenis.

Voortaan hebben wij deel aan de verrijzenis van de Heer door de Heilige Geest die werkzaam is in de sacramenten van het Lichaam van Christus. De gedaanteverandering geeft ons een voorproef van de komst in heerlijkheid van Christus "die ons armzalig lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam" (Fil. 3, 21). Maar zij herinnert ons ook eraan dat "wij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan" (Hand. 14, 22)

KKK 555-556

"Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden."

Lc. 6, 36

"Wie de grootste onder u is moet uw dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden."

Mt. 23, 12

"Wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen."

Mt. 20, 28

maandag 14 maart

dinsdag 15 maart

woensdag 16 maart

"De zalving met het heilig Chrisma, welriekende olie gewijd door de bisschop, duidt de gave van de Heilige Geest aan, aan de pasgedoopte. Hij is Christen geworden, dit wil zeggen 'gezalfd' met de Heilige Geest, ingelijfd in Christus die tot priester, profeet en koning gezalfd werd."

KKK 1241

Het toebehoren aan Christus door het doopsel is zo sterk dat het niet kan ongedaan worden gemaakt.

"Door het Doopsel ingelijfd in Christus, is de gedoopte gelijkvormig geworden met Christus. Het doopsel tekent de Christen met het onuitwisbaar geestelijk merkteken (character) van zijn toebehoren aan Christus. Dit merkteken wordt door geen enkele zonde uitgewist, zelfs als de zonde het doopsel verhindert heilzame vruchten te dragen. Het zegel van het doopsel maakt het de Christenen mogelijk en verplicht hen ertoe, God te dienen door van harte aan de heilige liturgie van de Kerk deel te nemen en hun gemeenschappelijk priesterschap uit te oefenen door het getuigenis van een heilig leven en daadwerkelijke liefde."

KKK 1272-1274

Door ons doopsel zijn we innerlijk verlicht. We 'behoren niet meer toe aan nacht of duisternis'. We behoren Christus toe, 'het ware licht dat iedere mens verlicht', ons toebehoren aan Christus maakt ons tot 'kinderen van het licht'.

Deze verlichting is de mooiste en prachtigste van alle gaven Gods (...). Wij noemen het gave, genade, onderdompeling, zalving, verlichting, kleed van onvergankelijkheid, bad van wedergeboorte, zegel en alles wat maar kostbaar is. Gave, omdat het toegediend wordt aan wie niets met zich meebrengen; genade, omdat het zelfs aan schuldigen gegeven wordt; onderdompeling, omdat de zonde in het water begraven wordt; zalving, omdat het heilig en koninklijk

"Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat."

Lc. 16, 31

donderdag 17 maart

"Daarom zeg Ik u: het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt."

Mt. 21, 43

vrijdag 18 maart

Gebed tot Sint-Jozef

om deze week
dagelijks te bidden

Almachtige en Barmhartige God!
U hebt aan Uw Onbevleete Moeder Maria de rechtvaardige Heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot Uw voedstervader uitverkoren.

Verleen Uw Kerk door de verdiensten en op de voorbede van deze grote Heilige de vrede en de rust, en ons de genade U éénmaal in de Hemel eeuwig te mogen aanschouwen.

U, die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

**O Heilige Jozef,
u, die in alle noden uitkomst kan bieden,
u, die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is.
Help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig.
Amen.**

is (zoals ook de gezalften het zijn); verlichting, omdat het een schitterend licht is; kleed, omdat het onze schaamte bedekt; bad, omdat het schoonwast; zegel, omdat het ons behoedt en waarmerkt als bezit van God."

H. Gregorius van Nazianze,
Orationes theologicae 40,3-4



"Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest."

Mt. 1, 19

zaterdag 19 maart

Derde zondag van de veertigdagentijd

20 maart



Stap 4 - Daadwerkelijke bekering die de vuurdoop doorstaat.



De lezingen van deze zondag vertellen ons over de onveranderlijke trouwe liefde en barmhartigheid van God en de noodzaak van onze daadwerkelijke bekering om onszelf niet uit te sluiten van Gods liefde. Mozes mag in de ontmoeting met de God van Abraham, Isaak en Jacob, met de 'God die is', een God leren kennen die meelijdt met de ellende van zijn volk en hen wil bevrijden. De bevrijding uit de slavernij van Egypte die God bewerkt door zijn dienaar Mozes was tegelijk een verwijzing naar de nog grotere bevrijding die God bewerkt door het doopsel dat Jezus schenkt aan wie in Hem gelooft. Eerder dan ons angst in te boezemen bevat de rampspoed die dagelijks op ons afkomt via de nieuwsberichten een oproep om te geloven, te vertrouwen in Gods barmhartigheid en ons daadwerkelijk te bekeren.

In hun prediking riepen de apostelen op tot bekering en om zich te laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. De bekering gaat het geloof vooraf dat wordt bezegeld in het doopsel met water en Heilige Geest (Hand. 2, 38). Terwijl

het water het teken is van de geboorte en de vruchtbaarheid van het leven dat in de Heilige Geest geschonken wordt, symboliseert het vuur de kracht waarmee de werkzaamheid van de Heilige Geest veranderingen tot stand brengt. Het is in de gedaante van tongen, van 'iets dat op vuur geleeft' dat de Heilige Geest zich op Pinkstermorgen neerzet op de leerlingen en hen met zichzelf vervult. De geestelijke traditie zal aan deze symboliek van het vuur vasthouden als aan één van de sprekendste manieren om de werkzaamheid van de Heilige Geest tot uitdrukking te brengen: "Blust de Geest niet uit" (1 Tess. 5, 19). Er zijn geen grenzen aan Gods barmhartigheid, maar wie weloverwogen weigert om door het berouw de barmhartigheid van God te ontvangen, verwerpt de vergeving van zijn zonden en het heil dat aangeboden wordt door de Heilige Geest. (vgl. KKK 696)

"De paascatechese van de Heer, vervolgens ook die van de apostelen en de kerkvaders, baseert zich op de harmonie tussen de beide Testamenten. Zij onthult wat verborgen bleef onder de letter van het Oude Testament: het

"Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad."

Lc. 4, 24

"Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?" Jezus antwoordde hem: "Neen zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal."

Mt. 18, 21

"Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om de vervulling te brengen."

Mt. 5, 17

maandag 21 maart

dinsdag 22 maart

woensdag 23 maart

Christusmysterie. Deze catechese wordt 'typologisch' genoemd, omdat zij de nieuwheid van Christus openbaart vanuit 'voorafbeeldingen' (typen) die Hem aankondigden in de feiten, woorden en symbolen van het eerste Verbond. Deze nieuwe lezing in de Geest van waarheid, die bij Christus begint, ontsluit de voorafbeeldingen. Zo waren de zondvloed en de ark van Noach een voorafbeelding van het heil door het doopsel; de wolk en de doortocht door de Rode Zee eveneens, terwijl het water uit de rots het beeld was voor de geestelijke gaven van Christus; het manna in de woestijn was een voorafbeelding van de Eucharistie, 'het echte brood uit de hemel' (Joh. 6, 32)."

KKK, 538-540

Het doopsel van de Heer is een doopsel met water en met vuur. God toont zich aan Mozes als een vuur dat brandt maar niet verteert. Jezus zegt in het Evangelie dat hij vuur is komen brengen en verlangt dat het oplaait. Hij spreekt over het vuur van de Heilige Geest dat ons wordt geschonken door het doopsel en het vormsel.

"Hieruit wordt het verschil duidelijk van de genade van de Geest tegenover het doopsel in water: Johannes doopte wel in water, maar Onze Heer Jezus Christus in de Heilige Geest. "Ik doop u met water, zij hij, opdat ge u bekeren moogt; Hij die na mij komt is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur" (Mt. 3,11). Met het doopsel van vuur bedoelt hij de keuring in het oordeel, zoals de apostel zegt: Het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is (1Kor. 3, 13)."

Gebed

om deze week dagelijks te bidden

MAGNIFICAT

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;

Zoals Hij de vaders heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

H. Basilius,

De Spiritu Sancto 36



"Hierop gaf de engel haar ten antwoord "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwten; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God."

Lc. 1,35

"Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden."

Lc. 18, 14

"Maar als Ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen."

Lc. 11, 19

donderdag 24 maart

vrijdag 25 maart

zaterdag 26 maart

Vierde zondag van de veertigdagentijd

27 maart



Stap 5 - Verheug u, leg de oude mens af en bekleed u met Christus.

Op deze zondag wordt gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat het Paasfeest in aantocht is. Net zoals op zondag Gaudete in de Advent mag op deze zondag oudroze (= een mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt worden.

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd wordt het evangelie van de 'Barmhartige Vader' gelezen:

"Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: "Vader, ik heb misdaden tegen de hemel en tegen u; ik ben niet meer waard uw zoon te heten." Doch de vader gelastte zijn knechten: "Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden." Ze begonnen dus feest te vieren."

Lucas 15, 11-32

In deze parabel zijn er verschillende elementen die verwijzen naar het doopsel: het kleed, de kus, de ring, de sandalen, het feestmaal.

"Het witte doopkleed drukt symbolisch uit dat de gedoopte zich "met Christus bekleed" heeft (Gal. 3, 27): hij is met Christus verzezen. De kaars die aan de paaskaars ontstoken wordt, duidt aan dat Christus de pasgedoopte heeft verlicht. In Christus zijn de gedoopten "het licht der wereld" (Mt. 5, 14)."

KKK, 1243

"Immers het doopsel is begraven worden en verrijzen, want de oude mens met zijn zonde wordt begraven met Hem en de

"Daarop zei de hofbeambte: "Heer, kom toch eer mijn kind sterft!" Jezus antwoordde: "Ga maar, uw zoon leeft." De man geloofde wat Jezus hem zei en ging heen."

Joh. 4, 49

"Daarop zei Jezus hem "Sta op, neem je bed op en loop." Op slag werd de man gezond. Hij nam zijn bed op en liep."

Mt. 6, 8

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen; hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan."

Joh. 5, 24

maandag 28 maart

dinsdag 29 maart

woensdag 30 maart

nieuwe, vernieuwd naar het beeld van de Schepper, verrijst" (Kol. 3,10). Wij leggen af en wij trekken aan. Wij leggen het oude kleding af, dat bevlekt is door de menigte van onze zonden en wij trekken het nieuwe en van alle smet gereinigde kleding aan. Wat zeg ik? Christus zelf doen wij aan, "gij allen toch", zegt Sint-Paulus, "die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed" (Gal. 3,27)."

H. Johannes Chrysostomus,
Doopselcatechese 11

De ring is symbool van de huwelijksliefde. Het doopsel, waardoor we deel gaan uitmaken van het Volk van God, is een bruidsmysterie: het is het waterbad voor het huwelijk, dat aan het bruiloftsmaal vooraf gaat. Christus heeft zijn volk, de Kerk liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd "om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de Kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet." (Ef. 5, 26-27).

De zegelring drukt ook de echtheid van iets uit, 'het toebehoren aan'. De zegelring in de Bijbel wordt gedragen om de hals of rond de vinger en maakt dat men kan optreden in naam van de ander 'aan wie men toebehoort' als zijn zoon of zijn gezant.

"De Heer Jezus wordt dan ook zelf in vervoering gebracht door een zo grote liefdebrand en door de schoonheid van haar tooi en haar bevalligheid - want in hen, die rein gewassen zijn, is geen smet van zonden meer - en Hij spreekt dan tot de kerk: Leg Mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm." Dat betekent: Bekoorlijk zijt gij, mijn vriendin, geheel schoon zijt gij, niets ontbreekt er aan u. Leg Mij als een zegel op uw hart, opdat uw geloof strale in de volheid van het sacrament. Ook uw werken moeten schitteren en het beeld van God openbaren, naar wiens beeld gij geschapen zijt."

H. Ambrosius,
Catechese over het doopsel

"Gij onderzoekt de Schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden, maar juist deze getuigen over Mij. En toch wilt gij niet tot Mij komen om het leven te vinden."

Joh. 5, 39

donderdag 31 maart

"Hij riep met luide stem "Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan ben; toch ben Ik niet uit Mijzelf gekomen maar Die Mij gezonden heeft is waarachtig; Hem kent gij niet."

Joh. 7, 28

vrijdag 1 april

"Bij het horen van Jezus' woorden zeiden sommigen van het volk: "Dit is inderdaad de profeet." Anderen zeiden: "Het is de Messias."

Joh 7, 40

zaterdag 2 april

Gebed

om deze week regelmatig te bidden

Heer, Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over mij, zondaar

In de oudheid liepen armen en slaven barrevoets. De sandalen aan de voeten wijzen erop dat men geen slaaf meer is.

De kus drukt de innigheid uit van de verwelcoming. Het gebaar waarmee Jezus over de apostelen blies om hen de Heilige Geest te schenken wordt soms ook gezien als een kus. "Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." (Joh. 20, 21-23)

"Zodra de nieuwgedoopten uit die heilige stromen zijn uitgestegen, omhelzen alle aanwezigen hen, groeten hen, kussen hen, wensen hun geluk en verheugen zich met hen, omdat zij, die vroeger slaven waren en gevangenen, ineens vrije mensen en kinderen geworden zijn en uitgenodigd zijn tot de tafel van de Koning. Want dadelijk na het uitstijgen uit het water worden zij geleid naar de ontzagwekkende tafel beladen met ontelbare goede gaven; zij proeven van het Lichaam en Bloed van de Heer en zij worden de woonplaats van de Geest; en gelijk zij zich met Christus zelf bekleed hebben, zo gaan zij rond onder de mensen, verschijnen overal als waren zij, aardse engelen en schitteren tegen de zonnestrallen op."

H. Johannes Chrysostomus,
Doopselcatechese 27

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

3 april



Stap 6 - De Heer beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw kracht

De evangelielezing van deze zondag brengt de passage uit het Johannesevangelie over de overspelige vrouw. "Misericordia en misera zijn twee woorden die Sint-Augustinus gebruikt om de ontmoeting tussen Jezus en de overspelige vrouw te beschrijven. Hij kon geen mooiere en passender uitdrukking vinden", schrijft paus Franciscus*, "om het mysterie van de liefde van God die de zondaar tegemoet gaat, te doen begrijpen: Ze bleven alleen achter: de schamele zondares en de goddelijke barmhartigheid." In een homilie voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd zei paus Franciscus ook nog over deze passage: "Alleen de vrouw en Jezus blijven daar achter : miserie en barmhartigheid tegenover elkaar. Hoe dikwijls overkomt het ons wanneer wij voor de biechtstoel staan, beschaamd om onze miserie te tonen en

vergeving te vragen! "Vrouw, waar zijn zij?" (Joh. 8, 10), vraagt Jezus haar. Deze vaststelling volstaat, ook Zijn blik vol barmhartigheid, vol liefde, om deze persoon misschien voor het eerst te laten voelen dat zij waardigheid heeft, dat zij haar zonde niet is, dat zij waardigheid heeft als persoon; dat zij van leven kan veranderen, uit de slavernij stappen en een nieuwe weg gaan."

"Maakt dan het vat van uw geest gereed, opdat gij kind van God moogt worden, erfgenaam van God en medeerfgenaam van Christus. Indien gij vrijwillig de oude mens aflegt zal alles wat gij gedaan hebt, ontucht, overspel en alle andere zonden u vergeven worden. Is er een grotere zonde dan Christus te kruisigen? En ook die wordt door het doopsel uitgewist, zoals

* Misericordia et misera, Apostolische brief van Paus Franciscus bij de afsluiting van het buitengewoon jubeljaar van de barmhartigheid.

"Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen." Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond."

Joh. 8,7

"Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat Ik ben en dat Ik uit Mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals de Vader het Mij heeft geleerd."

Joh. 8, 28

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u al wie zonde doet is slaaf van de zonde, en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis. Wie eeuwig in het huis blijft is de Zoon. Als de Zoon u vrij maakt zult gij werkelijk vrij zijn."

Joh. 8, 34

maandag 4 april

dinsdag 5 april

woensdag 6 april

Petrus zei tot de drieduizend, die de Heer gekruisigd hadden en die kwamen en vroegen: "Wat moeten wij doen? Want groot is onze wonde."

H. Cyrillus van Jeruzalem,
Catechesis III, 15

"Kind van God geworden en met het bruidskleed getooid", wordt de pasgedoopte toegelaten "tot de bruiloft van het Lam" en ontvangt hij het voedsel van het nieuwe leven, het lichaam en bloed van Christus. Vanuit een levend bewustzijn van de eenheid van de christelijke initiatie wordt in de Oosterse Kerken de heilige communie gegeven aan allen die pas gedoopt en gevormd zijn, zelfs aan kleine kinderen, het woord van de Heer indachtig: "Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen" (Mc. 10, 14).

KKK, 1244

"Door het Doopsel worden alle zonden vergeven, de erfzonde en alle persoonlijke zonden, evenals alle zondestrafpen. In allen die opnieuw geboren zijn, blijft inderdaad niets over van wat hen zou kunnen verhinderen het rijk Gods binnen te gaan, noch de zonde van Adam, noch de persoonlijke zonde, noch de gevolgen van de zonde, waarvan de scheiding van God het ergste is."

KKK 1263

"Heb vertrouwen Jeruzalem! De Heer heeft al uw ongerechtigheden weggenomen. De onreinheid van haar zonen en dochters wist de Heer uit in een geest van oordeel en een geest van vuur, Rein Water stort Hij over u uit en gij zult gereinigd worden van al uw zonden. De engelen dansen om u heen en zeggen: "Wie is deze, die daar opgaat, geheel blank, steunend op haar beminde?" Want de ziel, die eerst slavin was, mag nu de Heer zelf haar Beminde noemen. En de Heer aanvaardt haar vrijwillige, oprechte keus en roept uit: "Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon".

H. Cyrillus van Jeruzalem,
Catechesis III, 16

"Abraham, uw vader juichte van vreugde bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien hij heeft hem gezien en zich verheugd."

Joh. 8, 56

"Velen kwamen tot Hem, want ze zeiden: "Johannes heeft weliswaar geen enkel teken gedaan, maar alles wat hij over deze man zei was waar." En velen begonnen daar in Hem te geloven."

Joh. 10, 42

"Als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet voor het volk alleen maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen."

Joh. 11, 51

donderdag 7 april

vrijdag 8 april

zaterdag 9 april

Gebed

om deze week dagelijks te bidden

Neem, Heer, en aanvaard mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens Uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg. Amen.

Ignatius van Loyola

De tweede lezing van deze zondag is genomen uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Filippi:

"Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping."

Fil. 3, 8-14

Het is een oproep om meer en meer deelgenoot te worden van Christus, hem te beminnen met heel ons hart en ons geheel en al aan Hem toe te wijden.

Palmzondag

10 april



Stap 7 - De Heer volgen op Zijn weg van lijden, dood en verrijzen.

Vandaag, op Palmzondag, staan wij aan het begin van de Goede Week. In deze week herdenken wij het paasmysterie waarop wij ons sinds het begin van de veertigdagentijd door boetvaardigheid en naastenliefde voorbereiden. Christus is zijn stad, Jeruzalem, binnengegaan om door zijn lijden, dood en verrijzenis dit mysterie te voltrekken.

In de loop der eeuwen heeft het jaarlijkse paasfeest een glans van zijn overgrote rijkdom verspreid over de voorafgaande dagen. Met de voorlezing van het passieverhaal krijgt de hele week, de Goede Week, een eigen kleur. De voorlezing van het evangelie over de intocht van Jezus in Jeruzalem, gezeten op een ezel, maakt van de viering van het mysterie van de Heer een mysterie van deemoed en verheffing. Het doopsel doet ons delen in dit paasmysterie van de Heer.

“De wezenlijke ritus van het Sacrament, het Doopsel in de eigenlijke zin van het woord duidt aan en verwezenlijkt de dood aan de zonde en het binnentreden in het leven van de allerheiligste Drie-eenheid door de gelijkvormigheid met het Paasmysterie van Christus. Het Doopsel wordt op de meest sprekende wijze voltrokken door de drievoudige onderdompeling in het doopwater. Maar vanaf de oudheid kan het ook toegediend worden door driemaal water uit te gieten over het hoofd van de dopeling.”

KKK 1239

De onderdompeling verwijst naar het sterven aan de zonde, maar ook aan het deel hebben aan Christus kruisdood en zijn begrafenis.

“Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus’ voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur.” **Joh. 12, 3**

“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u een van u zal Mij overleveren.”

Joh. 13, 21

“Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De Meester laat weten Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”

Mt. 26,

maandag 11 april

dinsdag 12 april

woensdag 13 april

“Waar komt het Doopsel anders vandaan, dan van het kruis van Christus, van de dood van Christus. Heel het mysterie is hierin gelegen, dat Hij voor u geleden heeft. In Hem zijt gij vrijgekocht, in Hem zijt gij gered.”

“Men heeft u ondervraagd: “Geloofst gij in onze Heer Jezus Christus en in zijn kruis? Gij hebt gezegd: “Ik geloof”, en gij zijt ondergedompeld. Zodoende zijt gij ook met Christus samen begraven. Want wie samen met Christus begraven wordt, verrijst met Christus.”

H. Ambrosius,
Catechesen over het doopsel 2,6-7

Het doopwater doet ons delen in het lijden en sterven van de Heer, we worden er ook herboren door het delen in Zijn verrijzenis.

“In zijn Pasen heeft Christus de bronnen van het doopsel voor alle mensen geopend. Hij had inderdaad reeds gesproken over zijn lijden dat Hij te Jeruzalem zou ondergaan, als over een ‘doopsel’ waarmee Hij gedoopt moest worden (Mc. 10, 38).

Het bloed en het water die uit de doorstoken zijde van de gekruisigde Jezus vloeiden (Joh. 19, 34), zijn voorafbeelden van het Doopsel en de Eucharistie, Sacramenten van het nieuwe leven. sindsdien is het mogelijk “geboren te worden uit water en geest” om het rijk Gods binnen te gaan (Joh. 3, 5).”

KKK 1225

Gebed

om deze week dagelijks te bidden

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen.

Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.

Jegens U alleen heb ik gezondigd, wat U tegenstaat heb ik gedaan. Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat Gij velt gegrond.

Ach, met schuld belast werd ik geboren, schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.

Maar Gij hebt behagen in oprechtheid, Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.

Sprenkel mij met hysop dat ik rein word, was mij dat ik witter word dan sneeuw.

Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken, geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.

Wend uw ogen af van mijn gebreken, scheld mij al mijn schulden kwijt.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.

Wil mij niet verstoten van uw aanschijn, neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen, maak mij sterk in edelmoedigheid.

Witte Donderdag



Vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit Paasmaal met u te eten”.

Lc. 22, 15

donderdag 14 april

Goede Vrijdag



“Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”.

Joh. 3,16

vrijdag 15 april

Stille Zaterdag



“Nu reeds ben ik zeker van de overwinning die de Heer zijn Gezalfde geeft”.

Ps. 20, 7

zaterdag 16 april

Paaswake

16 april



De Doopviering tijdens de Paaswake¹

De Eucharistie die gevierd zal worden, is de eigenlijke bron van het reinigende en levenwekkende water van de doopviering die nu volgt. Zoals licht in deze nacht symbool is van de verrezen Heer, zo roept het water het beeld op van Gods levenwekkende kracht. Het sterkst komt deze symboliek tot uitdrukking in het prachtige zegeningsgebed 74, waarin de Kerk bidt om de heiligende, levenschenkende Geest over het water opdat haar dopelingen herboren mogen worden uit water en Heilige Geest. In dit gebed herinnert de Kerk zich hoe vaak het water de kracht van Gods Geest droeg: bij de schepping (Gn 1), bij de zondvloed (Gn 6) en bij de doortocht door de Rode Zee (Ex 14). Ook de dopeling zal door het water van het Doopsel heen moeten gaan, in Jezus' dood begraven worden om met Hem ten leven op te staan.

Het oude ritueel van het Doopsel, zoals het zich in de eerste eeuwen ontwikkeld

heeft, drukt in een sterk aansprekende symboliek dit sterven en verrijzen tot goddelijk leven uit. De bekering, het zich radicaal afkeren van het kwaad en van de Boze, gebeurde door het afzweren van de duivel en van al zijn werken. Terwijl de dopeling naar het westen gekeerd staat, naar het rijk van de duisternis en de dood, blaast en spuwt hij naar de Vijand die hij eeuwig verzaakt. Dankomt de grote 'ommekeer'. De dopeling draait zich om naar het oosten, naar het licht, het leven, naar de Heer die hij trouw zweert.

Ontkleed - want alles wat van de oude mens is, moet worden afgelegd - en over het gehele lichaam met de catechumenenolie gezalfd tot de strijd met de Satan, daalt hij in het doopwater af. Driemaal bevestigt hij zijn geloof, driemaal wordt hij ondergedompeld, waarbij de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over

hem wordt uitgesproken. In hun goddelijk leven wordt hij opgenomen. Telkens sluit zich het water over hem en telkens staat hij uit het watergraf op. Wanneer dan de nieuwgedoopte aan de andere kant van het waterbekken uit het doopwater opstijgt - als iemand die de andere oever, die van het Beloofde Land, bereikt heeft - ontvangt hij het witte doopkleed: hij is immers bekleed met de nieuwe mens, met Christus zelf. «Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed» (Gal 3,27).

Bekleed met het witte kleed, beeld van licht en onsterfelijkheid - acht dagen lang zal hij het niet afleggen -, en met een brandende kaars in de hand treedt hij voor de bisschop. Onder handoplegging en zalving ontvangt hij de Heilige Geest: «Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods». ² Stralend van geluk gaat deze nieuwe mens nu de gemeenschap tegemoet die

hem omhelst en voor de eerste maal samen met hem bidt. Dan mag hij aan de Heilige Eucharistie deelnemen. Daarna worden hem, als pasgeboren kind van God, melk en honing aangeboden. «Melk en honing», want hij is nu het Beloofde Land binnengegaan waar hij de Heer zijn loflied zingt.

De vanouds geliefde Psalm 23 werd dan niet alleen gezongen, maar ook uitzonderlijk diep doorleefd:

**De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.**

**Hij brengt mij aan water, waar ik kan
rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.**

**Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden,
omwille van zijn Naam.**

**Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.**

**Uw stok en uw herdersstaf,
geven mij moed en vertrouwen.**

**Gij nodigt mij aan tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.**

**Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.**

**Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.**

**Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.**

Op unieke wijze heeft zich aan de nieuwgedoopten het paasmysterie voltrokken. Maar ook de geloofsgemeente van onze tijd, die thans de hernieuwing van de Doopbeloften viert, geeft zich in een hernieuwde bereidheid aan het verrijzenismysterie over: met brandende kaarsen in de hand, spreken de gelovigen hun drievoudige belijdenis en belofte uit, terwijl zij, het dooplied zingend, met water worden besprenkeld. Zo is de Kerk in al haar leden tot nieuw leven herboren en biedt zichzelf met Christus aan de Vader «als een welgevallige gave» aan (Rom 2, 1).

Toewijdingsgebed

Voor de toewijding aan de H. Maagd Maria kan je dit gebed gebruiken.

Ik, (naam)
een berouwvolle zondaar, hernieuw en bekrachtig vandaag in uw handen, o Onbevleete Moeder, de beloften van mijn doopsel. Ik verzaak aan Satan en neem mij voor om Jezus Christus trouwer na te volgen dan ik tot nu toe heb gedaan.

Maria, ik geef u mijn hart. Gelieve het te ontvlammen met liefde voor Jezus. Maak het steeds aandachtig voor zijn brandende dorst naar liefde en naar zielen. Bewaar mijn hart in uw allerzuiverste hart zodat ik Jezus en ook de ledematen van zijn Lichaam met uw volmaakte liefde mag beminnen.

Maria, ik vertrouw me helemaal aan u toe: mijn lichaam en ziel, zowel mijn inwendige als mijn uitwendige goederen en ook de waarde van het goede dat ik doe. Maak van mij met al wat ik heb en ben, tot wat u het meest behaagt. Laat mij een geschikt instrument zijn in uw onbevleete en barmhartige handen om zo de grootst mogelijke eer aan God te brengen. Als ik val, wil me dan terugbrengen naar Jezus. Was mij in het bloed en het water die uit zijn doorboorde zijde vloeien en help mij om nooit mijn vertrouwen te verliezen in deze bron van liefde en barmhartigheid.

Met u, o Onbevleete Moeder - u die altijd de wil van God doet - verenig ik mijzelf met de volmaakte toewijding van Jezus zoals Hij zichzelf in de Geest offert aan de Vader voor het leven van de wereld. Amen.

¹Het Pasen van de Heer, *Schrift en liturgie 2*, Uitgaven Abdij Bethlehem, 1988, p. 118

²Ook nu nog, bij de Doop van een volwassene, wordt onmiddellijk het Vormsel toegediend. In de Oosterse Kerk worden Doopsel en Vormsel altijd samen toegediend, zowel aan kleine kinderen als aan volwassenen.

PROGRAMMA

28 februari – 6 maart 2022



13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 HAGIOGRAFISCHE LECTUUR 18:15 DE KERK LEEFT 20:00 PELGRIM IN EIGEN LAND

	MAANDAG 28/2	DINSDAG 1/3	WOENSDAG 2/3	DONDERDAG 3/3
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze Poëzie	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	Hagiografische lectuur	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Het Inzicht	De Kerk leeft	Hagiografische lectuur
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA

7 – 13 maart 2022



10:30 IN GESPREK MET EEN PRIESTER 10:30 MYSTIEKE LECTUUR 17:30 TALITAKOEM 18:15 DE LEESWIJZER

	MAANDAG 7/3	DINSDAG 8/3	WOENSDAG 9/3	DONDERDAG 10/3
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Mystieke lectuur	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	De Leeswijzer	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een priester	Missio werkt	De Kerk leeft	De Leeswijzer
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

Dagelijks op Radio Maria



20:00 GEBED SANT'EGIDIO

18:15 KATHOVISIE

14:15 VIVENDO

VRIJDAG 4/3

ZATERDAG 5/3

ZONDAG 6/3

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
Gebed Sant'Egidio	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur



17:30 DE WEEK VAN RADIO MARIA

18:15 ANNO DOMINI

8:50 DE ROTS IN DE BRANDING

VRIJDAG 11/3

ZATERDAG 12/3

ZONDAG 13/3

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een priester	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
Gebed Sant'Egidio	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

6:00	Meditatie (Pater Jan Bots)
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinging van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit de lezingendienst
16:30	Meditatie
17:00	Vespers
19u30	Rozenkrans
21:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op zondag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
21:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

PROGRAMMA

14 – 20 maart 2022

	MAANDAG 14/3	DINSDAG 15/3	WOENSDAG 16/3	DONDERDAG 17/3
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze Poëzie	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA

21 – 27 maart 2022

	MAANDAG 21/3	DINSDAG 22/3	WOENSDAG 23/3	DONDERDAG 24/3
7:30	Bijbellezing	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Mystieke lectuur	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	Op bedevaart met Maria	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een priester	Missio werkt	De Kerk leeft	Op bedevaart met Maria
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA

28 maart – 3 april 2022

	MAANDAG 28/3	DINSDAG 29/3	WOENSDAG 30/3	DONDERDAG 31/3
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze Poëzie	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans vanuit Kibeho	Kerk in Nood	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

VRIJDAG 18/3
ZATERDAG 19/3
ZONDAG 20/3

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
Gebed Sant'Egidio	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

VRIJDAG 25/3
ZATERDAG 26/3
ZONDAG 27/3

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een priester	13:00	Missio werkt
Radio Vaticaan 16u: Rozenkrans Nazareth	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
Gebed Sant'Egidio	Mystieke lectuur	20:00	Klassiekuur

VRIJDAG 1/4
ZATERDAG 1/4
ZONDAG 1/4

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
Gebed Sant'Egidio	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

Catechismus

VASTEN 2022



De catecheses tijdens de volledige vastenperiode worden verzorgd door priester Karel Loodts.

Iedere dag, behalve op zondag, geeft hij praktische tips van Jezus om de veertig dagentijd goed te beleven, om je gelovig leven herop te starten (reboot).

Door te vasten zullen we méér oog hebben voor God en onze medemensen. We zullen minder met onszelf bezig zijn en meer oog hebben voor de noden van familieleden, vrienden en kennissen. Als we dan iets aan God vragen, kunnen we het verkrijgen.

Iedere dag behalve op zondag om 9u50. De catechese van 's morgens wordt herhaald op de volgende dag om 4u05 en de week nadien om 22u35. De catecheses kunnen ook worden herbeluisterd via onze webpagina: www.radiomaria.be/catechismus

RADIO MARIA

Jubeljaar

*Eén van hart
samen met Maria*

vrijdag 29 april - zondag 1 mei

GEZINSWEEKEND

Welgezind met Radio Maria

in samenwerking
met de Gemeenschap
'Moeder van Vrede'

**Iedereen, jong en oud
is van harte welkom!**

dinsdag 31 mei

BEDEVAART naar Banneux

plechtige afsluiting
van het jubeljaar

**Met toewijding van de bedevaarders
en Radio Maria aan Onze-Lieve-Vrouw**



RADIO MARIA
Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven
016 41 47 47

DIGITALE

RADIO

KANAAL 912



Meer info: ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ www.radiomaria.be