

Januari
2022
Jaargang 10
Nummer 70

PORTA FIDEI

*Heilige Maria
Moeder Gods*



CATECHESEREKES
OVER SINT-JOZEF
P. 4



OP PAROCHIEBEZOEK
P. 6



TIENDE VERJAARDAG
VAN RADIO MARIA
P. 11 & 22

Afgiftekantoor 2099
Antwerpen X
P 914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA



“De hoop brengt vreugde in het hart in de verwachting van de gelukzalige eeuwigheid”

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:
Joris Abts, Marianne Hubin,
pr. Mathias Parret, pr. Karlo
Tyberghien, Philippe Van der
Sande

Foto's:
Redactie

Vector illustraties:
Lize Abts, Vecteezy (www.
vecteezy.com)

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

**Abonnementen en
gegevensverwerking:**

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Steun Radio
Maria

BE49 7333 7333 7771

Beste vrienden van Radio Maria,
beste luisteraars,

Van harte wensen we iedereen
een zeer Zalig Kerstmis, en alvast
de beste wensen voor 2022. We
hopen veel zegen te ontvangen
van de Heer die ook dit jaar weer
met ons mee zal gaan. Deze zekerheid
moet ons bemoedigen in het beleven
van de hoop, een specifiek christelijke deugd.

De hoop, zo zegt ons de Kerk, “is de goddelijke deugd waardoor
wij naar het rijk der hemelen en het eeuwig leven verlangen als
naar ons geluk, door ons vertrouwen te stellen in de beloften van
Christus, hierbij niet steunend op onze krachten maar op de hulp
van de genade van de Heilige Geest”. Doch, ook al is de hoop
gericht op het hiernamaals, het is in de wereld en in de tijd dat
we ze moeten beleven. Het is de wens van Radio Maria dat ie-
dereen dit jaar de hoop zou kunnen behouden en versterken,
dankzij het luisteren naar het Evangelie dat we ook in 2022 zullen
blijven verkondigen.

De Kerk leert ons naast de definitie ook nog vele andere aspecten
van de hoop. We bekijken ze even om zo onze wens naar
hoop te bevestigen bij elkeen van onze luisteraars.

“De deugd van hoop beantwoordt aan het verlangen naar geluk
dat God in elk mensenhart gelegd heeft”. Door de vele reacties
die Radio Maria dagelijks krijgt weten we dat ook de luisteraars
verlangen naar geluk. Doch, niet iedereen weet dat geluk altijd
te vinden. Sommigen omdat ze zoeken buiten God, anderen ge-
woon door een moeilijke situatie die ongevraagd op hun weg
komt. Radio Maria tracht daarom iedereen, ongeacht wie men
is, te helpen om de hoop terug te vinden, omdat we de overtuig-
ing hebben dat God elk hart liefheeft!

“De hoop zuivert het menselijk handelen om het te richten op
het rijk der hemelen”. Een groot deel van onze luisteraars heeft
al een rijk verleden achter zich. Het mooie daarvan dient tot een
grote levenservaring die vaak kan doorgegeven worden aan de
nieuwere generaties. Soms is er echter ook een donkerder deel
dat we liever vergeten. Dankzij het feit dat we – onder andere
door het luisteren naar Radio Maria – ons richten op de



Heer en het hiernamaals, kan
elk verleden toch bijdragen tot
een dichter komen bij God. Ook
de radio kan ons zuiveren om
bewuster de christelijke bood-
schap te beleven, ook in ons
handelen.

“De hoop behoedt voor ont-
moediging”. Via enkele reacties
die we kregen, merken we dat
er luisteraars zijn die soms ont-
moedigd raken. Er zijn vaak vele
oorzaken. Familiale proble-
men of ziekten, moeilijke situa-
ties in onze gemeenschappen
of verkeerd begrip van wat er
soms rondom ons gebeurt,
het zijn allemaal zaken die ons
de moed kunnen ontnemen.
Radio Maria helpt dit tegen te
gaan, niet door de realiteit niet
onder ogen te zien, maar wel
door deze te beschouwen met
God. Dankzij de hoop die men
vindt in de boodschap van het
Evangelie kan men, ondanks
alles, toch met zekerheid ver-
trouwen stellen in de Heer die
ons nooit verlaat.

“De hoop is een steun bij ver-
latenheid”. Hoewel we weten
dat de Heer ons niet verlaat,
gebeurt het dat velen zich
eenzaam voelen. Het is een
grondbeginsel van Radio Maria:
we zijn er in de eerste plaats
voor hen die zich verstoten
voelen, zij die eenzaam zijn,
zij die ziek zijn, zij die verwaar-
loosd worden. Radio Maria beleeft zo

elke dag opnieuw de kern van
het Evangelie door hoop te ge-
ven aan iedereen. Als een grote
familie – die gevormd wordt
door de vele luisteraars – zullen
we niet ophouden elkaar te be-
moedigen en te ondersteunen
in de hoop. Het is onze wens
dat we de vele eenzamen een
aanwezigheid kunnen brengen,
in de eerste plaats een aanwe-
zigheid van de Heer die via de
radio verkondigd wordt, maar
ook een menselijke aanwezig-
heid van de personen die radio
maken en van hen die jullie vele
telefoons beantwoorden.

“De hoop brengt vreugde in het
hart in de verwachting van de
gelukzalige eeuwigheid”. Moge
deze vreugde in ieder van ons
aanwezig zijn, op zo’n manier
dat we daardoor ook degenen
die we mogen ontmoeten zou-
den aanzetten tot hoop en ver-
trouwen. We wensen jullie allen
dit zeer van harte toe!

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

Priester Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



Deze schat-
tige engeltjes
zijn ook verder
in dit nummer
afgebeeld. Ga
samen met je
kind of klein-
kind op zoek
om ze alle
zeven terug te
vinden!

LITURGISCHE KALENDER DECEMBER



- 26 H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
- 27 H. Johannes, apostel en evangelist
- 28 HH. Onschuldige Kinderen

Januari

- 1 H. Maria, Moeder van God
- 2 Openbaring van de Heer
- 3 H. Naam van Jezus
- 4 H. Veerle
- 7 H. Raimundus van Penyafort
- 8 H. Goedele
- 9 Doop van de Heer
- 13 H. Hilarius
- 14 Z. Valentinus Paquay
- 16 Tweede zondag door het jaar
- 17 H. Antonius abt
- 20 H. Sebastianus
- 21 H. Agnes
- 22 H. Vincentius
- 23 Derde zondag door het jaar
- 24 H. Franciscus van Sales
- 25 Bekering van de H. Apostel Paulus
- 26 HH. Timoteüs en Titus
- 27 H. Angela Merici
- 28 H. Thomas van Aquino
- 29 H. Poppo
- 30 Vierde zondag door het jaar
- 31 H. Johannes Bosco



Sint-Jozef herinnert ons eraan dat God naar de randgebieden kijkt



Broeders en zusters, goeden-
dag!

Op 8 december 1870 verklaarde de zalige Pius IX de Heilige Jozef tot patroon van de universele Kerk. Na 150 jaar beleven we nu een bijzonder jaar gewijd aan de Heilige Jozef en in de apostolische brief *Patris corde* (Met het hart van een vader) heb ik aan zijn persoonlijkheid enkele gedachten gewijd. Nooit zoals vandaag – in deze tijd van globale crisis op verschillende vlakken – kan hij ons tot steun, bemoediging en gids zijn. Om deze reden heb ik besloten aan hem een reeks catecheses te wijden die, zo hoop ik, ons verder kunnen helpen door zijn voorbeeld en getuigenis ons te laten verlichten. Enkele weken lang zullen we het over de Heilige Jozef hebben.

Betekenis naam

In de Bijbel komen een tiental

personen voor met de naam Jozef. De belangrijkste is de zoon van Jakob en Rachel die na allerlei lotgevallen van slaaf tot tweede in rang werd na de Farao (cf. Gen 37-50). De naam Jozef betekent in het Hebreeuws: *Dat God doet groeien en toenemen*. Het is een wens, een zegen, gebaseerd op het vertrouwen in de voorzienigheid en verwijst in het bijzonder naar de vruchtbaarheid en naar het opgroeien van kinderen. Inderdaad, precies deze naam openbaart een wezenlijk aspect van de persoonlijkheid van Jozef van Nazaret.

Jozef is een man van geloof in de voorzienigheid: hij gelooft in de voorzienigheid van God. Daarop vertrouwt hij.

Al zijn daden die in het Evangelie beschreven wordt zijn geïnspireerd door de zekerheid dat God *doet groeien*, dat God *doet toenemen*, dat God *toevoegt*. Dat wil zeggen dat God erin voorziet om zijn plan van verlossing vooruit te doen gaan. In dit opzicht lijkt Jozef van Nazaret veel op Jozef uit Egypte.

Levende brood

Ook de belangrijkste aardrijkskundige gegevens die naar Jozef verwijzen – Betlehem en

Nazaret – spelen een belangrijke rol in het verstaan van zijn figuur. In het Oude Testament werd de stad Betlehem aangeduid met de naam Beth Lechem, wat wil zeggen *Broodhuis*, en ook met de naam Efrata, omwille van de stam die zich in dat gebied had gevestigd. In het Arabisch betekent de naam *Vleeshuis*, waarschijnlijk omwille van de vele kudde schapen en geiten die in die zone voorkwamen. Het is dus niet toevallig dat bij de geboorte van Jezus herders de eerste getuigen van het gebeuren waren (cf. Lc 2,8-20). Denkend aan het gebeuren met Jezus verwijzen deze zinspelingen op brood en vlees naar de eucharistie. Jezus is het levende brood uit de hemel neergedaald (cf. Joh 6,51). Hijzelf zal zeggen: *“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven”*. (Joh 6,54)

Afstammeling van David

Betlehem wordt in de Bijbel vaak genoemd. Reeds vanaf het Boek Genesis. Het verhaal van Ruth en Noëmi is ook met Betlehem verbonden. Het wordt verhaald in het kleine, maar wondermooie boekje Ruth. Ruth schonk het leven aan een zoon Obed genaamd. Uit hem werd op zijn beurt Jesse geboren, de vader van koning David. En Jozef, de wettige vader van Jezus, behoort tot de afstammelingen van David.

Verder deed de profeet Micha over Betlehem grote voorzeggingen. *“U, Betlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg ik, iemand uit u voortkomen die over Israël zal heersen”*. (Mi 5,1) De evangelist Matteüs zal deze profetie hernemen en ze met het verhaal van Jezus verbinden als met haar vanzelfsprekende verwerkelijking.

Twee randdorpen

Inderdaad, de zoon van God koos niet Jeruzalem als plaats van zijn menswording, maar wel Betlehem en Nazaret twee randdorpen, ver verwijderd van de nieuwsberichten en van de macht in die tijd. En toch was Jeruzalem een door God geliefde stad (cf. Jes 62,1-12), *de heilige stad* (Dan 3,28) door God uitgekozen om er te wonen (cf. Zach 3,2; Ps 132,13). Daar verbleven ook de wetgeleerden, de schriftgeleerden en de farizeeën, de hogepriesters en de oudsten van het volk (cf. Lc 2,46; Mt 15,1; Mc 3,22; Joh 1,19; Mt 26,3).

Marginaliteit

Zo toont de keuze voor Betlehem en Nazaret ons dat de rand en de marginaliteit door God geliefd zijn. Jezus werd niet geboren in Jeruzalem met zijn hofhouding ... neen: Hij werd geboren in een randstad en leefde, tot zijn 30 jaar, in die randstad en was er, zoals Jozef, als timmerman werkzaam.

Jezus geeft de voorkeur aan de rand en aan de marginaliteit.

Wie deze realiteit niet ernstig neemt, neemt het Evangelie niet ernstig en evenmin het werk van God dat zichtbaar blijft worden in de geografische en levensbeschouwelijke randgebieden. De Heer werkt steeds in het verborgene, in de rand, ook van onze ziel, in de rand van de ziel, van de gevoelens, waarover we ons

misschien schamen. Maar de Heer is daar om ons te helpen verder te gaan. De Heer blijft zich openbaren in de randgebieden, zowel geografische als levensbeschouwelijke.

Meer in het bijzonder gaat Jezus op zoek naar de zondaars. Hij gaat bij hen aan huis, spreekt met hen en roept hen op tot bekering.

Ook hierover krijgt Jezus verwijzen toegestuurd: *Maar ziet toch eens die Meester, zeggen de wetgeleerden, Hij eet met zondaars en maakt zich vuil*. Hij zoekt de zondaars die kwaad hebben gedaan en gaat ook hen zoeken die geen kwaad hebben gedaan, maar het hebben ondergaan, zoals de zieken, de hongerigen, de armen, de laatsten. Steeds gaat Jezus naar de rand, naar de randsteden. Dit moet ons met vertrouwen vervullen, want de Heer kent ook de randgebieden van ons hart, van onze ziel, de randen van onze samenleving, van onze stad, van ons gezin, dat wil zeggen: het wat donkere deel dat wij niet tonen en waarover we ons wellicht schamen.

Meester van het wezenlijke

In dit opzicht is de samenleving van toen niet erg verschillend van de onze. Ook vandaag bestaat centrum en rand. En de Kerk weet zich oproepen om de goede boodschap te verkondigen vertrekkend van de rand. Jozef, een timmerman uit Nazaret en die op Gods plan met zijn jonge bruid en hemzelf vertrouwt, herinnert de Kerk aan datgene waarop ze de blik gevestigd moet houden en dat de wereld moedwillig miskent. Vandaag leert Jozef ons het volgende: *Niet zozeer kijken naar de dingen die de wereld prijst, maar kijk naar de hoeken, kijk naar de schaduwen, kijk naar de randgebieden, dat wat de wereld niet wil*. Hij herinnert

ieder van ons eraan, belang te hechten aan wat anderen uitsluit. In die zin is hij werkelijk een meester van het wezenlijke.

Jezus leert ons dat wat echt waardevol is, niet onze aandacht trekt, maar een geduldig onderscheid vergt om ontdekt en gewaardeerd te worden.

Ontdekken wat waardevol is. Bidden we om zijn voorspraak zodat heel de Kerk dit zicht zou hervinden, het vermogen om te onderscheiden, de mogelijkheid om het wezenlijke te waarden. Laten we vanuit Betlehem en vanuit Nazaret op stap gaan.

Gebod

Vandaag zou ik een boodschap willen sturen naar alle mannen en vrouwen die aan de meest vergeten geografische randen van de wereld wonen of in marginale situaties leven betreffende heel hun bestaan. Dat jullie in de Heilige Jozef een getuigen mogen vinden en een beschermer om naar op te kijken. Tot hem kunnen we ons richten met volgend gebed, *thuis gemaakt*, maar aan het hart ontsproten:

Heilige Jozef,

Gij hebt altijd op God vertrouwd en hebt uw keuzen gemaakt geboeid door zijn voorzienigheid. Leer ons niet zozeer op onze plannen te vertrouwen maar op Gods plan van liefde. Gij die van aan de rand komt, help onze blik om te keren, en de voorkeur te geven aan wat de wereld afstoot en aan de rand plaatst. Bemoedig wie zich alleen voelt, en steun wie zich in stilte inzet om het leven en de menselijke waardigheid te verdedigen.

Amen



Pastorale Eenheid IEPER



“Op Goede Vrijdag wordt in een oecumenische viering herdacht dat Jezus door zijn lijden verlossing heeft gebracht.”

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan gaat Radio Maria op bezoek in parochies in de vijf Vlaamse bisdommen en nodigt deze parochies uit om samen met Radio Maria gedurende een jaar een geestelijke weg af te leggen in voorbereiding op de bedevaart op 31 mei 2022 naar Onze-Lieve-Vrouw, Maagd der armen te Banneux om er samen met de vele andere bedevaarders Radio Maria en de parochies aan Onze-Lieve-Vrouw toe te wijden.

Na een rit van bijna twee uur belden we aan bij de pastorie van de Sint-Martenskerk in Ieper. Mathias Parret, een jonge goedlachse priester opent de deur en leidt ons naar de living. Het interieur voelt heel huiselijk en onze blik wordt dadelijk getrokken naar de cavia's die op het kleine grasveldje van de volledig ommuurde pastoretuin rustig knabbelen aan het verse stro. “Je moet cavia's nemen in plaats van konijnen hebben ze mij verteld”, licht priester Mathias ons enthousiast toe. “Ze maken geen gangen in het gazon en het zijn prima grasmaaiers. Ik heb geen grasmachine nodig”.

Hecht pastoraal team

Ja, tijd voor het onderhouden van het gazon moet wel ontbreken bij de huidige generatie priesters. De Pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede waarvoor priester Mathias de gedeelde pastorale verantwoordelijkheid draagt strekt zich uit over een groot deel van de Westhoek. Sommige gemeenschappen zijn klein, in kleine dorpjes met slechts enkele honderden inwoners, anderen groter. De pastorale eenheid bestaat uit de



veertien kerken van de stad Ieper en van de deelgemeenten. Op het feest van Christus Koning is er een belangrijke uitbreiding gebeurd met vijf nieuwe kerken gelegen in de gemeente Langemark-Poelkapelle. “Er wordt heel goed samengewerkt, als een hecht team, dat de pastorale noden behartigt van verkondiging, liturgie, dienstbaarheid en gemeenschap vormen”, benadrukt priester Mathias. Dit team, horen we later, bestaat uit een jonge ploeg met drie voltijdse priesters: deken Roland Hemeryck, priester Ettien Léon N'guessan uit Ivoorkust die in 2016 werd gewijd en priester Mathias Parret, onze gastheer, die dit jaar de tiende verjaardag van zijn priesterwijding heeft gevierd. Een andere missionaris, Pater Martin werd heel recent nog benoemd als deeltijds medewerkend priester. Hij is pater scheutist en heeft zijn roeping ontvangen dankzij de West-Vlaamse scheutisten die hem in zijn thuisparochie in Congo het evangelie hebben gebracht. “Voor pater Martin zijn alle priesters missionarissen”, verduidelijkt priester Mathias. Er zijn ook twee permanente diakens voltijds verbonden in dienst van de Pastorale Eenheid. Zr. Lieve Desodt is pastoraal werkster. Priester Mathias

drukt zijn dankbaarheid uit: “Zij verricht heel veel mooi werk, vooral voor de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel”. Daarnaast is er nog een decanaal secretaris en een assistent om de deken bij te staan bij de administratie van de pastorale eenheid.

Een antieke klok slaat ergens in huis om ons te vertellen dat er een half uur voorbij is. Onze blik gaat naar buiten, naar de toren van de Sint-Martinskathedraal die vanuit de pastorie zichtbaar is. De Sint-Martenskerk is een titulaire kathedraal. Er is geen bisschopszetel meer. Ieper is een bisdom geweest sinds het Concilie van Trente in de zestiende eeuw en dit is zo gebleven tot aan de Franse Revolutie. In deze kerk ligt het zwaartepunt van de pastoraal. Er zijn drie zondagsvieringen, ook een vesperdienst voor de Vrede op vrijdagavond en dagelijkse weekmissen. In de kerken in de kleinere dorpen is er slechts om de maand een eucharistieviering. “Het christendom is ontstaan in de steden”, weet priester Mathias. “We keren er een beetje naar terug, zonder het platteland los te laten. Maar we zien wel dat het zwaartepunt terug naar de stad verschuift.” We leren nog meer over de stad. Ieper heeft drie kerken: Sint-Maarten, Sint-Jacob en Sint-Pieter, de oudste kerk van de stad. Ieper is onlosmakelijk verbonden met de oorlogsgeschiedenis. Alle kerkgebouwen zijn net

Priester Mathias Parret: “Ik ben Mathias Parret. Ik ben afkomstig van Bikschote, een klein dorpje in de buurt van Ieper. Men zegt altijd: men is nooit sant in eigen land. Maar door de schaalvergroting is mijn vroegere parochie Bikschote toch in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede opgenomen. Ik beleef nu de grote vreugde dat ik regelmatig de mis mag opdragen in de parochiekerk waar ik regelmatig met mijn ouders naar de eucharistie ben geweest. Ik ben afkomstig uit een Vlaams katholiek gezin. Ik heb twee jongere broers. Mijn vader is tuinaanlegger en mijn moeder is bediende in een bank. Ik heb ook het geluk gehad om mensen tegen te komen, waaronder enkele leerkrachten en priesters die veel hebben bijgedragen aan de groei van mijn geloof, die de kleine zaadjes hebben geplant van waaruit uiteindelijk mijn roeping is voortgekomen. Elf jaar oud dacht ik: het priesterschap, zou dat iets voor mij zijn? Na mijn collegetijd was ik nog niet klaar om die stap te zetten. Ik heb toen meegedaan met het toelatingsexamen geneeskunde. Ik werd toegelaten en ik vroeg me af of hierin misschien een teken lag dat God van mij verlangde dat ik arts werd. Maar tijdens mijn studies ging dat verlangen om priester te worden niet weg, integendeel. Het was alsof God aan mijn mouw bleef trekken. Als ik aan mijn bureau studeerde over het menselijk lichaam dan kwam vaak die vraag: wat zit je hier te doen, er zijn dokters genoeg voor het lichaam, maar er zijn ook dokters nodig voor de ziel. Ik heb het bachelorsdiploma geneeskunde behaald. Na een onderscheidingsjaar, waar ik vele mensen heb gesproken om mijn roeping uit te klaren ben ik naar het seminarie gegaan om filosofie en theologie te studeren. Dit jaar is het tien jaar geleden dat ik tot priester werd gewijd. Mijn eerste benoeming was hier in Ieper, vlak bij mijn thuisparochie.”



“Ik ben zeer gelukkig in mijn priesterschap. Het priesterschap is het mooiste wat er is. Ik ben heel blij met wat ik mag doen en terzelfdertijd ben ik mij er heel sterk van bewust dat ik het niet ben die handel. Ik probeer me gewoon ten dienste te stellen. Het bezorgt mij heel veel vreugde.”



geen honderd jaar oud. Ieper en ook de dorpen in de omtrek lagen volledig in puin. Alles is volledig heropgebouwd. De voorbereidingen van de honderdste verjaardag van de heropbouw van de verschillende kerken zijn volop bezig. In de aanloop daarnaartoe wordt er ook historisch onderzoek gedaan. "De volledig heropgebouwde stad Ieper was voor de Syriërs uit het door de recente oorlog zwaar getroffen Aleppo met wie we het 'In Flanders Fields' museum te Ieper bezochten, een teken van hoop", merkte priester Mathias op waarmee hij ons aangaf om heden en verleden samen te zien.

Ieper, vredesstad

Terwijl de prachtige grijze huiskat vredig ligt te ronken op de leuning van de zetel horen we het verhaal van de oorsprong van de missie van Ieper als 'Vredesstad'. Ja, Ieper is niet alleen de kattenstad. Vrede ligt de Ieperlingen nauw aan het hart, om evidente redenen. Meer dan honderd jaar geleden maakte de Eerste Wereldoorlog hier ontelbare slachtoffers en werd de stad volledig verwoest. Toen de H. Johannes-Paulus II in 1985 naar België kwam, heeft hij Ieper bezocht en haar de titel van 'Vredesstad' gegeven. In de jaren daarna heeft de stad zich meer en meer als 'Vredesstad' willen tonen. Enkele gedenkplaten in de stad herinneren aan dit pausbezoek, o.a. onder de Menenpoort waar de paus gebeden heeft voor de vrede.

Als patrones van de Pastorale Eenheid werd gekozen voor 'Onze-Lieve-Vrouw van Vrede'. Liefde gaf Maria duizend namen. In Ieper verwijst de naam van Onze-Lieve-Vrouw naar de titel van Ieper als Vredesstad, maar ook naar de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine waarvan het beeld zich boven het zijaltaar van de kathedraal bevindt. In het jaar 1383, tijdens de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland, had Ieper de kant gekozen van Frankrijk. Engeland belegerde, met de steun van de Gentenaren, de stad Ieper. Hierbij

waren de buitenvestingen al in brand gestoken. De legende verhaalt dat op dat moment de Ieperlingen gebeden hebben tot Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, die op dat moment vereerd werd in het klooster van de Recolletten. Op dat gebed is de stad gespaard gebleven. Uit dankbaarheid en trouw aan de belofte die men had gedaan wordt sinds die dag op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine het beeld in processie vanuit de kathedraal over de vestingen gedragen. Het is een echte gebedsprocessie. Er wordt veel gebeden, er worden vele Marialiederen gezongen. "Het is een heel mooi gebeuren", vertelt priester Mathias ons.

"In onze Pastorale Eenheid werken we heel sterk rond de vredesspiritualiteit.

Tuist omwille van deze regio, die zo zwaar door de oorlog is getekend en ook omwille van de zending die de paus heeft gegeven. Iedere week is er een gezongen vespersdienst in de kathedraal waar heel speciaal wordt gebeden voor de vrede in de wereld, in onze eigen gezinnen, in onze eigen parochie en in ons eigen hart."

Oecumene

Een ander aandachtspunt van de Pastorale Eenheid is de oecumene. Dit is ook historisch gegroeid door de aanwezigheid van de Anglicaanse kerk. Omdat er zoveel Britten zijn die in Ieper hun laatste rustplaats hebben is er ook een Anglicaanse kerk met parochianen die werken aan de Engelse kerkhoven met de 'Commonwealth war graves commission'. Op Goede vrijdag is er een oecumenische passietoetocht op de vestingen waarin het lijden van Jezus geëvoceerd wordt. Er is telkens iemand die Jezus speelt, die het kruis draagt. Op Goede Vrijdag is er geen eucharistieviering maar het is de dag dat er met alle verschillende christelijke confessies herdacht wordt dat Jezus door zijn kruis de verlossing heeft gebracht.



Rosvenster, geschonken door de Britse troepen uit de Eerste Wereldoorlog aan koning Albert I.



Schilderij van het 'Beleg van Ieper' (1383)



Zijaltaar met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine



Klaproos kransen voor het Iers Oorlogsmonument



"Aan het bezoek van de twee grote heiligen van onze tijd hebben de Ieperlingen heel warme herinneringen"

Een ander uitzonderlijk bezoek voor Ieper was het bezoek van Moeder Teresa op 2 oktober 1986, waar ze de 'Last Post' heeft bijgewoond onder de Menenpoort. Op hetzelfde moment bezocht de heilige ook de geboorteplaats van haar geestelijke begeleider, de Elverdingse Jezuïet-pater Celeste Van Exem. Het was deze pater die haar begeleidde op het moment dat ze haar tweede roeping had ontvangen om het klooster van de zusters van Loreto te verlaten om zich geheel te wijden aan de armsten van de armen. De pater had in die periode zijn familie geschreven om te bidden voor een zuster 'met wie God grote dingen van plan was'. Haar bezoek was bedoeld als eerbetoon aan de familie Van Exem en ook aan de Elverdingse bevolking voor de gave van zoveel missionarissen. Moeder Teresa wou er ook de mensen ontmoeten die zoals zij een warm hart hadden voor de zorg om andere mensen. Op het einde van de rondleiding door het plaatselijke woonzorgcentrum zag men aan Moeder Teresa dat er iets was. Als ze haar vroegen of ze haar met iets konden helpen zei ze: "I would like to refresh myself". Ze brachten haar naar de schoonste badkamer van heel de zorginstelling. Maar ze bedoelde dat niet. Ze wilde de kapel zien. In iedere kapel van de Zusters Missionarissen van Naastenliefde kan men naast het kruis de woorden terugvinden: "I thirst, ik heb dorst", de woorden die Jezus uitsprak op het kruis. Jezus op het kruis had dorst naar ons ja-woord, naar onze liefde, in en doorheen de armen, in en doorheen de sacramenten, in de aanbidding.

Sint-Marten

"Vergeet straks zeker de Sint-Martenskerk niet te bezoeken" merkt Priester Mathias op terwijl hij ons extra koffie inschenkt. Elf november is voor Ieper niet alleen de herdenking van wapenstilstand, het is ook de feestdag van Sint-Maarten, de patroonheilige van de stad. Waar andere kinderen cadeautjes verwachten van de Sint op 6 december is dat in de streek rond Ieper en ook nog in een aantal andere streken op de feestdag van Sint-Maarten. In de kathedraal wordt er een relikwie van Sint-Maarten bewaard. In de Middeleeuwen was Ieper, naast Gent en Brugge de derde grootste stad van het graafschap Vlaanderen. De stad kende een enorme economische bedrijvigheid, vooral in de lakenindustrie.

H. Bloedprocessie

"Als je echt een hele mooie, biddende processie wilt meemaken van het H. Bloed, dan moet je naar Voormezele komen."

Er is in Ieper een speciale verering van de relikwie van het H. Bloed van Voormezele. Iedereen kent de relikwie die wordt bewaard in Brugge, in de H. Bloedkapel. De relikwie van het H. Bloed van Voormezele werd in 1152 door Abt Isaac vanuit Rome meegebracht als geschenk van de paus. De relikwie bevat zand doordrongen met het bloed van Christus meegebracht door de kruisvaarders uit Jeruzalem. Ieder jaar is er een processie. "Het is echt wel indrukwekkend", benadrukt priester Mathias, zonder zijn voorliefde voor de streek

te verbergen. Meer dan de helft van de mensen van Voormezele stappen mee in de processie. De processie wordt helemaal gedragen door de mensen uit Voormezele. Al generaties lang is elke straat of wijk verantwoordelijk voor één van de vele taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament die verband houden met het verlossend lijden van Christus die in de processie worden uitgebeeld. "De processie biedt heel wat pastorale kansen", voegt priester Mathias er nog aan toe. "Er is een ook een novena aan verbonden. Op de dag van de processie wordt telkens een eregast als predikant uitgenodigd." De processie gaat ieder jaar door op Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren.

Karmel Vlamertinge

Het wordt stilaan tijd om afscheid te nemen. Terwijl we nog samen naar de kathedraal wandelen wijst priester Mathias het huis aan waar de andere priesters van de Pastorale Eenheid wonen. "We hebben veel steun aan elkaar. Regelmatig komen we samen, niet alleen om te vergaderen, maar ook om samen te bidden. Het is ook een genade om een religieuze gemeenschap te hebben in de parochie. De Karmelgemeenschap betekent heel veel voor ons, de zusters bidden voor ons, voor de priesters, voor de pastoraal. Ze hebben ook een luisterend oor. Het is een echte oaseplaats waar mensen kunnen aansluiten voor de gebedsdiensten. Er is tweemaal per week aanbiddingsgebed, op donderdag en op zondag."

10^{de} VERJAARDAG
van
RADIO MARIA
12-12-2021





“Wij blijven trouw aan het geloof van onze ouders en grootouders!”



Na het bezoek aan priester Mathias Parret was er nog wat tijd om langs te gaan bij enkele trouwe luisteraars van Radio Maria. Graag delen we met u de bijzondere verhalen die ons zijn bijgebleven van onze ontmoeting met Thérèse en Lucien en het korte maar sterke getuigenis van Mireille en Dries.

Even buiten de stad Ieper ligt de boerderij van Thérèse en Lucien. Dadelijk na het oprijden van het woonerf ging de deur open om de redactie van Radio Maria hartelijk welkom te heten. Er volgde een aangename babbel bij een kop koffie. Thérèse vertelde dat ze al van de beginperiode naar Radio Maria luisterde, eerst via de middengolf met uitzending vanuit Nederland, daarna vanuit Vlaanderen op de FM-frequentie. De komst van de DAB+ betekende een geweldige verbetering van de luisterkwaliteit. Voorheen viel de ontvangst vaak uit. Ze zijn heel dankbaar voor de vele mooie programma's, de vele mooie verhalen en getuigenissen die ze zonder Radio Maria nooit zouden gehoord hebben. Radio Maria staat altijd op in de huiskamer van Thérèse en Lucien. Er wordt uitgekeken naar de herhaling van uitzendingen die hun speciale interesse wekken om er dan met volle aandacht naar te kunnen luisteren. Zo volgden ze graag de uitzendingen van 'Pelgrim in eigen land' over Ieper. Omdat ze van de streek zijn riep elk detail dadelijk een beeld op. Hun leven is zoals de streek vergroeid met het oorlogsverleden. Hun grootouders werden bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zoals vele andere kinderen uit de Westhoek uit veiligheidsoverweging naar Frankrijk overgebracht. Vanaf het voorjaar 1915 werden kinderen uit de frontzone op treinen gezet en kwamen in schoolkolonies terecht in Frankrijk. Na de oorlog keerden ze naar Ieper terug. Maar het land lag in puin. Zelfs de akkers waren volledig onbruikbaar. Het landschap was bezaaid met bunkers waarvan de brokstukken geruimd moesten worden. Het akkerland moest volledig opnieuw worden gedraineerd. Na hun terugkeer naar Vlaanderen werd de eerste periode in houten barakken doorgebracht. Het was een harde tijd.

Maar ook de vele hoopvolle streekverhalen dragen ze mee in hun hart. Zoals de herinnering aan priester Aloïs Tommelein, die vanaf 4 oktober 1910 pastoor was van Noordschote. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij aalmoezenier in Frankrijk, bij de Belgische vluchtelingen. Bij zijn terugkomst was Noordschote compleet vernield. Hij bouwde een school, hij bouwde de kerk terug op en plaatste zeven kapellen waar de mensen kwamen bidden voor hun overleden of vermiste kinderen. Ze staan op plaatsen waar voordien bunkers en loopgraven het uitzicht bepaalden en honderden soldaten het leven lieten. Tot nu toe is er nog jaarlijks een ommegang naar de zeven kapellen van Onze-Lieve-Vrouw van de zeven smarten. “Wij zijn trouw aan het geloof van onze ouders”, benadrukt Lucien tijdens ons gesprek. Het verhaal over de buitengewone priester Aloïs Tommelein vertelde hij met zoveel vuur, het was alsof hij hem zelf nog gekend had. “Hij leefde heel arm en gaf al wat hij bezat weg aan de armen. Zo droeg hij enkel de mouwen van een trui die men speciaal voor hem gebreid had opdat het niet zou opvallen dat hij de trui had weggeschonken.”

Op 17 mei 1985 kwam de Heilige Paus Johannes-Paulus II tijdens zijn bezoek aan België naar Ieper om er bij de Menenpoort te bidden voor vrede in de wereld. Sindsdien wordt Ieper de Vredesstad genoemd. Er waren tienduizenden gelovigen op de markt aanwezig om de paus te zien en zijn vredesboodschap te horen uitspreken in meerdere talen, ook in het Nederlands. Thérèse en Lucien waren die dag al vroeg uit de veren. Omdat het niet mogelijk was om de paus te ontmoeten hadden ze een plaats gereserveerd in een winkel die op het traject lag dat de paus te voet zou afleggen. Op

het moment dat de paus er langs kwam hadden er zich al vele mensen voor de winkel in dichte rijen opgesteld. “Ik bad tot pater Pio dat de Heilige Vader voor de winkel zou mogen halt houden en tijd maken om onze zieke moeder te zegenen”, vertelde Lucien ons hevig ontroerd. “Ik riep in het Nederlands: “Heilige Vader wilt u mijn zieke moeder zegenen”. Als bij wonder hoorde en begreep de paus de vraag, hield halt en maakte tijd voor een kort gesprek en om een zegen uit te spreken over de zieke moeder. Thérèse verdween even naar een andere kamer om een ogenblik later terug te komen met de persfoto waarop de zieke moeder in een rolstoel de zegen ontvangt van de H. Paus Johannes-Paulus II. Op de foto kijkt de jonge Lucien toe vanop de achtergrond.



Voor we afscheid nemen krijgen we nog enkele zaadjes mee van de H. Boon, de Sacramentsboon. Ook hier is een stichtend oorlogsverhaal aan verbonden. Omdat hij moest vluchten voor de oorlog begroef een priester de kerkschatten en de monstrans in zijn tuin. Bij zijn terugkeer wist hij echter niet meer waar hij de heilige voorwerpen had begraven. Op het moment van de bonenoogst was er echter één plant die zijn aandacht wekte. De bonen waren bij deze plant niet volledig wit zoals bij de andere planten. Er bevond zich op de bonen een zwarte tekening die de vorm had van een monstrans. Het kon geen toeval zijn dat juist onder deze plant de verloren kerkschatten werden teruggevonden. We kijken alvast uit naar een honderdvoudige oogst wanneer we in de komende zomer de zaadjes van de Sacramentsboon in onze tuin zullen planten.



“Ik ben Mireille en mijn man is Dries De Cock. We wonen in Ieper en hebben samen een groot gezin. Ik heb Radio Maria toevallig leren kennen omdat presentator Jo Depoorter op de radio de overlevingskansen probeerde in te schatten van een radiozender die geen inkomsten uit reclame zou halen. Op die manier bracht hij Radio Maria ter sprake.

Toen Radio Maria nog op de gewone radio, op FM, uitzond, heb ik echt vaak geluisterd. We hebben een tijdje een DAB-radio gehad, met dank aan een vrijgevig luisteraar, maar sinds die kapot is gegaan luister ik veel minder. Ik heb dankzij de radio enkele heiligen beter leren kennen. Ook het gebed van de Russische Pelgrim ken ik omdat ik veel fragmenten van het boek hoorde op de radio. Tenslotte kan ik getuigen dat ik veel genaden (vooral voor ons als koppel) heb mogen ontvangen door mijn intenties door te sturen naar Radio Maria voor het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Om drie uur denk ik echt vaak aan de barmhartigheid van Jezus. Ik heb zo ook zuster Faustina wat beter leren kennen. Onze Sarah, de jongste dochter heet dan ook Sarah Faustine De Cock.

Wanneer ik in de auto naar Radio Maria luister bij het brengen of halen van de kinderen, dan luisteren ze regelmatig mee. Af en toe gebeurt het ook dat ze achteraf vragen wat er nog verteld werd of dat ze het echt spijtig vinden dat ze moeten uitstappen om naar hun hobby te gaan.

Veel dank aan Radio Maria en aan alle medewerkers!!”



Een kersttraditie waar zelfs de oudere kinderen van het gezin van Mireille en Dries nog graag aan deelnemen: het beschilderen van kerstfiguurtjes uitgesneden uit zoutdeeg!



Katelijne, Anne-Marie en Noëlla: tien jaar bidden op, met en voor Radio Maria.

Radio Maria bekleedt een unieke positie in het Vlaamse radiolandschap. Niet enkel omdat we de enige radiozender zijn die functioneert zonder inkomsten uit publiciteit, maar omdat het gebed zo'n prominente plaats in het programma-aanbod inneemt. Op Radio Maria tracht men zoveel als mogelijk het gebed rechtstreeks uit te zenden met vrijwilligers in de studio of aan de telefoon. Drie van deze op de radio biddende vrijwilligers zijn Katelijne, Anne-Marie en Noëlla. Al tien jaar komen ze wekelijks met anderen van hun gebedsgroep in de studio bidden. Porta Fidei had een gesprek met deze drie 'biddende' dames.

Philippe Van der Sande

*"Moeder Maria
gebruikt ons als
instrumenten om te
bidden op de radio.
Dat maakt ons
blij"*

Noëlla: "Ik heb horen spreken over Radio Maria negen jaar geleden. Ik zong in een koortje in Maleizen en Chantal zei me dat er in Vlaanderen een katholieke radiozender zou opstarten. In onze gebedsgroep spraken we hierover. We hoorden dat ze mensen zochten om te bidden. Met enkelen van onze gebedsgroep zijn we dan naar de studio gekomen en mochten er meteen

de rozenkrans bidden. We hielpen toen ook mee met allerlei kleine klusjes om de studio's in orde te krijgen"

Katelijne: "Ik herinner me dat ik heel blij was met het nieuws dat Radio Maria in het Leuvense neerstreek. De eerste uitzendingen waren al begonnen, maar de studio's waren nog niet ingezegend. Ik had me opgegeven als vrijwilliger en op een dag kwam ik eerder toevallig naar de studio's. Meteen werd ik uitgenodigd om mee te bidden op de radio. Ik ben dat sindsdien blijven doen. Verschillende leden van onze gebedsgroep helpen ieder volgens hun mogelijkheden mee zodat we wekelijks met enkele bidders zijn"

Anne-Marie: "Op een dag ben ik ook meegekomen naar de studio's om het



middaggebed mee te bidden. Nadien kwam ik ook om te helpen met de poets. Er werd me gevraagd om op dinsdag en vrijdag het uur van barmhartigheid te bidden. Het tijdstip van onze gebedsgroep op dinsdag werd met een kwartier vervroegd. Zo kunnen we met enkele mensen op tijd vertrekken om het middaggebed en het rozenhoedje in de studio's van de radio live mee te bidden. Moeke Maria heeft ervoor gezorgd dat onze kleine gebedsgroep een vervolg kreeg bij Radio Maria. Zij gebruikt ons als instrumenten in haar liefdevolle handen".



Bedankt Katelijne, Anne-Marie en Noëlla voor jullie trouw en enthousiast engagement tien jaar lang als vrijwilligers bij Radio Maria



*“Als ik de radio opzet,
valt me de zachttheid
van Maria op die via
de radio richting geeft
aan ons geloof.”*

Katelijne: “Van bij het begin voelden we ons echt goed thuis bij Radio Maria. Ik dacht aan de woorden van Maria in Beauraing, Banneux en andere plaatsen waar Maria verschijnt: bid, bid, bid. Door het gebed verandert ons hart en ook de wereld”.

Noëlla: “Ja, Maria vraagt ons te bidden. Bidden op de radio trok ons dan ook echt aan. Persoonlijk vond ik bij Radio Maria ook iets terug van de spiritualiteit van Medjugorje. En de mooie muziek op de radio moedigde mij tot gebed en lofprijzing aan. Ik heb het nodig om samen met anderen te bidden. Het is toch iets anders dan alleen thuis bidden”.

Katelijne: “Radio Maria brengt méér dan gebed alleen. Onze-Lieve-Vrouw wil zoveel mogelijk mensen bij Jezus brengen. Ze moedigt ons aan, helpt ons ook via Radio Maria. Persoonlijk ben ik heel blij dat de geestelijke rijkdommen van onze Kerk op de radio uitgediept worden via een diversiteit aan programma's. De waarheden van het geloof verrijken ons geestelijk leven en maken ons blij. Wanneer je in de studio's binnenkomt, voel je je als het ware onmiddellijk onder de mantel van Onze-Lieve-Vrouw.

Ook thuis als ik de radio opzet, is er datzelfde thuiskomen onder haar mantel”.

Noëlla: “Samen bidden maakt ons één. We vormen een grote familie van broers en zussen in het geloof. We zien de luisteraars niet in de studio, maar we weten dat ze er zijn. Er is een grote verbondenheid. Er wordt voor elkaar gebeden. Je voelt je gesteund in je geloof”.

Anne-Marie: “De radio is van Maria. Het is als een doorlopend gebed. Zelf ben ik altijd zeer getroffen door het gebed van geestelijke communie voor alle

*“Het gebed op Radio
Maria geeft mijn
geestelijk leven meer
diepgang.”*

luisteraars aan het einde van de radiomis. Een innig moment. Ook het getijdengebed doorklieft heel de dag. Het zijn als het ware kleine onderbrekingen doorheen de dag, 'ora et labora'. De Bijbel, het Woord van God, mogen horen, zelfs 's nachts, de meditatie van pater Bots, het rozenhoedje op verschillende momenten van de dag... wat een troost. Ik luister zelf heel graag naar het nieuws uit Rome en van de paus, maar ik hou ook van meer ontspannen informatieve programma's zoals 'het leven van de heiligen' of 'rots in de branding'. Moeke Maria brengt evenwicht in ons geestelijk leven. Ze weet dat de boog niet altijd gespannen kan zijn, dat we ontspanning nodig hebben. Dat is er allemaal op Radio Maria.

Ja, het is de radio van Onze Moeder. De zachtheid en tederheid van Maria die ons leidt naar Jezus, komt tot uiting in de manier waarop de programma's gebracht worden”.

Katelijne: “Naar Radio Maria luisteren geeft me vreugde. Het is vaak verrassende, mooie radio. Er is veel afwisseling, mooie muziek, voor elk wat wils. En voor wie niet naar een kerk kan gaan, is Radio Maria echt een alternatief”

Noëlla: “Ik heb het getijdengebed via de radio leren kennen. Het heeft mijn gebedsleven echt wel meer diepgang gegeven. De kruisweg is ook zo mooi. Bij moeilijke momenten – zoals bijv. bij de ernstige ziekte van mijn neef – zocht ik steun in de kruisweg die ik intens meebad”

Anne-Marie: “Dat doet me denken aan het kroontje van de barmhartigheid. Zovele intenties waarvoor gebeden wordt. Iedere dag opnieuw vragen luisteraars gebed voor hun dierbaren. Het geeft veel mensen kracht en moed. Zelf ben ik ook een tijdje ziek geweest en ik besepte toen het belang van Radio Maria”.

Katelijne: “Het getijdengebed wordt dikwijls met een priester gebeden. Ik ben dan echt blij de priesterlijke zegen te mogen ontvangen. God zegent via die priester alle luisteraars. Wat een grote genade”.

Anne-Marie: “Het gebed via Radio Maria stopt nooit. Wanneer wij slapen, zijn ze in een ander werelddeel via de radio aan het bidden. We zijn één grote familie, één grote gebedsketen. Dat is heel mooi”.



Mariathon



Na afloop van de **noveen tot Sint-Jozef** startte op woensdag 24 november de **Mariathon** voor de noden van onze radio. Gedurende veertig uren waren luisteraars, vrijwilligers aan de telefoon en programmamakers intens verbonden om ieder op zijn manier, door te bidden, te getuigen, te luisteren of te spreken en door de radio financieel te steunen bij te dragen aan de mooie zending die Radio Maria al tien jaar mag vervullen in ons land.

Er werd intens meegeleefd. Tot aan het slot met de zegen werd er geluisterd. Het enthousiasme waarmee honderden luisteraars op deze twee dagen hun waardering hebben uitgedrukt door de zending van Radio Maria krachtadig te steunen door een financiële bijdrage toe te zeggen was hartverwarmend.

Het eindbedrag voor deze Mariathon bedraagt: **105.130 €**

Duizendmaal dank!





PROGRAMMA

27 december 2021 – 2 januari 2022



	MAANDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Bijbellesing	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Mystieke lectuur	Verhalen van Sint-Jozef
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	Op bedevaart met Maria	Anno Domini
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem
18:15	Het Zorgportret	Missio werkt	Muziek
20:15	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo

	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
	Muziek	7:30 Bijbellesing	7:30 Bijbellesing
	De ochtend bij Radio Maria	8:50 De rots in de branding	8:50 De rots in de branding
	Pelgrim in eigen land	10:00 Eucharistie	10:00 Eucharistie
	Kruisweg	13:00 Het zorgportret	13:00 Missio werkt
	Radio Vaticaan	14:15 Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
	De week van Radio Maria	17:30 Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
	Klassiekuur	18:30 Anno Domini	18:30 Muziek
	De wereld van Radio Maria	20:00 Mystieke lectuur	20:00 Klassiekuur

PROGRAMMA

3 – 9 januari 2022



	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze Poëzie	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende moeders	Hagiografische lectuur	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een priester	Het Inzicht	De Kerk leeft	Hagiografische lectuur
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
	Muziek	Bijbellesing	7:30 Bijbellesing
	De ochtend bij Radio Maria	Bijbellesing	8:50 De rots in de branding
	Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
	Kruisweg	In gesprek met een priester	13:00 Het Inzicht
	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
	De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
	Klassiekuur	Kathovisie	18:30 Pelgrim in eigen land
	De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00 Klassiekuur

Dagelijks op Radio Maria

6:00	Meditatie (Pater Jan Bots)
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit de lezingendienst
16:30	Meditatie
17:00	Vespers
19u30	Rozenkrans
21:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op zondag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
21:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans



PROGRAMMA

10 - 16 januari 2022

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Mystieke lectuur	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	De Leeswijzer	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	De Leeswijzer
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
	Muziek	Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
	De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50 De rots in de branding
	Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
	Kruisweg	Het zorgportret	13:00 Missio werkt
	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
	De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
	Klassiekuur	Anno Domini	18:30 Pelgrim in eigen land
	De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00 Klassiekuur

PROGRAMMA

17 - 23 januari 2022

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze Poëzie	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
	Muziek	Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
	De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50 De rots in de branding
	Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
	Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00 Het Inzicht
	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
	De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
	Klassiekuur	Kathovisie	18:30 Pelgrim in eigen land
	De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00 Klassiekuur

PROGRAMMA

24 - 30 januari 2022

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Mystieke lectuur	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Rozenkrans van smarten vanuit Kibeho	Op bedevaart met Maria	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	Het zorgportret	Missio werkt	De Kerk leeft	Op bedevaart met Maria
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
	Muziek	Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
	De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50 De rots in de branding
	Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
	Kruisweg	Het zorgportret	13:00 Missio werkt
	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
	De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
	Klassiekuur	Anno Domini	18:30 Pelgrim in eigen land
	De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00 Klassiekuur

Catechismus

JANUARI



1 januari

'Maria, Moeder van God
door E.H. Tyberghien

3 - 4 januari

Engelen en wijzen
bekeken vanuit het
Kerstgebeuren
door Pater Jan Meeuws

6 - 7 januari

Feest van de Openbaring
door E.H. Van der Linden

8 - 13 januari

Pr. Poppe en de Eucharistie
door E.H. Edward Janssens

14 - 15 januari

Het getijdengebied
door E.H. Arthur Janssens

17 januari

Geloof en wetenschap
door Prof. Herman De Dijn

20 - 25 januari

De drie geloften
door Diane Kets

27 januari - 3 februari

De ware godsvrucht
door Pater Jan Meeuws



HOMILIE uitgesproken door de programmadirecteur van Radio Maria, priester Karlo Tyberghien, tijdens de Plechtige Eucharistieviering voor de viering van de tiende verjaardag van de radio.

In het Evangelie van vandaag krijgen we geen rechtstreekse woorden van Jezus. Dit gebeurt slechts af en toe in het Evangelie. Vandaag is het echter de beurt aan Johannes De Doper. We zouden bijna kunnen stellen dat hij vandaag de plaatsvervanger is om het Woord van God uit te leggen. Zeker, niet Johannes de Doper is het Woord, maar hij is de stem. Zo zegt ons het Evangelie: "Hij is de stem die roept in de woestijn". Toen Radio Maria 10 jaren geleden startte, hebben we als slogan gekozen: "Een katholieke stem bij u thuis". Ook vandaag klinkt deze zin nog vaak via de radio. Met de missie van Johannes De Doper hebben wij een echt voorbeeld hoe wij de missie van Radio Maria zien. Johannes De Doper is een stem. Hij is niet het Woord. Een stem geeft enkel maar een klank, of beter nog, een weerklank van wat men in het hoofd heeft geproduceerd, van wat men denkt, en van wat men in het hart draagt. Hierdoor kunnen we beseffen dat het Woord het belangrijkste is, maar tevens kunnen we de vraag stellen: is een stem dan nog wel belangrijk? Zeer zeker wel! En dat is de taak die Radio Maria, in navolging van de heilige Johannes De Doper, heeft ontvangen. Wat Johannes De Doper vandaag uitdrukt in het Evangelie: "Ik ben niet waardig om zijn sandalen los te maken" geldt des te meer voor ons allen. "Geen mens die uit een vrouw is geboren is groter dan Johannes De Doper" durft het Evangelie ons melden. Als die grootste man het niet waardig is om zich te bukken om Jezus sandalen los te maken, hoe moeten wij ons vandaag dan niet voelen. Het klopt. Voor God zijn wij niet waardig, we drukken het tijdens elke Eucharistieviering uit, maar we hebben Hem wel nodig. En het is vanuit die noodzaak dat wij de moed mogen blijven vatten om door te doen en om de stem te zijn, die roept. Want Johannes De Doper is een stem die roept. Gelukkig voor elk van onze luisteraars vatten wij dit niet letterlijk op. Een radio is namelijk een technisch medium dat toelaat om met een zachte stem bij de mensen te komen met een vreugdevolle boodschap. Toch zien wij ons radio-maken als een roepen. We doen namelijk dagelijks een oproep om de luisteraars aan te moedigen in hun geloof. We proberen

met onze stem en ook via de muziek, uitdrukking te geven van wat wij in ons hart dragen, Jezus Christus. In een ideale wereld zou het misschien voldoende zijn om enkel die zachte naam uit te spreken, de naam van Jezus Christus. En dit 24 uren aan een stuk, 7 dagen op 7. Praktisch doen we dat niet, maar doorheen alle programma's, gebeden en muziek moet die naam van Jezus weerklinken en roepen we als het ware de naam van Jezus, in navolging van de heilige Johannes De Doper, want ook Johannes De Doper is een stem die roept in de woestijn. Een woestijn, een plaats waar het dor is, weinig kleur, extreem warm, of extreem koud. Johannes De Doper riep niet in de woestijn om deze zomaar te loven, maar wel om deze te veranderen in een vruchtbare plaats, een plaats die leeft. Zo roept ook Radio Maria in de woestijn van ons land. Zeker in deze tijden, ziet men het kwade rondom ons, men ziet de dood, men ziet de leegte bij mensen die de zin om te leven verloren hebben. Ook wij roepen te midden van die woestijn dat het leven wel zin heeft en niet eindigt met de dood. Waar wij op bouwen is de kracht en de zekerheid van het geloof, het geloof in Jezus Christus die de Weg is, de Waarheid en het Leven. De wereld is bezig met de wereld, de gelovige gemeenschap echter moet bezig zijn, én met de wereld, én vooral met de wereld die komt.

Hoe moeten wij dat doen, wat moeten wij doen?
In het Evangelie van vandaag is Johannes De Doper de persoon die in naam van Jezus durft antwoorden op de vraag: "Wat moeten wij doen?" Zijn antwoorden zijn: "Rechtvaardigheid, goed zijn, gelukkig zijn met wat ge hebt... en ook nog delen. Delen wat men heeft. Als men materieel veel heeft, dan kan men dat delen met anderen, maar ook als men spiritueel veel heeft, kan men dat delen. Bij Radio Maria delen wij het grootste bezit dat wij hebben, en dat is Jezus, God die mens is geworden. De enige waarvan wij geloven dat Hij de Weg is naar het eeuwige leven. De liturgie van vandaag nodigt ons tot slot uit om ons te verheugen. Op de zondag van Gaudete, een zondag waarop wij ons verheugen over de komst van Jezus die nu echt wel dichtbij is, mogen wij ons ook verheugen voor Radio Maria. Bid, broeders en zusters, opdat wij onze missie kunnen blijven volbrengen. De afgelopen 10 jaar hebben wij zeer vele mensen bijgestaan in hun geloof, in hun hoop, en in hun liefde voor God en voor de naasten. Wij blijven doordoen, met uw hulp en gebed, met de zekerheid dat de Voorzienigheid ons bijstaat, met de vaste overtuiging dat Maria, de heilige Maagd, ons blijvend beschermt, want wij werken niet voor onze radio, wij werken voor h ar radio. Amen.

PUZZEL



Maak de puzzel weer volledig en zoek met welk puzzelstukje de lege vakjes overeenkomen. Plaats de overeenkomstige letters in de tabel om de zin die we zoeken te vinden.

SMS de oplossing naar 0465/07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei. Veel succes!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Oplossing puzzel november: Een van hart samen met Maria
Winnaars van de puzzel van de maand november: Josianne uit Zutendaal ontvangt een DAB+radio, Lutgard uit Geraardsbergen en Hilde uit Erembodegem ontvangen een Jubileumkaars



*Grote dank
om de zending van Radio Maria
krachtdadig te steunen tijdens de Mariathon!*