

December
2021
Jaargang 9
Nummer 69

PORTA FIDEI

Gezegend
is Jezus
de vrucht
van Uw
schoot



10^{DE} VERJAARDAG
RADIO MARIA
P. 2



*"Weest daarom altijd
waakzaam en bidt."*

zondag
28 november

ADVENTSKALENDER
P. 4



PROGRAMMA
OVERZICHT
P. 12



Afgiftekantoor 2099
Antwerpen X
P 914880
maandelijks
(behalve in augustus)

RADIO MARIA

"Hartelijk dank voor tien jaar blijken van vertrouwen en steun aan Radio Maria!"



Beste vrienden,

Op 24 en 25 november hielden we onze jaarlijkse Mariathon voor onze noden. We zijn zeer gelukkig en vooral dankbaar voor de blijken van vertrouwen en de steun die we van zovelen hebben mogen ontvangen. Het was een groot succes, of beter nog: het was een stijgend succes. Meer en meer mensen voelen zich betrokken bij het project van Radio Maria. We zijn er ons dan ook zeer van bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid vraagt van iedereen die zich elke dag opnieuw inzet om het beste te geven aan alle luisteraars van de radio. We vertrouwen erop dat de Heer ons in de toekomst hiervoor blijft ondersteunen met zijn inspiratie.

Het ene evenement is nog maar net gedaan, of een andere vreugdevolle gebeurtenis staat al voor de deur. Op 12 december vieren we onze 10^{de} verjaardag. Al de jaren die we hebben mogen werken voor Radio Maria was een ware opdracht die volledig gesteund werd door het vertrouwen in de goddelijke Voorzienigheid. We werden niet teleurgesteld, integendeel. Radio Maria is een realiteit die voor velen niet meer weg te denken valt. Het is ons een waar genoegen om iedereen uit te nodigen om deze verjaardag te vieren. Op zondag 12 december is er een plechtige Eucharistieviering om 15u. Na de Eucharistie volgt een receptie. Voor sommige luisteraars is het een zeer geschikt moment om Radio Maria eens achter de schermen te ontdekken. Wees dus alvast van harte welkom!

Laten we ondertussen ook niet vergeten dat we de Adventstijd reeds begonnen zijn. Het wachten op de komst van Jezus Christus op Kerstmis is een jaarlijkse gewoonte geworden. Toch is het van groot belang dat we ons hart echt vernieuwen. Een voornemen is zeker op zijn plaats om zo op een goede, en vernieuwde manier, het Kerstfeest tegemoet te gaan. Telkens weer komt Jezus met nieuwe gaven, genaden en inzichten om God, omwille

C olofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werken mee aan dit nummer:
Joris Abts, Marianne Hubin,
pr. Karlo Tyberghien

Foto's:
Redactie

Vector illustraties:
Radio Maria, Freepik (www.freepik.com), Vecteezy (www.vecteezy.com)

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92 2050
Antwerpen

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

*Steun Radio
Maria*

BE49 7333 7333 7771

van het leven dat nooit een gewoonte is, met een dankbaar hart te benaderen. Hij is namelijk onze Schepper en onze Verlosser, de Emmanuel – God met ons. In deze Porta Fidei ontvangt u daarom een Adventskalender die ons allen kan helpen om deze gezegende tijd op een goede en heiligende manier door te brengen.

Radio Maria blijft jullie allen bijstaan in het geestelijk leven opdat iedereen zou mogen groeien in verbondenheid met de Heer. We danken jullie allen voor jullie steun en gebed en wensen jullie een gezegende Adventstijd.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



Bestel de Jubileumkaars met logo '10 jaar Radio Maria'

Kaars van 6x20 cm

richtprijs: 8 € + verzendingskosten

Jubileumkaars

Bestel telefonisch: 016 41 47 47
of per mail: info@radiomaria.be



Vier samen met ons de 10^{de} verjaardag van Radio Maria!

12 december om 15u

Plechtige Eucharistieviering
gevolgd door een receptie
Iedereen is hartelijk welkom.

Speciale programmatie op volgende dagen

18 december om 16u

Vonkje vrede: Advent voor de jeugd, in samenwerking met CCV

22 december om 20u

Lofprijzingsconcert Lars Gerfen

24 december vanaf 20u

Live Kerstspecial: beleef kerstavond met Radio Maria, met onder meer 'het kiezen van een persoonlijke heilige voor het komende jaar'.

25 december om 0u

Middernachtmis

Kerstkaartenactie



Kerstmis is het feest van de vrede, omdat Christus naar ons toe komt met zijn vrede. Dit vervult ons met grote vreugde. Die vrede en vreugde wensen we elkaar graag toe, zeker in de periode van Kerstmis en Nieuwjaar.

Uit de ruime kunstverzameling die het moment van de geboorte van de Verlosser uitbeelden kozen we vijf werken uit die Christus centraal stellen.

De kerstkaarten kunnen worden opgevouwen om er een persoonlijke boodschap op te zetten. Op de achterzijde bevindt zich een gebed uit de rijke schat van de Kerk.

De kerstkaarten worden u net als vorig jaar aangeboden per pakketje van vijf voor de prijs van 10 €. De kerstkaarten passen in een gewone enveloppe, die meegeleverd wordt.

“Weest daarom altijd waakzaam en bidt.”

**zondag
28 november**



“Wie deze bijzondere devotie wil gaan beoefenen... moet zich eerst minstens gedurende twaalf dagen **ontdoen van de wereldse geest** want die is in strijd is met de geest van Jezus Christus... Vervolgens dient hij drie weken te besteden om zich door de **Allerheiligste Maagd met de geest van Jezus Christus te laten vervullen.**” (De ware godsvrucht, 227)

De eerste lezing van de eerste zondag van de advent kondigt de belofte aan van een koning die het land eerlijk en rechtvaardig zal besturen. “Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen... zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van de Heer”, schrijft de Heilige Apostel Paulus in de tweede lezing. Ons hart is dat land, die innerlijke burch, die heilige stad. Laten we in deze advent ons hart voorbereiden voor Zijn ‘Blijde Intrede’. “Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven”, vermaant ons de evangelielezing. “Weest daarom altijd waakzaam en bidt”.



Tijdens het jubeljaar omwille van de tiende verjaardag van Radio Maria willen we u uitnodigen om in grote verbondenheid de adventsperiode te beleven als een geestelijke weg van

vernieuwing en verdieping van onze band met de Heer. Om ons voor te bereiden op Kerstmis en ons open te stellen voor de komst van de Heer in ons hart willen we u uitnodigen om u geheel, in volledige overgave en liefde toe te wijden aan de Heilige Maagd Maria.

Door haar ja-woord werd God mens. Als een liefdevolle moeder leidt zij ons naar Jezus, haar Zoon. “Door de Gezegende Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen, en door haar moet hij regeren in de wereld”, schrijft de Heilige Louis-Marie Grignon de Montfort in zijn verhandeling ‘de ware godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd’.

Deze adventskalender is een uitnodiging om ons gedurende deze adventsperiode voor te bereiden op de toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria geleid door de Heilige Montfort en door de teksten van de liturgie van de advent. De toewijding aan de Maagd Maria waartoe we u uitnodigen willen we ook als gelovige gemeenschap plechtig uitspreken tijdens de jubileumbedeivaart van Radio Maria naar Banneux op 31 mei. Op deze mooie bedevaartsplaats heeft de Heilige Maagd zich kenbaar gemaakt als de Maagd der Armen die de mensen uit alle naties wil leiden naar de Bron, naar haar Zoon Jezus.

Foto: Life Of Pix (Pexels)

"De ware godsvrucht tot de Heilige Maagd is heilig. Ze brengt een ziel ertoe de zonde te vermijden, de deugden van de Heilige Maagda te volgen, vooral haar diepe nederigheid, levendig geloof, blinde gehoorzaamheid, voortdurend gebed, algehele versterving, goddelijke zuiverheid, vurige liefde, heldhaftig geduld, engelachtige zachtmoedigheid en hemelse wijsheid." (DWG 108)

- maandag 29 november -

Nederigheid

"Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt". (Mt. 8)

- dinsdag 30 november -

H. Andreas, apostel

Gehoorzaamheid

"Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem." (Mt. 4)

Wat een hoge eer bewijzen we aan God als we ons, om Hem te behagen, afhankelijk maken van Maria. We handelen dan immers in navolging van Jezus Christus, "ons enig toonbeeld." (DWG 18)

- woensdag 1 december -

Hoop

"Op die dag zal men zeggen: Dat is onze God op wie wij hoopten, Hij heeft ons gered: laat ons jubelen en ons verheugen in de redding die Hij ons bracht." (Jes. 25)

"Wij moeten IN MARIA handelen. In dit oord liggen groene weiden van hoop, oninneembare torens van sterkte en lieflijke woningen' van vrouwen. (DWG 261)

donderdag 2 december -

Standvastigheid

"Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede, want op U hebben zij hun vrouwen gesteld. (Jes. 26)

De ware godsvrucht tot de heilige Maagd is ook standvastig: ze bevestigt een ziel in het goede. (DWG 109)

- vrijdag 3 december -

H. Franciscus Xaverius, priester

Geloof

"Jezus sprak tot hen: "Geloof gij dat ik de macht bezit om dit te doen?" Zij antwoordden: "Zeker Heer." Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: "U geschiede naar uw geloof." En hun ogen gingen open." (Mt. 9)

- zaterdag 4 december -

Gebed

"Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: "De oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten." (Mt. 9)

Ave Maris Stella

Ave, maagd Maria, ster der zee, Gods moeder, altijd rein gebleven, poort van eeuwig leven.

Gij die Gabriëls woorden met het Ave hoorde, maak tot Ave heden Eva's naam; geef vrede.

Kom de schuld ontbinden, schenk het licht aan blinden, wil wat goed is vragen, alle kwaad verjagen.

Wil u moeder tonen: die bij u kwam wonen, werd voor ons geboren, zal uw bedden horen.

Reine maagd als gense, vruchtbaar als niet ene, maak ons vrij van 't kwaade, rijk aan goede daden.

Maak ons leven heilig, onze wegen veilig, dat wij in uw bijzijn Jezus zien en blij zijn.

God, aan U gegeven, Vader, Zoon verheven, Geest van beide samen, zij een lofzang. Amen.

De Heilige Louis-Marie Grignon de Monfort nodigt uit om in de eerste dagen van voorbereiding op de toewijding dagelijks te bidden tot de Heilige Geest' en het 'Ave Maris Stella' te bidden.

Veni Creator Spiritus

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

"Bekleed u waar immer met Gods heerlijke schoonheid"

**zondag
5 december**



"Wanneer wij onszelf met al onze verdiensten en voldoeningen volmaakt aan die goede moeder hebben opgedragen en aldus de oude kleren hebben afgelegd, maakt zij ons gereed om waardig voor de Hemelse Vader te verschijnen: zij bekleedt ons met de reine, nieuwe, kostbare en welriekende gewaden van onze oudste broer, Jezus Christus, haar Zoon." (De ware godsvrucht, 206)

De eerste lezing van de tweede zondag van de advent kondigt aan dat God zijn kinderen zal leiden in zijn heerlijk licht, hen met zijn barmhartigheid en zijn gerechtigheid zal omgeven. De Heilige Paulus bidt in de tweede lezing dat onze liefde steeds rijker mag worden aan inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aan komt, zodat wij ongerept en onberispelijk zijn op de dag van Christus. In de evangelielezing roept Johannes de Doper op tot een doopsel van bekering tot vergeving van zonden. Zo is de profetie uit het boek Jesaja vervuld: heel de mensheid zal Gods redding zien.

Tweede week: De Allerheiligste Maagd beter leren kennen

In de eerste dagen van de advent heeft deze kalender u willen uitnodigen om u te ontdoen van de wereldse geest. De heilige Montfort nodigt ons uit om in de tweede week van voorbereiding ons bij al ons bidden en werken te beijveren om de Allerheiligste Maagd te leren kennen. **Nadat we de geest van de wereld hebben vaarwel gezegd richten we nu onze blik op de hemel.** We bidden om de kennis van de Heilige Geest en om het verlangen in ons te laten groeien om welgevallig te zijn in de ogen van de Heer en om het eeuwig leven te ontvangen.

Derde week: Innerlijke kennis van Jezus Christus

De derde week van voorbereiding dient om tot de kennis van Jezus Christus te komen. Men kan hiervoor het schietgebed herhalen: "Heer, geef dat ik U leer kennen."

Zoals in de eerste periode nodigt de Heilige Monfort ons uit om te bidden tot de H. Geest, om het Ave Maris Stella te bidden. Ook moedigt hij aan om de rozenkrans te bidden.

De toewijding, waardoor we ons als liefdeslaaf wegschenken aan Jezus Christus door de handen van Maria, wordt ook voorafgegaan door het 'Sacrament van boete en verzoening' en de 'H. Communie'.

Foto: Chayakorn Lotongkum (Pexels)

“God de Vader bezit een rijkgevuuld schrijn, een schatkamer, waarin Hij al wat er aan schoonheid, schittering en zeldzame kostbaarheden bestaat, ja zelfs zijn eigen Zoon, geborgen heeft. En deze onmetelijke rijkdom is Maria. De heiligen noemen haar de schatkamer van de Heer. Uit haar volheid ontvangen de mensen rijkelijk hun deel.” (DWG 24)

- maandag 6 december -

H. Nicolaas

Vreugde

“Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.” (Jes. 35)

Kom, Heer, bezoek ons met Uw vrede en laat vreugde ons hart vervullen.

- dinsdag 7 december -

H. Ambrosius, bisschop en kerkleeraar

Moed

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wat dunkt u? Wanneer een man honderd schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de negenennegentig in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? ... Zo ook wil uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat.” (Mt. 18)

Deze Heilige Moeder steunt hem in de bekoringen, sterkt hem in zijn zwakheid, helpt hem overeind als hij gevallen is, in ogenblikken van ontmoediging zal ze hem weer moed inspreken. (DWG 107)

- woensdag 8 december -

Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Ontvankelijkheid

Groots is het wat er van u wordt gezegd, Maria, want uit u is opgegaan de Zon van de gerechtigheid, Christus onze God.



“De engel trad bij haar binnen en sprak: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” (Lc. 1)

“God heeft Maria in haar ontvangenis en geboorte, haar leven en haar mysteries, haar verrijzenis en tenhemelopneming voor bijna alle mensen verborgen willen houden. Zelfs haar eigen ouders beseften niet wie zij was, en onder de engelen werd meermaals de vraag gesteld: Wie is toch deze vrouw?” (DWG 2)

- donderdag 9 december -

H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Vruchtbaarheid

“Op de kale gronden doe ik rivieren ontspringen en bronnen in de rotskloven. Van de woestijn maak ik een waterland.” (Jes. 41)

God de Zoon heeft al wat Hij door zijn leven en sterven verworven heeft, zijn oneindige verdiensten en bewonderenswaardige deugden, aan zijn moeder toevertrouwd. De volledige erfenis, Hem door de Vader verleend, laat Hij door haar beheren. Door haar past Hij zijn verdiensten toe op de leden van zijn mystiek lichaam en geeft Hij hun deel aan zijn deugden en genaden. Zij is de mysterieuze bedding, de leiding, waarlangs de wateren van zijn barmhartigheid zacht en rijkelijk stromen. (DWG 24)

- vrijdag 10 december -

Wijsheid

“De wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.” (Mt. 11)

Wij verwachten de Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt lichaam.

- zaterdag 11 december -

H. Damasus I, paus

Vurige liefde

“Elia de profeet stond op als een vuur; zijn woord brandde als een fakkel.” (Sir. 48)

Geef mij een vurige liefde voor U, om hierdoor van uw goedertierenheid een waarachtige godsvrucht tot Uw Heilige Moeder te verkrijgen en de hele wereld ermee te bezielen. (DWG 67)

*Maria is de verzegelde
bron en de trouwe bruid
van de Heilige Geest.
Alleen Hij treedt binnen
in haar intimititeit. Maria
is het heiligdom en het
rustoord van de Heilige
Drieëenheid. In haar
openbaart God meer van
zijn grootheid en godheid
dan elders in het heelal.*

(DWG 5)

*“Verheug u, de Heer, de Koning van Israël,
blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil
meer te vrezen!”*

**zondag
12 december**



“God de Zoon wil elke dag opnieuw in de leden van zijn mystiek lichaam gevormd worden en als het ware door zijn dierbare moeder het geheim van de menswording voortzetten. Israël is het beeld van allen die het mystiek lichaam van de Heer vormen. Als hun goede moeder moet de Heilige Maagd hen voortbrengen, voeden en grootbrengen en als hun koningin moet ze hen leiden, besturen en verdedigen.” (vgl. De ware godsvrucht, 31)

De lezingen van deze zondag Gaudete, de zondag van de vreugde, roepen op om te jubelen van vreugde. ‘De Heer heeft de vijand vernietigd, de Heer is bij u als een reddende held’, lezen we in de eerste lezing. Ook de tweede lezing roept uitdrukkelijk op om ons te verheugen: “Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging.” In de evangelielezing duidt Johannes de Doper de komst aan van iemand die sterker is dan hij: “Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

Het belang van de toewijding aan de Maagd Maria is vervat in de woorden van de H. Schrift. Hierin wordt geopenbaard dat de Zoon van God mens werd voor de redding van de zondaars. De Heilige Louis-Marie nodigt ons uit om de bevoorrechte plek van de Allerheiligste Maagd Maria in de verschillende mysteries van het leven van Christus te overwegen. Bij de **menswording** heeft God de Vader zijn Eniggeboren Zoon door Maria aan de wereld gegeven. De Zoon van God werd mens voor ons heil, maar enkel in Maria en door Maria. God de Heilige Geest vormde Jezus Christus in Maria, maar pas nadat zij had ingestemd met wat haar door de Aartsengel Gabriël was aangekondigd. (vgl. DWG 16)

In de **mysteries van de verlossing** heeft God de Vader Maria in zijn vruchtbaarheid doen delen voor zover een louter schepsel daartoe in staat is. Zo gaf Hij haar het vermogen zijn Zoon voort te brengen en alle leden van zijn mystiek lichaam. God de Zoon is in haar maagdelijke schoot neergedaald als de Nieuwe Adam in zijn aards paradijs: Hij wilde er zich vreugdevol vermeien en in verborgenheid wonderen van genade verrichten. De mensgeworden God beleefde zijn vrijheid terwijl Hij zich gevangen wist in Maria's schoot; en Hij straalde zijn kracht uit, toen Hij zich door dit meisje liet dragen. (vgl. DWG 17)

Maria is aanwezig bij de menswording, bij de geboorte, bij de presentatie in de tempel, in de dertig jaar van verborgen leven en bij de dood van Jezus; zij zag Hem na zijn verrijzen uit de dood.

Foto: Sitiraka Rakotoarivelo (Unsplash)

Onze hele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig worden, ons met Hem verenigen en aan Hem toegewijd zijn. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest op Jezus Christus doet gelijken, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu er is geen schepsel te vinden dat zo volmaakt op Jezus Christus gelijkt als Maria, zodat ook geen enkele devotie een ziel meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd, zijn Heilige Moeder. (DWG 120)

- maandag 13 december -

H. Lucia, maagd en martelares

Vrede

"Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt op uit Jakob, een scepter rijst uit Israël." (Num 24)

Jakob, de jongste, was zwak van gestel, zacht en vredelievend van aard. Meestal bleef hij thuis om de genegeheid van zijn moeder Rebekka te winnen, want hij hield innig van haar. (DWG 191)

- dinsdag 14 december -

H. Johannes van het Kruis

Inkeer

"Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken." (Mt. 21, 31-32)

Wie mijn volging wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.

- woensdag 15 december -

Gerechtigheid

"Dauwt hemelen, uit den hoge en laat de wolken gerechtigheid regenen!" (Jes 45)

Die stad is de Allerheiligste Maagd, door de Heilige Geest Stad en Verblijf van God genoemd. Op het einde van de wereld zullen de zoekende mensen om haar heen dwalen, zij zullen zich bekeren en de Allerheiligste Maagd zal hun honger naar gerechtigheid verzadigen. (DWG 48)

- donderdag 16 december -

Vertrouwen

"Hij is het over wie geschreven staat; Zie, ik zend mijn bode voor u uit die de weg voor uw komst zal bereiden." (Lc. 7)

Er is nauwelijks een zondaar, al is hij nog zo verhard door het kwaad, die niet een klein vonkje vertrouwen in de Heilige Maagd Maria heeft bewaard. (DWG 9)

- vrijdag 17 december -

O Wijsheid van de Allerhoogste, alles bestuurt Gij met kracht en inzicht; kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.

Kracht

"Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem dragen mag, hem zijn de volken gehoorzaam." (Gen. 49)

De Heilige Monfort moedigt iedereen die zich toewijdt aan de Heilige Maagd aan om een bijzondere devotie te hebben voor het geheim van de Menswording. Deze devotie kan zich uiten in het dagelijks bidden van het Weesgegroet, het Angelus, het Kroontje, het Rozenkransgebed of het bidden van het Magnificat.

- zaterdag 18 december -

O Leider van het huis Israël, Mozes hebt Gij op de Sinai de Wet gegeven;

kom ons met uw sterke arm bevrijden.

Rechtschapenheid

"Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: "Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden." (Mt. 1)

MAGNIFICAT

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam! Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen; Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig; Zoals Hij de vadersen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

“Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft!”

zondag
19 december



“Indien wij het verdere leven van Jezus Christus aandachtiger beschouwen, valt het ons op dat Hij zijn reeks wonderen heeft willen beginnen door Maria. Op haar woord heeft Hij de Heilige Johannes geheiligd in de schoot van diens moeder, de Heilige Elisabeth, ... En op de bruiloft van Kana veranderde Hij, op haar nederig verzoek, water in wijn. Zo is Hij begonen en voortgegaan wonderen te doen door Maria. Zo zal Hij ook tot het einde der tijden wonderen blijven uitwerken door Maria.”

(De ware godsvrucht, 19)

Het evangelie van de vierde zondag van de advent zoomt in op het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Na de groet van Maria springt het kind van vreugde op in haar schoot en wordt Elisabeth vervuld van de H. Geest. Elisabeth noemt Maria de moeder van de Heer en prijst haar zalig omwille van haar geloof. De tweede lezing uit de brief aan de Hebreëen maakt ons duidelijk waarom Christus in de wereld komt: “Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen”, zegt Christus tot de Vader. “Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” (Hebr. 10, 5-10)

In de voorbije weken heeft deze kalender u willen uitnodigen om u te ontdoen van de wereldse geest, om de Heilige Maagd Maria en Christus beter te leren kennen. De komende dagen zijn een uitnodiging om door te dringen tot het Mariageheim, het geheim van de toewijding aan Maria, om door haar dienstknecht te worden volledig aan Christus toe te behoren.

Wat houdt deze toewijding aan Maria in?

Eerst en vooral **de grootheid van Maria** die het geloof ons leert **erkennen** en veel van haar gaan houden.

Na de Toewijding deze spiritualiteit beleven door al je uitwendige en inwendige werken **voor Maria, met Maria en in Maria te doen**. Bied dagelijks de vrucht van je werken aan, zodat zij die kan uitdelen aan wie zij wil, en zo schenk je ze aan Jezus. In andere woorden, geef de verdiensten van je gebeden en offers aan Maria, zodat zij ze aan haar Zoon kan aanbieden en naar wens kan uitdelen.

De ‘liefdeslaaf van Maria’, vertrouwend op haar moederlijke bescherming, **roept voortdurend haar bijstand aan**. Je kunt dit op vele manieren doen: bijvoorbeeld door het bidden van het Kroontje, het dragen van een medaille van Maria of het dragen van een ketting als teken van je ‘waardigheid als slaaf’, zoals zij zichzelf slaaf noemde in haar antwoord aan de engel: “Zie de dienstmaagd des Heren...” (Luk. 1,38)

Foto: Felix Mittermeier (Pexels)

"Het Weesgegroet is het mooiste gebed na het Onzevader. Geen huldeblijk is Maria méér welkom, want met deze woorden liet de Allerhoogste haar door een aartsengel zijn groeten overbrengen, om aldus haar genegenheid te winnen." (DWG 252)
"Het weesgegroet is een hemelse dauw die de ziel vruchtbaar maakt." (DWG 253)

- maandag 20 december -

O Sleutel van David, Gij opent de poorten van het hemelse rijk: kom en verlos wie geboeid en in duisternis gevangen zit.

Vrijheid

"Nu zei Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw Woord." (Lc. 1)

Wie deze devotie trouw beoefent, ontvangt een grote inwendige vrijheid, de vrijheid namelijk van de kinderen Gods. Omdat wij ons tot slaaf maken van Jezus Christus belooft de goede meester deze gevangenschap uit liefde door de ziel te bevrijden van angstvalligheid en slaafse vrees. Hij verruimt het hart met een vast vertrouwen op God die Hij ons als Vader leert beschouwen en wekt in ons een innige kinderlijke liefde. (DWG 169)

- dinsdag 21 december -

O Zon der gerechtigheid, weerglans van het eeuwige licht: kom hen verlichten die in duisternis zitten en in de schaduw van de dood.

Dankbaarheid

"Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe, komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot." (Lc. 1)

"Wij moeten DOOR MARIA handelen, in alles aan de allerheiligste Maagd gehoorzamen en ons helemaal door haar geest, die Gods Heilige Geest is, laten leiden." (DWG 258)



- vrijdag 24 december -

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

- woensdag 22 december -

O Koning der naties en hoeksteen van de Kerk kom, en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.

Heiligheid

"Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria: "Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam." (Gen. 49)

Wij moeten MET MARIA handelen, dat wil zeggen bij alles wat men doet Maria voor ogen houden als het ideale toonbeeld van alle deugden en volmaaktheid, door de Heilige Geest in een zuiver schepsel gevormd, om het naar ons beperkt vermogen na te volgen." (DWG 260)

- donderdag 23 december -

O Emmanuel, onze wetgever en koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.

Toewijding

Dit zegt de Heer: Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnen komen en ik zal maaltijd met hem houden, en hij met Mij." (Apok. 3)

Wij moeten IN MARIA handelen. De heilige Maagd is het ware aardse paradijs van de nieuwe Adam. De heilige Maagd is de Oosterpoort, waardoor de hogepriester Jezus Christus de wereld in- en uitgaat. Zij is het heiligdom van de godheid, de rustplaats van de Allerheiligste Drieëenheid, de troon van God, de stad Gods, het altaar, de tempel en de wereld van God. (vgl. DWG 261 -262)

Heer, Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in Hem, naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt.

Kerstavond is een mooi moment om onze toewijding uit te spreken of te vernieuwen door een persoonlijk gebed of door een bestaande formulering.

PROGRAMMA

29 november – 5 december 2021



	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Bijbellezing	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	De rots in de branding	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	Kerk in Nood	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Muziek	Muziek	Vivendo	Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA

6 – 12 december 2021



	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze Poëzie	Catechismus	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	Hagiografische lectuur	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Hagiografische lectuur
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land



20:00 De wereld van Radio Maria

18:15 Kathovisie

14:15 Vivendo

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15	Vivendo
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Kathovisie	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	De rots in de branding	20:00	Klassiekuur



13:00 Kruisweg

11:00 Talitakoem

10^{de} verjaardag van Radio Maria
15:00 Eucharistie

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Muziek	Bijbellezing	7:30	Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50	De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00	Eucharistie
Kruisweg	In gesprek met een religieuze	13:00	Het Inzicht
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	15:00 16:00	Eucharistie Verjaardagsspecial
De week van Radio Maria	Jeugdcatechese	17:30	Jeugdcatechese
Klassiekuur	Anno Domini	18:30	Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Religieuze Poëzie	20:00	Klassiekuur

Dagelijks op Radio Maria

6:00	Meditatie (Pater Jan Bots)
6:30	Lezingendienst
7:00	Angelus
7:02	Rozenkrans
8:30	Lauden
9:00	H. Mis (Zondag om 10u)
9:50	Catechismus
11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag
15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit de lezingendienst
16:30	Meditatie
17:00	Vespers
19u30	Rozenkrans
21:00	Het heiligenverhaal van de dag gevolgd door 'Het Woord spreekt' (behalve op zondag)
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
21:30	Catechismus
23:30	Rozenkrans

PROGRAMMA

13 – 19 december 2021



MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Mystieke lectuur	Verhalen van Sint-Jozef	De rots in de branding
13:00	Biddende Moeders	De leeswijzer	Kathovisie	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Vivendo	Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA

20 – 26 december 2021



MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG
7:30	Muziek	Muziek	Muziek	Muziek
7:45	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria	De ochtend bij Radio Maria
10:30	De Kerk leeft	Religieuze poëzie	Catechismus	De rots in de branding
13:00	Biddende moeders	Kerk in Nood	Anno Domini	Klassiekuur
14:15	Vivendo	Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	De wereld van Radio Maria
17:30	Radio Vaticaan	De wereld van Radio Maria	Talitakoem	Radio Vaticaan
18:15	In gesprek met een religieuze	Het Inzicht	De Kerk leeft	Kerk in Nood
20:00	Radio Maria telefoneert	De rots in de branding	Concert Lars Gerfen	Pelgrim in eigen land



20:00 De wereld van Radio Maria



16:00 Vonkje Vrede



13:00 Missio werkt

VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
Muziek	Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	Bijbellezing	8:50 De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	Talitakoem om 11:00	10:00 Eucharistie
Kruisweg	Het zorgportret	13:00 Missio werkt
Radio Vaticaan	Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
De week van Radio Maria	Adventsspecial ism CCV (vanaf 16u)	17:30 Jeugdcatechese
Klassiekuur	Adventsspecial (vervolg)	18:30 Pelgrim in eigen land
De wereld van Radio Maria	Mystieke lectuur	20:00 Klassiekuur



24:00 Middernachtmis



10:00 Eucharistie van KERSTMIS



20:00 Klassiekuur

VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
Muziek	7:30 Bijbellezing	7:30 Bijbellezing
De ochtend bij Radio Maria	8:50 De rots in de branding	8:50 De rots in de branding
Pelgrim in eigen land	10:00 Eucharistie 11:00 Talitakoem	10:00 Eucharistie
Kruisweg	13:00 In gesprek met een religieuze	13:00 Het Inzicht
Radio Vaticaan	14:15 Radio Maria telefoneert	14:15 Vivendo
De week van Radio Maria	17:30 Jeugdcatechese	17:30 Jeugdcatechese
Klassiekuur	18:30 Anno Domini	18:30 Pelgrim in eigen land
Kerstmis special	20:00 Religieuze Poëzie	20:00 Klassiekuur

Catechismus

2/12 Adam en Eva
door Vader Bernard

3-4 & 6/12
Ruth - Profeet Elia - Jozef
door Zuster Greta

7/12 Joachim en Anna
door Zuster Annelies

8/12 Maria Onbevlekt
Ontvangen
door Mgr. Jan De Bie

9-10/12 Johannes de Doper
door Broeder Alexander
Simeon
door Broeder Dirk

11/12 Maria, de
gehoorzame
door E.H. Van der Linden

13-14/12 Sint-Jozef
door Broeder Robert

14/12 Maria
door Vader Bernard

16/12 God spreekt met
kracht
door E.H. Van der Linden

17-23/12 O-Antifonen
door E.H. Jan Philippe

24-25/12 Kerstavond
Kerstmis
door Mgr. Koen Vanhoutte

27/12 Het Woord is mens
geworden
door E.H. Van der Linden

28-31/12 Vanuit het
kerstgebeuren
door Pater Jan Meeuws

RADIO MARIA

Jubeljaar

Eén van hart

samen met Maria

zondag 12 december

10^{de} VERJAARDAG

15:00u: Plechtige eucharistieviering
in de kapel van de studio's van
Radio Maria
gevolgd door een receptie

Iedereen is van harte welkom!

vrijdag 29 april - zondag 1 mei
GEZINSWEEKEND

samen met de Gemeenschap Moeder van Vrede

dinsdag 31 mei

BEDEVAART naar Banneux

Plechtige afsluiting van het jubeljaar
met toewijding van de bedevaarders
en Radio Maria aan Onze-Lieve-Vrouw



RADIO MARIA
Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven
016 41 47 47



Meer info: ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ www.radiomaria.be