

PORTA FIDEI



Opstaan om U te loven



H. Benedictus
van Nursia
p. 6



Luisteraar in de
kijker
p. 9

Overzicht
van de
programma's

p. 10 - 11



Christelijke
muziek
p. 16

EDITORIAAL



LITURGISCHE KALENDER JULI



- 1 H. Rumoldus, b. en mrt.
- 3 H. Apostel Thomas
- 4 **VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**
(H. Elisabeth van Portugal)
- 5 H. Antonius Maria Zaccaria, pr.
- 6 H. Maria Goretti, mgd en mrt.
- 8 HH. Landrada en Amelberga
- 9 HH. Martelaren van Gorcum
- 10 H. Maria Amandina en gezellen
- 11 **VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**
(H. Benedictus, abt)
- 13 H. Henricus
- 14 H. Camillus de Lellis, pr.
- 15 H. Bonaventura, b. en krkl.
- 16 O.-L.-Vrouw van de berg Karmel
- 17 H. Fredegandus, abt
- 18 **ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**
- 20 H. Apollinaris, b. en mrt.
- 21 H. Laurentius van Brindisi, pr. en krkl.
- 22 H. Maria Magdalena
- 23 H. Birgitta, klg.
- 24 H. Charbel Makhlof, pr.
- 25 **ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR**
(H. Apostel Jakobus)
- 26 HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
- 27 H. Christiana, mgd.
- 29 H. Marta
- 30 H. Petrus Chrysologus, b. en krkl.
- 31 H. Ignatius van Loyola, pr.

LITURGISCHE KALENDER AUGUSTUS



- 1 **ACHTTIENDE ZONDAG door het jaar**
(H. Alfonsus Maria de Liguori)
- 2 H. Petrus Julianus Eymard
- 4 H. Johannes Maria Vianney, pr.
- 5 Kerkwijdingsfeest van de basiliek 'Maria de Meerdere'
- 6 **Feest van de Gedaanteverandering van de Heer**
- 7 H. Juliana van Cornillon
- 8 **NEGENTIENDE ZONDAG door het jaar**
(H. Dominicus, pr.)
- 9 H. Theresa Benedicta van het Kruis
- 10 H. Laurentius, martelaar
- 11 H. Clara, maagd
- 12 H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterling
- 13 HH. Pontianus en Hippolytus
- 14 H. Maximiliaan Kolbe
- 15 **Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming**
- 16 H. Stefanus van Hongarije
- 19 H. Johannes Eudes
- 20 Bernardus van Clairvaux
- 21 H. Pius X
- 22 **EENENTWINTIGSTE ZONDAG door het jaar**
(H. Maria Koningin)
- 23 H. Rosa van Lima
- 24 H. Bartholomeüs, apostel
- 25 H. Jozef Calasanz
- 27 H. Monica
- 28 H. Augustinus
- 29 **EENENTWINTIGSTE ZONDAG door het jaar**
(Marteldood van de H. Johannes de Doper)
- 31 Maria, moeder en middelares van genade

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:

Joris Abts, Kevin Colle, Jos Decock, Marianne Hubin, pr. Karlo Tyberghien, Philip Van der Sande.

Foto's:
Redactie

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47



Beste vrienden van Radio Maria,

De zomermaanden zijn weer aangebroken. Zij geven ons misschien de mogelijkheid om eens echt uit te rusten. Niet om er lui door te worden, maar wel om onze geest gezond te houden. Dit geldt natuurlijk enkel als we uitrusten in God. Hij die ons stuurt naar het goede, naar het essentiële. Laten we dus niet nalaten veel tijd vrij te maken voor de Heer. Radio Maria zal ieder van jullie daar heel graag bij helpen. Ook tijdens deze maanden tekent Radio Maria present om via haar programma's iedereen dichter te brengen bij God.

Velen van onze luisteraars zijn vaste luisteraars en toch verbaast het ons telkens weer hoe Radio Maria vaak die personen

raakt die het op een onbewust moment nodig hebben. Daarom nodig ik iedereen uit om vaak over onze radio te spreken bij jullie familie, vrienden en kennissen. Door jullie reclame en promotie kan de familie die wij vormen telkens weer groeien, en daardoor kan het Evangelie terug meer een plaats ontvangen in de harten van de mensen.

Ik dank jullie allen voor jullie steun en gebed. Moge de Heilige Maagd Maria jullie allen beschermen onder haar moederlijke mantel en ons allen leren uit te rusten bij God die onze vermoeidheid kan wegnemen en ons kan vernieuwen door zijn Heilige Geest.

Jullie zeer genegen in Jezus en Maria +

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



DE WERELD GENEZEN

We weten dat de liefde gezinnen en vriendschappen vruchtbaar maakt. Het is echter goed eraan te herinneren dat zij ook de sociale, culturele, economische en politieke relaties vruchtbaar maakt. Zo zijn we bekwaam om een “beschaving van de liefde” op te bouwen, zoals de Heilige Paulus VI graag zegde en, in zijn spoor, ook de Heilige Johannes Paulus II. Zonder deze inspiratie heeft een cultuur van egoïsme, van onverschilligheid en van uitsluiting de bovenhand. Dat wil zeggen: uitsluiten wie ik niet graag mag, wie ik niet kan beminnen of hen die mij nutteloos lijken in de huidige maatschappij. Vandaag heeft mij, bij het binnenkomen, een echtpaar gezegd: “Bid voor ons want we hebben een gehandicapt kind”. Ik vroeg: “Hoe oud is het?” Zo oud – En wat doen jullie? Wij begeleiden het en helpen het. Heel het leven van deze ouders voor dat gehandicapte kind. Dat is liefde. Vijanden, politieke tegenstrevers beschouwen wij als politieke en sociale gehandicapten. Dat lijken ze. Maar alleen God weet of ze het ook zijn. Wij moeten ze beminnen, wij moeten in gesprek gaan, we moeten deze beschaving van de liefde opbouwen, een politieke, sociale beschaving van eenheid van heel de mensheid. Dit alles is het tegengestelde van oorlogen, verdeeldheden, na-ijver, ook van ruzie in het gezin. Omvattende liefde is sociaal, is gezinsvriendelijk, is politiek: die liefde doordringt alles!

tegen begint met de liefde, met het delen van de liefde, met vergeving, die bereikt liefde en vergeving voor allen.

Daarentegen, als de oplossingen van de pandemie de sporen dragen van egoïsme, zij het van individuen, ondernemingen of staten, zal men misschien wel afraken van het coronavirus maar zeker niet van de menselijke en sociale crisis die het virus zichtbaar heeft gemaakt en verergerd. Laten we ons dus hoeden voor het bouwen op zand! Om een gezonde, omvattende, rechtvaardige en vreedzame maatschappij op te bouwen, moeten we bouwen op de rots van het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn is een rots. Het is een opdracht voor ons allen, niet slechts voor enkele specialisten. De Heilige Tomas van Aquino zei dat het bevorderen van het algemeen welzijn een plicht van rechtvaardigheid is die voor elke burger geldt. Elke burger is verantwoordelijk voor het algemeen welzijn. En voor de christenen is het ook een zending. Zoals de Heilige Ignatius van Loyola leert, is het richten van onze dagelijkse inspanningen op het algemeen welzijn een wijze om de glorie van God te ontvangen en te verspreiden.

Spijtig genoeg heeft de politiek vaak geen goede naam. We weten waarom. Dit wil echter niet zeggen dat alle politici slecht zijn. Neen, dat wil ik niet gezegd hebben. Ik zeg slechts dat de politiek spijtig genoeg vaak geen goede naam heeft. Men moet zich bij deze negatieve situatie niet neerleggen, maar erop reageren door met feiten te bewijzen dat een goede politiek mogelijk is, meer nog, dat het een plicht is. Een goede politiek stelt de menselijke persoon en het algemeen welzijn centraal. Wanneer men de geschiedenis van de mensheid erop naleest dan treft men veel heilige politici aan die deze weg bewandelden. En dat is mogelijk in de mate dat elke burger en in het bijzonder wie sociale en politieke taken en opdrachten opneemt, het eigen handelen baseert op ethische beginselen en het bezielt met sociale en politieke liefde. De christenen, in het bijzonder de leken-gelovigen, zijn geroepen het goede voorbeeld te geven. En zij kunnen dat doen dankzij de deugd van naastenliefde en door de daarin besloten sociale dimensie te cultiveren.

Het wordt dus tijd onze sociale liefde te doen groeien – ik wil dit onderlijnen: onze sociale liefde – door allen, vertrekkend van onze kleinheid, bij te dragen. Het algemeen welzijn vraagt de deelname van allen. Als iedereen van het zijne inbrengt en niemand wordt uitgesloten, zullen we bekwaam zijn goede verhoudingen te doen opleven op het vlak van de gemeenschap, nationaal, internationaal en ook in overeenstemming met het milieu. Zo zal in onze daden, ook de meest nederige, iets zichtbaar worden van het beeld van God dat wij in ons dragen, want God is Triniteit, God is liefde. Dat is de mooiste beschrijving van God in de Bijbel. De apostel Johannes, die Jezus zeer beminde, geeft ze ons: God is liefde. Met zijn hulp kunnen we de wereld genezen door allen samen te werken aan het algemeen welzijn, niet slechts voor het eigen goed, maar voor het gemeenschappelijk goed van allen.

Paus Franciscus vervolgde op 9 september 2020 tijdens de generale audiëntie op de binnenplaats van de Cortile di San Damaso de catechesereeks over de sociale leer van de Katholieke Kerk.

De paus reikt de sociale leer van de Kerk aan als inspiratiebron ter overwinning van de coronacrisis.

© 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC

Dierbare broeders en zusters, goeden dag!

De crisis die we nu meemaken omwille van de pandemie, treft allen. We kunnen er beter uitkomen als we allen samen zoeken naar het algemeen welzijn. Anders zullen we er slechter uitkomen. Spijtig genoeg maken we de opbloei mee van partijdige belangen. Bijvoorbeeld, er zijn er die zich mogelijke oplossingen, zoals de vaccins, willen toe-eigenen om ze dan aan anderen te verkopen. Enkel misbruiken de situatie om verdeeldheid te zaaien en zo economische of politieke voordelen te bereiken door conflicten uit te lokken of te verergeren. Sommigen hebben geen belangstelling voor het lijden van de anderen, ze gaan eraan voorbij en vervolgen hun weg. Dat zijn de volgelingen van Pontius Pilatus. Ze wassen hun handen in onschuld.

Het christelijk antwoord op de pandemie en op de socio-economische crisis die eruit volgt, steunt op de liefde, op de eerste plaats de liefde tot God die ons altijd voorafgaat. Hij bemint ons als eerste. Hij gaat ons steeds vooraf in de liefde en in de oplossingen. Hij bemint ons onvoorwaardelijk. Wanneer we ingaan op deze goddelijke liefde, kunnen we op gelijkaardige wijze antwoorden. Ik bemin niet slechts wie mij bemint: mijn

gezin, mijn vrienden, mijn groep, maar ook hen die mij niet beminnen. Ik bemin ook hen die mij niet kennen, ik bemin ook de vreemdelingen en zelfs hen die mij doen lijden of die ik als vijanden beschouw. Dat is christelijke wijsheid. Dat is de houding van Jezus. En de hoogste vorm van heiligheid is, om het zo te zeggen, de vijanden beminnen. En dat is niet makkelijk. Voorzeker, allen beminnen, inbegrepen de vijanden, is moeilijk. Ik zou zeggen dat het een kunst is. Een kunst echter die men kan aanleren en verbeteren. Ware liefde, die ons vruchtbaar en vrij maakt, is altijd ruim en omvattend. Dergelijke liefde zorgt, geneest en doet goed. Een liefkozing doet vaak meer goed dan veel argumenten. Een liefkozing van vergeving en niet de vele argumenten om je te verdedigen. Het is de omvattende liefde die geneest.

Met andere woorden, de liefde beperkt zich niet tot relaties van twee of drie personen, of tot de vrienden of het gezin. Ze gaat verder. Ze omvat ook burgerlijke en politieke verhoudingen met inbegrip van de verhouding tot de natuur. Omdat wij sociale en politieke wezens zijn, is een van de hoogste vormen van liefde precies de sociale en politieke liefde. Zij is beslissend voor de menselijke ontwikkeling en voor de aanpak van elke soort crisis.

Het coronavirus maakt ons duidelijk dat het ware goed voor elkeen een gemeenschappelijk goed is, niet slechts individueel. En omgekeerd, het gemeenschappelijk goed is het ware goed voor de mens. Als iemand alleen het eigen goed zoekt, is men een egoïst. Daarentegen is een mens meer mens wanneer het persoonlijk goed openmaakt voor allen, wanneer het deelt. Gezondheid is, naast een individueel, ook een publiek goed. Een gezonde maatschappij draagt zorg voor de gezondheid van allen.

Een virus dat geen hinderpalen, grenzen of culturele en politieke onderscheidingen kent, moet bestreden worden met een liefde zonder hinderpalen, grenzen of onderscheidingen. Deze liefde kan sociale structuren voortbrengen die ons aansporen eerder te delen dan te wedijveren. Structuren die ons bekwaam maken de meest kwetsbare medemensen op te nemen en ze niet uit te sluiten. Structuren die ons meer helpen het goede van onze menselijke natuur te vertolken dan het slechte. Ware liefde kent de cultuur van de uitsluiting niet, weet niet wat dat is. Immers, wanneer we beminnen en creativiteit voortbrengen, wanneer we vertrouwen en solidariteit opwekken dan is het daar dat concrete initiatieven ontstaan met het oog op het algemeen welzijn.

En dat is van toepassing zowel op het niveau van de kleine en grote gemeenschappen als internationaal. Wat gedaan wordt in het gezin, in de wijk, wat men doet in het dorp, in de grootstad of internationaal, het is steeds hetzelfde: het is hetzelfde zaad dat groeit en vruchten voortbrengt. Wie in het gezin, in de wijk begint met na-ijver, met strijd, krijgt uiteindelijk “oorlog”. Wie daaren-





Opstaan om God te loven De heilige Benedictus van Nursia

pr. J. Hermans

“Niet over alles wat hij deed, heb ik inlichtingen ontvangen. Maar het weinige dat ik vertel, heb ik uit de mond van vier van zijn leerlingen”. Aan het woord is paus Gregorius de Grote (590-604) en hij vertelt over Benedictus in zijn boek “Dialogen”, geschreven in 593, zo’n kleine vijftig jaar na de dood van de stichter van de grote beschouwende orde van het Westen.

Op 11 juli gedenkt de Kerk de heilige Benedictus. Hij wordt algemeen beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk. Hij is vooral bekend vanwege de regel van Benedictus die een belangrijk uitgangspunt is geworden voor het kloosterleven. In 1964 verklaarde paus Paulus VI Benedictus tot patroonheilige van heel Europa.

Benedictus werd omstreeks 480 geboren te Nursia in Umbrië, gaat studeren in Rome, maar in deze stad waarin een leven dat aan het aardse gehecht was, hoogtij vierde, besluit Benedictus een onthecht leven te gaan leiden in de verlatenheid. „Hij trok zich terug: wetend onwetend en ongeletterd uit wijsheid”. En zo kwam hij zo’n veertig mijl van Rome verwijderd aan in Subiaco, waar hij zijn intrek nam in een enge grot. Daar bleef hij drie jaar. Een monnik, Romanus, bracht hem op vaste dagen wat voedsel, dat hij aan een lang touw bevestigd vanaf de spits van de rots naar beneden liet zakken tot bij de grot in de rotswand, waar Benedictus woonde. Wie geheel op God vertrouwt, komt niets tekort.

Zo leefde Benedictus: na de woelige drukte van Rome de volstreekte eenzaamheid en stilte; na de goddeloze

wereld de van God vervulde eenzaamheid. **Zonder besef van de tijd zijn oog gericht op de eeuwigheid, in gebed en boete uitzierend naar de dag van de Heer.** Paus Gregorius verhaalt, hoe Benedictus in zijn verlatenheid met Pasen bezoek kreeg van een priester, die door een goddelijke ingeving Benedictus opzocht om hem te doen delen in het feestelijke paasmaal: “In de steile bergravijnen, langs de holle hellingen, in de diepten van het terrein zocht hij de man Gods en vond hem tenslotte, verborgen in zijn grot. Na samen te hebben gebeden gingen zij, onder het uitspreken van de lofprijzing aan de Almachtige Heer, bijeen zitten en spraken zij tot beider voldoening over hun ‘leven’; de priester, die op bezoek was gekomen, zei daarna: “Komt, laten wij gaan eten, want vandaag is het Pasen”. De man Gods ant-

woordde: “Dat het Pasen is, begrijp ik eerst nu, omdat ik u heb mogen ontmoeten”. Veraf als hij was van de mensen, wist hij niet, dat die dag het hoogtij van Pasen was. Maar de priester verzekerde hem opnieuw: “Het is werkelijk vandaag Pasen, de verrijzenis van de Heer; nu te vasten past u allermint, immers ik ben toch ook juist hier naar toe gestuurd om met u de gaven van de Almachtige Heer te nuttigen.” Zo hielden zij dus, de Heer prijzend, samen maaltijd”.

De Heer prijzen: dat werd steeds duidelijker het levensideaal van Benedictus. In stilte Gods lof zingen.

Maar ook al was hij bijna steeds alleen, de duivel wilde hem niet met rust laten. Hij bestookte Benedictus met vleselijke bekingen om de goddelijke eenzaamheid te ruilen voor menselijke gemeenschap. Benedictus greep krachtadig in en ontmantelde de beking: hij trok zijn kleding uit en wierp zich naakt in de stekende doorns en prikkelende brandnetels. Zo overwon hij de zonde, door de brand te wisselen”, aldus paus Gregorius.

De heilige levenswandel van Benedictus in alle teruggetrokkenheid kon natuurlijk niet onttrokken blijven aan het oog van de wereld. Uiteindelijk imponeert bescheidenheid altijd meer dan bravuur. En dan wil men de kluisenaar als bijzonder man weghalen uit de eenzaamheid... Toen in een naburig klooster de vader abt gestorven was, werd zolang aandrang uitgeoefend op Benedictus om leider van die broeders te worden, totdat Benedictus bij hen kwam. Wie leeft er niet graag in de nabijheid van een heilige. Maar heiligen worden alleen maar geduld, als ze zwijgen. Toen Benedictus strikt vasthield aan de eerbiediging van de leefregel en door woord en daad de broeders opriep tot bekering, wil-

den dezelfde die Benedictus met zoveel aandrang naar zich toe hadden gehaald, zich nu het liefst zo vlug mogelijk van hem ontdoen. „Zij werden het onderling eens en deden gif in zijn wijn. Toen hun vader Benedictus aan tafel zat, boden zij hem naar kloosterlijk gebruik de glazen beker met dieodelijke drank ter zegening aan. Hij strekte zijn hand uit en maakte er het kruisteken over en door dat teken brak hij de beker: het glas viel in scherven”. Benedictus keerde terug naar de eenzaamheid. Maar niet definitief. In een bestaande leefgemeenschap zijn levenswijze en levenswijsheid binnenbrengen was mislukt. Benedictus zou nu zelf kloosters gaan stichten: twaalf kloostertjes bouwde hij en naar elk daarvan zond hij twaalf monniken en over elk afzonderlijk stelde hij een vader, een abt, aan. Ook nam hij enkelen op in zijn grot in Subiaco. In 529 trok Benedictus met een aantal gezellen weg uit Subiaco en reisde zuidwaarts tot Monte Cassino. Daar was een hoge berg met een heidense Apollo-tempel. Benedictus sloeg het godenbeeld in stukken, wierp het altaar omver en op de plaats van de Apollo-tempel liet hij een bidkapel bouwen; hij stichtte er een nieuw klooster met geen ander doel dan ook daar voortdurend Gods lof te zingen en Hem te prijzen.

Lofprijzing van God: dat was het levensideaal van Benedictus. En opnieuw bleek dat velen zich met hem daartoe aangetrokken voelden. **Benedictus zag in, dat zijn kloostergemeenschappen om een leefregel vroegen, waarin het gebed van lofprijzing en dankzegging centraal stond. Zo schreef hij vanuit de Schrift, de traditie en de eigen geestelijke ervaring een leefregel voor monniken.** Hierin geeft hij in 73 hoofdstukken het stramien voor het kloosterleven. Hoewel hij geen

De afzonderlijke elementen van het eucharistisch gebed

In iedere eucharistieviering wordt vooruitgegrepen op het hemels paasfeest en wordt het sterven en verrijzen van Christus uit de dood herdacht. Dit gebeurt in een groot gebed van lofprijzing en dankzegging. Aan het begin van het eucharistisch gebed worden de gelovigen uitgenodigd om hun hart te verheffen tot God. Daarbij heft de priester zijn handen ten hemel. Staande, hart en handen geheven, wordt God geloofd en geprezen om zijn grootheid en goedheid, en vooral om zijn Zoon Jezus Christus. Het eerste gedeelte van het eucharistisch gebed is een uitnodiging om ons hart tot God te verheffen en hem te verheerlijken en te danken, in een herdenken van zijn grote heilsdaden. Zoals Benedictus steeds in het getijdengebed Gods lof heeft gezongen, en zoals hij zichzelf bij het altaar met het Lichaam en Bloed van Christus offerde aan God, zo zingt de Kerk in het eucharistisch gebed Gods lof uit, een lof die vooral doorklinkt in de prelatie en buiten de eucharistie in het getijdengebed.

Opstaan om God te loven. Benedictus, de vader van het westerse monnikendom en de patroon van Europa, heeft heel zijn leven lang tot in zijn dood bij het altaar laten zien, wat dat betekent.



hoofdstuk aan de eucharistie wijdt, zelfs geen paragraaf, vermeldt hij de eucharistie wel meermaals. Des te meer plaats ruimt Benedictus echter in voor die gebedselementen, die - om met een recent kerkelijk document te spreken - grondelementen van de eucharistie (lof en dank, gedachtenis van heilsmysterie, smeekgebed en vooruitvieren van de hemelse heerlijkheid) over de verschillende uren van de dag verdeeld zijn, namelijk het goddelijk officie ofwel getijdengebed. **Over het 'Werk Gods', het getijdengebed, spreekt hij vanaf hoofdstuk 8 tot en met 20 en verder nog in afzonderlijke hoofdstukken. Hiermee is Benedictus de grondlegger voor de ordening van het getijdengebed in het Westen geworden.**

God lofprijzen in gebed: daarvoor kwamen de monniken meermaals per dag samen. En ook 's nachts. Alles achterlaten - handenarbeid, nachtrust - en opstaan om God te loven en te prijzen. Opstaan om de handen ten hemel te heffen in gebed en aanroeping van God. „Laat ons dan opstaan, gewekt door het woord der H. Schrift, die spreekt: 'Het is tijd dat wij opstaan uit de slaap'. De ogen geopend voor het goddelijk licht en de oren getroffen door Gods stem, moeten wij luisteren naar hetgeen zij ons dagelijks toeroept en vermaant: 'Als gij vandaag zijn stem verneemt, wilt dan uw hart niet ongevoelig maken,' aldus Benedictus in de voorrede van zijn regel.

Opstaan en het hart tot God verheffen: daar gaat het Benedictus om. Dag en nacht God loven en prijzen.

Gregorius verhaalt in zijn levensbeschrijving van Benedictus weliswaar niets over de regel van Benedictus voor monniken, maar schildert in het op-een-na-laatste hoofdstuk



op sobere en tevens aangrijpende wijze, hoezeer het opstaan om God in gebed te loven en te danken de samenvatting van het hele leven van deze heilige was: "Zes dagen voor zijn verscheiden liet hij zijn graf openen. Kort daarna overviel hem de koorts, een heftige, gloeiende, slopende koorts: iedere dag werd hij zwakker. De zesde dag liet hij zich door zijn leerlingen naar de kapel dragen; daar wapende hij zich voor zijn heengaan door het Lichaam en Bloed des Heren te ontvangen; en, zijn krachteloze leden op de handen van zijn discipelen overeind houdend, stond hij daar, met ten hemel opgeheven handen; en, midden in de woorden van zijn gebed, ademde hij zijn laatste zucht uit."

Zo stierf Benedictus, op 21 maart 547. Ofschoon hij te zwak was om zelf naar de kapel te gaan, wilde hij staande, de handen ten hemel geheven, bid-dend tot God sterven. En met de lofprijzing van God op zijn lippen gaf hij de geest in de houding van de verrezen Heer. Opstaan om God te loven, om het hart en de handen te verheffen tot God. 'Dicht bij het altaar van de Heer. Om voor eeuwig in de hemel Gods lof te zingen; om te naderen tot het hemelse Paasmaal.

Een katholieke stem bij u thuis!



RADIO MARIA

Luisteraar in de kijker

Diaken Marcel Marteau

Marcel Marteau is luisteraar van Radio Maria. Hij getuigt over zijn leven als koster, over zijn diakenwijding en zijn leven volledig in dienstbaarheid toegewijd aan zijn parochiekerk, de jeugd en de mensen met wie hij heeft samengeleefd. Het volledige getuigenis kon u beluisteren tijdens de uitzending van Radio Maria telefoneert op 8 juni.



Ik ben al diaken sinds 1957. Diakens hadden op dat moment nog geen naam. De secretaris van de toenmalige kardinaal Suenens belde mij op met de vraag om naar het bisdom te komen. De kardinaal had mij uitgenodigd. Ik was altijd bezig voor de parochie, voor de jeugd, voor de kampen. De kardinaal vroeg me om onmiddellijk te komen. Tijdens het gesprek vroeg de kardinaal of ik geen idee had voor een mogelijke naam voor mensen die zoals ik werkzaam waren in de kerk en hiervoor een wijding zouden ontvangen. Ik stelde 'diaken' voor omdat dit de wijding was in aanloop van het priesterschap. Ik heb na het

gesprek onmiddellijk de diakenwijding ontvangen in het bisschopshuis door zalving van het hoofd en de handen. Ik kreeg de toestemming om het evangelie te verkondigen, de communie uit te delen en het tabernakel te openen. Op dat ogenblik mocht men als koster het tabernakel niet openen om bijvoorbeeld te controleren of er nog voldoende hosties waren. Van jongs af aan ging ik iedere dag naar de eucharistie. Het is mijn dagelijkse bron van geestelijke 'vitamines'. Mijn ouders waren ook zeer godsdienstig. Van mij zit het erin vanaf mijn geboorte. Ik heb geworsteld met de gedachte om priester te worden. Maar het werk dat ik deed als leek lag me nauw aan het hart. Ieder jaar was ik twintig dagen op kamp met de jeugd. Samen met mensen van de parochie hebben we een koor opgericht dat zong in de kerk van de abdij van 't Park te Heverlee en dat enige bekendheid heeft gehad. De dienst aan de parochie en ook de dienstbaarheid thuis is altijd de invulling van mijn leven gebleven. Ik heb altijd een speciale band gehad met mijn moeder. Ik heb mijn moeder mogen verzorgen tot op het moment van haar heengaan. Ik had haar 's middags in haar bed gelegd. We hadden nog plezier gemaakt, ik heb altijd veel humor gehad. Ze is in haar slaap overleden. Ik kan beter overleven zonder eten of drinken dan zonder gebed. Gebed gaat nooit verloren. Ik begin om half zeven met mijn persoonlijke gebeden. Vanaf zeven uur bid ik samen met Radio Maria: het angelus, de rozenkrans, de eucharistie... Tijdens de dag blijft Radio Maria opstaan.

Heel vaak ben ik naar Banneux geweest en ook verschillende keren naar Lourdes. Ik werd uit de duizenden bedevaarders gekozen om een tientje voor te bidden en de mis te dienen bij de grot. Ik heb me altijd afgevraagd waarom. Ik heb altijd een grote liefde gehad voor Onze-Lieve-Vrouw. Ze

(vervolg p. 12)

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus

Christus te verkondigen in heel ons land?

Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Luister naar  via de digitale radio  via **telenet** kanaal 912 of online op www.radiomaria.be

06:00	Meditatie (Pater Jan Bots)
06:30	Lezingendienst
07:00	Angelus
07:02	Rozenkrans
07:30	Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag & zondag)
07:45	De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)
08:30	Lauden
09:00	H. Mis op zondag om 10u voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
09:50	Catechismus behalve op woensdag (Radio Vaticaan 'LIVE') en op zondag (H. Mis)

10:30		
	Maandag	De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
	Dinsdag	Mystieke Lectuur (E. H. Paul Verstuyft)
	Woensdag	Verhalen van Sint-Jozef
	Donderdag	De rots in de branding (Jos Decock)
	Vrijdag	Herhaling van donderdag 20u
	Zaterdag	11:00: Catechese voor de jeugd*

11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag

13:00		
	Maandag	Biddende Moeders
	Dinsdag	1e: In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove) 2e: De Leeswijzer (Kevin Colle) 3e: Kerk in nood 4e: Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
	Woensdag	1e en 3e: Kathovisie (Marianne Hubin) 2e en 4e: De wereld van Radio Maria (Marianne Hubin)
	Donderdag	Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
	Vrijdag	Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)
	Zaterdag	Herhaling van maandag 18u15
	Zondag	Herhaling van dinsdag 18u15

14:15		
	Maandag	Vivendo (Marianne Hubin)
	Dinsdag	Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)
	Woensdag	Langs de blauwe Donau (Jos Decock)
	Donderdag	1e en 3e: De Kerkvaders (Nele Uytterhoeven) 2e en 4e: Het archief (Kevin Colle)
	Vrijdag	Vivendo*
	Zaterdag	Langs de blauwe Donau*
	Zondag	Radio Maria telefoneert*

* Herhaling van eerder uitgezonden programma

15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit Lezingendienst
16:30	Meditatie* (Pater Jan Bots)
17:00	Vespers

17:30		
	Maandag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Dinsdag	Radio Vaticaan*
	Woensdag	Catechese voor de jeugd
	Donderdag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Vrijdag	De week van Radio Maria (Kevin Colle)
	Zaterdag	Radio Vaticaan*
	Zondag	De week van Radio Maria*

18:00	Angelus
--------------	----------------

18:15		
	Maandag	1e en 3e: In gesprek met een religieuze (Patrick Vandenhove) 2e en 4e: Het zorgportret (Joris Abts)
	Dinsdag	1e en 3e: Het inzicht (Marleen Caers) 2e en 4e: Missio werkt (Missio)
	Woensdag	De Kerk leeft* (18u30)
	Donderdag	Herhaling van dinsdag 13u
	Vrijdag	Klassiekuur*
	Zaterdag	Herhaling van woensdag 13u
	Zondag	Herhaling van donderdag 20u

19:30	Rozenkrans
--------------	-------------------

20:00		
	Maandag	Gebed met Sant'Egidio
	Dinsdag	De rots in de branding*
	Woensdag	Gebed met Sant'Egidio
	Donderdag	1e week: Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden) 2e week: Openbaring (Diane Kets) 3e week: Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft) 4e week: Hagiografische Lectuur (Martine d'Hollander)
	Vrijdag	Gebed met Sant'Egidio
	Zaterdag	Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft)*
	Zondag	Klassiekuur*

21:00	(Behalve op zondag)
	Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door 'Het Woord Spreekt' *
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
22:35	Catechismus* (maandag tot zaterdag) Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
23:30	Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.



kunnen me alles afpakken, mijn gezondheid... maar mijn geloof kunnen ze mij niet afpakken. Als ik 's nachts wakker lig bid ik. Bidden is het belangrijkste in mijn leven! Ook goed zijn en goed doen. Als ik iemand kan helpen ga ik dat niet uitstellen. Ik bid voor het einde van de coronabesmetting. Ik zeg dan tot Jezus op het kruis: "Heer, Gij zijt de meester!" Wie God bezit komt niets te kort.

Ik heb een zware hersenbloeding gehad. Mijn rechterkant was volledig verlamd. Toch kon ik het niet nalaten om te bidden. Het geloof is bij mij spontaan beginnen groeien. Het zaadje heb ik bij mijn doopsel ontvangen. Als kind stonden we 's morgens vroeg op om de eucharistie van zeven uur te gaan dienen in de abdij. Daarna liepen we vlug naar huis om op tijd te zijn voor school.

Ik heb een speciale devotie voor pater Pio, voor pater Damiaan en Moeder Teresa. Ik bid iedere dag tot deze heiligen. Mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen, maar ik heb het geluk dat ik nog een goed verstand heb. Stappen lukt enkel nog met een rollator. Mijn ruggenwervel is volledig verpulverd. Er schiet weinig van over. Ik kan niet meer geopereerd worden omdat mijn hart te zwak is. Ik heb diabetes en ik ben een zware longpatiënt. Ik moet 's nachts leven met zuurstof. De laatste maanden was ik onafgebroken op mijn kamer. Ik kwam niet meer buiten. Ik vermijd om veel pijnstillers te nemen. De Heer Jezus heeft voor ons zoveel geleden, waarom zou ik dan mijn kruis weigeren?

Ik kan niet zonder Radio Maria. Ik kan niet zonder bidden. Mijn radio-toestel heb ik vastgemaakt aan mijn rollator. Het gaat overal met me mee naar waar ik ga.

→ www.radiomaria.be/radio-maria-telefoneert

LUISTERAARS AAN HET WOORD

Ik las in het laatste nummer van Porta Fidei een boeiend getuigenis van luisteraarster Francine. Ik ben leerkracht secundair onderwijs en zou dit getuigenis graag gebruiken in mijn examen (dat o.a. gaat over de zin van geloven). Daarom had ik graag toestemming gevraagd om dit artikel te gebruiken in het examen.

e-mailbericht van Sam



Al wie zijn verhaal en dagboek gehoord heeft kan niet anders dan geraakt zijn en ontroerd. Dank aan Radio Maria voor deze luisterervaring om nooit te vergeten. We zullen veel voor hem bidden. Bewonderenswaardig. Om stil te worden. Dank jullie allen.

Reactie van Katy op de uitzending over het leven van Jacques Fesch



Beste, Uiteindelijk schrijf ik u eens hoe mooi, heel mooi, hoe prachtig je ons steeds uw programma brengt. Ik wil dan noteren ... luisteren .. doorsturen ... een en al gretigheid overmeestert me. DANK U.

Reactie van Ilse op een uitzending van 'Rijkdom van het geloof'

JUBELJAAR RADIO MARIA

12 SEPTEMBER 2021 – 31 MEI 2022



BLIJDSCHAP OM GODS GOEDHEID EN NABIJHEID

Philippe Van der Sande

Ja, we jubelen het uit en danken God om zijn goedheid en nabijheid. Dit Jubeljaar is een gelegenheid om dankbaar terug te kijken op de voorbije jaren, maar zeker ook om hoopvol uit te kijken naar de komende jaren. In Porta Fidei – die we voor de gelegenheid in een nieuw kledje zullen steken – komt vanaf september een artikelenreeks met een terugblik op tien jaar Radio Maria in ons land met verhalen, getuigenissen en interviews. In dit artikel lichten we toe waarom we kozen voor een Jubeljaar en wat de hoogtepunten van het programma zijn.

'Een genadejaar van de Heer'

Jubeljaren vinden hun oorsprong in het Oude Testament en gaan na de menswording van Jezus in de hele geschiedenis van de Kerk door. Een jubileumjaar was in het O.T. een tijd die op bijzondere wijze aan God was gewijd. Volgens de wet van Mozes was ieder zevende jaar zo'n jubileumjaar, een 'sabbatjaar', waarin men de grond liet rusten en de slaven vrijliet. Hoe dit moest verlopen, werd tot in detail beschreven in de Bijbelse wetgeving (Exodus, Leviticus, Deuteronomium). Eens om de vijftig jaar werd een groot 'jubeljaar' voorzien.

Toen Jezus op een dag naar de synagoge van Nazareth was gegaan, stond Hij op om voor te lezen. Men reikte Hem de boekrol van de pro-

feet Jesaja toe, en daaruit las Hij de volgende passage voor: "De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht; om een jaar van Jahwe's genade te melden" (Jes 61, 1-2, Lc 4, 16-21). Jezus verkondigt het blijde nieuws aan de armen. Hij brengt vrijheid aan hen die geen vrijheid kennen, Hij bevrijdt de onderdrukten, Hij geeft aan de blinden het licht van hun ogen terug. Op deze wijze brengt Jezus 'een genadejaar van de Heer' tot stand. Dat is de diepe betekenis

DE WERELD VAN RADIO MARIA

Radio Maria zal op 12 december a.s. 10 jaar als onafhankelijke radio in Vlaanderen bestaan. Op 12 december 2011 zegende de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, Mgr. André-Joseph Léonard, de nieuwe studio's in van Radio Maria te Leuven. Tien jaar lang bracht Radio Maria iedere dag - 24u op 24 - de Blijde Boodschap bij de mensen thuis, eerst via FM nu via DAB+.

Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

Angelus

07:00
12:00
18:00
24:00



Getijdengebed

06:30 Lezingendienst
08:30 Laudan
12:05 Middaggebed
17:00 Vespers
21:30 Dagsluiting



Rozenkrans

07:05
12:15
19:30
23:30



Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15:00



van een Jubeljaar. De woorden en daden van Jezus vormen de vervulling van heel de traditie van de jubileumjaren uit het Oude Testament, die nu in de Kerk voortgezet wordt.

Voor de Kerk is een jubeljaar precies dat 'genadejaar', een jaar van dankzegging, lofprijzing, verzoening, vergeving en verkondiging van de Blijde Boodschap voor alle mensen wereldwijd die er op de een of andere manier aan meedoen. Het laatste grote Jubeljaar dateert van 2000. De Heilige paus Johannes Paulus II bracht de Kerk toen het derde millennium binnen. Paus Franciscus kondigde in 2015 een buitengewoon 'Jubeljaar van de Barmhartigheid' af, een geschenk voor miljoenen mensen die de barmhartigheid en vergevingsgezindheid van God ontdekten en beleefden. Een jubeljaar kan ook individueel gevierd worden, bijv. bij de herdenking van de huwelijksdag, het doopsel of de priesterwijding. Het kan ook toegepast worden op gemeenschappen of instellingen. Radio Maria viert zijn tienjarig bestaan. We maken er een Jubeljaar van, een bijzonder 'genadejaar' dus.

Hoogtepunten Jubeljaar

Het woord 'jubileum' doet denken aan blijdschap. We beleven deze blijdschap niet enkel inwendig, maar maken ze ook naar buiten zichtbaar. We verheugen ons over alle genaden van God. In het vorig nummer van Porta Fidei kon u reeds

kennismaken met de speciale data. Op zondag 12 september openen we het Jubeljaar met een eucharistieviering gevolgd door een receptie. Op zondag 3 oktober doet Radio Maria mee aan de 'Open Bedrijvendag'. De studio's in Egenhoven zijn dan toegankelijk voor het publiek. Op zondag 12 december zullen we zoals elk jaar onze verjaardag vieren met een plechtige mis gevolgd door een receptie.

Gezinsweekend 30 april/1mei : gezinnen, opa's en oma's, kinderen en kleinkinderen, ... welkom in Gistel voor ontmoeting, vorming, feest en gebed!

We willen uw aandacht speciaal vestigen op het weekend van 30 april en 1 mei, dat een bijzonder feestweekend wordt. Het weekend is een samenwerking tussen Radio Maria en de Gemeenschap Moeder van Vrede, die we u als trouwe luisteraar niet moeten voorstellen. De Gemeenschap verzorgt al enkele jaren in augustus de 'Welgezinde Dagen' met een mooi programma toegespitst op gezinnen. Voor het Jubeljaar komt er een bijzondere editie n.a.v. het tienjarig bestaan van Radio Maria. De zaterdag is het programma volledig op de gezinnen gericht. Op zondag is iedereen welkom. We doen een warme oproep aan alle opa's en oma's om met hun kinderen en kleinkinderen op zondag 1 mei naar Gistel te komen of om er hun kinderen en kleinkinderen te vervoegen als die er al zijn. Zo wordt het een vreugdevolle familiedag

met als slot een mooie eucharistieviering in openlucht geconcelebreerd door alle priesters die u van de radio kent.

Bedevaart naar Banneux

Als afsluiter van het Jubeljaar gaan we op 31 mei op bedevaart naar Banneux. Er zullen tien bussen van over heel Vlaanderen ingelegd worden, opdat zoveel mogelijk luisteraars mee kunnen. Die dag zal er ook bijzonder voor de zieken gebeden worden en zullen we de toewijding van Radio Maria aan Onze-Lieve-Vrouw hernieuwen. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Het Jubeljaar op de radio

Als luisteraar zal u natuurlijk alle speciale momenten van het Jubeljaar rechtstreeks op de radio kunnen volgen en zal men u het hele jaar lang op de hoogte houden. Er komen enkele jubileumprogramma's en dagelijks zal u op de radio een 'Jubileumwoord' horen. Het Jubeljaar wordt tevens een jaar van gebed voor de uitbreiding van Radio Maria in ons land. En niet te vergeten : de jubileumeditie van de mariathon op 11, 12 en 13 november 2022, waarop we rekenen dat zeer vele luisteraars ook weldoeners worden en onze radio ook financieel ondersteunen.

Radio Maria wil in de toekomst nog meer mensen in ons land met de Blijde Boodschap bereiken. Deze evangelisatie via de radio wordt alsmaar belangrijker in een maatschappij zoals de onze die sterk gesecculariseerd is en waar velen Jezus niet meer kennen of leven alsof God niet bestaat. Radio Maria voelt zich in deze evangelisatieopdracht gesteund door een groeiende groep trouwe luisteraars die meebidden en ons financieel ondersteunen zodat we kunnen stellen dat Radio Maria – met Gods genade – de komende jaren ongetwijfeld zal kunnen groeien en uitbreiden.



Van donderdag 29 juli t/m 26 augustus neemt Jos Decock in het programma 'De Rots in de Branding' u mee naar Puerto Rico!

"Radio Maria neemt je mee naar het Caraïbische eiland Puerto Rico! Gedurende vijf weken gidsen we je door de geschiedenis van het land! Je moet je niet inschrijven, noch laten testen. Je zet de radio op en kan ons zo vervoegen!"

'Welkom in Puerto Rico!'



Tijdens de **eerste vakantie-excursie** vernemen we over de landing van Christoffel Columbus in het jaar 1493. Een geschiedenis die gemengde gevoelens opwekt.

Niet voor niets spraken de H. Paus Johannes Paulus II en Paus Franciscus een schuldbelijdenis uit. Wie was Christoffel Columbus ?



Tijdens de **tweede excursie** bekijken we een weinig gekende kant van Christoffel Columbus en bezoeken Mgr. Alonso Manso, die op 25 december 1512 op het schip San Francisco aanmerde op het eiland. Hij werd de eerste bisschop van het eiland en uiteindelijk van de Nieuwe Wereld .

Vandaag 500 jaar geleden vatte de verschrikkelijke deportatie aan van miljoenen Afrikaanse slaven naar deze Nieuwe Wereld.



Tijdens deze **derde excursie** bezoeken we de paters Dominicanen, die ten koste van hun leven de verdediging opnamen van de indianen en de zwarte slaven, zoals martelaar pater Luis Cáncer de Barbastro, de eerste prior in Puerto Rico en hun grote voorbeeld pater Bartolomeo de las Casas. We gaan even bidden in de Kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe in de stad Ponce.



Deze **vierde excursie** wordt een echte bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Montserrat in Hormigueroz, de kathedraal in San Juan met Onze-Lieve-Vrouw van de Voorzienigheid en naar Onze-Lieve-Vrouw van Candelaria in Mayaguez.

Puerto Rico de 'stad van Maria' !



Op 23 september 1868 vond in de stad Lares de "El Grito de Lares" plaats: een schreeuw naar onafhankelijkheid en opheffing van de slavernij. Dertig jaar later werd het eiland ingenomen door de Verenigde Staten. Een politieke status die tot vandaag het onderwerp is van een steeds voortdurend debat!

We eindigen met deze **vijfde en laatste vakantie-excursie** bij de eerste Zalige Puerto Ricaan, Carlos Manuel Rodríguez Santiago.



Eind mei van dit jaar werd er in de Verenigde Staten, in Nashville, de 'K Love Fan Awards' gehouden, een prijsenshow georganiseerd door de stichting 'Educational Media Foundation', een christelijke media organisatie. In dit artikel presenteren we u graag twee christelijke artiesten, die respectievelijk de prijs van mannelijke en vrouwelijke artiest van het jaar hebben gewonnen en waarvan de muziek ook regelmatig gespeeld wordt op Radio Maria.

Marianne Hubin
In deze prijsenshow worden enkel christelijke artiesten in de kijker geplaatst. Je hebt zeven categorieën waar men als christelijke artiest genomineerd kan worden: mannelijke artiest van het jaar, vrouwelijke artiest van het jaar, groep of duo van het jaar, 'breakout single' (uitbraak lied), aanbiddingslied van het jaar, impact in de sport, impact op televisie of in film, impact in literatuur, lied van het jaar, artiest van het jaar. U leest het al, de prijzen zijn niet enkel voor christelijke 'muziek'artiesten! In dit artikel willen we u de mannelijke en vrouwelijke artiest van het jaar voorstellen.

Zach Williams
 winnaar van de prijs 'mannelijke artiest van het jaar' en 'lied van het jaar'.

Zach is geboren op 5 maart 1981. Hij heeft twee prijzen gewonnen: artiest van het jaar en lied van het jaar. Het lied dat de prijs kon binnenslepen draagt de titel 'There was Jesus'.

Williams zei dat het lied gaat over 'terugkijken naar 20 jaar geleden toen ik geen idee had dat God in het moment was, dat Hij zelfs bij me was door sommige van de



moeilijke dingen die in mijn leven zijn gebeurd. Nu kan ik zien dat Hij Zijn hand had in alles wat ik aan het doen was.'

Lauren Daigle

winnaar van de prijs 'vrouwelijke artiest van het jaar'

De jonge zangeres uit Louisiana werd geboren op 9 september 1991. Ze is ondertussen niet alleen bekend in de christelijke muziekwereld maar ook op de gewone radiozenders worden enkele van haar liederen afgespeeld.

Lauren had enkele medische problemen toen ze tiener was, wat ervoor zorgde dat ze bijna twee jaar niet naar school kon. Ze kreeg van haar moeder thuisonderwijs. Maar sinds ze klein was had ze één grote passie: zingen! In een interview vertelde ze dit: "Ik herinner me dat ik met God onderhandelde: 'Laat me nooit christelijke muziek zingen'. Zo van: 'Ik ga er niet over,' vertelde ze Billboard in een recent interview. "Ik ga geen christelijke muziek zingen. Het is saai, het is melig." Maar toen werd ze ziek. Het is tijdens die twee jaren dat ze voelde dat God haar aansprak. Ze vertelt: "Ik zag visioenen van podia, prijzen en tourbussen. Ik heb het gevoel dat God je verbeelding gebruikt om tot je te spreken."

De daaropvolgende tijd heeft Lauren telkens opnieuw geprobeerd om door te breken in de gewone muziekindustrie door aan alles mee te doen van auditities tot nationale zangwedstrijden. Ze eindigde als finalist maar nooit kon ze winnen. Haar moeder herinnerde haar eraan dat het misschien Gods plan was: "Ga je luisteren naar het 'nee' van de mensen of naar het 'ja' van God". Lauren vertelt dat deze woorden van haar moeder haar een shock gaven.

Niet lang daarna heeft Lauren Daigle getekend bij een christelijk muzieklabel: Centricity Music. Het heeft wat tijd gevraagd voor de jonge zangeres om door te bre-



ken, ook omdat ze een bijzondere muzikale stijl heeft, neigend naar jazz. Hoewel haar muzikale reis niet altijd eenvoudig was, benadrukt Lauren dat de basis van alles haar geloof is.

LIED VAN HET JAAR

There was Jesus – Zach Williams

Elke keer als ik het alleen probeerde te redden, elke keer dat ik probeerde op te staan en begon te vallen. Op al die eenzame wegen die ik heb bewandeld. Daar was Jezus!

Toen het leven dat ik opbouwde op de grond viel, toen de vrienden die ik had niet meer te vinden waren. Ik kon het toen niet zien, maar nu kan ik het. Daar was Jezus!

In het wachten, in het zoeken, in de genezing en de pijn. Als een zegen begraven in de gebroken stukken, elke minuut, elk moment. Waar ik geweest ben en waar ik ook heen ga, zelfs toen ik het niet wist of het niet kon zien. Daar was Jezus!

Een verslag van deze prijsenshow kon u beluisteren tijdens de uitzending van 'Vivendo' van maandag 7 juni. Deze uitzending kan u herbeluisteren op onze webpagina: www.radiomaria.be/vivendo/

CATECHISMUS



1 - 16 juli

Abraham, Mozes, koning David, Jesaja, Johannes de Doper, Jezus
 door E.H. Arthur Janssens

17 juli

Rituelen
 door prof. Herman De Dijn

19 juli - 6 augustus

Symbolum
 door E.H. Daniel Dewitte

7 augustus

Bedevoarten
 door Prof. Herman De Dijn

9 - 21 augustus

Maria en de sacramenten
 door pater Jan Meeuws

19 juli - 6 augustus

Hemel, hel, vagevuur
 door E.H. Chris Butaye

Uitzendingen:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50

Op 10 juni vieren we in de Kerk de liturgische gedachtenis van de heilige Norbertus die 900 jaar geleden, in Prémontré de Orde der Norbertijnen oprichtte, ook de Premonstratenzers genaamd.

DE LEESWIJZER

herbeluister alle voorbije afleveringen op: www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Ter gelegenheid van die bijzondere verjaardag wordt er, ondanks de pandemie, heel wat georganiseerd. Zo loopt er momenteel in de abdij van Park in Leuven een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van de orde en de kunstwerken die in de abdij te vinden zijn. 'Als de bliksem' is nog te bezoeken tot 1 augustus 2021. Tegelijkertijd kwam er bij de tentoonstelling een begeleidend boek tot stand waar vele tientallen experts hun licht werpen op negen eeuwen geschiedenis tot nu. Dit alles werd door drie auteurs in goede banen geleid. Historici Janick Appelmans en Stefan Van Lani en pater Herman Janssens, O.Praem, archivaris en docent Ordesgeschiedenis van de abdij van Averbode zijn de gidsen in de vele jaren van norbertijns religieus leven en staan we ook stil bij de rol van vrouwen in de orde.

In De Leeswijzer konden we in gesprek gaan met twee van deze auteurs. Met Janick Appelmans hadden we het voornamelijk over het boek 'Als de bliksem' dat uitkwam bij uitgeverij Averbode en met pater Herman Janssens maakten we de brug naar het hedendaagse bestaan in de abdij van Averbode. Dat de orde mee evolueert met zijn tijd, hiervan getuigt de recente 'glossy' die bij dezelfde uitgeverij Averbode verscheen!



Als de bliksem, 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

In de kerstnacht van 1121 stichtte de heilige Norbertus de Orde van Prémontré, in de

Lage Landen beter bekend als de norbertijnen-orde. Dit boek evoceert niet alleen 900 jaar geschiedenis, maar biedt een echte inkijk in het leven en werken van generaties van norbertijnen en norbertinessen en hun boeiende interactie met de samenleving van de middeleeuwen tot nu. Korte essays en tekstverdiepingen door een veertigtal specialisten maken van het eerste deel het hedendaags overzicht over de norbertijnen-orde. Het tweede deel biedt een gedetailleerde beschrijving van meer dan honderd tentoonstellingstukken met vaak verborgen parels uit de collecties van de Brabantse norbertijnenabdijen. Twee boeken in één volume: samen een prachtig geïllustreerd en rijkelijk gedocumenteerd naslagwerk en kunstboek.

Uitvoering: Gebonden met leeslint
Formaat: 21 x 26 cm **Omvang:** 224 blz.
Kostprijs: 45 €
ISBN: 978-2-8081-2988-6



Abdij Averbode Leven in een traditie met een roeping in de samenleving

2021 is voor de norbertijnen overal ter wereld een belangrijk jaar: de Orde van Prémontré bestaat 900 jaar. De norbertijnen of premonstratenzers van Averbode vieren dat jubileum met een nieuwe uitgave over hun leven, werken en spiritualiteit. Waarom leven zij samen in een abdij? Wat is de basis van hun roeping en spiritualiteit? Hoe ziet hun dag eruit? Wat houdt hen bezig vandaag in de kerkgemeenschap en in de maatschappij?

Deze rijk geïllustreerde glossy beantwoordt deze en andere vragen, en biedt aldus een boeiende inkijk in het norbertijnse abdielven te Averbode.

Uitvoering: Paperback
Formaat: A4 **Omvang:** 104 blz.
Kostprijs: 12, 50 €
ISBN: 978-2-8081-2989-3

Koorgestoelte Grimbergen Basiliek Sint Servaas

Puzzel mee en maak kans op een mooi cadeau, voor jezelf of om iemand een plezier te doen!

Maak de puzzel weer volledig en zoek met welk puzzelstukje de lege vakjes overeenkomen.

Plaats de overeenkomstige letters in de tabel om het woord dat we zoeken te vinden.

SMS de oplossing naar 0465/07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei of vanaf 1 augustus op www.radiomaria.be/puzzeljuli2021



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Oplossing puzzel van de maand juni: Antillen

Door een technische fout werden de inzendingen met de antwoorden van de maand juni gewist. Daarom zullen er uit de inzendingen van deze maand twee hoofdwinnars worden uitgekozen. Een extra motivatie om 'als de bliksem' je antwoord per SMS te sturen naar het GSM-nummer: 0465 07 26 27

Jubeljaar

10 jaar **RADIO MARIA**

Eén van hart samen met Maria



zondag 12 september
FEEST VAN DE H. NAAM VAN MARIA

Start van het jubeljaar *met plechtige eucharistieviering*
gevolgd door een receptie

zondag 3 oktober
OPENBEDRIJVENDAG

Radio Maria opent zijn deuren voor alle bezoekers

woensdag 17 en donderdag 18 november
MARIATHON

zondag 12 december
10^{de} VERJAARDAG

Plechtige eucharistieviering
gevolgd door een receptie

2 maart tot 16 april
VASTENACTIE

zaterdag 30 april - zondag 1 mei
GEZINSWEEKEND

samen met de Gemeenschap Moeder van Vrede

woensdag 11 mei - donderdag 12 mei - vrijdag 13 mei
MARIATHON

dinsdag 31 mei
BEDEVAART naar Banneux

Plechtige afsluiting van het jubeljaar
met toewijding van de bedevaarders
en Radio Maria aan Onze-Lieve-Vrouw



Radio Maria
Sint-Reneldisplein 23
3001 Leuven
016 41 47 47



▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ www.radiomaria.be