

PORTA FIDEI



Kom
o Geest van
troost



Bernardinus van
Siena
p. 6



Luisteraar in de
kijker
p. 9

Overzicht
van de
programma's

p. 10 - 11

Radio Maria
Puerto Rico
p. 14



EDITORIAAL

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werken mee aan dit nummer:
Joris Abts, Kevin Colle, Jos Decock, pr. Karlo Tyberghien, Nele Uytterhoeven.

Foto's:
Redactie

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplay 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47



Beste vrienden,

Elk jaar kijken velen uit naar de maand mei. Als gelovige voornamelijk omdat we dan zeer speciaal onze Hemelse Moeder eren. De meimaand is de Mariamaand. Daardoor wordt het ook onze Radiomaand! Eén van de grotere evenementen die Radio Maria wereldwijd organiseert in mei is de Mariathon. Het objectief bestaat erin om de Wereld Familie te helpen om nieuwe Radio Maria's te openen in landen die vaak in situaties van oorlog, onrechtvaardigheid, armoede en vele andere catastrofen verkeren. Uw hulp en steun zijn van uitermate groot belang. Het zal bijdragen tot een nieuwe boodschap van vrede, hoop en gebed voor de vele beproefde volkeren.

Van 19 tot en met 21 mei is het dit jaar zover. We zullen zoveel mogelijk steun ontvangen om wereldwijd te groeien.

Onze aandacht zal dit jaar voornamelijk uit gaan naar Puerto Rico. In dit land zoeken velen steun bij Radio Maria. Toch is het moeilijk om dit evangelisatieproject daar te starten. Onze steun is dus van harte welkom! Ik nodig jullie dan ook allen uit om deze dagen in uw agenda te schrijven: Mariathon, 19, 20 en 21 mei. Getuigenissen, interviews, ervaringen en ook wereldwijd gebed zullen aan bod komen. De Mariathon is tegelijkertijd een ware solidariteitsactie: neem dus deel aan deze dagen. Bid mee, telefooneer ons tijdens deze 3-daagse, bel vrienden op die zo mogelijk een gift kunnen overmaken. En samen helpen we de Heilige Maagd Maria om dit project te realiseren. Enkele jaren geleden gaf Paus Franciscus de volgende boodschap mee aan alle luisteraars van Radio Maria: "Ik zegen zeer speciaal de Mariathon van de Wereld Familie

van Radio Maria. Ik bemoedig alle personen van goede wil die deelnemen aan deze missionaire dagen in vele landen op 5 continenten."

Normaal gezien gaat onze solidariteitsactie gepaard met een voortdurende aanbidding in onze kapel. Om de nog geldende maatregelen volledig te respecteren, nodigen we jullie dit jaar uit deze aanbidding van thuis uit te beleven. Tegelijkertijd vragen we jullie om ons op de hoogte te brengen van jullie engagement hieromtrent. Er geldt hier dus een vorm van inschrijving. Van 19 mei tot en met 21 mei zoeken we vele vrijwilligers die zich voor een uur willen engageren om de Heer te aanbidden tussen 7u 's morgens en 21u30 's avonds. Zo vormen we gedurende de gehele Mariathon een verbondenheid door het gebed die vele vruchten zal brengen. Indien u, uw familie of uw gemeenschap zich hiervoor geroepen voelt, gelieve ons dan u naam door te geven en het uur waarop wij verzekerd kunnen zijn van uw gebed voor de intenties van de vele weldoeners van Radio Maria. We zullen dit in de komende weken zeker nog aankondigen op de radio.



Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Tot slot wens ik jullie ook nog even in te leiden op dit nieuwe nummer van ons tijdschrift Porta Fidei. U ontvangt weer heel wat mooie artikels en nieuws over uw Radio Maria en enkele terugblikken op de rijke programmatie die zij biedt. Ook bij het doorbladeren van dit nummer krijgt u eigenlijk de volgende boodschap mee: luister naar Radio Maria, een Katholieke stem bij u thuis. Alle medewerkers van Radio Maria danken u in deze Paastijd voor uw gebed en uw steun.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

LITURGISCHE KALENDER MEI



- 1 H. Jozef, arbeider
- 2 **Vijfde paaszon**
(H. Athanasius)
- 3 Heilige apostelen
Filippus en Jakobus,
- 8 Z. Charles Deckers
- 9 **Zesde paaszon**
- 10 H. Damiaan de Veuster
- 12 HH. Nereus en Achilleus
- 13 **Hemelvaart van de Heer**
(O.-L.-Vrouw van Fatima)
- 14 H. Mattias, apostel
- 16 **Zevende paaszon**
- 18 H. Johannes I, paus en
martelaar
- 20 H. Bernardinus van
Siena
- 21 H. Christophorus
Magellaen
- 22 H. Rita van Cassia,
kloosterling
- 23 **Pinksteren**
- 24 Pinkstermaandag
H. Maagd Maria, Moeder
van de Kerk
- 25 H. Beda de
Eerbiedwaardige
- 26 H. Filippus Neri
- 27 H. Augustinus van
Canterbury
- 29 H. paus Paulus VI
- 30 **Heilige Drie-eenheid**
- 31 Maria-Bezoek



O.-L.-Vrouw van Fatima

CATECHESE OVER DE SOCIALE LEER VAN DE KERK



foto: bennett tobias (unsplash)

DE WERELD GENEZEN

Paus Franciscus vervolgde op 26 augustus 2020 tijdens de generale audiëntie op het Sint-Pietersplein de catechesereeks over de sociale leer van de Katholieke Kerk.

De paus rijkt de sociale leer van de Kerk aan als inspiratiebron ter overwinning van de coronacrisis.

© 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC

Geliefde broeders en zusters,

Met de pandemie en haar gevolgen voor ogen, dreigen velen de hoop te verliezen. In deze tijden van onzekerheid en angst, nodig ik allen uit de gave van de hoop die van Christus komt te aanvaarden. Hij is het die ons helpt laveren in de onrustige wateren van ziekten, dood en onrechtvaardigheid. Deze hebben niet het laatste woord over onze eindbestemming.

De pandemie heeft de omvang benadrukt van de sociale problemen en ze nog verergerd, vooral dan de ongelijkheid. Sommige mensen kunnen thuis werken, terwijl dat voor veel anderen onmogelijk is. Sommige kinderen kunnen, ondanks moeilijkheden, toch nog onderwijs genieten, terwijl dit voor heel velen plots afgebroken is. Enkele machtige landen kunnen geld uitgeven om de nood te lenigen, terwijl dat voor anderen de toekomst in gevaar zou brengen.

Deze symptomen van ongelijkheid wijzen op een sociale ziekte. Het is een virus dat voortkomt uit een zieke economie. We moeten het eenvoudig stellen: de economie is ziek. Is ziek geworden. Het is de vrucht van een onevenwichtige

economische groei. Dat is de ziekte: de vrucht van een onevenwichtige economische groei – die voorbijziet aan fundamentele menselijke waarden. In de wereld van vandaag bezitten weinige zeer rijke mensen meer dan de rest van de mensheid. Ik herhaal dit omdat het ons doet denken. Weinige zeer rijke mensen, een groepje, bezitten meer dan de rest van de mensheid. Dit is een statistisch gegeven. Het is onrechtvaardigheid die ten hemel schreeuwt! Tegelijkertijd is dit economisch model onverschillig voor de schade die het berokkent aan de gemeenschappelijk woning. Men besteedt geen zorg aan de gemeenschappelijke woning. We staan dicht bij de overschrijding van veel grenzen van onze wonderbaarlijke planeet. Met zware en onomkeerbare gevolgen. Van het verlies van de biodiversiteit en van de klimaatverandering tot de stijging van het zeepeil en de vernietiging van het tropisch regenwoud. **Sociale ongelijkheid en aftakeling van het milieu gaan hand in hand en hebben dezelfde oorzaak: namelijk de zonde van te willen bezitten, van te willen heersen over broeders en zusters, van de natuur en zelfs God te willen bezitten en overheersen. Maar dat is niet**

het opzet van de schepping.

In den beginne heeft God aan de menselijke gemeenschap het gezamenlijk beheer van de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen toevertrouwd, om er zorg voor te dragen. God heeft ons gevraagd in zijn Naam de aarde te beheren door haar te bewerken en te verzorgen als een tuin, de tuin van allen. Terwijl ‘bebouwen’ betekent een terrein ploegen en bewerken, wil ‘bewaken’ zeggen beschermen, verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden. Maar opgelet, dit mag niet verstaan worden als een vrijkaart om met de aarde te doen wat men wil. Neen. Er bestaat een relatie van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur. Wij ontvangen van de schepping en op onze beurt geven we ook. Iedere gemeenschap kan uit de aarde nemen wat zij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht de aarde te beschermen.” Beide zijden.

Immers, de aarde gaat aan ons vooraf en is ons geschonken, zij werd door God aan de hele mensheid geschonken. Het is dus onze plicht erop toe te zien dat haar vruchten voor allen zijn, niet slechts voor enkelen. Dit is een sleutelgegeven in onze relatie tot de aardse goederen. De concilievaders van Vaticanum II hebben eraan herinnerd. *“Daarom moet de mens, in het gebruiken van deze goederen, de stoffelijke dingen, die hij wettig bezit, niet beschouwen als zijn privé eigendom, maar ook als gemeenschappelijk eigendom, in deze zin, dat ze niet alleen hem, maar ook de anderen voordeel kunnen opleveren.”* **Immers, iemand die een goed in eigendom bezit, is als het ware een rentmeester van de voorzienigheid, die dat goed moet laten renderen en daarin anderen moet laten delen. Wij zijn rentmeesters, geen eigenaren van de goederen. Rentmeesters. “Ja, maar dat goed is van mij.” Dat is waar, maar om het te beheren, niet om het op egoïstische wijze voor jou te houden.**

Om er zeker van te zijn dat wat we bezitten de gemeenschap ten goede komt heeft de burgerlijke overheid het recht en de plicht, met het oog op het algemeen welzijn, de wettelijke uitoefening van het eigendomsrecht te regelen. Het beginsel van de onderschikking van privé - bezit aan de universele bestemming van goederen (...) is ‘een gouden regel’ van sociaal gedrag en het eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.

Eigendom en geld zijn hulpmiddelen die aan de zending dienstbaar kunnen zijn. Maar we vormen ze gemakkelijk om tot individuele of collectieve doelstellingen. Wanneer dit gebeurt, worden de essentiële menselijke waarden aangetast. De homo sapiens vervormt zich en wordt een soort homo oeconomicus – in de slechte zin – individualist, berekenaar en heerser. Wij vergeten vaak dat wij, omdat we door God naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn, sociale, creatieve en soli-

taire wezens zijn met een mateloze mogelijkheid tot liefhebben. Dat vergeten we vaak. Onder alle soorten zijn wij de wezens die het sterkst kunnen samenwerken, we bloeien op in gemeenschap, zoals men kan aflezen aan de ervaring van de heiligen. Er bestaat een Spaans gezegde dat mij tot deze uitspraak heeft geïnspireerd.

Wanneer dwang tot bezitten en overheersen miljoenen mensen uitsluit van de basisgoederen; wanneer de economische en technologische ongelijkheid van dien aard is dat het maatschappelijk weefsel verscheurd wordt en wanneer de afhankelijkheid van een mateloze materiële vooruitgang de gemeenschappelijke woning bedreigt, dan kunnen we niet blijven staan en toekijken. Neen, dit is aangrijpend triest. We kunnen niet stilstaan en toekijken! **Met de blik gericht op Jezus en vanuit de zekerheid dat zijn liefde werkzaam is door de gemeenschap van zijn leerlingen, moeten we allen samen optreden, met de hoop iets anders en iets beters voort te brengen. De christelijke hoop, geworteld in God, is ons anker. Zij ondersteunt de wil om te delen en versterkt zo onze zending als leerlingen van Christus, die met ons alles heeft gedeeld.**

De eerste christelijke gemeenschappen begrepen dit. Zij beleefden zoals wij moeilijke tijden. Bewust één van hart en één van ziel te zijn, brachten zij al hun goederen in de gemeenschap en getuigden zo van de overvloedige genade van Christus in hen.

Wij beleven een crisis. De pandemie is voor ons allen een crisis. Maar beseft wel: uit een crisis komt men niet onveranderd. Ofwel komen we er beter ofwel komen we er slechter uit. Daar staan we voor. Gaan we na de crisis verder met dit economische systeem van sociale onrechtvaardigheid en van misprijzen voor de zorg om het milieu, om de schepping, de gemeenschappelijke woning? Laten we daaraan denken. Mogen de christelijke gemeenschappen van de eenentwintigste eeuw deze realiteit terugvinden – de zorg voor de schepping en sociale rechtvaardigheid gaan samen – en op die wijze getuigen van de Verrijzenis van de Heer. Als we zorg dragen voor de goederen die de Schepper ons geeft, als we samenbrengen wat we bezitten zodat niemand tekortschiet, dan zullen we waarlijk de hoop aandragen om een gezonder en rechtvaardiger wereld op te bouwen. Tenslotte, laten we aan de kinderen denken. Bekijkt de statistieken. Hoeveel kinderen vandaag van honger sterven omwille van een gebrekkige verdeling van de rijkdommen, omwille van een economisch systeem, zoals ik reeds zei. Hoeveel kinderen hebben vandaag om dezelfde reden geen recht op onderwijs. **Moge dit beeld van kinderen, arm door honger en gebrek aan onderwijs, ons helpen verstaan dat we beter uit deze crisis moeten komen.** Dankjewel.





De heilige Bernardinus van Siena

Jos Decock

De wieg van Bernardinus stond op 8 september 1380, feest van de geboorte van Maria, in de gemeente Massa Marittima, nabij Siena. Zijn vader was er gouverneur en kwam uit een belangrijke adellijke familie uit Siena. We bevinden ons in de regio Toscane midden in de periode van de Italiaanse renaissance, 'het Toscaanse wonder' genoemd. Vier jaar voor de geboorte van Bernardinus was Paus Gregorius XI teruggekeerd uit Avignon naar Rome en snel opgevolgd door Paus Urbanus VI. Het was het einde van hetgeen 'De Babylonische ballingschap van de pausen' wordt genoemd.

Heiligen geven vaak door hun leven een klare, verhelderende kijk op de waarheden van het geloof en de beleving ervan.

Het levensverhaal van de heilige Bernardinus van Siena, die wij op 20 mei vieren, kan ons helpen om de evangelische raad van armoede en de sociale leer van de Kerk beter te begrijpen.

Reeds op zesjarige leeftijd werd Bernardinus wees, na het overlijden van zijn vader. Zijn moeder verloor hij reeds toen hij nog maar drie jaar was. Hierdoor bracht hij zijn kinderjaren door bij een zeer vrome vrouw, zijn tante Diana. Eerst liep hij school in Massa Marittima om daarna te verhuizen naar Siena, waar hij woonde bij zijn oom die kinderloos was en die hem opvoedde als zijn eigen zoon. Zo werd hij onderwezen in hetgeen genoemd wordt de 'zeven vrije kunsten' waaronder grammatica, logica, retorica en musica.

In 1397 na drie jaar cursus te hebben gevolgd aan de Universiteit van Siena in Kerkelijk Recht, trad Bernardinus toe tot de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap, verbonden

aan het Santa Maria della Scala-ziekenhuis. Vier jaar lang verzorgde hij de zieken, maar ook de pestlijders.

Hij riep jonge mannen op om te helpen en met tien metgezellen nam hij zelfs de volledige leiding over het ziekenhuis op zich. Hij toonde zich zeer heldhaftig tijdens deze vreselijke pest, zonder angst voor de dood. Hij raakte besmet maar overleefde toch op het nippertje. Het zal zijn gezondheid wel blijvende schade opleveren. Na een hemelse ingeving sloot hij zich op 8 september 1402, 22 jaar oud, aan bij de 'observanten' in Siena. Het was een hervormingsbeweging ontstaan in Italië die streefde naar een striktere naleving van het armoede ideaal van Franciscus

van Assisi en zich verzette tegen de rijkdom van sommige kloosters. Het zijn de minderbroeders franciscanen. Reeds in 1404 volgde zijn priesterwijding. Op te merken is dat hij ondertussen niet alleen de kerkvaders bestudeerde maar ook de werken van enkele in verdenking gestelde franciscaanse auteurs, die terecht en niet terecht, als ketter werden beschouwd, zelfs uit de orde gezet of van wie de boeken werden verboden. Allemaal gevolgen van de zeer hoge spanningen in de orde tussen diegenen die wilden terugkeren naar een strengere regel en anderen die versoepelingen wensten. Men ontdekte er zijn grote gave om te prediken en snel werd het ook zijn belangrijkste opdracht. Zo kan je, in zijn biografie lezen hoe hij door heesheid niet in staat was zijn eerste preek te houden. Bernardinus riep toen de hulp in van Maria waarna een gloeiende brok in zijn keel een gezwel wegbrandde. Hij bekwam de gave van een briljante welsprekendheid. Zo waren er getuigenissen van Griekse toehoorders die hem in hun moedertaal konden verstaan alhoewel hij Italiaans sprak.



In 1417 heeft hij een verschijning van Maria. Hierover werd de volgende getuigenis opgeschreven: "Toen hij op een dag de Maagd Maria prees, paste hij de woorden van de Openbaring op haar toe: "Een groot teken is in de hemel verschenen." En op hetzelfde moment verscheen er een heldere ster boven het hoofd van Maria. Maria beloofde hem bij te staan in zijn opdracht voor de bekering van de zondaars." Gedurende een periode van 30 jaar was Bernardinus in Italië actief als missionaris en speelde hij een belangrijke rol in de religieuze heropleving van de 15e eeuw. Enorme menigtes verzamelden zich om hem te horen spreken waarbij ook wonderen gebeurden. Zo zijn er getuigenissen van tegenstanders binnen de Kerk die zich dankzij hem verzoenden. Bijzondere gebeurtenissen tijdens zijn prediking waren de zogenaamde 'vreugdevuren van de ijdelheden' waarin de toehoorders werden aangespoord om alle voorwerpen van verleiding tot ijdelheid te verbranden. In deze vuren, echte brandstapels, gooiden de mensen spiegels, parfums, pruiken, kaartspelen, dobbelstenen en allerlei frivoliteiten. Zo is geweten hoe hij tijdens een verblijf in 1425 in Siena zeven weken lang iedere dag preekte. Het aantal toehoorders kon toenemen tot dertigduizend mensen die zich verzamelden op de marktplaatsen. Er werden ook preekstoelen in elkaar getimmerd op de markt.

Opmerkelijk is ook zijn optreden tegen geldwoekeraars, die geld leenden tegen een abnormale hoge rente. Zo promoveerde Bernardinus de methode om een lening te kunnen afsluiten tegen lage rente met een waardevol onderpand. In 1462, een 20 jaar na zijn dood, werd voor het eerst een dergelijke liefdadigheidsinstelling, 'Berg van barmhartigheid' genaamd, opgericht in

CATECHISMUS



1 mei

Sint Jozef Arbeider
door E.H. Karel D'Huys

3 mei - 8 mei

De tien geboden
door E.H. Pierre François

10-22 mei

Vruchten
van de H. Geest
door E.H. Bart Goossens

25-30 mei

Gaven
van de H. Geest
door E.P. Patrick Lens

Uitzendingen:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
om 9u50



Onze-Lieve-Vrouw van
altijddurende bijstand

Italië, voornamelijk met de bedoeling om armen in geldnood te beschermen tegen de woekerintresten die geldontleners vroegen. Bernardinus schreef trouwens ook een werk over de economie. We komen daarop terug. Door zijn invloed keerden de mensen zich af van het turbulente, weelderige en immorele leven in de Italiaanse steden. Zoals je kan lezen in de biografie: "Hij reinigde Italië van alle zonden die er waren".



Van hem is ook de verspreiding van een christus-monogram met de letters IHS bekend. Het is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters: iota, eta en sigma. Later kwam een andere uitleg omdat het monogram wat raadselachtig was geworden en omdat niet iedereen meer beseftte dat het oorspronkelijk Griekse letters waren. En zo bekwamen deze afkortingen een Latijnse zinsnede. De meest gangbare variant hiervan is: Iesus hominum salvator (Jezus de redder der mensen). Of ook: In hoc signo (In dit teken zult gij overwinnen) als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben. Zo overtuigde Bernardinus de Italiaanse steden om hun wapenschild, veelal met heidense symbolen, te vervangen door de initialen 'IHS'.

Tijdens zijn preken stond een bord met deze initialen geschilderd in gouden gotische letters, omringd door de stralen van de zon. Zo kunnen we deze heilige ook benoemen als de grote verspreider van de toewijding aan de heilige naam van Jezus. Maar tegenstand en vervolging bleven niet

uit. In 1427, 47 jaar oud, werd hij beschuldigd van ketterij, vooral door een dominicaan Manfred de Vercelli. Deze beschuldigde Bernardinus ervan een nieuwe profane devotie te hebben ingesteld door het gebruik van deze monogram van Jezus die volgens hem meer weg had van afgoderij. Zo weigerden zelfs vele priesters om de absolutie te geven aan iemand die een schildje met deze inscriptie droeg. Men aanvaardde slechts één teken: het kruis. Daarop werd Bernardinus in Rome ontboden bij Paus Martinus V. Hierop vroeg Bernardinus om voor hem tot God te bidden: "Ze zeggen dat ik een ketter ben, dat er een steekhoudend rapport bestaat en dat ik verbrand zal worden - daarom smee ik jullie tot God Almachtig te bidden voor mij". De paus ontving hem heel droogjes en beval hem te stoppen met preken zolang zijn zaak werd onderzocht. Zijn proces vond plaats op 8 juni 1427. Hij werd verdedigd door zijn medebroeder, de heilige Johannes van Capestrano. De boosaardigheid van al deze beschuldigingen werd volledig aangetoond en zo werd Bernardinus vrijgepleit. De paus, sterk onder de indruk, nodigde Bernardinus uit om in Rome te prediken. Het monogram werd later toegestaan door de paus maar op voorwaarde dat op de letter 'H' een kruis zou staan.

Zo preekte Bernardinus in Rome onafgebroken gedurende 80 dagen met preken van meer dan een uur, zelfs tot vier uur lang. In hetzelfde jaar werd hem de bisschopszetel in Siena aangeboden, maar hij weigerde om zijn werk als missionaris voort te kunnen zetten. Hij weigerde later trouwens nog twee andere aanstellingen tot bisschop met de ludieke opmerking: "dat gans Italië reeds zijn bisdom was".

Vier jaar later, in 1431, verlaat Bernardinus Rome en vinden we hem terug in zijn Toscane, maar ook in het ganse noorden van Italië om dan terug te keren naar Siena om tussen te komen in een conflict waardoor een oorlog met Firenze kon worden vermeden. Zo blijkt dat hij ook invloed had op politiek gebied. Kort daarna trok hij zich terug in zijn klooster op de Colle della Capriola, gelegen tegenover de stad Siena, om een reeks preken voor te bereiden. Hij hervatte zijn werk als missionaris in 1436, maar hij moest dit opgeven toen hij tot vicaris-generaal van de Italiaanse minderbroeders franciscanen werd benoemd. In 1442, een zestal jaren later, kon hij de paus ervan overtuigen zijn

(vervolg p. 13)

Een katholieke stem bij u thuis!



RADIO MARIA

Luisteraar in de kijker

Annie De Bruycker

Annie De Bruycker is luisteraar van Radio Maria. Ze houdt van het gebed van de 'Biddende Moeders' en bidt ook samen met Radio Maria het getijdengebed dat ze gewoon was te bidden met haar echtgenoot voor zijn overlijden. Haar getuigenis was te horen op Radio Maria tijdens het programma 'Radio Maria telefoneert op 21 maart '21'.



Ik ben maar tot mijn 14 jaar naar school geweest. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen. Ik ben eerder schuchter van aard. Met mijn man te leren kennen is dit positief geëvolueerd. Ik was bij de VKJ, de arbeidersjeugd. Ik was bevriend met de zus van mijn toekomstige echtgenoot en zo hebben we elkaar leren kennen. Verschillende keren zijn we samen naar Oostakker-Lourdes getrokken om elkaar beter te leren kennen. Ik woon nu niet ver van Kerselare, waar ook een bedevaartsoord is waar een miraculeus beeld van Onze-



O.-L.-V. van Kerselare

Lieve-Vrouw wordt vereerd. Mijn man heeft er nog als diaken geholpen bij de vieringen. Ik ben geboren in Gent en heb als kind in Merelbeke gewoond. Na ons huwelijk hebben we 22 jaar in Zulte gewoond. We zochten een sociale woning voor onze vijf kinderen. Door omstandigheden zijn we uiteindelijk naar Wortegem-Petegem gaan wonen. Hier heeft mijn man maar 6 maanden gewoond. De mensen kennen mij van in de kerk, maar ik ken niet alle mensen bij naam. Maar ik ben hier wel goed ingeburgerd. 13 mei zal het 19 jaar geleden zijn dat mijn man is gestorven. Mijn man is vier en een half jaar ziek geweest. Hij leed aan asbestkanker. Ik was gedurende zijn ziekte altijd bij hem.

Mijn man is diaken geworden. Hij was altijd al pastoraal betrokken, zowel op de school waar hij werkte met andersvalide kinderen als in de parochie. We hebben de opleiding samen gevolgd. Het was voor mij een hele verrijking, een hele openbaring. Het was een genadevolle periode waar ik met dankbaarheid naar terugkijk. In 1989 werd hij diaken gewijd. We gingen samen naar de bijeenkomsten van de verenigingen, zoals de vereniging voor andersvaliden waar ik ook nu nog naartoe ga. Ook in de parochie waren we actief betrokken. Bij de vormselcatechese ben ikzelf nog meer betrok-

(vervolg p. 12)

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus

Christus te verkondigen in heel ons land?

Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Luister naar  via de digitale radio  via **telenet** kanaal 912 of online op www.radiomaria.be

06:00	Meditatie (Pater Jan Bots)
06:30	Lezingendienst
07:00	Angelus
07:02	Rozenkrans
07:30	Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag & zondag)
07:45	De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)
08:30	Lauden
09:00	H. Mis
	op zondag om 10u voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
09:50	Catechismus behalve op woensdag (Radio Vaticaan 'LIVE') en op zondag (H. Mis)

10:30		
	Maandag	De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
	Dinsdag	Langs de blauwe Donau (Jos Decock)
	Woensdag	Verhalen van Sint-Jozef
	Donderdag	De rots in de branding (Jos Decock)
	Vrijdag	Herhaling van donderdag 20u
	Zaterdag	11:00: Talitakoem*

11:30	Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12:00	Angelus
12:05	Middaggebed
12:15	Rozenkrans
12:40	Het heiligenverhaal van de dag

13:00		
	Maandag	Biddende Moeders
	Dinsdag	1e: In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove) 2e: De Leeswijzer (Kevin Colle) 3e: Kerk in nood 4e: Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
	Woensdag	1e en 3e: Kathovisie (Marianne Hubin) 2e en 4e: De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
	Donderdag	Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
	Vrijdag	Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)
	Zaterdag	Herhaling van maandag 18u15
	Zondag	Herhaling van dinsdag 18u15

14:15		
	Maandag	Vivendo (Marianne Hubin)
	Dinsdag	Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)
	Woensdag	Muziek
	Donderdag	1e en 3e: De Kerkvaders (Nele Uytterhoeven) 2e en 4e: Het archief (Kevin Colle)
	Vrijdag	Vivendo*
	Zaterdag	Muziek
	Zondag	Radio Maria telefoneert*



O.-L.-V. van Dadizele

* Herhaling van eerder uitgezonden programma

15:00	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16:10	Lezingen uit Lezingendienst
16:30	Meditatie* (Pater Jan Bots)
17:00	Vespers

17:30		
	Maandag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Dinsdag	Radio Vaticaan*
	Woensdag	Talitakoem (Zuster Marie-Jeanne)
	Donderdag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Vrijdag	De week van Radio Maria (Kevin Colle)
	Zaterdag	Radio Vaticaan*
	Zondag	De week van Radio Maria*

18:00 Angelus		
----------------------	--	--

18:15		
	Maandag	1e en 3e: In gesprek met een religieuze (Patrick Vandenhove) 2e en 4e: Het zorgportret (Joris Abts)
	Dinsdag	1e en 3e: Het inzicht (Marleen Caers) 2e en 4e: Missio werkt (Missio)
	Woensdag	De Kerk leeft* (18u30)
	Donderdag	Herhaling van dinsdag 13u
	Vrijdag	Klassiekuur*
	Zaterdag	Herhaling van woensdag 13u
	Zondag	Herhaling van donderdag 20u

19:30 Rozenkrans		
-------------------------	--	--

20:00		
	Maandag	Gebed met Sant'Egidio
	Dinsdag	De rots in de branding*
	Woensdag	Gebed met Sant'Egidio
	Donderdag	1ste week: Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden) 2e week: Openbaring (Diane Kets) 3e week: Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft) 4e week: Hagiografische Lectuur (Martine d'Hollander)
	Vrijdag	Gebed met Sant'Egidio
	Zaterdag	Langs de blauwe Donau*
	Zondag	Klassiekuur*

21:00	(Behalve op zondag)
	Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door 'Het Woord Spreekt' *
21:30	Completen
21:45	Heiligen getuigen
22:35	Catechismus* (maandag tot zaterdag)
	Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
23:30	Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.

(vervolg van p. 9)

ken geweest sinds het overlijden van mijn man, tot een tweetal jaren geleden. Nu help ik nog in de parochie bij begrafenissen. Er is ook een beurtrol waar ik aan deel neem om iedere dag de kerk open te doen zodat de mensen persoonlijk kunnen komen bidden. In voorbereiding op Pasen werd er een paasboom in de kerk geplaatst. Mensen kunnen een gebed of een overweging op een blaadje schrijven en het in die boom hangen. Ook ligt er een gebed dat de mensen kunnen bidden. Vele mensen komen een noveenkaars aansteken bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw of een klein kaarsje bij het kruis.

Samen met mijn man bad ik regelmatig de rozenkrans. Nu wandel ik vaak en dan bid ik ook mijn paternoster. Met de kinderen baden we 's avonds voor het slapen gaan drie weesgegroetjes. 'Voor de arme kinderen en de arme mensen' zei de jongste altijd. Ooit ben ik ook mee geweest op een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van de 'Rue du Bac' in Parijs. Het was een bijzondere ervaring. Op het moment dat we aanschoven om de kapel binnen te gaan werd het lied gezongen met de woorden: 'O maagd, zo rein, zo schoon, eens kniel ik voor u troon.' Dat trof mij zo. Ik ben er in stilte neergeknield. Het kwam mij over dat op dat moment Maria met mij een afspraak maakte. Ik heb toen geantwoord bij mezelf: 'Ja, Maria. Eens kom ik die afspraak na.' De wonderdadige medaille die ik van daar heb meegebracht hangt nog steeds aan mijn klein paternosterke dat ik altijd bij mij draag en waarmee ik bid. Nu nog meer als anders. Na mijn operatie voor de knieprothese moest ik wandelen. We kunnen nu nergens anders gaan. Dus loop ik altijd in mijn tuin, van voor naar achter en terug en bid ik de rozenkrans. Er is altijd een intentie om voor te bidden. Ik weet wat het betekent om alleen te zijn. 's Avonds voor het slapen gaan bid ik voor alle mensen die het moeilijk hebben, die alleen zijn, die niemand hebben, gevangenen, mensen waarvoor niemand bid. Een gebed gaat nooit verloren. Als ik mezelf alleen op de wereld voel dan richt ik mij tot de Heer en tot Maria. We hebben een mooi huwelijk gehad. Op zijn sterfbed was mijn man erom bekommerd dat ik trouw zou blijven aan mijn geloof. Ik was erg verdrietig bij zijn overlijden maar ik voelde ook een merkwaardige vreugde in mijn hart die me van ergens anders werd gegeven.

→ www.radiomaria.be/radio-maria-telefoneert

LUISTERAARS AAN HET WOORD

Op 29 december 2020 is zuster Marie-Thérèse in het ziekenhuis overleden aan COVID-19. Wij willen u danken voor de steun die Radio Maria voor haar betekende. Al vele jaren was zij een trouwe luisteraar en toen de overgang naar DAB radio er aan kwam, heeft zij met haar nieuwe radiotoestel met nog meer aandacht geluisterd.

Dit nieuwe toestel was voor haar echt 'Radio Maria'. Het is mee verhuisd naar waar ze ging: eerst van het klooster naar het Woonzorgcentrum en laatst ook nog naar de COVID-afdeling van AZ Delta in Roeselare.

Radio Maria was voor zr. Marie-Thérèse tegelijk gebedsboek en brevier, venster op de wereld, bezinningsboek, begeleider in haar dagelijkse zoektocht om zinvol en dienstbaar te leven.

Een gesprek met haar medezusters was nooit volledig als ze niet ook de vele 'gaven' van Radio Maria vernoemd had. Het heeft haar rust gegeven en versterkte haar diepe overtuiging dat men bij Maria altijd kan aankloppen om hulp en troost. Het hielp haar om op verschillende momenten tijdens de corona-lockdown, toen het Woonzorgcentrum afgesloten werd, aandachtig te blijven en te blijven bidden voor allen die het moeilijk hadden.

Ook andere zusters hebben door het enthousiasme van zr. Marie-Thérèse de weg naar Radio Maria gevonden en zijn blijven luisteren. We zijn er allen dankbaar voor.

Zusters van Liefde uit Roeselare

ontslag te aanvaarden zodat hij zijn missie-ringswerk kon hervatten en hij zijn plan om ieder deel van Italië te bezoeken kon voortzetten. Hij wordt niet voor niets de 'apostel van Italië' genoemd. Maar zijn gezondheid liet het stilletjesaan afweten waardoor hij voor zijn verplaatsingen, die hij gewoon was te voet te doen, op een ezel moest zitten.

In hetzelfde jaar, de avond voor Hemelvaartsdag, op 20 mei 1444, overleed hij in L'Aquila, een 130km ten NO van Rome en werd er begraven in de kerk van het lokale klooster. Wonderen vermenigvuldigden zich na zijn dood. Meer dan tweeduizend genezingen werden aan hem toegeschreven. Reeds op 24 mei 1450, zes jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard door paus Nicolas V. Op 14 mei 1472 werd het lichaam van Bernardinus plechtig overgebracht naar de nieuwe kerk in L'Aquila, de huidige Basiliek Sint-Bernardinus.



Hij was een elegante en boeiende prediker met een eenvoudige stijl door het gebruik van populaire beelden, illustraties en creatieve taal. In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten koos Bernardinus zijn thema's niet uitsluitend uit de dagelijkse liturgie maar ook uit het gewone leven met plaatselijke anekdotes en uit Bijbelse verhalen om de onmiddellijke interesses van zijn publiek aan te wakkeren. Zelfs nam hij vaak zijn toevlucht tot imitaties en grappen om de aandacht van zijn toehoorders te behouden.

Hij schreef ook een boek over de economie. Zijn "Tractatus de contractibus et usuris" (Verhandeling over contracten en woeker). Het handelt over de rechtvaardiging van privé-eigendom, de ethiek van de handel, de bepaling van waarde en prijzen en de onrechtvaardigheid van woekerleningen. Zijn grootste bijdrage aan de economie is het be-

spreken en verdedigen van de figuur van de ondernemer. Hij wijst erop dat handel, net als andere beroepen, legaal of illegaal kan worden beoefend, aangezien er in elk beroep verleidingen zijn tot zonde. Zo haalt hij aan hoe handelaars nuttige diensten kunnen leveren zoals goederen vervoeren van een rijke regio naar een arme regio, goederen bewaren en opslaan zodat ze beschikbaar zijn voor de consument. En hoe ambachtslieden en industriële ondernemers goederen kunnen transformeren door ruwe producten in vervaardigde producten om te zetten.

Hij benoemt een combinatie van de vier kwaliteiten van de ondernemer: efficiëntie, verantwoordelijkheid, hard werken en het nemen van risico's. "Er zijn maar heel weinig mensen die al deze deugden kunnen bezitten", schrijft hij. Zo heeft hij het over het maken van winst. Bernardinus is van mening dat de ondernemer de winst verdient die hem in staat stelt om het bedrijf in werking te houden en zijn moeilijkheden te compenseren. Deze voordelen zijn een legitieme vergoeding voor de ondernemer voor zijn werk, zijn uitgaven en de risico's die hij neemt. We kunnen zijn traktaat echt een voorloper van de sociale leer van de Kerk noemen.

Ook heel belangrijk is dat hij een zeer grote verering had voor de heilige Jozef. Door zijn invloed zien we hoe dertig jaar na zijn dood paus Sixtus IV het feest van sint Jozef op 19 maart opnam in het Romeinse Brevier, eigenlijk zeer laat in de kerkgeschiedenis.

Over Maria schreef hij het volgende: **"Vanaf de dag dat in de Maagd Maria het goddelijke Woord werd verwekt, verwierf zij een bijzonder recht over alle werkingen van de heilige Geest. Dit wil zeggen over alle gaven die de heilige Geest aan de mensen meedeelt. En sindsdien heeft niemand enige genade van God ontvangen dan door en uit de handen van Maria, onze goede en tedere Moeder... Vanaf het moment dat zij de Moeder werd van de Zoon van God, die de gever is van de Heilige Geest, worden alle gaven, deugden en genaden van diezelfde Heilige Geest door haar handen geschonken, zij geeft ze aan wie zij wil, wanneer zij wil en in de mate die zij wil."**



O.-L.-Vrouw van Tongeren

Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

Angelus

07:00
12:00
18:00
24:00



Getijdengebed

06:30 Lezingendienst
08:30 Laudan
12:05 Middaggebed
17:00 Vespers
21:30 Dagsluiting



Rozenkrans

07:05
12:15
19:30
23:30



Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15:00



Radio Maria Puerto Rico: Een project van hoop



Alicia del Cid

Vicevoorzitter WFRM
Continentele
vertegenwoordiger van
Amerika

Beste vrienden van Radio Maria in België, een broederlijke groet uit Guatemala. Ik hoop dat u geniet van een goede gezondheid, geestelijk welzijn en geloof in deze moeilijke tijden. Deze tijd van pandemie, die het dagelijks leven heeft veranderd en ons uitnodigt om na te denken over onze rol in deze wereld, is ook de tijd waarin het zendingswerk van Radio Maria belangrijker wordt als een stem van hoop, die het Evangelie verspreidt alsook de woorden van onze Heilige Vader Paus Franciscus.

Als vrijwilliger heb ik de kans gehad om getuige te zijn van de hoop die Radio Maria al meer dan 25 jaar brengt en ik kan bevestigen dat de Goddelijke Voorzienigheid ons vergezelt bij elke stap die we zetten. Onze missie biedt hoop, vertrouwen en licht aan al die mensen die zich vaak in de steek gelaten voelen door de samenleving. De uitbreiding van Radio Maria naar andere landen beantwoordt niet alleen aan een nood, het behoort ook tot het wezen van onze evangelische zending. Zoals u weet, vieren we jaarlijks een geweldig feest, onze geliefde Mariathon, waarmee we het doel om Radio Maria wereldwijd uit te breiden kunnen promoten en hiervoor fondsen kunnen werven. Onder de vele projecten die we hebben op het Amerikaanse continent, is het project Radio Maria Puerto Rico echt

belangrijk: de cultuur en de mensen zullen worden verrijkt door de komst van het radiosignaal met de evangelische boodschap.

Puerto Rico

Puerto Rico is een archipel in het Caraïbisch gebied, op het Amerikaanse continent. Puerto Rico is een geassocieerde vrijstaat van de Verenigde Staten van Amerika. De inheemse naam is 'Borikén', wat "het land van de dappere heer" betekent. Ik wil dit onderstrepen, "het land van de dappere heer", deze naam dient om het volk te beschrijven. Puerto Rico heeft heel wat tegenspoed overwonnen, het is een warme, muzikale en kleurrijke plek. Puerto Ricanen houden van het vieren van de vele feesten die voornamelijk zijn geërfd van de katholieke religie.

Cultuur

De cultuur van Puerto Rico is het product van een mix van verschillende wereldculturen die doorheen de geschiedenis zijn samengekomen in deze regio. De Spanjaarden en Afrikanen zijn de eersten geweest die nieuwe gebruiken en tradities hebben geïntroduceerd die op het grondgebied werden aangepast om zich meer aan te sluiten bij de gebruiken en tradities van de Taínos, de inheemse bevolking van het land. Het land is tweetalig: Engels en Spaans worden op het hele grondgebied gesproken, hoewel Spaans en het typische accent van de Puerto Ricanen een fundamenteel onderdeel zijn van de identiteit van het Puertoricaanse volk. Als je op een dag de mogelijkheid hebt en de sanitaire omstandigheden het toelaten, nodig ik u uit om Puerto Rico te bezoeken tijdens de Patroonheiligenfeesten, de San Sebastián straatfeesten. Of bezoek het festival Máscaras de Hatillo (carnaval), het festival 'Bombay Plena', het 'Festival del Macabeo', 'El Día de los Tres Reyes Magos' (driekoningenfeest) of 'de nacht van San Juan' (het Nationaal Inheems Festival). Dit zijn evenementen waar je kunt genieten van gastronomie en cultuur maar vooral van muziek die ervoor zorgt dat je 'het ritme doorheen je lichaam tot in je voeten voelt' en dat is een essentieel onderdeel van de Puertoricaanse cultuur.



Onder de gerechten die je moet proberen zijn de mofongo, de rijst met gandules en de tembleque.



Driekoningenfeest

Godsdienstbeleving

Puerto Rico is een plaats waar de godsdienstvrijheid op zijn grondgebied wordt gerespecteerd en bevorderd. Ongeveer 70% van de bevolking behoort tot het rooms-katholicisme, het overige deel behoort tot andere religies zoals het protestantisme, het jodendom, het kerkvennootschap van de Adventisten of de kerk van de Mormonen. De Katholieke Kerk is verdeeld in vijf bisdommen en één aartsbisdom, het aartsbisdom San Juan de Puerto Rico. De bisschoppen vormen de Puerto Ricaanse bisschoppenconferentie, die hen in staat stelt om bepaalde normen vast te stellen voor hun hele grondgebied, inclusief de vorm van de liturgie.

Mariastad

Gezien het bovenstaande moeten we in gedachten houden dat Puerto Rico veel meer is dan een land, het is een kleurrijke, gelukkige en levendige plek die onze speciale aandacht en steun verdient om ervoor te zorgen dat de boodschap





van het Evangelie de hele bevolking bereikt. Puerto Rico is een Mariastad. Heel wat verschillende heiligdommen zijn aan onze Hemelse Moeder toegewijd op haar grondgebied.

Puerto Rico is voornamelijk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Goddelijke Voorzienigheid, de patroonheilige van Puerto Rico. Onze eerste aandacht bij Radio Maria gaat naar de gelovigen toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Goddelijke Voorzienigheid. Puerto Ricanen tonen ook een grote verering voor de heilige maagd Maria in de kleine basiliek 'Nuestra Señora de la Monserrat', waar de zwarte Madonna wordt vereerd.

Ook voor de 'Virgen del Carmen' is er een speciale verering, die zich vooral uit tijdens de bedevaarten naar het diocesaan heiligdom van de 'Virgen del Carmen'. Elk jaar in juli is er in Cataño tijdens de Patroonheilgefeesten een processie van Cataño naar het fort per boot met het beeld van de Virgen del Carmen. Het is een zeer mooie processie waaraan elke katholiek die een boot heeft kan deelnemen om zijn verering voor de heilige Maagd uit te drukken.

Radio Maria in Puerto Rico

Door de toewijding en de liefde die Puerto Ricanen hebben voor de Maagd Maria werd het Radio Maria-project eind 2016 opgestart. Sindsdien heeft een groep leken de taak op zich genomen om een werkteam te vormen waarvan het belangrijkste doel de lancering van de 'Radio van de heilige Maagd Maria' in Puerto Rico is.

Dit was geen gemakkelijke taak, er zijn veel uitdagingen geweest. De belangrijkste is niet te beschikken over een FM-radiofrequentie om uit te zenden. Momenteel is er geen beschikbaarheid van frequenties als gevolg van de beperkingen vastgesteld door de 'Federal Communications Commission', dat

is de entiteit die radiostations in Puerto Rico reguleert.

Deze realiteit heeft echter de belangstelling voor het bereiken van het doel van een 'Radio Maria-zender' in Puerto Rico niet verminderd. Integendeel, het team is er nog sterker door gemotiveerd in de strijd om zijn doel te bereiken. In de voorbije jaren heeft het team zich toegelegd op het leggen van de basis voor de lancering van de Radio.

Daarmee beschikken zij nu over een gebouw van twee verdiepingen, gelegen aan een van de belangrijkste lanen van de stad Cayey, waarin zij reeds zijn begonnen met de inrichting van drie opname- en zendstudio's, kantoren, een kapel en een vergaderzaal. De lancering van de radio is gepland voor het midden van dit jaar 2021 via het internet. Ze hopen dat ze met de hulp van God, door de Goddelijke Voorzienigheid en genereuze harten over een FM-frequentie zullen kunnen beschikken op het moment dat de uitzendingen zullen van start gaan.

De opdracht van Radio Maria

Het is belangrijk om Radio Maria naar Puerto Rico te brengen: we leven in een tijd waarin de samenleving wordt geconfronteerd met secularisme en verschillende ideologieën waaronder de genderideologie en euthanasie. Mensen zijn vervreemd geraakt van God en gelovigen worden meegesleept door een steeds groter conformisme dat ons aantast in ons mens-zijn en door het religieus relativisme. Ook heeft de Covid-19-pandemie zijn bijdrage geleverd, het heeft twijfels en angst binnen de wereldbevolking doen groeien. Puerto Rico is op al deze problemen geen uitzondering geweest. De bevolking heeft meer dan ooit de stem van de hoop nodig.

De komst van Radio Maria is als een baken van licht om samen te werken aan de versterking van het

katholieke geloof en aan de evangelisatie van Puerto Rico, het begeleiden van de gelovigen, het brengen van de liefde van God naar alle huizen van de mensen zover als de radiogolven reiken.

Zoals hierboven vermeld, heeft Radio Maria in Puerto Rico een gebouw dat moet worden gerenoveerd om het aan te passen aan de behoeften van het project. Dat proces is al begonnen met een kostenplaatje van 125.000 dollar. Het geld hiervoor is afkomstig van een lening en van enkele donaties van gulle luisteraars van de radio. Een van hun grootste uitdagingen is het economische aspect. Omdat ze niet beschikken over een operationele radio is het voor hen moeilijk om de harten aan te spreken van gulle gevers in Puerto Rico. Wat zij tot nu toe hebben bereikt is het resultaat van bijdragen van geassocieerde vennootschappen en bankleningen.

Er is nog veel te doen, de zendapparatuur moet aangeschaft worden, de kapel moet nog uitgerust worden met het altaar, de tabernakel, met banken en stoelen. De kantoren moeten nog uitgerust worden, de nodige financiële middelen moeten worden ingezameld om uit te kunnen zenden op een eigen radiofrequentie. Radio Maria Puerto Rico vertrouwt op zijn beschermheilige, de Maagd van de Goddelijke Voorzienigheid, om het project tot een goed einde te brengen.

In die zin spreek ik vandaag tot u, beste vrienden van RM België, omdat we ons als broeders en zusters moeten verenigen om onze Puerto Ricaanse familie te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun radio. Ze hebben de boodschap van hoop broodnodig en de kans om dichterbij dit prachtige project te komen dat zoveel jaar geleden in Italië begon, dat ons dagelijks laat zien hoe geliefd we zijn en hoe belangrijk het is om God dichtbij ons te hebben.



Steun de Wereldfamilie

van Radio Maria met uw gift en uw gebed.

**3 dagen
live radio
op 19, 20
en 21 mei
van 7u tot 21u45**

Zoals elk jaar ondersteunt Radio Maria tijdens de Mariathon één project van de Wereldfamilie. Dit jaar gaat onze steun naar

Radio Maria Puerto Rico

We ondersteunen deze Mariathon met een gebedsketen. Geef uw naam aan ons door als u zich hierbij kan aansluiten door minstens een uur te bidden voor de intenties van Radio Maria. Bel 016 41 47 47.



In deze mei-maand stellen we graag enkele mariale boeken aan u voor die recentelijk werden uitgegeven.

DE LEESWIJZER

herbeluister alle voorbije afleveringen op: www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Maria, wie ben je?



Maria krijgt in het geloofsleven van heel wat christenen een voorname plaats. Velen gaan vertrouwelijk met Jezus' moeder om. Ze geloven immers dat Maria leeft bij haar Zoon en er voor ons ten beste spreekt. In dit boek houdt mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, zeven keer halt bij Maria om telkens een opvallend kenmerk van haar persoon en leven te overwegen en haar zo beter te leren kennen. Hij doet dit op basis van de nieuwtestamentische getuigenissen. Telkens sprokkelt hij ook suggesties om naar haar voorbeeld te leven. Zo groeit het antwoord op de vraag: Maria, wie ben je?

Auteur: Mgr. Koen Vanhoutte
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback, 52 p.
€ 8.50
ISBN: 9789085286073

Het mariale leven



Ondertitel: De zwarte notitieboekjes van E.P. Gabriël Jacquier - Religieus van Sint-Vincentius de Paul (1906-1942)

Geestelijk kinschap in eenvoud, vertrouwen, overgave. De principes van 'de kleine weg' van de H. Theresia van het Kind Jezus beleeft Pater Gabriël Jacquier tot in uiterste consequentie in zijn afhankelijkheid van Maria. In haar vindt hij de gemakkelijke en volmaakte weg waarover de H. Grignon de Monfort spreekt, om te komen tot de vereniging met God. Op dit mariale leven past hij de principes toe van de H. Johannes van het Kruis, 'maar onze Moeder is er om de taak te vergemakkelijken en onze zwakte tegemoet te komen.'

De gids bij uitstek voor mariale spiritualiteit.

Auteur: Pater Gabriël Jacquier
Uitgever: Betsaida
Uitvoering: Paperback, 179 p.
€ 9.50
ISBN: 9789493207066

De vele gedaantes van Maria



Ondertitel: Meer dan 500 afbeeldingen van Maria
 Beschrijving van de diverse Mariadevoties

Zowel iconografisch als religieus overzichtswerk, met indexen op plaatsnaam en Mariabenoaming. Door de eeuwen heen werd Maria op ontelbare manieren afgebeeld: als kind, zittend of staand, zwanger, met een zwarte huidskleur. Ook de namen en titels waaronder zij vereerd wordt, zijn talloos: Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Onze-Lieve-Vrouw Behouden der Kranken, Onze-Lieve-Vrouw Ster der Zee en vele andere. De grote verscheidenheid aan namen en afbeeldingen is vaak verwarrend. Temeer daar eenzelfde benaming van een Mariabeeld niet altijd overeenkomt met dezelfde voorstelling en omgekeerd. Dit boek biedt een overzicht van de vele manieren waarop Maria wordt voorgesteld en met welke attributen. Per voorstelling tref je enkele vindplaatsen, de naam waaronder Maria er wordt

vereerd, een verklaring van het attribuut en een beschrijving van het beeld in kwestie.

Auteur: Jo Claes
Uitgever: Kok - Davidsfonds
Uitvoering: Hardcover, 423 p.
€ 9.90
ISBN: 9789077942505

In 'De Leeswijzer' stellen we verschillende recente boeken aan u voor en interviewen we de auteurs.



In de uitzending van mei zal er aandacht zijn voor het **nieuwe boek van Mgr. Koen Vanhoutte 'Maria, wie ben je?'**

Het programma

'De leeswijzer'

is er **iedere 2e dinsdag** van de maand **om 13u**



Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

PUZZEL



C T A I



E N A N



N I E U

Plaats de juiste letter naast de verschillende namen van Onze-Lieve-Vrouw in de tabel hieronder. Om u te helpen werden acht afbeeldingen met de juiste benaming verspreid over dit nummer afgedrukt. SMS de oplossing naar 0465/07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei of vanaf 1 juni op www.radiomaria.be/puzzelmei2021

O.-L.-Vrouw van Vlaanderen	
O.-L.-Vrouw van Kerselare	
O.-L.-Vrouw van Halle	
O.-L.-Vrouw van Hasselt	
O.-L.-Vrouw van Tongeren	
O.-L.-Vrouw van Beauraing	
O.-L.-Vrouw van Dadizele	
O.-L.-Vrouw van Fatima	
O.-L.-Vrouw van Banneux	
O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand	
O.-L.-Vrouw van Smarten	



Jérónimo Esquerro 1660-1733

Maria Bezoek - 31 mei

***Kom, koningin vol majesteit,
Maria, tot bezoek bereid;
Elisabet, uit uw geslacht,
hebt gij eens zoveel vreugd gebracht.***

***Kom, hulp voor wie op aarde zijn,
maak hen van schuld en zonde rein;
bezoek uw volk, wend van ons af
het dreigende gevaar van straf.***

***Kom en bezoek, zo bidden wij,
en sta ons, zwakke mensen, bij
met alle kracht die in u leeft,
opdat de moed ons niet begeeft.***