

# PORTA FIDEI



Brandde ons  
hart niet in  
ons, terwijl Hij  
onderweg met  
ons sprak



# EDITORIAAL



EDITORIAAL

## Colofon

**Verantwoordelijke uitgever:**  
Pr. Karlo Tyberghien

**Werkten mee aan dit nummer:**

Joris Abts, Kevin Colle, pr. Karlo Tyberghien, Philippe Van der Sande, Marc Van Hoorick, Nele Uytterhoeven.

**Foto's:**  
Redactie

**Realisatie en vormgeving:**  
Radio Maria

**Druk en verzending:**  
Halewijn, Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen

**Abonnementen en gegevensverwerking:**

Radio Maria  
Sint Reneldisplein 23  
3001 Leuven  
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47



Beste vrienden,

“Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang.” (Mc 6, 50). Deze geruststellende woorden van Jezus zijn gericht aan zijn apostelen wanneer zij menen een spook te zien in plaats van Jezus Christus die over het water naar hen toekomt. In de heilige Schrift is de zee vaak het symbool van het kwaad. Het feit dus dat Jezus over het water loopt toont de geestelijke waarheid dat Hij al het kwade domineert. Jezus is de sterkere die ons rust geeft en dat is een reden om niet bang te zijn.

Meer nog, we aanschouwen de Heer vandaag als de Verrezen Heer. Hij die het leven is, en het leven geeft. Dit moet in de moeilijke tijden die we kennen als een bemoediging zijn voor éénieder van ons. Inderdaad,

allen hebben we wel eens nood aan een bemoedigend woord, een woord dat ons sterkt en vertrouwen geeft. Het Evangelie staat er nochtans vol van. Jezus zegt immers vaak: “Ik wil, wees gereinigd.” “Sta op en loop.” “Ga en zondig niet meer.” Al deze woorden ooit gericht aan concrete personen worden vandaag nog altijd herhaald voor zij die nood hebben aan de barmhartigheid van de Heer. Zo heeft Jezus het gewild om ons altijd nabij te blijven, “tot het einde der tijden”.

In de Kerk is dat voor vandaag een blijvende – en niet symbolische – aanwezigheid van de Stichter die op het kruis heeft gezegd: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. Zeer speciaal doorheen de Sacramenten blijft Jezus Christus bij ons en met ons begaan doorheen alle vreugden en moeilijkheden die we in het leven kunnen kennen. Daar is Hij de Verrezen Heer die ons sterkt en aanmoedigt vooruit te gaan, en uit te zien naar betere tijden.

Via Radio Maria kunnen we ons bewust worden van deze goddelijke

aanwezigheid bij ons. Velen hebben de afgelopen tijd de Vastentijd bij ons mee beleefd als een opgroeien naar het mooie feest van Pasen. Nu wij in de Paastijd zijn geeft de radio ons de mogelijkheid om te zien hoe Jezus nog altijd leeft. Wederom niet louter symbolisch, maar werkelijk. We zijn gelukkig dat onze missie om het Evangelie bij de mensen te brengen zo velen aanspreekt, en hen vooral helpt Jezus te zien als iemand die hen nabij is.

Ik wens jullie allen van harte te danken voor jullie steun aan Radio Maria tijdens onze Vastenactie. Uw blijvende steun is noodzakelijk. Ze geeft ons de mogelijkheid bij zove-

len het geloof te ondersteunen, de hoop te schenken, en uiteindelijk de liefde te vermeerderen.

We wensen ieder van jullie een zeer zalige Paastijd. Ook al zijn de omstandigheden in de wereld zwaar, laten we nooit de hoop opgeven die de Verrezen Heer ons geeft. U zeer genegen in Jezus en Maria,

*Pr. Karlo Tyberghien*

Pr. Karlo Tyberghien  
Directeur Radio Maria

# Alleluia! Vrees niet. De Heer is waarlijk opgestaan!



## LITURGISCHE KALENDER APRIL



### PAASTRIDUÛM

- 1 WITTE DONDERDAG
- 2 GOEDE VRIJDAG
- 3 STILLE ZATERDAG
- 4 **VERRIJZENISZONDAG**
- 5 Paasmaandag



- 11 **Tweede paaszondag**  
H. Stanislaus
- 13 H. Martinus I
- 18 **Derde paaszondag**
- 19 H. Ursmarus
- 21 H. Anselmus
- 23 H. Joris
- 24 H. Fidelis van Sigmaringen
- 25 **Vierde paaszondag**  
H. Marcus, evangelist
- 28 H. Petrus Chanel  
H. Louis-Marie Grignon de Montfort
- 29 H. Catharina van Siëna
- 30 H. Pius V



## DE WERELD GENEZEN

### CATECHESE OVER DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

foto: agilemktg1 (flickr)

**P**aus Franciscus vervolgde op 19 augustus 2020 tijdens de generale audiëntie op het Sint-Pietersplein de catechesereeks over de sociale leer van de Katholieke Kerk.

**D**e paus rijkt de sociale leer van de Kerk aan als inspiratiebron ter overwinning van de coronacrisis.

© 2020, Libreria Editrice Vaticana  
/ Stg. InterKerk / Nederlandse  
Bischoppenconferentie  
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw  
MSC



Geliefde broeders en zusters,

De pandemie heeft de moeilijke situatie van de armen aan het licht gebracht evenals de ongelijkheid die in de wereld heerst. En het virus, dat geen onderscheid maakt tussen mensen, heeft op zijn verwoestende weg, grote ongelijkheden en achterstellingen aangetroffen. Het heeft ze vermeerderd!

Het antwoord op de pandemie is dus dubbel. Enerzijds moet een geneesmiddel gevonden worden tegen dat kleine, maar vreselijke virus dat de hele wereld op de knieën dwingt. Anderzijds moeten we een groot virus uitroeien, namelijk dat van de sociale onrechtvaardigheid, van de ongelijkheid van mogelijkheden, van de marginalisatie en van het gebrek aan veiligheid voor de zwaksten. In dit dubbel antwoord van genezing is een keuze aanwezig die, volgens het Evangelie, niet mag ontbreken: de voorkeursoptie voor de armen. Dit is geen politieke keuze. En ook geen ideologische of partijdige keuze.

De voorkeursoptie voor de armen, vormt de kern van het Evangelie. En de eerste die dat heeft gewild, is Jezus. Dat hebben we gehoord in de lezing van de brief aan de Korintiërs. Hij die rijk was, is arm geworden om ons te verrijken. Hij is een der onzen geworden en daarom is deze keuze de kern van het Evangelie, en staat zij in het centrum van de verkondiging van Jezus.

**Christus zelf, die God is, werd arm en zo gelijk aan de mensen. Hij koos niet voor een leven van voorrechten. Hij koos voor de staat van slaaf. Door slaaf te worden, vernietigde Hij zichzelf. Hij werd in een eenvoudig gezin geboren. Hij heeft als handarbeider gewerkt. Aan het begin van zijn optreden heeft Hij verkondigd dat in het Rijk van God de armen zalig zijn. Hij leefde met zieken, armen, marginalen. Zo toonde Hij hen de barmhartige liefde van God. Vaak werd Hij veroordeeld als onreine omdat hij omging met zieken, melaatsen die volgens de gangbare wetten van toen onrein waren. Hij nam het risico dichtbij de armen te zijn.**

Daarom kan men de volgelingen van Jezus herkennen aan hun nabijheid bij de armen, bij de kleinen, de zieken en gevangenen, bij wie uitgesloten en vergeten worden, bij wie zonder voedsel of kleding leeft. We kunnen die bekende norm, waarmee we allen zullen geoordeeld worden, lezen in Matteüs hoofdstuk 25. Dit is een sleutelnorm voor de christelijke waarachtigheid. Sommigen menen dat deze voorkeursliefde voor de armen een opdracht is voor enkelen. In werkelijkheid gaat het om de zending van heel de Kerk, zei de Heilig Johannes Paulus II. **Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen instrument van God te zijn voor de bevrijding en de ontwikkeling van de armen. Geloof, hoop en liefde dringen ons noodzakelijkerwijze tot deze voorkeur voor de noodlijdenden die verder gaat dan de eveneens noodzakelijke bijstand. Die voorkeur vertaalt zich in samen op weg gaan, zich door hen laten evangeliseren, omdat zij Christus goed kennen, ons laten 'besmetten' met hun ervaring van verlossing, door hun wijsheid en door hun creativiteit. Met de armen delen betekent zich wederzijds verrijken.**

En, als er zieke sociale structuren zijn die hen verhinderen van de toekomst te dromen, dan moeten we samen werken om die te genezen, ze te veranderen. Hiertoe leidt de liefde van Christus die ons tot het uiterste heeft liefgehad en zelfs reikt tot de boorden, de randen, de grenzen van het bestaan. De randen in het centrum plaatsen, betekent ons leven op Christus oriënteren, die om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.

Allen zijn we bekommerd om de maatschappelijke gevolgen van de pandemie. Allemaal. Velen willen terugkeren naar het normale bestaan en de economische activiteit hernemen. Zeker, maar dit 'normale' zou niet de maatschappelijke onrechtvaardigheden noch de aftakeling van het milieu mogen betekenen. De pandemie is een crisis en uit een crisis komt men niet onveranderd: ofwel komen we er beter uit ofwel slechter. We zouden er beter uit moeten komen om de maatschappelijke onrechtvaardigheden en de aftakeling van het milieu te verbeteren. We hebben vandaag de mogelijkheid iets anders op te bouwen. We kunnen, bijvoorbeeld, voor de armen een economie van integrale ontwikkeling doen groeien en geen assistentialisme. Hiermee veroordeel ik de bijstand niet. Bijstand is belangrijk. We denken hierbij aan het vrijwilligerswerk. Dat is een van de mooiste structuren van de Italiaanse Kerk. Maar we moeten verder gaan en de problemen oplossen die ons tot bijstand dwingen. Een economie die niet grijpt naar hulpmiddelen

die in werkelijkheid de samenleving vergiftigen, zoals winst los van het scheppen van waardige arbeidsplaatsen. Dit soort opbrengsten staat los van de reële economie die voordeel zou moeten bieden aan het gewone volk. Vaak is zij onverschillig voor de schade aan de gemeenschappelijke woning. De voorkeursoptie voor de armen, deze ethisch-maatschappelijke noodzaak die voorkomt uit de liefde van God, stimuleert tot denken aan en uittekenen van een economie waarin personen, vooral de armsten, in het centrum staan. Zij moedigt ons ook aan de bestrijding van het virus aan te pakken door voorrechten te geven aan hen die in nood zijn.

Het zou treurig zijn mocht men bij de ontwikkeling van de entstof tegen het coronavirus voorrang geven aan de rijken! Het zou treurig zijn mocht deze entstof eigendom worden van een of ander land en niet universeel zijn, voor allen. Het zou een groot schandaal zijn, mocht alle economische bijstand die we zien – meestal met openbare fondsen – dienen om industrieën recht te helpen die niet zouden bijdragen tot de insluiting van de uitgesloten, tot het vooruit helpen van de laatsten, tot het algemeen welzijn of tot de zorg voor de schepping. Dit zijn maatstaven om te kiezen welke bedrijven men zal helpen: zij die bijdragen tot de insluiting van de uitgesloten, tot de vooruitgang van de laatsten, tot het algemeen welzijn en tot de zorg voor de schepping. Als het virus opnieuw sterker zou worden in een voor arme en kwetsbare mensen onrechtvaardige wereld, dan moeten we die wereld veranderen. **Met als voorbeeld Jezus, de geneesheer van de integrale goddelijke liefde, dat wil zeggen fysieke, maatschappelijke en spirituele genezing. Zo was de genezing die Jezus bracht. We moeten nu handelen om de epidemieën te genezen die door de kleine onzichtbare virussen worden veroorzaakt en om te genezen wat door de grote zichtbare maatschappelijke ziektekiemen wordt veroorzaakt. Ik stel voor dat dit gebeurt uitgaande van de liefde van God, door de randen in het centrum te plaatsen en de laatsten op de eerste plaats. De norm, Matteüs 25, niet vergeten waardoor we zullen geoordeeld worden. Laten we hem in praktijk brengen bij de aanpak van de epidemie.**

Vertrekkend vanuit deze concrete liefde, verankerd in de hoop en gebouwd op het geloof zal een meer gezonde wereld mogelijk worden. In het tegengestelde geval zullen we slechter uit de crisis komen. Moge de Heer ons helpen, ons de kracht schenken om er beter uit te komen, door te antwoorden op de noden van de wereld vandaag.



## De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort

Marc Van Hoorick

**Louis-Marie Grignion de Montfort leefde van 1673 tot 1716. Als Bretoense priester bekeerde hij geheel West-Frankrijk en stichtte de Liefdesslaven van Maria. In de 17de eeuw stonden in Frankrijk meerdere heilige priesters op, waaronder de heilige Franciscus van Sales die vele protestanten bekeerde, de heilige Jan-Baptiste de la Salle die de Broeders van de christelijke scholen stichtte om de volksjeugd te onderwijzen en de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort die als begeistert predikant ondermeer Normandië, Bretagne en de Vendée bekeerde.**

De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort was de stichter van de paters Montfortanen, de zusters Dochters der Wijsheid en de Broeders van Sint Gabriël. Hij zag het levenslicht in 1673 in Montfort-sur-Meu, in Bretagne. Aan zijn familienaam "Grignion" voegde hij later "de Montfort" toe. In 1700 werd hij priester gewijd te Parijs en voegde dan "Marie" aan zijn voornaam toe en zo werd hij Louis-Marie Grignion de Montfort.

Het kluzenaarsleven trok de jonge Montfort aan, maar omdat hij zag dat de Kerk in nood was koos hij voor de verkondiging als volksmissionaris doorheen Frankrijk. Waar hij niet welkom was zei hij: "Als je

de boodschap van het Evangelie wil verkondigen moet je klappen kunnen verdragen." De Montfort stond bekend als groot Maria-vereerder, dé apostel van Maria. Zijn pennevruchten belandden na zijn dood in een kist en werden pas 126 jaar later uitgegeven. Hieronder "De Ware Godsvrucht" die de relatie van gelovigen met Maria behandelt. Hij vroeg aan priesters om zich aan te sluiten bij zijn "Mariagezelschap". Toen hij op 43-jarige leeftijd stierf had hij nog maar enkele volgelingen. De Montfort stierf op 28 april 1716 in Saint-Laurent-sur-Sèvre. Op 22 januari 1888 werd hij zalig verklaard en op 20 juli 1947 heilig verklaard. Zijn liturgische gedachtenis

valt op zijn sterfdag 28 april. Bij zijn heiligverklaring waren zusters, broeders en paters van zijn congregaties, wereldwijd verspreid. Momenteel zijn er 900 Montfortanen in 28 landen over 3 continenten verdeeld. In 1881 moesten de Montfortanen Frankrijk verlaten en vestigden zich te Schimmert in Nederland.

Daar is nu ook nog een vestiging in

Valkenburg-Houthem. In België is, in Leuven centrum aan de Diestse Vest het hoofdhuis gelegen en even verderop te Rotselaar is het Montfort-College gevestigd, wat vroeger een Klein-Seminarie was waar paters verbleven. De grafombe van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort vindt u in de Basiliek van Saint-Laurent-sur-Sèvre, in de Franse Vendée.



Met een 40-daagse geschreven retraite leerde ik de heilige Montfort beter kennen bij het lezen van zijn rijk geïnspireerde verhandeling "De Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria". Montfort's stichtende lectuur werd dagelijks verweven met gebed, rozenkrans, Bijbelcitaten en publicaties van de heilige Paus Johannes Paulus II.

In "De Ware Godsvrucht" van Montfort maken we kennis met de wijsheid en het inzicht van deze Mariale heilige. De diepte ervan verplicht mij de meest treffende gedachten van deze grote predikant met u te delen. Neem volgende typerende citaten van Montfort ter overweging:

- Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; door haar ook moet Hij in de wereld regeren.
- Maria heeft op aarde een zeer verborgen leven geleid. Daarom wordt Zij door de Heilige Geest en de Kerk "Alma Mater" genoemd, verborgen en mysterieuze Moeder.
- God verhoorde Maria's gebeden om arm, verborgen en nederig te leven. In haar ontvangenis, geboorte, leven, mysteries en tot haar Ten Hemelopneming heeft Hij Haar verborgen gehouden.
- Tijdens haar leven deed Maria geen enkel wonder. De Heilige Geest liet haar, ofschoon Zij diens trouwe bruid was, slechts in die mate kennen die nodig was om Jezus Christus te kennen.



## CATECHISMUS



1-4 april

Witte Donderdag  
Goede Vrijdag  
Stille Zaterdag  
Verrijzeniszondag  
door Mgr. Koen Vanhoutte

6 april - 8 mei

De tien geboden  
door E.H. Pierre François

*"Deze catechesereeks wil ons helpen om licht te ontvangen in ons geweten om de gave van de Barmhartigheid te kunnen ontvangen."*

*Wanneer we over de moraliteit en de geboden willen spreken, moeten we ons eerst de vraag stellen wat de zonde is. Dat is namelijk de reden waarvoor Jezus in de wereld is gekomen: Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de Hemel neergedaald. En wat Hij verwezenlijkt heeft is een redding, namelijk een redding van de zonden. Het Evangelie is de openbaring in Jezus Christus van de Barmhartigheid van God voor de zondaars.*

*Wanneer de Engel aan Jozef aankondigt dat hij voor een zoon zal moeten zorgen, het kind van Maria, zegt de Engel hem: "Ge moet hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden".*

**Uitzendingen:**

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9u50



### Totus Tuus

### Geheel de Uwe

- Maria is het heiligdom en het rustoord van de Heilige Drie-Eenheid. God is ín Haar lusterrijker en goddelijker aanwezig dan waar ook in het heelal.
- Heiligen getuigen dat de, van God vervulde Maria, het aardse paradijs is van de nieuwe Adam. Daarin werd Hij mens door de werking van de Heilige Geest.

- Onze volmaaktheid is dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig zijn, met Hem verenigd en toegewijd. Van alle schepselen is Maria het gelijkvormigst aan Jezus.
- Zoals bij natuurlijke voortbrenging er een vader en een moeder zijn, zo zijn bij bovennatuurlijke voortbrenging, een Vader, God en een Moeder, Maria! Alle kinderen God's hebben God tot Vader en Maria tot Moeder.
- God de Zoon wil elke dag opnieuw zich tot mens vormen door zijn dierbare Moeder.
- Jezus is nu, evengoed als altijd, de vrucht van Maria. Dagelijks wordt er gebeden: en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
- In Maria heeft Jezus de toorn van Zijn Vader tegen de mensheid gestild. De eer door de zonden ontroofd werd hersteld dáár in Maria.

- Alle dagen, overal in de Hemel en op aarde spreekt alles van de bewonderenswaardige Maria; negen engelenkoren, mensen en zelfs duivelen.
- De Heilige Michaël, hoofd van het Hemelse Hof betoont Haar hulde. Heel de aarde is vol van Haar heerlijkheid, in vele kerken en kathedralen onder Haar naam aan God gewijd. Over Maria, nooit genoeg.
- Jezus wou zijn wonderen beginnen in en door Maria. Door Haar woord heiligde Hij, Johannes in de schoot van Elisabeth. Op de bruiloft van Kanaän veranderde Hij op Maria's nederig verzoek, water in wijn.
- De Heilige Geest had de Heilige Maagd niet nodig maar bediende zich van Haar om middels Haar, Zijn vruchtbaarheid te verwerkelijken, en door Haar, Jezus en diens ledematen, te verwekken, een mysterie van genade.
- Wie zijn moeder eert, vergaart schatten, zegt de Heilige Geest. Wie Maria als zijn Moeder vereert, Haar gehoorzaamend, zal zich spoedig rijker voelen.
- Onze goede werken dóór de handen van Maria winnen aan zuiverheid en verdienste. Ze kunnen de pijnen van zielen in het vagevuur verzachten en zondaars bekeren.
- Onder alle devoties tot de Heilige Maagd moeten wij die uitkiezen, die ons het meest brengt aan onszelf te sterven, wat ons het meest heiligt.
- God wil dat Zijn Heilige Moeder gekend, bemind en geëerd wordt. Maria is de zekerste, snelste en gemakkelijkste weg naar Jezus.
- Aan Maria alleen, die vol is van God's genade, heeft God de sleutels gegeven van de voorraadkamers der Goddelijke liefde.
- Verricht uw handelingen door Maria, gehoorzaam in alles de allerheiligste Maagd en laat u door Haar geest, God's Heilige Geest, leiden. Zo wordt u kind van God.

(vervolg p. 13)



## Luisteraar in de kijker

Nadine Criel



Ik ben voor 80% invalide. Ik heb tientallen zware operaties gehad. Het heeft zich op mijn rug gezet. De tussenwervels zijn allemaal weg, waardoor mijn rug inzakt. Ik heb een morfinepomp om de pijn een beetje te verzachten. Zelf ben ik niet in staat om zelfstandig te stappen. Ik ben volledig aangewezen op de hulp van mijn man of de gezinszorg. Ik ben volledig aan de rolstoel gebonden om buiten te komen. Door mijn geloof kan ik mij toch vrij goed in deze situatie stellen. Daar maak ik mij geen zorgen over. Als ik bijvoorbeeld naar Lourdes kan gaan, dan is mijn energie weer opgeladen door het geloof. Ook thuis vind ik telkens weer kracht in het gezamenlijk gebed: het getijdengebed, het gebed samen met Radio Maria, de rozenkrans, de litanie van O.-L.-Vrouw en sint-Jozef. De pijn duurt al meer dan 14 jaar, ondanks de morfinepomp. Toch sla ik er mij goed door. Ik bekijk alles positief. Maar ik heb heel veel steun aan mijn man. Mijn man is permanent diaken. Aan het geloof trekken wij ons samen op. Mensen kunnen misschien denken: hoe kan dat nu. En toch is het zo. Aan het geloof trekken wij ons beiden op. Ik was nog heel klein als mijn moeder een zware longontsteking gekregen heeft. Op dat moment moesten we allemaal uit ons huis om mijn moeder de nodige rust te geven. Ze lag in een donkere kamer. Men had speciale insputingen laten overkomen uit Amerika. Op dat moment ben ik in een gezin terecht gekomen dat heel gelovig was. Dat was het begin van mijn geloof. Ik was maar acht jaar. Er werd gebeden voor het eten. De rozenkrans werd er gebeden. We gingen iedere dag naar de mis. Ik ging mee naar de bedevaartskapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe. Later, met mijn man Marnix te leren kennen is mijn geloof (vervolg p. 12)

Een katholieke stem bij u thuis!

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in heel ons land?  
Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA BE49 7333 7333 7771

Luister naar  via de digitale radio  via **telenet** kanaal 912 of online op [www.radiomaria.be](http://www.radiomaria.be)

06:00	<b>Meditatie (Pater Jan Bots)</b>
06:30	<b>Lezingendienst</b>
07:00	<b>Angelus</b>
07:02	<b>Rozenkrans</b>
07:30	<b>Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag &amp; zondag)</b>
07:45	<b>De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)</b>
08:30	<b>Lauden</b>
09:00	<b>H. Mis</b> op zondag om 10u voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
09:50	<b>Catechismus</b> behalve op woensdag (Radio Vaticaan 'LIVE') en op zondag (H. Mis)

<b>10:30</b>		
	Maandag	De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
	Dinsdag	Langs de blauwe Donau (Jos Decock)
	Woensdag	Verhalen van Sint-Jozef
	Donderdag	De rots in de branding (Jos Decock)
	Vrijdag	Herhaling van donderdag 20u
	Zaterdag	11:00: Talitakoem*

11:30	<b>Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift</b>
12:00	<b>Angelus</b>
12:05	<b>Middaggebed</b>
12:15	<b>Rozenkrans</b>
12:40	<b>Het heiligenverhaal van de dag</b>

<b>13:00</b>		
	Maandag	Biddende Moeders
	Dinsdag	1e: In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove) 2e: De Leeswijzer (Kevin Colle) 3e: Kerk in nood 4e: Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
	Woensdag	1e en 3e: Kathovisie (Marianne Hubin) 2e en 4e: De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)
	Donderdag	Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
	Vrijdag	Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)
	Zaterdag	Herhaling van maandag 18u15
	Zondag	Herhaling van dinsdag 18u15

<b>14:15</b>		
	Maandag	Vivendo (Marianne Hubin)
	Dinsdag	Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)
	Woensdag	Muziek
	Donderdag	1e en 3e: De Kerkvaders (Nele Uytterhoeven) 2e en 4e: Het archief (Kevin Colle)
	Vrijdag	Vivendo*
	Zaterdag	Muziek
	Zondag	Radio Maria telefoneert*

\* Herhaling van eerder uitgezonden programma

15:00	<b>Uur van de Goddelijke Barmhartigheid</b>
16:10	<b>Lezingen uit Lezingendienst</b>
16:30	<b>Meditatie* (Pater Jan Bots)</b>
17:00	<b>Vespers</b>

<b>17:30</b>		
	Maandag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Dinsdag	Radio Vaticaan*
	Woensdag	Talitakoem (Zuster Marie-Jeanne)
	Donderdag	Radio Vaticaan (Kevin Colle)
	Vrijdag	De week van Radio Maria (Kevin Colle)
	Zaterdag	Radio Vaticaan*
	Zondag	De week van Radio Maria*

<b>18:00</b>	<b>Angelus</b>
--------------	----------------

<b>18:15</b>		
	Maandag	1e en 3e: In gesprek met een religieuze (Patrick Vandenhove) 2e en 4e: Het zorgportret (Joris Abts)
	Dinsdag	1e en 3e: Het inzicht (Marleen Caers) 2e en 4e: Missio werkt (Missio)
	Woensdag	De Kerk leeft* (18u30)
	Donderdag	Herhaling van dinsdag 13u
	Vrijdag	Klassiekuur*
	Zaterdag	Herhaling van woensdag 13u
	Zondag	Herhaling van donderdag 20u

<b>19:30</b>	<b>Rozenkrans</b>
--------------	-------------------

<b>20:00</b>		
	Maandag	Gebed met Sant'Egidio
	Dinsdag	De rots in de branding*
	Woensdag	Gebed met Sant'Egidio
	Donderdag	1ste week: Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden) 2e week: Openbaring (Diane Kets) 3e week: Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft) 4e week: Hagiografische Lectuur (Martine d'Hollander)
	Vrijdag	Gebed met Sant'Egidio
	Zaterdag	Langs de blauwe Donau*
	Zondag	Klassiekuur*

21:00	<b>(Behalve op zondag)</b> <b>Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door 'Het Woord Spreekt' *</b>
21:30	<b>Completen</b>
21:45	<b>Heiligen getuigen</b>
22:35	<b>Catechismus* (maandag tot zaterdag)</b> Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
23:30	<b>Rozenkrans</b>

Tussen middernacht en 6u 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.

er helemaal op vooruit gegaan. Hij is opgegroeid in een heel gelovig gezin. Zijn moeder stond heel vroeg 's morgens op om te bidden. Ze brachten mij naar Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in de kerk van de Jezuiten waar voor mij een toewijdingsgebed tot Onze-Lieve-Vrouw werd gebeden. Op dat moment heb ik mij echt gehecht aan O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dat is mijn Lievevrouw. Ik heb het vaste vertrouwen dat als je tot haar bid, dat zij altijd helpt. Ik heb al veel van haar ontvangen. Ik heb veel geleerd van mijn schoonmoeder. Ze is twee jaar na ons huwelijk plots overleden. Wij werkten alle twee op de psychiatrie in Zelzate. Daar heb ik mijn man leren kennen. We waren allebei in de pastorale raad. Tijdens de pastorale raad was het ter sprake gekomen dat hij iemand nodig had om in de kapel te helpen. Ik was toen bereid om hem te helpen en zo zijn wij langzamerhand naar elkaar beginnen groeien. Ons geloof verdiept zich nog steeds. Als mijn man een gebedsdienst moet voorbereiden, dan help ik bijvoorbeeld met het maken van voorbeden of met de muziek uit te kiezen.

We hebben de gewoonte om iedere jaar op bedevaart te gaan naar Lourdes. De eerste keer was dit met de trein. In het begin heeft Marnix heel veel problemen gehad met mij, heel dikwijls de dokter moeten bellen. In Lourdes en in de terugreis ging het goed. We zijn ook naar Fatima geweest. Dit was nog met mijn schoonmoeder. We blijven ieder jaar naar Lourdes gaan. We hebben er ook ons vijfentwintig jaar huwelijk gevierd.

Twee maanden geleden ben ik mijn moeder verloren. Ze heeft 18 jaar bij ons gewoond. Marnix heeft voor haar heel veel gedaan. Ik kan niet begrijpen wat hij allemaal voor haar gedaan heeft, want ik kon het niet. Ik heb altijd gezegd: als ik mijn moeder verlies, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Als het minder goed met haar begon te gaan, ben ik beginnen bidden. Ze verlangde te mogen sterven. Ik heb er kunnen in berusten. Enkel de dag van haar begrafenis heb ik het echt heel moeilijk gehad. Ik weet dat ze nu gelukkig is en ik ben ook gelukkig. Er zijn nog wel momenten van verdriet. Ik bid dan voor haar. Mijn gebed is voor de mensen, de zieken, de vrede in de wereld. Voor mezelf bid ik niet, ik weet wat ik krijg door mijn geloof.

## LUISTERAARS AAN HET WOORD

*Op deze complimentendag een groot compliment voor jullie programma's, maar vooral voor de troostende, helende muziek die voor mij heel veel betekent!*

Loes



*Dank aan Radio Maria voor alle geleverde inspanningen om ons zoveel mogelijk te onderrichten in de katholieke leer. Ik luister praktisch de gehele dag naar deze zender. U bent een fantastisch team.*

Ingrid



*Dank voor de vastenkalender, die mij dag per dag bezinnend naar Pasen leidt.*

Luisteraar uit Antwerpen



*Dank u Radio Maria voor de uitzending(en) over de 'prachtige' Carlo Acutis.*

Reactie op de webpagina van Radio Maria



*Ik wou jullie even zeggen, dat de lieve, warme stem van de mevrouw, die het uur van de 'Goddelijke Barmhartigheid' heeft verzorgd zo warm, zo troostend en meevoelend was.... dat wou ik u en haar tóch even meegeven.*

Luisteraar uit De Panne

Uit de prachtige gebeden van Louis-Marie Grignion de Montfort kies ik een kort gebed welk heel mooi samenvat wie hij was:

**“O, Jezus, ik ben geheel van U en al het mijne behoort U toe door Maria, uw lieve Moeder.”**

Bij Radio Maria hebben wij het geluk, pater Jan Meeuws, Montfortaan, te mogen rekenen tot de priesters die verrijkende catecheses aanbieden via Radio Maria. Van pater Jan Meeuws kent u wellicht de catecheses: de Kruisweg, de 20 Rozenkrans Mysteries, de Vreugden en Smarten van Maria, om er enkele te noemen. Over Montfort verhaalt hij heel enthousiast:



- Montfort leefde in intimiteit met de Levende Jezus. Nooit zette hij een hoed op, hij nam die namelijk onder de arm of achter de rug uit eerbied voor God's aanwezigheid.
  - Bij zijn eerste Mis na zijn wijding, stond Montfort vol van Jezus, naar velen getuigen als een engel aan het altaar.
  - In Dinan (Bretagne) lag een man op de grond met zweren overdekt. Montfort, een sterke kerel als hij was, nam hem op zijn schouders, klopte aan bij het priesterhuis en riep: "Openmaken voor Jezus Christus!"
  - Louis-Marie Grignion kwam eens uit een kapel. Daar zat een blinde te bedelen. Montfort streek speeksel op diens ogen, net zoals Jezus ooit deed. De man was genezen en kon terug zien! Maar Montfort liep haastig weg om de aandacht niet op zich te trekken. Hierbij waren getuigen aanwezig.
    - Een man liet notarieel vastleggen dat zijn vrouw die op sterven lag, door tussenkomst van de heilige Montfort genezen werd. Ze leefden nog 12 jaar en kon zo armen weldadig zijn.
    - Montfort de predikant en Johann Sebastian Bach de muzikant leefden beiden tussen eind 17de en de eerste decenia van de 18de eeuw. De heilige Montfort was heel gelovig en Johann Sebastian Bach was ook heel gelovig. Montfort schreef 160 'kantieken' met teksten over het Heilig Hart op bestaande melodieën. Bach schreef 160 geestelijke Cantates op bestaande teksten. Toch een opmerkelijke parallel!

In het licht van Pasen mogen wij stellen dat de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort een levende relatie had met de Verrezen Christus. Hij volgde Jezus en de apostelen en leefde arm zoals hen. Hij richtte zich via Maria naar Christus onze Verlosser.

Tot slot nog een gedachte voor u beste luisteraars van Radio Maria en lezers van Porta Fidei. Via Radio Maria, langs Maria, langs Haar Radio, straalt in Vlaanderen en wereldwijd Jezus en het Evangelie tot bij u door. Zo ook ijverde de heilige Montfort om langs de weg van Maria gelovigen naar de Heer Jezus te brengen. Maria is de poort van het geloof, de "Porta Fidei".

### Bronvermelding:

1. De Ware Godsvrucht van de heilige Montfort.
2. Pater Jan Meeuws, Montfortaan.
3. Frank Geleyn, ere-directeur Montfort-College Rotselaar.
4. Kerkgeschiedenis-cursus, + Eerwaarde Heer Magnus.



## Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)

### Angelus

07:00  
12:00  
18:00  
24:00



### Getijdengebed

06:30 Lezingendienst  
08:30 Laudan  
12:05 Middagebed  
17:00 Vespers  
21:30 Dagsluiting



### Rozenkrans

07:05  
12:15  
19:30  
23:30



## Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15:00

## Pater Livio, geestelijk directeur van de 'World Family of Radio Maria':



*“Via onze radio kan Maria het hart van miljoenen mensen wereldwijd raken. Met ons gebed verlichten we deze donkere wereld met hoop”.*

Philippe Van der Sande

**Op 2 maart jl vond de jaarlijkse Europese meeting van de 'World Family of Radio Maria' plaats. Normaal gezien is dat een fijn weerzien met de voorzitters en directeurs van Radio Maria in Europa. Dit jaar was het noodgedwongen een onlinebijeenkomst met een vooral informatief karakter. Graag deel ik met u enkele gedachten uit de toespraak van pater Livio, de geestelijk directeur van de Wereldfamilie. Hij analyseerde de maatschappelijke toestand waarin onze wereld zich een jaar na de start van de pandemie bevindt. Hij had vooral aandacht voor de morele en spirituele crisis en de opdracht van Radio Maria in deze tijd. Ik laat hem aan het woord.**

Op twee maart vond de jaarlijkse meeting van de wereldfamilie van Radio Maria plaats. Dit jaar was deze meeting noodgedwongen in de vorm van een videoconferentie van op afstand. Onze programmadirecteur priester Karlo Tyberghien en onze voorzitter Philippe Van der Sande hebben hieraan deelgenomen.

“De crisis waarin onze wereld nu zit, overstijgt de sanitaire crisis ten gevolge van covid-19. We maken in deze tijd van pandemie niet alleen een gezondheids crisis mee, maar tevens een economische en sociale crisis met een grote toename van de werkloosheid en van de armoede. Rijke landen plooiën op zichzelf terug; arme landen – die al minder goede sociale voorzieningen hebben – zijn hiervan het slachtoffer. De vraag stelt zich of ons economisch systeem de gevolgen van de pandemie wel aankan of dient het volledig herdacht te worden? Alsmar meer mensen hebben moeite om zonder werk hun gezin te onderhouden. Ondertussen denken rijke landen

aan verdere automatisatie, aan de vervanging van de mens door robots en artificiële intelligentie, aan een wereldregering waar enkelen het wereldwijd voor het zeggen hebben, aan staten met minder bevoegdheden. Wat ons als christenen bijzonder bekommerd, is de beperking van de vrijheid van godsdienstbeoefening, die ons zo dierbaar is.

### **Een nieuwe wereld zonder God**

Verdoken onder dit alles woekert ook een morele en spirituele crisis van een wereld die God verworpen heeft; een wereld zonder licht, zonder waarheid, zonder moreel bewustzijn en zonder levenszin. Een wereld waar haat, oorlog en egoïs-

me heerst, als een superatoombom die de wereld geheel kan vernietigen. Als gelovigen kunnen we niet anders dan ook aandacht te hebben voor de spirituele crisis, die al veel langer aan de gang is dan de pandemie. De vorige eeuw kenden we het communisme en het nazisme. Na de tweede wereldoorlog begon stelselmatig de religieuze praktijk in bijna alle Europese landen te verminderen. Deze secularisatie, een horizontale wereldse visie die het christendom verwerpt, laat nu overal zijn sporen na. Onze-Lieve-Vrouw noemt deze evolutie ‘een nieuwe wereld zonder God’.

In deze nieuwe wereldorde is het universum en de mens niet door God geschapen, neemt de mens de plaats van God in. Het is een wereld zonder eeuwigheid, waar alles toeval is. De mens wordt er steeds meer gereduceerd tot een wegwerpproduct en een consumptiemiddel. Zelfs de mannelijkheid en de vrouwelijkheid van de mens worden in vraag gesteld. Kinderen worden in vitro geboren en ongeplande kinderen worden gedood. Vaderschap, moederschap, gezin, familie, huwelijk ... alles staat op de helling. Dit is een aanval op God zelf: *“man en vrouw schiep Hij hen, naar zijn beeld schiep Hij hen”*. We zitten in een diepe morele en spirituele crisis. Het is de weigering van het geloof, van het Kruis, van de redding die van God komt.

### **Atheïstisch eenheidsdenken leidt tot intolerantie en dictatuur**

We kunnen hier verwijzen naar de Catechismus, punt 675: *“Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het ‘mysterie van*

*de ongerechtigheid’ onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor moeten betalen is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de Antichrist, d.w.z. die van een pseudo-messianisme waarin de mens zich verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is”*.

M.a.w. de waarheid wordt verworpen en vervangen door een nieuw atheïstisch eenheidsdenken. Dit eenheidsdenken leidt steeds meer tot intolerantie en tot wat paus Franciscus de nieuwe ideologische kolonisatie en dictatuur noemt. Het wordt aan gelovigen steeds moeilijker gemaakt om te getuigen van hun geloof, om de waarheid te verkondigen. De overheid wil alle denken minutieus onder controle houden. De massamedia worden volop ingeschakeld om het eenheidsdenken te verspreiden. Er ontstaan in het Westen nieuwe vormen van christenvervolging, administratieve en culturele. Wie voor het leven, het gezin, het christelijk geloof opkomt wordt de mond gesnoerd en beledigd. Dit is het algemeen plaatje van onze wereld op dit moment.

### **Wat is ons antwoord tegenover de toestand van onze wereld?**

Christenen moeten weerstand bieden en tegen de stroom in roeien om het geloof te behouden in een geheel vijandige omgeving. Ik denk in het bijzonder aan de ouders in de opvoeding van hun kinderen die op school van alles te horen krijgen dat ingaat tegen de waarheid. Anders dreigen we terecht te komen in een periode waarin christenen zich laten meeslepen, meegaan met de tijd en daardoor zelf seculariseren, materialist en atheïst worden, aan hun kinderen het eenheidsdenken





met de paplepel meegeven. Christenen worden op deze manier een zeer kleine minderheid. We leven in een profetische tijd, die al lang voorbereid wordt door de Heer en door Onze-Lieve-Vrouw. Maria verscheen de voorbije eeuw van Fatima tot Medjugorje, net in een eeuw van verschrikkelijke wereldse ideologieën. Zij stelt hier tegenover 'de triomf van haar Onbevlekt Hart'. We zijn terechtgekomen in het hart van de grootste spirituele strijd sinds 2000 jaar kerkgeschiedenis. Het is niet alleen een strijd tussen goed en kwaad, maar tussen Christus en het rijk der duisternis, tussen Onze-Lieve-Vrouw en de draak, die onze hemelse Moeder 'de ontketende duivel' noemt. We mogen ons hierdoor niet laten ontmoedigen; we mogen de hoop niet verliezen; we moeten overtuigd zijn van de overwinning van Maria.

#### Gebed helpt de wereld te veranderen!

Maar vooraleer de triomf van Maria komt, komt er een tijd van beproeving, een tijd van vervolging, van martelaren, van getuigen. In die tijd bevinden we ons nu. De Koningin van de Vrede zei op 25 maart 2020 in Medjugorje in een boodschap dat 'de duivel regeert. Hij wil jullie levens vernietigen, alsook de planeet waarop jullie leven'. Dit had Onze-Lieve-Vrouw in 40 jaar verschijningen nooit eerder zo duidelijk gezegd. Maar onze Moeder wil ons geen angst inboezemen en herhaalt dikwijls: 'God houdt van jullie en heeft mij gezonden om jullie levens en de planeet te redden'. Dat is onze hoop! Ondanks de onzekere tijden waarin we ons nu bevinden, vraagt Maria ons hoopvol te blijven, omdat ze ons nabij is en zal zegevieren. De poorten der hel zullen de Kerk nooit overweldigen, is de belofte van Jezus aan Petrus.

De nabije aanwezigheid van Maria is onze kracht, ons licht. Onze Moeder heeft overal in de wereld oases van hoop, vrede en gebed doen ontstaan, bijzonder in Europa en in gesecculariseerde christelijke landen. God wordt massaal verworpen, maar God heeft ons Maria gestuurd. Ze vraagt ons zonder ophouden te bidden, ook al zijn we zwak, ziek en zondig. Met ons gebed verlichten we deze donkere wereld met hoop op een betere toekomst en helpen we echt om de wereld te veranderen. Maar het is ook een tijd van geestelijke strijd. De Verrijzenis werd voorafgegaan door de kruisweg. We bewandelen nu de weg van het Kruis.

Als hoopvolle mensen die leven in de goddelijke genade en in het gebed dat vrede en vreugde, kracht en moed geeft, moeten we ook de naastenliefde beleven, vooral tegenover onze broeders en zusters die geen geloof hebben. We moeten ze uitnodigen om te bidden, om op God te vertrouwen, om terug te keren naar de waarheid. Er is nood aan brandende lampen in de huidige duisternis van de mensheid die leeft zonder God. We moeten blijven getuigen van ons geloof en onze hoop en de mensen rondom ons helpen om uit de apathie, de onverschilligheid en de capitulatie tegenover het kwaad te geraken, opdat hun harten zich omvormen en zij hoopvol in het leven staan, ook in perioden van beproeving zoals de onze.

#### Maria staat ons bij om moedig onze kruisweg te gaan

Radio Maria kan wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren... Allen samen in de kracht van het gebed, de voorspraak, de getuigenis. Maria wil dat haar radio één van de instrumenten van haar overwinning is. Via onze radio kan Maria het hart van miljoenen mensen wereldwijd raken. De wereld zonder God zal instorten. In Jesaja 8,10 lezen we: "Smeed maar plannen, zij worden verijdeld; sluit



H. Hart van Maria, Leopold Kupelwieser (1796-1862).

maar overeenkomsten, er komt niets van terecht; want God is met ons!". Dit is van toepassing op de poging van de wereld om het verleden, het christendom, onze tradities uit te wissen, om alles uit te wissen wat we hebben opgebouwd, om naar een kunstmatige, koude, onmenselijke wereld te gaan, tegen de mens. Een wereld van dictatuur, van leugens. Deze wereld heeft geen schijn van kans op succes. Ze zullen de tijd niet hebben om zich te verheugen of alles zal weer ingestort zijn. Dit is wat we in ons hart moeten cultiveren, zodat Onze-Lieve-Vrouw haar plan kan uitvoeren. Wij moeten haar 'arbeiders' zijn, haar woorden spreken. Wij moeten haar hart, haar ogen, haar handen zijn, waarmee ze op aarde kan werken en mensen kan raken. De prins van de wereld werkt met de rijken, de sterken, de bevoordeelden. God werkt met de zwakken, de nederigen. Maria zegt het – vervuld van de Heilige Geest – in haar Magnificat:

**"Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen; machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen; Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig".**

We kunnen God dankzeggen dat Hij ons uitkiest om zijn Kruisweg mee te gaan. Het zal leiden tot de Verrijzenis. Om moedig deze kruisweg te gaan, staat Maria ons bij. Zij zal ons leiden naar de triomf van haar Onbevlekt Hart".



## Halleluja voor de Eeuwige

Ver boven de boog van wolken, daar ligt de hemel zo hoog. Waar God vol van licht, ons warmt als de zon, verschijnt in sjalom. Zijn glorie vervult heel de aarde alom.

Hemel zee en aarde, van oost tot west roept uit!

Halleluja, voor de eeuwige. Die was en is en komen zal.

Halleluja, voor de heilige. De koning van het heelal.

Zo heilig en goed is God onze Heer, zijn liefde die voedt ons hart telkens weer. Hoe kan het dat wij, vergeven en vrij, in Hem mogen leven, zijn kinderen zijn.

Dit lied is te horen in het muziekprogramma

### Vivendo

op maandag 12 april 2021

vanaf 14u15!

**Heeft u een lievelingslied? Wenst u een groet over te brengen aan iemand met behulp van een lied? Laat het ons weten!**

**Stuur een e-mail naar [muziek@radiomaria.be](mailto:muziek@radiomaria.be) of bel ons: 016 41 47 47!**

In de maand maart mochten we in De Leeswijzer opnieuw twee boeken aan u voorstellen.

Het eerste boek, 'Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert', is verkrijgbaar bij Uitgeverij Halewijn en is geschreven door mgr. Gabriël Quicke.



Mgr. Gabriël Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. In 2014 werd hij benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid. Hij is nu president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven. Tevens is hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven. De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales. Verder staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De 'pastor' is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden. Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielen-de kracht krijgt bijzondere aandacht. Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de 'onsterfelijkheid van de ziel' herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.

# DE LEESWIJZER

herbeluister alle voorbije afleveringen op: [www.radiomaria.be/de-leeswijzer](http://www.radiomaria.be/de-leeswijzer)

Het tweede boek 'Zusters in oorlog, leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting' is geschreven door vier auteurs en werd uitgebracht bij Uitgeverij Pelckmans.



De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de nagenoeg vijftigduizend vrouwen die hadden gekozen voor een leven als zuster in een van



de vele kloosters in België. Hun verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoopgegooid. De oorlog bracht angst en twijfel,

maar daagde ook uit tot actie en verzet, zoals blijkt uit de unieke verhalen in Zusters in oorlog. Vanuit de kwetsbare en tegelijkertijd invloedrijke positie die vrouwelijke kloosterlingen innamen in de kerk en in de samenleving, wordt voor het eerst een beeld geschetst van hun bijzondere, maar ook herkenbare oorlogservaringen.

Roeland Hermans is historicus en als publieksmedewerker verbonden aan KADOC-KU Leuven. Hij publiceert over diverse aspecten van de sociale en religieuze geschiedenis van België in de negentiende en twintigste eeuw.

Kristien Suenens is historica en als onderzoeker en consulent voor het erfgoed van religieuze instituten verbonden aan KADOC-KU Leuven. Haar onderzoek en publicaties focussen op de geschiedenis van het kloosterleven in België in de negentiende en twintigste eeuw.

Ria Christens is historica en werkt als archivaris en erfgoedbeheerder bij vzw Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee. Ze verricht onderzoek naar en publiceert over de wisselwerking tussen onderwijs, gender en religie in Vlaanderen in de negentiende en twintigste eeuw.

An Vandenberghe is historica en als archivaris en consulent voor het erfgoed van zorg- en welzijnsorganisaties verbonden aan het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde. Haar onderzoek focust op de geschiedenis van vrouwelijke religieuzen, zorg en missiewetenschap in de negentiende en twintigste eeuw. Met haar gingen we in gesprek tijdens De Leeswijzer.

## EXPO 'Zusters in oorlog' 15 februari – 27 juni 2021



Aan dit thema is een zeer interessante tentoonstelling verbonden die u kan bezoeken in het KADOC van 15/02/2021 – 27/06/2021

KADOC: Vlamingenstraat 39  
3000 Leuven

Maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur

Reservatie niet verplicht

## WOORDZOEKER

Vind de vetgedrukte woorden uit de evangelietekst voor de ochtend van Pasen terug in het onderstaande raster.

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was nog **donker** – bij het **graf** en zag dat de **steen** van het graf was weggerold. Zij liep snel naar **Simon Petrus** en naar de andere, die door Jezus beminde **leerling**, en zei tot hen: "Ze hebben de **Heer** uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben **neergelegd**." Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus **vooruit** en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de **zwachtels** liggen, maar hij ging niet naar **binnen**. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de **zweetdoek**, die zijn **hoofd** had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk **opgerold** op een andere **plaats**. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en **geloofde**, want zij hadden nog niet **begrepen** hetgeen er **geschreven** stond, dat Hij namelijk uit de **doden** moest **opstaan**.

Joh. 20, 1-9

F	C	Y	Q	E	H	Y	S	W	E	M	K	B	Q	B	S
G	P	H	O	O	F	D	F	A	R	G	V	S	I	R	H
D	T	K	F	O	P	G	E	R	O	L	D	N	W	E	V
H	L	F	G	D	N	A	B	P	Q	T	N	C	E	L	K
L	Q	B	J	O	L	E	U	R	R	E	N	R	C	E	B
C	P	L	M	C	G	U	U	C	N	B	E	T	S	E	V
Z	B	I	Y	R	G	L	X	.	O	W	Y	S	F	R	K
R	S	R	E	G	E	S	C	H	R	E	V	E	N	L	T
U	Y	P	C	C	L	S	U	R	T	E	P	F	U	I	I
S	E	R	D	G	E	L	E	G	R	E	E	N	H	N	U
N	R	E	K	N	O	D	N	A	A	T	S	P	O	G	R
H	B	J	E	O	P	O	G	E	L	O	O	F	D	E	O
N	E	E	T	S	J	M	S	P	L	A	A	T	S	R	O
E	D	H	Q	Z	W	A	C	H	T	E	L	S	H	B	V
X	Y	K	R	J	P	N	O	D	O	D	E	N	P	J	J
Q	Z	C	Z	W	E	E	T	D	O	E	K	S	E	J	E

Zoek horizontaal, verticaal en diagonaal. De woorden worden van voor naar achter en van achter naar voor gelezen!



**LOFZANG OP DE PAASKAARS tijdens de Paaswake**

**Juicht nu, engelen van God in de hemel,  
steekt de bazuin en verkondig het heil:  
uw Koning heeft overwonnen!  
Aarde, lichtovergoten, verheug u:  
de luister van de eeuwige Koning omstraalt u.  
Zie, van heel de wereld is het duister geweken!  
En gij, onze Moeder de Kerk,  
overstroomd door dit glanzende licht,  
verblijdt u!  
Deze heilige ruimte weerklinke  
van de machtige stem van het volk!**