

# PORTAFIDEI

September - Oktober  
2017  
Jaargang 5  
Nummer 25

RADIO MARIA

*Bezoek aan Radio Maria Oostenrijk*



*Vrijwilliger in de kijker*



*Terugblik Radio Vaticaan*



Afgiftekantoor 2099  
Antwerpen X  
P 914880  
2-maandelijks

*Programmaoverzicht  
op middenpagina*



# Editoriaal



Beste vrienden,

Het nieuwe werkjaar gaat vaak gepaard met een vernieuwing. Ook bij Radio Maria zullen we de komende weken enkele verschuivingen kennen binnen de programmatie, en verwelkomen we een paar nieuwe programma's. Ook al blijft de diepere inhoud van onze boodschap altijd dezelfde omdat ze doorheen de jaren telkens teruggaat op Jezus Christus, dezelfde vandaag, gisteren en morgen. Toch is het goed om – zoals in het geestelijke leven – nieuwe accenten te durven leggen. In de Porta Fidei die u in handen hebt zult u een relaas kunnen lezen van twee van onze medewerkers die een ervaring hebben opgedaan bij Radio Maria Oostenrijk. Onze radio is immers geen alleenstaande radio, maar we mogen ons gezegend weten omdat we deel uitmaken van een grotere familie, de Wereldfamilie van Radio Maria. In de afgelopen vijf jaar dat we in ons land radio maken hebben we eerst gezocht naar onze eigen identiteit. De komende tijd – en dat zal te zien zijn in de programmatie – zullen we trachten om onze blik nog verder te richten om het grotere geheel van onze identiteit

te ontdekken. Vandaar dat we binnenkort starten met een blik achter de schermen van Radio Maria in de wereld. We reizen als het ware de wereld rond om te ontdekken dat we niet alleen zijn, maar integendeel, we vormen een grote gemeenschap of familie van radio's. En dit geheel is dan weer een uitdrukking van hetgeen de Kerk is, namelijk universeel, ongeacht cultuur of taal, maar één door de liefde van de Heer.

Het zou goed zijn moesten wij – en in ons land is dat soms wel eens zoek – een beter begrip hebben van wat de Kerk echt is. Soms kijken we naar de Kerk als hetgeen zich afspeelt in de dorpskern. En natuurlijk is dat van zeer groot belang. Toch, ook naast die dorpskern gebeurt er heel veel. Als we zouden geloven dat de Kerk werkelijk het mystieke lichaam van Christus is, en als we weten dat die Christus verrezen is, dan weten we dat dat lichaam leeft. De Kerk is levend! Soms is het dus een noodzaak om verder te kijken dan alleen maar naar onze eigen kring, eigen parochie, eigen bisdom, of eigen land. In onze contreien hoort men vaak een wanhopige stem die ons probeert in te geven dat de Kerk ten dode is opgeschreven. Elke zondag ziet men minder en minder mensen in de Kerk. Dit mag misschien nog waar zijn in onze streken, maar in de gehele Kerk is dit zeker niet het geval. Het is eigen aan Christenen om toch altijd hoop te hebben en die hoop te leggen in de levende Christus die nog altijd werkbaar is in de harten van de vele mensen met wie wij onszelf verbonden mogen weten dankzij het antwoord dat we geven aan de liefde van God. Radio Maria plaatst zich ten volle in die Kerk die zich verbindt met haar hoofd, Jezus Christus. Natuurlijk gebeurt het dat we ook eens iets minder vrolijke momenten moeten belichten, toch het merendeel aan informatie dat wij kunnen verspreiden behoort tot de vreugdevolle boodschap van het Evangelie.



We verkondigen de verrezen Christus die met ons begaan is en te allen tijde ons begeleidt. Het is net daarin dat de diepere bestaansreden zit van de Kerk. Hetgeen ons dus nog het meest moet gerust stellen is de wetenschap dat Jezus zijn Kerk nooit in de steek laat. Zij het een gemeenschap of parochie in Afrika, in Amerika of Azië, of bij ons in het oudere door Christus gewortelde continent, telkens weer brengt de Geest van God iets nieuws, om de aloude boodschap van de Verrijzenis aan de mensen over te brengen opdat zij, in gehele vrijheid en persoonlijk een antwoord zouden kunnen bieden aan God die elkeen van ons wil redden.

Ik wens jullie allen zeer hartelijk te danken voor jullie steun en gebed. Het klopt dat Radio Maria telkens weer op jullie rekent. We weten dat we ook in de toekomst dit zullen kunnen blijven doen. Ondertussen gaan we verder

met hetgeen de Heer van ons vraagt: via de radio het Evangelie verkondigen opdat men waar dan ook – thuis, in de wagen, op een sterfbed,... – zich nooit alleen moet voelen, maar zich verbonden weet met alle christenen van ons land en met de gelovigen van de gehele wereld.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien  
Directeur Radio Maria



## Colofon

Werkten mee aan dit nummer:

Pr. Karlo Tyberghien, Kevin Colle, Marianne Hubin, Omer Laermans

Foto's: redactie

Lay-out: Joris Abts

Druk en verzending: Halewijn, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen

Wenst u dit tijdschrift te ontvangen?

Bel ons: 016/41 47 47

V.U.: Pr. Karlo Tyberghien,  
Sint Reneldisplein 23,  
3001 Leuven



# Een bezoek aan onze collega's van Radio Maria

Marianne Hubin

Vele van jullie weten het waarschijnlijk wel: Radio Maria in ons land maakt deel uit van de grote organisatie 'The World Family of Radio Maria', de Wereldfamilie van Radio Maria. Deze Wereldfamilie is aanwezig op de vijf continenten en in meer dan 70 landen! We mogen dus wel spreken over de grootste zender wereldwijd.

Enkele maanden geleden vroeg Priester Karlo aan Nele en mezelf om contact op te nemen met Radio Maria Oostenrijk om een bezoek te regelen aan hun studio's en team. Met veel plezier vertrokken Nele en ik op 6 juli, vroeg in de ochtend, vanuit Zaventem naar Wenen, waar de hoofdstudio's van Radio Maria Oostenrijk zich bevinden.

## Doel van deze reis

Natuurlijk had ons reis een belangrijk doel. Radio Maria België vierde in december 2016 reeds haar 5de verjaardag, Radio Maria Oostenrijk viert in 2018 haar 20ste verjaardag! Het leek ons interessant om te weten te komen hoe zij radio maken: hoe ziet hun team eruit? Wat zijn hun programma's? Hoe vinden ze nieuwe muziek voor hun radio? Ze hebben een 15-tal jaren meer ervaring, dus was het een verrijking voor ons om te gaan kijken hoe het daar draait.

Toen we die donderdagochtend toekwamen in de gebouwen van Radio Maria werden we zeer hartelijk ontvangen. Vele vrijwilligers



uit hoe de Wereldfamilie van Radio Maria de programmatie voor elke radio ziet: 1/3 gebed, 1/3 vorming en 1/3 diverse programma's. En elke Radio vult natuurlijk de 3 delen aan met zelfgekozen programma's. Daarnaast legde hij de nadruk op het feit dat de luisteraars bewust moeten zijn van het feit dat we niet alleen zijn: we zijn een grote familie!

## Ontspanning

en medewerkers kwamen ons onmiddellijk begroeten en waren erg blij ons te ontmoeten. Hetzelfde voor ons natuurlijk! Ook hun programmadirecteur Priester Andreas Schätzle was aanwezig. Een zeer vriendelijke priester, een muzikant (hij is namelijk ook één van de zangers van de Duitstalige groep 'Die Priester'). Onmiddellijk voelden we ons thuis, zoals in onze studio's. We mochten dan ook meteen live op de radio in gesprek gaan met Priester Andreas.

Radio Maria Oostenrijk heeft 22 vaste medewerkers, waaronder enkele mensen deeltijds werken. Een jong team, want de meesten zijn niet ouder dan 35 jaar!

## Gesprekken

Heel de dag door hebben we verschillende gesprekken gehad met de medewerkers. Zo spraken we met Maria Clara, een jonge vrouw die meewerkt met de redactie. Ze vertelde ons hoeveel programma's ze hebben, wat de inhoud ervan was en over de verschillende thema's die ze aankaarten. We hebben gesproken met Martin, die verantwoordelijk is voor enkele programma's op de Radio, voor hun website en voor de sociale media. Irene die vertelde ons over de muziek die ze laten horen en hoe ze deze allemaal klasseren. We hadden ook enkele gesprekken met Priester Andreas. Hij legde ons nog eens

Na een hele intensieve dag met zoveel gesprekken waren Nele en ik toch wel moe. Tijd om even tot rust te komen en samen te bidden in hun kleine kapel. Priester Andreas droeg de heilige Mis op voor Radio Maria België, voor al haar luisteraars, weldoeners en vrijwilligers. Na de Heilige Mis was het reeds 19u. Enkele medewerkers stelden ons voor om naar het centrum van Wenen te gaan, de stad even te bezoeken en samen met hen te gaan eten. We waren eigenlijk wel heel moe maar zijn toch met veel plezier meegegaan. We bezochten samen met Eva, één van de medewerksters, de kathedraal van, de Stephansdom. Het was een prachtige en indrukwekkende kathedraal. Daarna kwamen nog enkele andere medewerkers zich aansluiten bij ons. Het was een zeer aangename avond waar we elkaar beter hebben leren kennen en nog vele vragen hebben kunnen stellen. Na deze volle dag waren Nele en ikzelf uitgeput, maar zo enthousiast. We herkenden zoveel van Radio Maria Oostenrijk in onze Radio Maria!

## Bernhard en Vittorio op bezoek

De volgende ochtend, vrijdag 7 juli, gingen we ontbijten samen met Bernhard Mitterutzner (verantwoordelijke van Radio Maria in Europa) en Vittorio Viccardi





(President van de Wereldfamilie). Voor Nele was het de eerste keer dat ze hen ontmoette, ikzelf had hen reeds meerdere malen ontmoet in onze studio's. Na het ontbijt gingen we samen naar de het hoofdkwartier van Radio Maria Oostenrijk waar Priester Andreas de Mis vierde. We hebben tijdens deze Mis speciaal gebeden voor de Wereldfamilie van Radio Maria, voor Radio Maria België en voor Radio Maria Slovakije. Bernhard en Vittorio waren namelijk onderweg naar Slovakije om alles te regelen voor de opstart van Radio Maria aldaar. Dankzij de wereldwijde Mariathon van mei 2017 hebben ze genoeg financiële middelen bijeengekregen om ook het project van Radio Maria Slovakije tot stand te brengen.

De rest van de dag was zeer intens. We spraken met vele medewerkers en vrijwilligers en noteerden alle informatie die nuttig zou kunnen zijn voor ons. We kregen veel inspiratie en ideeën, ook al zijn veel programma's gelijkaardig aan de onze, hetzelfde geldt voor hun manier van werken.

's Avonds nodigden Maria Clara en Irene ons uit om samen nog iets te doen. We zijn naar de Leopoldsberg gegaan waar we een prachtig zicht hadden over Wenen. Daarna zijn we samen iets gaan eten, een typisch gerecht van de streek. Ook Florian, een medewerker van de redactie kwam er achteraf nog bij. Het was een zeer gezellige avond. De volgende ochtend vlogen we terug naar huis, na twee intensieve en leerrijke dagen bij Radio Maria Oostenrijk.

#### *Ons werk in België*

We zijn zeer blij dat we de kans hadden om kennis te maken met de grote Wereldfamilie van Radio Maria. Het heeft mij persoonlijk nog meer overtuigd van het belang van de radio, van het belang van ons werk en vooral van het werk van de zovele vrijwilligers! In heel de wereld, in meer dan 70 landen, werken we aan hetzelfde doel: de blijde boodschap van Jezus verspreiden! In de soms donkere tijden willen wij een steun zijn voor iedereen die het moeilijk heeft. Het was zo fijn om te zien dat we dezelfde structuur hebben



*Helpt u Radio Maria in haar missie om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen in heel ons land? Aarzel niet ons te steunen:*

*Rekening: BE49 7333 7333 7771*

als de vele Radio Maria's in de wereld. We zijn waarlijk een grote familie, met natuurlijk ieder zijn eigen cultuur.

*En nog dit...*

Tot slot wens ik jullie allemaal uit het diepst van mijn hart te bedanken.

Luisteraars, weldoeners en vrienden van Radio Maria. Laten we ook onze vrijwilligers bedanken, ze zijn waarlijk schatten voor de Radio: zonder hen zou het onmogelijk zijn om Radio Maria draaiende te houden!

Ik ben God dankbaar dat Hij me de kans heeft gegeven om de talenten te gebruiken voor het prachtige en belangrijke project van Radio Maria! Ik ben ervan overtuigd dat met de hulp van Onze-Lieve-Vrouw en met jullie steun en gebed, Radio Maria verder zal openbloeien!





6u15 6u30 7u 7u02 7u30 8u30 9u	Bidden onderweg Lezingendienst Angelus Rozenkrans Catechismus ** Lauden H. Mis	op zondag om 10u voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
9u50	Bijbellezing	
10u30	Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 1e en 3e vrijdag: 2e en 4e vrijdag: Zaterdag:	De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven) Op de agenda (Marianne Hubin) Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven) De rots in de branding (Jos Decock) Religieuze poëzie (E.H. Van der Linden) De openbaring (Diane Kets) Op de agenda*
11u30 12u 12u05 12u15 12u40	Het woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift Angelus Middaggebed Rozenkrans Het heiligenverhaal van de dag	
13u	Maandag: 1e en 3e maandag: 2e en 4e maandag: Dinsdag: 1e dinsdag: 2e dinsdag: 3e dinsdag: 4e dinsdag: Woensdag: 1e en 3e woensdag: 2e en 4e woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:	Radio Maria op bezoek (Omer Laermans) Gebedsgroep Biddende Moeders Biofides (Vincent Kemme) In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove) Kerk in nood Op bedevaart met Maria (Jos Decock) Kathovisie (Marianne Hubin) De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven) Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick) Kruisweg gevolgd door "Nonkel Pater achterna" Herhaling van woensdag Herhaling van dinsdag
14u15	Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: 1e en 3e donderdag: 2e en 4e donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:	Muziek Radio Vaticaan* Verhalen over Sint Jozef Het archief (Kevin Colle) Op weg met Hildegard (Dr. Louis Van Hecken) Radio Vaticaan* Herhaling van donderdag Herhaling van woensdag 17u15
15u	Uur van de Goddelijke Barmhartigheid	

16u 17u	Lezingen / Bidden onderweg Vespers	
17u15	Maandag: Dinsdag: 1e en 3e dinsdag: 2e en 4e dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 1e en 3e vrijdag: 2e en 4e vrijdag: Zaterdag: Zondag:	Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30 Het inzicht (Marleen Caers) De stem uit het Oosten (Pater Paulus) Muziek Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30 Het archief (Kevin Colle) Op weg met Hildegard* Radio Vaticaan* om 17u30 Radio Vaticaan* om 17u30
18u	Angelus	
18u15	Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:	Klassiekuur* Herhaling van woensdag 13u Nonkel Pater achterna (18u05) De Kerk leeft* (18u30) Herhaling van maandag 13u Klassiekuur* Herhaling van dinsdag 13u Herhaling van donderdag 20u
19u30	Rozenkrans	
20u	Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: 1e en 3e donderdag: 2e en 4e donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:	De rots in de branding* De Kerk leeft* Gebed met Sant'Egidio Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden) De openbaring (Diane Kets) Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)* Herhaling van woensdag 17u15 Klassiekuur*
21u 21u30 21u40 22u40 23u30	Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door 'Het Woord Spreekt' * (zaterdag gevolgd door 'Nonkel pater achterna') Completen Catechismus* Heiligen getuigen Rozenkrans	

Tussen middernacht en 6u15 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.

\*\* programma te vinden op onze website: [www.radiomaria.be](http://www.radiomaria.be)  
\* Herhaling van eerder uitgezonden programma

## Vrijwilliger in de kijker



Omer Laermans

*Kan u zich even kort voorstellen?*

Ik ben Omer Laermans, geboren in 1952 in Attenrode-Wever, een piepklein dorpje in centrum Hageland. Mijn vader was gemeentewerkman, mijn moeder huismoeder. Zodoende was er altijd iemand thuis. Wij woonden op een kleine boerderij, omgeven met weiden, velden en bossen. In die vrije natuur heb ik mijn jeugd doorgebracht, een tijd waar ik nu nog altijd met vreugde aan terugdenk. Ik ging niet graag naar school, zeker niet naar het middelbaar in de 'grote' school op de Waaiberg in Tienen. Na het middelbaar wilde ik stoppen en mijn vader zei langs zijn neus weg: "Dan kan je achter mij komen staan om de beken open te maken".

Na dat bijzondere inzicht besloot ik toch verder te studeren, maar de enige hogere richting in de buurt was leerkrachtopleiding en bovendien waren deze studies net uitgebreid van één naar twee jaar extra. Mijn diploma van onderwijzer kreeg ik precies op de dag dat ik 20 werd. Vanaf dan heb ik 38 jaar in het lager gestaan waarvan 28 in het zesde leerjaar. Het zijn fantastische jaren geweest met veel dank aan mijn bijzondere vader en nog vele anderen die een goddelijke steun zijn geweest.

In 1977 ben ik getrouwd met Liliane Struyven, kleuterleidster van opleiding, maar op de eerste plaats een prachtige huismoeder voor onze twee dochters, twee schoonzoons en drie schatten van

kleindochters.

In de loop van de jaren heb ik mijn opleiding tot diaken afgewerkt en ben ik in 2011 permanent diaken gewijd. Dit is een verhaal op zichzelf. In 1991 deed ik mijn eerste jaar en toen stopte ik, het was niets voor mij. Maar in 1997 deed ik verder. Ik deed mijn overige drie jaren uit en kon de wijding aanvragen. Ik vroeg echter nog een jaar uitstel en dan zou ik wel zien. Uitstel werd afstel tot 2010. Wij bezochten in het rusthuis een ouder echtpaar en terwijl Liliane naast Yvonne zat, die kankerpatiënte was, zat ik bij Adolf die een lichte vorm van dementie vertoonde. Op een zekere dag, terwijl wij daar zo zaten, begon Adolf plots over het geloof en een priester zie ik hier nooit, en... Toen flitste het door mijn hoofd en mijn hart: "Hier zou nu op mijn plaats een priester moeten zitten... ik kan dat niet, maar ik zou hier wel kunnen zijn als diaken". Daar heeft God mij echt geroepen en op 11 december 2011 werd ik samen met drie andere kandidaten in Mechelen tot diaken gewijd. Mijn taak, die ik samen met Liliane kan uitvoeren, bestaat er in om zieke en/of alleenstaande diakens en hun weduwen te bezoeken en dienstverlening in twee rusthuizen. En nu sinds een jaar ook Radio Maria. Dus verdeel ik nu, samen met Liliane, mijn tijd vooral tussen kleinkinderen, twee rusthuizen, ziekenbezoek en Radio Maria.

*Op welke manier bent u actief als vrijwilliger voor Radio Maria en hoe heeft u Radio Maria leren kennen?*

Ik had ergens vernomen dat er in Radio Maria regelmatig de Eucharistie werd opgedragen. Wij gingen daar naartoe en die ervaring heeft toch wel een sterke indruk nagelaten. Wij zijn daar blijven naartoe gaan in de mate van het mogelijke en door de vreugde, de genegenheid, de vriendelijkheid van de mensen daar, zijn wij er blijven komen. Hier leeft de Heer. Mijn vader-zaliger zou zeggen: "Dat zegt alles!"

Vorig jaar, ergens in juni, vroeg priester Karlo of ik geen programma wou maken gewijd aan ziekenbezoek, een diaconale taak bij uitstek. De bedoeling was om per maand drie zieken te bezoeken en tegelijkertijd een twaalftal minuten van dat bezoek op te nemen. Bij de uitzending zouden dan de luisteraars als het ware kunnen binnenstappen in het leven van die mens, het leven zonder boe of ba, dat leven zoals het is. Die maandelijkse uitzending heet nu 'Radio Maria op bezoek', omdat eigenlijk iedereen wel eens een bezoekje waard is of verwacht.

*Kunt u ons wat meer vertellen over de weg die Jezus met u gegaan is in uw leven?*

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en Hij die onze Schepper en Vader is, Hij heeft alles in handen. Dat te mogen geloven is een grote genade. De weg naar de top van de berg Tabor is lang en moeizaam, het is immers ook bergop. Maar het is wel Jezus zelf die ons meeneemt, Hij gaat voorop. Wij baden in onze familie elke avond het Rozenhoedje, net zoals het op heel veel plaatsen gebeurde. Dat bidden samen met de bijna-dagelijkse H. Mis zijn voor mij de grondslag van mijn op weg gaan met Jezus mee. Ook al verslapt die tred tijdens mijn studies grondig.

Ik ben er zeker van dat het stille gebed van mijn ouders op de eerste plaats heel veel genaden hebben bezorgd aan

een arme zondaar, zoals het zo mooi in het Weesgegroet wordt weergegeven, datzelfde Weesgegroet dat door mijn ouders zo dikwijls werd gebeden voor hun kinderen.

Ondertussen had ik mijn toekomstige vrouw leren kennen en wel in de kerk van Sint-Jozef in Leuven. Daar konden wij samen bidden en we zijn dat blijven doen. Wij hebben ook het geluk gehad om veel priesters te leren kennen waarmee wij samen op weg konden gaan. Ik denk daarbij aan de Focolarebeweging en Poverello. De diepste Jezusstempel komt echter van de Zusters van Bethlehem die wij leerden kennen in Marche-les-Dames en beter gekend zijn onder de naam van Zusters van Opgrimbie. Mogen ontdekken in geloof dat wij onwaarschijnlijk sterk bemind worden door God die Vader is, voor ieder persoonlijk, en dat zijn Zoon wil dat ieder van ons, nu reeds, opgenomen mag worden in die onmetelijke liefde die er heerst in de Heilige Drie-eenheid.

Er nu reeds gelovig bewust van mogen worden dat onze Lieve God slecht één vraag stelt: "Mag ik u beminnen?"

Ik denk dat Jezus ons steeds opnieuw stuwt om in volle vertrouwen op en in volle overgave aan zijn hemelse Vader vreugdevol en dankbaar door het leven te gaan.

*Wat draagt Radio Maria bij aan uw leven?*

Onze maatschappij en onze media zijn vaak wat sensatiegericht en eerder negatief afgestemd. Daarom is het goed en noodzakelijk dat er een mogelijkheid bestaat waar je andere dingen kunt horen. Goede, betrouwbare en nuttige informatie die verder gaat dan "het weer en het voetbal." Het valt mij op dat ik bij bezoeken aan mensen dikwijls hetzelfde hoor: "Eindelijk kan ik eens over iets diepers babbelen, want hier in mijn omgeving gaat dat niet."

Ik ben zeer dankbaar dat ik als vrijwilliger een heel klein steentje voor andere mensen mag bijdragen.



*Waarom denkt u dat Radio Maria belangrijk is voor ons land?*

Radio Maria is het werk van Maria zelf, het werk waarin Moeder waakt over haar kinderen. Zo is ons landje een kind van dat wereldwijde gezin, gedragen en gevoed door die wonderbare Moeder die haar Zoon heeft gegeven opdat elk kind goddelijk zou zijn. Doorheen Radio Maria krijgt die Moeder de kans zichzelf te geven aan haar kinderen, net zoals zij zichzelf gegeven heeft aan en voor haar God. Wat mogen wij allen dankbaar zijn dat er zovelen zich beschikbaar stellen opdat Maria haar "Ja Vader" en haar "doe maar wat Hij u zeggen zal" kan uitvoeren.

*Wat is uw relatie met de Heilige Maagd Maria?*

Maria heeft in het leven van Liliane en mezelf altijd een grote rol gespeeld. De Rozenkrans loopt als een rode draad door ons leven. Onze eerste dochter heet Marijke, dat hadden wij op onze huwelijksreis naar Lourdes aan Maria beloofd. Onze tweede dochter was volgens de dokters absoluut een jongen, maar toen wij op bedevaart in Lourdes, Liliane was toen vier maanden in verwachting, naar Bartrès stapten, kwam er een ongelooflijke zekerheid over ons, zo van "het is een Bernadet." En dat is ze nog steeds.

In Lourdes heb ik mogen kennismaken met de heilige Montfort en zijn bijzondere

toewijding aan Maria. Die toewijding herhalen wij elk jaar, maar eigenlijk ook elke dag. Maria bidden in een Weesgegroet is Jezus groeten en bidden door Maria. Het is niet nodig om steeds nieuwe woorden of gebeden te zoeken, het Weesgegroet is het bijzonderste gebed dat wij Maria in onze armoede kunnen aanbieden, het is de groet die God zelf aan Maria bracht. Maar de mooiste toewijding van onszelf aan Maria gebeurt door Jezus zelf op het kruis, op het toppunt van zijn liefde. Daar zegt Hij: "Vrouw, zie daar uw zoon." Hij doet daar als het ware afstand van zijn Moeder om ieder van ons persoonlijk in zijn plaats aan Maria te geven. Dan kunnen we heel nederig knielen en in stilte prevelen "Weesgegroet Maria...". Dank U.

*Wat zou u onze luisteraars/lezers willen toewensen?*

*Vuur ben Ik komen brengen op aarde en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait.*  
(Lc 12,49)

Bijzondere woorden van de Heer, en wat Jezus verlangt, verlangt ook Maria. Laten wij daarom vurig bidden en vooral, indien mogelijk, aanbidden, zowel in zijn Eucharistie als zijn Eucharistische Aanwezigheid dat zijn goddelijk vuur zich in veel mensen en vooral door Radio Maria heen mag ontwikkelen tot een zee van geloof, van goddelijk optimisme en zalige vreugde.



## Terugblik Radio Vaticaan

Kevin Colle

Voor de "terugblik" van deze editie hebben we gekozen om twee meditatie van Paus Franciscus weer te geven die hij te horen gaf tijdens de zomermaanden. Twee meditatie die mogen dienen als bemoedigen en vertroosting van alle mensen die moeilijkheden ervaren in het leven.

*Dierbare broeders en zusters, goedendag!*

*In het Evangelie zegt Jezus: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken"(Mt 11, 28). De Heer reserveert die zin niet voor één van Zijn vrienden, nee, Hij richt deze zin tot "iedereen", tot wie uitgeput is en gebukt gaat onder het leven. Wie kan zich dan van deze uitnodiging uitgesloten voelen? De Heer weet hoe zwaar het leven kan wegen. Hij weet dat veel dingen het hart bezwaren: ontgoochelingen, oude wonden, zorgen om te dragen, onrecht dat moet geleden worden, onzekerheid, bezorgdheid over de toekomst.*

*Daartegenover is Jezus' eerste woord een uitnodiging om in beweging te komen en te reageren: "Komt". De fout, wanneer het verkeerd gaat, is te blijven waar men is, daar te blijven liggen. Het lijkt evident, maar hoe moeilijk is het te reageren en zich open te stellen! Dat is niet gemakkelijk. In moeilijke momenten, is het een natuurlijk iets om onder elkaar te blijven, te herhalen hoe onrechtvaardig het leven is, hoe ondankbaar de anderen zijn, hoe boos de wereld is, enz. We kennen dat allemaal. We ervaren die bittere houding soms zelf.*

*Maar in onszelf gesloten zien we alles zwart. Zo raken we met verdriet vertrouwd en voelen we er ons uiteindelijk in thuis: dat verdriet maakt ons neerslachtig, het is een gemeen iets. Jezus wil ons daarentegen uit dat drijfzand trekken en zegt daarom tot ieder van ons: "komt! ... wie? ... gij, gij, gij ...". De uitweg ligt in de relatie, in het feit dat we de hand uitsteken en de blik richten op Diegene die écht van ons houdt.*

*Het volstaat namelijk niet aan zichzelf voorbij te gaan, men moet ook weten waarheen te gaan. Want zoveel richtingen zijn een illusie: zij beloven rust en brengen slechts een beetje verstrooiing, zij beloven vrede en geven plezier en laten ons daarna terug in de eenzaamheid van voordien, het is als vuurwerk. Daarom*

*wijst Jezus de richting aan: "Komt tot Mij". Zo dikwijls proberen wij tegenover een last in het leven of in een pijnlijke situatie met iemand te spreken die naar ons luistert, met een vriend, een specialist ... Dat is heel goed, maar laten we Jezus niet vergeten! Vergeten wij niet ons voor Hem te openen en Hem ons leven te vertellen, Hem de mensen en situaties toe te vertrouwen. Misschien zijn er zaken in ons leven waarover we nooit open geweest zijn met Hem en die in het donker gebleven zijn omdat zij nooit het licht van de Heer zagen. Ieder van ons heeft zijn eigen geschiedenis. En als iemand zo een donkere zone heeft, dan moet hij Jezus zoeken, naar een missionaris van barmhartigheid gaan, naar een priester, ga ... Maar ga naar Jezus en vertel het aan Jezus. Vandaag zegt Hij aan iedereen: "Moed, laat de armen niet zakken tegenover de lasten van het leven, sluit u niet op in angst en zondigheid maar komt tot Mij!".*

*Hij wacht op ons, Hij wacht altijd op ons, niet om onze problemen op magische wijze op te lossen, nee, maar om ons sterk te maken in onze problemen. Jezus neemt de lasten van het leven niet weg, maar wel de angst van het hart. Hij neemt het kruis niet weg maar draagt het met ons. En met Hem wordt elke last licht omdat Hij de rust is die we zoeken. Wanneer Jezus ons leven binnenkomt, komt de vrede, de vrede die blijvende is, ook bij beproevingen, bij lijden. Laat ons naar Jezus gaan, geven we Hem onze tijd, laten we Hem alle dagen ontmoeten in het gebed, een vertrouwvol, persoonlijk gesprek. Maken wij ons met Zijn woord vertrouwd, herontdekken wij zonder angst Zijn vergeving, voeden wij ons met Zijn brood des levens: wij zullen ons geliefd voelen, door Hem getroost.*

*Hij zelf vraagt het ons, bijna met aandrang. Hij herhaalt het nog: "Leer van Mij... en gij zult rust vinden (Mt 11,29). Laat ons dus leren naar Jezus te gaan en nu wij in de zomermaanden een beetje rust gaan zoeken voor wat het lichaam vermoeit, laten we niet vergeten de ware rust in de Heer te vinden. Moge de Maagd Maria ons daarbij helpen, Zij die steeds zorg voor ons draagt wanneer wij vermoeid zijn en gebukt gaan en moge Zij ons bij Jezus brengen.*

Paus Franciscus



*Dierbare broeders en zusters, goedendag !*

*Vandaag denken wij na over de christelijke hoop als de kracht van de martelaren. Wanneer Jezus in het Evangelie de leerlingen uitzendt, misleidt Hij hen niet met waanbeelden over gemakkelijk succes, integendeel, Hij waarschuwt hen duidelijk dat de verkondiging van het Rijk Gods steeds tegenstand met zich meebrengt. En Hij gebruikt zelfs extreme woorden: "Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam" (Mt 10,22). Christenen beminnen maar worden niet altijd bemind. Jezus confronteert ons meteen met die werkelijkheid: in mindere of meerdere mate wordt het geloof beleden in een klimaat van vijandigheid.*

*Christenen zijn dus mannen en vrouwen tegen de stroom in. Dat is normaal: aangezien de wereld door zonde getekend is die zich onder verschillende vormen van egoïsme en ongerechtigheid manifesteert, gaat iemand die Christus volgt, in de tegengestelde richting. Niet vanuit een verlangen om polemieken te voeren maar uit trouw aan de logica van het Rijk Gods, die een logica is van hoop en zich vertaalt in een levenswijze gebaseerd op de aanwijzingen van Jezus.*

*De eerste aanwijzing is armoede. Wanneer Jezus de Zijnen uitzendt, lijkt het wel dat Hij meer bezorgd is om hen te "ontdoen van" dan om hen te "bekleden"! Inderdaad, een christen die niet nederig en arm is, niet onthecht van rijkdom en macht en vooral onthecht van zichzelf, lijkt niet op Jezus. Een christen gaat zijn weg in deze wereld met het essentiële voor onderweg maar met een hart vol liefde. De echte mislukking zou er voor hem of voor haar in bestaan voor de bekoring te bezwijken van wraak en geweld, door kwaad met kwaad te beantwoorden. Jezus zegt ons: "Ik zend u als schapen tussen wolven" (Mt 10,16). Dus zonder tanden, zonder klauwen, zonder wapens. Een christen zal eerder voorzichtig moeten zijn, soms slim: dit zijn deugden die de logica van het Evangelie aanvaardt. Maar geweld, nooit. Om het kwaad te overwinnen, kan men de methodes van het kwaad niet delen.*

*De enige kracht van een christen is het Evangelie. In tijden van moeilijkheden, moet men geloven dat Jezus ons voorgaat en niet ophoudt Zijn leerlingen te vergezellen. Vervolging is niet in tegenspraak met het Evangelie maar maakt er deel van uit: als men onze Meester vervolgd heeft, hoe kunnen wij*



*dan hopen dat ons de strijd gespaard blijft? Maar te midden van de beproeving mag een christen de hoop niet verliezen en denken dat hij in de steek gelaten wordt. Jezus verzekert de Zijnen: "zelfs ieder haar van uw hoofd is geteld" (Mt 10,30). Alsof Hij wil zeggen dat geen enkel lijden van de mens, zelfs het kleinste en meest verborgene, onzichtbaar is voor Gods oog. God ziet het en biedt zeker bescherming. Hij zal Zijn vrijkoping geven. In ons midden is namelijk Iemand die sterker is dan het kwaad, sterker dan de maffia, sterker dan de duistere intriges van hen die profijt halen ten koste van wanhopige mensen, sterker dan hen die anderen arrogant verpletteren ... Iemand die nog altijd de stem hoort van het bloed van Abel dat uit de aarde roept. Christenen moeten zich dus altijd laten vinden 'aan de keerzijde' van de wereld, door God gekozen: geen vervolgers, maar vervolgd. Geen arrogante, maar zachtmoedige mensen, geen mensen die rook verkopen, maar die onderworpen zijn aan de waarheid, geen bedriegers, maar eerlijke mensen.*

*Deze trouw aan de stijl van Jezus, die een stijl is van hoop, totterdood, zal door de eerste christenen met een heel mooie term genoemd worden: 'martirium', wat zoveel als 'getuigenis' betekent. De woordenschat bood vele andere mogelijkheden: men had het heldhaftigheid kunnen noemen, zelfverloochening, zelfopoffering. De christenen van het eerste uur gaven het integendeel een term die de geur van de leerling heeft. Martelaren leven niet voor zichzelf, strijden niet om hun ideeën kracht bij te zetten en aanvaardden te moeten*

*sterven alleen uit trouw aan het Evangelie. Het martelaarschap is zelfs niet het hoogste ideaal van het christenleven want de liefde staat hoger, dat wil zeggen liefde voor God en de naaste. De apostel Paulus zegt het heel goed in de hymne over de liefde: "Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets" (1 Kor 13,3). De idee dat zelfmoordterroristen martelaars zouden genoemd worden, is voor een christen weerzinwekkend: niets van wat zij beogen, benadert de houding van Gods kinderen.*

*Soms, als men de geschiedenis leest van zo veel martelaren van gisteren en vandaag, die talrijker zijn dan de martelaren van de eerste tijden, zijn wij verbaasd over de kracht waarmee zij de beproeving het hoofd bieden. Die kracht is het teken van de grote hoop die hen bezielt: de zekere hoop dat niets of niemand hen kan scheiden van de liefde van God die ons in Jezus Christus gegeven is (Rom 8,38-39). Moge God ons altijd de kracht geven Zijn getuigen te zijn. Moge Hij ons geven de christelijke hoop te beleven, vooral in het verborgen martelaarschap dat erin bestaat het goede te doen en onze plichten van elke dag uit liefde te doen. Dank u.*

*Paus Franciscus*



*Christenen zijn dus mannen en vrouwen tegen de stroom in.*



# Wij bidden met u

## Het Angelus:

7u  
12u  
18u  
24u



## De Rozenkrans:

7u  
12u15  
19u30  
23u30

## Het kerkelijk getijdengebied:

6u30	Lezingendienst
8u30	Lauden
12u05	Middagebed
17u	Vespers
21u30	Dagsluiting

Ook via Telenet kanaal 912  
en  
via [www.radiomaria.be](http://www.radiomaria.be)

Dagelijkse Eucharistieviering om 9u (zondag om 10u)

Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15 u