

PORTA FIDEI

Maart - April
2017
Jaargang 5
Nummer 23

RADIO  MARIA

Nieuwe medewerkster



Pelgrimerende Madonna



Terugblik Radio Vaticaan



Aswoensdag

Afgiftekantoor 2099
Antwerpen X
P 914880
2-maandelijks

*Programmaoverzicht
op middenpagina*

Editoriaal



Beste vrienden,

Aan het begin van de Vastentijd komen we tot u met een nieuwe editie van de Porta Fidei. Ook dit jaar houdt Radio Maria tijdens deze tijd van boete en gebed een Vastenactie voor al haar noden. We hebben er veel: materiële, maar ook nog andere. Zoals altijd rekenen we op uw steun, omdat we daardoor kunnen blijven radio maken. Aarzel dus niet ook dit jaar uw bijdrage te schenken tijdens onze actie.

Toch willen we ook heel speciaal oproepen tot het gebed, en dit voor het voortbestaan van Radio Maria. Dankzij uw financiële steun is dit haalbaar, en zal dit in de toekomst zeker ook altijd haalbaar zijn. Binnenkort echter, zal de overheid zich buigen over een vernieuwde toekenning van de licenties om via de welgekende FM-frequenties te blijven uitzenden. Het radiolandschap in ons land zal daardoor volledig veranderen vanaf 1 januari 2018. Met het gehele bestuur, en de

medewerkers van Radio Maria, doen wij nu ons best om zo'n licentie te bekomen, met als doel uw radio te kunnen blijven: een radio van troost en hoop, van vrede en rust. Om tot deze licentie te komen, werken we hard. Zonder uw gebed echter voelen we ons machteloos. Vandaar onze smeekbede aan u gericht tijdens onze Vastenactie: bid voor uw radio. Met uw hulp zal het zeker lukken!

Omwille van deze oproep lijkt het gepast om nogmaals stil te staan bij de biddende mens. Het volstaat om het boek van de Psalmen open te doen, en we ontdekken reeds hoe we een weg kunnen gaan om waarlijk gelukkig te worden. Het bidden krijgt daarin een centrale plaats. "Gelukkig de mens die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de zondaars geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters". (Ps. 1, 1). De eerste Psalm introduceert ons in het geheel van de gezangen van koning David. De eerste woorden van die Psalm zijn een zaligspreking om ons ervan te overtuigen dat het een waarheid is om te zeggen: wij zijn geschapen voor het geluk en niet voor het ongeluk. Het boek van de Psalmen is een weerklank van onze schepping. "God zag dat deze zeer goed was" (Cf. Gen. 1, 31). Maar, het voorziene geluk zal verwateren door de weigering die de mens zal uitspreken tegenover de gaven van God. De mens nam wat hem niet gegeven was. Toch, God verlaat ons nooit. We hebben de mogelijkheid gekregen om dat geluk terug te vinden. Hiervoor moeten we vrij kiezen om een weg af te leggen van wijsheid en gehoorzaamheid aan God en ons leven te laten leiden door drie houdingen: zich op weg begeven, rechtstaan en zitten. Dit is namelijk



het programma beschreven in het eerste vers van de eerste Psalm: "Gelukkig de mens die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de zondaars geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters". Achter deze drie houdingen schuilt onze roeping en dus hetgeen God van ons verwacht en hetgeen koning David ons zal aanleren met de Psalmen.

Het eerste werkwoord is "treden in", of ook nog "zich op weg begeven". Dit komt overeen met het werkwoord van al de roepingen in de Heilige Schrift. Wanneer God roept, moet men op weg gaan, zijn of haar verleden achter zich laten. Het is hetgeen onze vader Abraham deed: "De Heer zei tegen Abram: Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen... Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen" (Gen 12, 1-4). Maar ook de apostelen worden geroepen en antwoorden: "Hij sprak hen aan: Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem." (Mat 4, 19-20). Het probleem, zoals David ons zegt bij het begin van de eerste Psalm, is dat we moeten wandelen in de juiste richting. Wij zijn namelijk al te vaak geneigd om te treden in het overleg van de bozen. Maar op weg gaan met God veronderstelt daarentegen dat we kiezen voor de weg van de geboden van de Heer.

Het tweede werkwoord is "rechtstaan". Dit is het werkwoord van het gebed. Degene die bidt staat recht in aanwezigheid van de Heer. Zo zien we Abraham die bidt voor Sodom en Gomorra al rechtstaande: "Abraham stond

recht voor de Heer" (Gen. 18, 22). Ook Jezus leert zijn leerlingen al staande te bidden: "En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeeft." (Marcus 11, 25). Het is dus noodzakelijk te bidden, maar ook daar is er een gevaar aldus koning David. We moeten niet rechtstaan op de weg van de zondaars. Zondaars zijn zij die God vergeten. Als we bidden moeten we dus weten tot wie we ons richten, de Heer die onze Schepper en Vader is.

Het derde werkwoord "zitten" is het werkwoord van de studie. Sinds Jacob, waarvan het boek Genesis ons zegt dat hij "onder de tenten zat" (Gen. 25, 27) tot Paulus die aan de voeten zat

van Gamaliël (Hand. 22, 3) zijn de studenten van de Heilige Schrift altijd gezeten. Ook Maria-Magdalena is gezeten aan de voeten van Jezus om het ware Woord te ontvangen, en zij koos het beste deel (Cf. Lukas 10, 39-42). Zoals bij de andere twee belangrijke houdingen op weg naar het geluk is er ook hier een waarschuwing. We moeten niet zitten in de kring van de spotters. Zij die denken, nadat ze menselijke wijsheid hebben opgedaan door de studie, dat ze beter zijn dan de anderen, zoals de wetgeleerden ten tijde van Jezus. Ook de studie van Gods Woord heeft nood aan nederigheid om zo te zitten aan de voeten van Jezus, het Woord dat mens is geworden.

Dit alles is het programma dat aan het begin van de Psalmen wordt weergegeven om op weg te gaan naar het ware geluk in God, als biddende mensen. Bij Radio Maria laten we jullie graag proeven van deze mooie gaven die God ons aanreikt. Mogen we alvast blijven rekenen op uw vereniging met ons door het gebed voor uw radio, en ook uw geldelijke steun? Alvast van harte dank! Ik wens jullie allen een gezegende Vastentijd!

Zeer genegen in de Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: Pr. Karlo Tyberghien Sint Reneldisplein 23
3007 Leuven

Werkten mee aan dit nummer:

Pr. Karlo Tyberghien, Kevin Colle, Marianne Hubin, Nele Uytterhoeven, Chantal Kortmann

Foto's: redactie

Lay-out: Joris Abts

Druk en verzending: Halewijn, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen

Wenst u ook dit tijdschrift te ontvangen?

Bel ons: 016/41 47 47



Kan je je even voorstellen?

Ik ben 25 jaar oud en afkomstig uit Pulderbos in de provincie Antwerpen. Op mijn zeventiende ben ik in Leuven terechtgekomen omdat ik Slavistiek en Oost-Europakunde ben gaan studeren. De eerste jaren in Leuven waren op vele vlakken een leerschool. Vooral het nuttig leren invullen van al de tijd die ik nu zelf moest ordenen is moeilijk geweest. Hoewel ik altijd veel interesses heb gehad, ben ik pas in mijn thesisjaar grondig beginnen werken. Een laatbloeiër, zoals dat heet. Dit kwam voor een groot deel door het feit dat mijn thesis handelde over een onderwerp dat me enorm boeide, namelijk het denken van twee Russische filosoof-theologen over de verrijzenis van het lichaam aan het einde der tijden. De copromotor van dit werk is professor aan de theologiefaculteit, en het is indirect dankzij hem dat ik erover ben beginnen denken om nog theologie bij te studeren. Na Slavistiek ben ik dan nog begonnen aan de opleiding Theologie in combinatie met een lerarenopleiding. Momenteel ben ik nog halftijds aan het studeren aan de theologiefaculteit. En dat vormt een blijvende uitdaging.

Kende je Radio Maria al voor dat je kwam solliciteren?

Ik luisterde er wel af en toe naar maar ik was me er bijvoorbeeld niet van bewust dat het radiostation zich al die tijd in Leuven bevond! Ik had geen persoonlijk contact

met de radiomedewerkers en heb er ook nooit als vrijwilliger gewerkt. Tijdens de laatste jaren van mijn studies heb ik regelmatig naar Radio Maria geluisterd en dan vooral omdat het een grote hulp vormde bij het bidden. Ik heb als student vaak geworsteld met het genoeg tijd geven aan God in het gebed. Als het dan moeilijk was om de discipline op te brengen om mijn rozenhoedje te bidden deed ik dat regelmatig met Radio Maria. Zoals veel van de luisteraars al hebben aangebracht vinden ze in Radio Maria een haven van rust, en ook voor mij is dat zo.

Wat zijn je taken bij Radio Maria?

Ik werk halftijds als redactiemedewerker. Ik heb in principe dezelfde functie als Kevin, die al meer dan vijf jaar werkt bij Radio Maria, maar toch hebben we wel onze eigen taken verantwoordelijkheden. Ik presenteer nu sinds 6 februari wekelijks op maandagvoormiddag het programma "De Kerk Leeft" waarbij er telkens iemand te gast wordt gevraagd in de studio om te spreken over een bepaald thema dat relevant is voor de Kerk of bijvoorbeeld ook hoe men zijn geloof beleeft in een specifieke roeping. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de lezingendienst op maandag, woensdag en vrijdag. Wat de andere gebeden betreft bid ik op vrijdag de Laudens, de Vespers en zorg ik mee voor het uitzenden van de Heilige Mis. Op termijn is het de bedoeling om een programma te maken over de andere Radio Maria's in de wereld, de wereldfamilie. Er zijn intussen

al meer dan 60 stations over de gehele wereld.

Je werkt reeds enkele weken, hoe bevalt het je?

Het was me op voorhand gezegd geweest en het is ook al gebleken: bij Radio Maria hangt er een zeer familiale sfeer. Alleen al daarom voel ik me gezegend hier te mogen werken. Daarenboven mag ik werk doen waar ik mijn hart in kan leggen, en dat is iets waar ik altijd op gehoopt heb. De medewerkers en vrijwilligers zijn erg vriendelijk en je voelt eigenlijk direct dat iedereen die zich inzet voor Radio Maria verenigd is in de liefde voor een hoger doel. Wat het werk zelf betreft vind ik het aangenaam dat het zeer gevarieerd is. Ik leer veel bij van de andere medewerkers, maar zeker ook van de gasten die hier komen spreken. Ik had bijvoorbeeld niet de gewoonte om het getijdengebed vanuit het brevier te bidden. Nu heb ik daar mee leren werken. Wat ik helemaal als een luxe beschouw is het feit dat ik de mogelijkheid heb de werkweek met een Mis te beginnen, in de kapel van Radio Maria zelf.

Heeft Onze-Lieve-Vrouw een bijzondere plaats in jouw leven?

Die heeft ze zeker, maar volgens mij nog niet de plaats die ze zou moeten krijgen. Ik ben katholiek opgevoed maar in mijn kinderjaren vond ik het altijd vrij moeilijk om een natuurlijke liefde te hebben voor Onze Lieve Vrouw. Volgens mij kwam dit door een beeldje dat we thuis hadden staan van Onze Lieve Vrouw van Fatima, maar ze had daar niet zo'n vriendelijke uitdrukking op. Een strenge en droevige blik. Als kind kunnen zulke kleine details toch wel een impact hebben op je devoties en beeldvorming, ook al zou je beter moeten weten. Ik vond het in mijn gebeden altijd makkelijker me te wenden tot Jezus of tot Sint Jozef. Met de jaren is de liefde tot Onze



Lieve Vrouw toegenomen, vermoedelijk door het Rozenhoedje en door meer over haar leven te mediteren. Dankzij heiligen als Don Bosco en de pastoor van Ars ben ik gaan beseffen dat als Maria een droevige blik heeft, dat is omdat ze van ons houdt en bezorgd is, en ze geen rust kent voor al haar kinderen gered zijn. Uiteindelijk is dat ook haar boodschap in Fatima. Mijn omgang met Maria is nu een heel natuurlijke. Als vrouw zie ik in Maria het voorbeeld waarop ik steeds meer wil gelijken maar ook een moeder die me bij de hand neemt als ik het haar vraag. Ik vraag haar om haar meer te kunnen kennen, op haar te gelijken en haar lief te hebben. Misschien heeft ze mijn vraag verhoord door me bij Radio Maria te laten komen werken?

Vrijwilliger in de kijker

Chantal Kortmann



Kan u zich even voorstellen?

Ik ben Chantal Kortmann. Ik ben getrouwd met Patrick Vandenhove en we hebben vijf kinderen gekregen. Ze zijn momenteel tussen 9 en 18 jaar oud. Het huwelijk is voor mij een roeping en ik ben dan ook heel gelukkig dat ik een echtgenote en mama mag zijn. Vroeger wilde ik graag als arts naar de ontwikkelingslanden, maar ik ben toch hier gebleven en ben nu deeltijds actief als consultatie-arts bij Kind en Gezin. Het geloof is altijd erg belangrijk geweest voor mij, maar het is pas in mijn studententijd dat ik ook andere gelovige jongeren leerde kennen.

Op welke manier bent u actief als vrijwilliger voor Radio Maria en hoe heeft u Radio Maria leren kennen?

Ik kende Radio Maria vanuit Nederland en luisterde sporadisch. Op een keer werd ik gevraagd om naar de startvergadering van Radio Maria België te komen. Ik was aanvankelijk niet overtuigd dat er plaats was voor twee radio's in het kleine Nederlandse taalgebied, maar dat veranderde die avond en ik mocht er mijn schouders mee onder zetten. Toen heb ik mirakels van dichtbij zien gebeuren. De Radio is een groot geschenk van Onze Lieve Vrouw! Al heel snel mocht ik van priester Karlo bidden in het "Uur van de barmhartigheid". Dat heeft mijn geloofsleven ingrijpend verdiept. Aanvankelijk bereidde ik alles grondig voor en was ik heel bang voor de microfoon, maar na enkele weken raakte ik meer vertrouwd en durfde ik al eens van mijn tekst af te wijken. Nu is het voor mij telkens een diepe meditatie geworden. Ik vind het ook altijd fijn om mee te mogen werken aan een Mariathon. Op een keer hoorde priester Karlo mij kleine interviewtjes afnemen en dit bracht hem het idee van "Radio Maria telefoneert".

Toen ik eraan begon dacht ik dat ik het niet lang zou volhouden om elke week weer nieuwe gasten te vinden, maar intussen doe ik het al bijna anderhalf jaar! Het is fantastisch om zo met onze luisteraars te mogen spreken! Ik mag ook een beetje meewerken aan promotie, maar ik hoop dat de luisteraars ons hier zeker ook mee willen helpen!

Kunt u ons wat meer vertellen over de weg die Jezus met u gegaan is in uw leven?

Mijn ouders bleven heel lang kinderloos en hebben gevochten tegen abortus, dat in Nederland toegelaten dreigde te worden. Mijn komst was voor hen echt een geschenk. Mijn grootmoeder leerde mij bidden en ik deed dit tamelijk trouw. Ik zocht veel naar Jezus en hoopte op mirakels, maar ik zag ze niet. Mijn papa was erg strijdend katholiek en corrigeerde in die woelige jaren '70-80 elk afwijkende idee over het geloof. In de hogere jaren van het middelbaar werd ik door klasgenoten uitgedaagd om ook zelf een mening te hebben en toen ben ik veel beginnen lezen over het geloof. Aan de universiteit werd ik stichtend lid van de kern Jong Thomas Moregenootschap Antwerpen. We organiseerden lezingen over katholieke onderwerpen, zo heb ik ook mijn man leren kennen. Toen we trouwden leerden we het apostolaat voor gezinstoewijding kennen uit Amerika. Met enkele gezinnen bouwden we dit media-apostolaat hier in België mee uit, met onderricht door kardinaal Arinze, Moeder Theresa en anderen. We raakten er vertrouwd met heel wat devoties en ook met de teksten van Vaticanum II en de rijkdom die erin te vinden was, in de spiritualiteit van Paus Johannes Paulus II: Totus Tuus. We hebben ons gezin toen ook plechtig toegewijd aan Maria, volgens de H. Grignon de Montfort. Hoewel

ik Maria wel zocht, deed het me verdriet dat ze geen belangrijke plaats in mijn leven nam. Dat is nu allemaal veranderd!

Wat draagt Radio Maria bij aan uw leven?

Radio Maria is heel belangrijk voor mij. Ik wilde altijd graag meewerken aan de nieuwe evangelisatie van paus Johannes Paulus II, maar ik leek alleen mezelf te voeden. Nu mag ik de radio promoten en dat is voor mij evangelisatie: de mensen naar de stem van Maria en haar Zoon brengen.

Waarom denkt u dat Radio Maria belangrijk is voor ons land?

Radio Maria brengt op een positieve en ongedwongen manier, totaal zonder complexen het blijde woord van God, gewoon van harte katholiek! Het is een verademing in een klimaat van onverschilligheid of zelfs aanvallen tegen het christelijk geloof. Het kan veel mensen opnieuw voeden, die te lang geen geestelijk voedsel meer gehad hebben en het haalt mensen uit hun isolement.

Wat is uw relatie met de Heilige Maagd?

Maria is een echte moeder en een zeer krachtige vrouw! Ze heeft mij de mogelijkheid geschonken om voor haar Radio iets te mogen doen. Dat maakt je nederig. Ze beschermt



mijn gezin en zeker ook mijn kinderen. Ik vertrouw hen aan haar toe, omdat ik het zelf niet zo goed kan.

Wat zou u onze luisteraars/lezers toe willen wensen?

Ik hoop dat ze de Radio in hun hart mogen sluiten en mee een instrument in Maria's handen willen zijn om Jezus bekend te maken bij alle mensen, want er is zoveel geestelijke honger en dorst, mensen gaan dood van ellende. Jezus' barmhartigheid leert ons om echt van iedereen te houden en dat kun je concreet maken door te bidden en de Radio bekend te maken. Maria doet de rest!



6u15 Bidden onderweg
 6u30 Lezingendienst
 7u Angelus
 7u02 Rozenkrans
 7u30 Catechismus **
 8u30 Laudan
 9u H. Mis op zondag om 10u
 voorafgegaan door 'De rots in de branding': 8u50
 9u50 Bijbellezing

10u30
 Maandag: De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)
 Dinsdag:
 1e en 3e dinsdag: Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
 2e en 4e dinsdag: In de school van de martelaren (Diane)
 Woensdag: Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann)
 Donderdag: De rots in de branding (Jos Decock)
 Vrijdag: Op de agenda (Marianne Hubin)
 Zaterdag: Herhaling van vrijdag

11u30 Het woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
 12u Angelus
 12u05 Middagebed
 12u15 Rozenkrans
 12u40 Het heiligenverhaal van de dag

13u
 Maandag:
 1e en 3e maandag: In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove)
 2e en 4e maandag: Gebedsgroep Biddende Moeders
 Dinsdag:
 1e dinsdag: Biofides (Vincent Kemme)
 2e dinsdag: Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
 3e dinsdag: Kerk in nood
 4e dinsdag: Biofides (Vincent Kemme)
 Woensdag:
 1e en 3e woensdag: Kathovisie (Marianne Hubin)
 2e en 4e woensdag: Curieus religieus (Kevin Colle)
 Donderdag: Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
 Vrijdag: Kruisweg gevolgd door "Nonkel Pater achterna"
 Zaterdag: Herhaling van woensdag
 Zondag: Herhaling van dinsdag

14u15
 Maandag: Gezanten van Christus
 Dinsdag: Radio Vaticaan*
 Woensdag: Verhalen over Sint Jozef
 Donderdag:
 1e en 3e donderdag: Radio Maria op bezoek (Omer Laermans)
 2e en 4e donderdag: Op weg met Hildegard (Dr. Louis Van Hecken)
 Vrijdag: Radio Vaticaan*
 Zaterdag: Herhaling van donderdag
 Zondag: Herhaling van woensdag 17u15

15u Uur van de Goddelijke Barmhartigheid

16u Lezingen / Bidden onderweg
 17u Vespers

17u15
 Maandag: Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
 Dinsdag:
 1e en 3e dinsdag: Het inzicht (Marleen Caers)
 2e en 4e dinsdag: De stem uit het Oosten (Pater Paulus)
 Woensdag: Heiligen getuigen (Mia Venheukelom)
 Donderdag: Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
 Vrijdag:
 1e en 3e vrijdag: Radio Maria op bezoek (Omer Laermans) *
 2e en 4e vrijdag: Op weg met Hildegard*
 Zaterdag: Radio Vaticaan* om 17u30
 Zondag: Radio Vaticaan* om 17u30

18u Angelus

18u15
 Maandag: Klassiekuur*
 Dinsdag: Herhaling van woensdag 13u
 Woensdag: Nonkel Pater achterna (18u05)
 De Kerk leeft* (18u30)
 Donderdag: Herhaling van maandag 13u
 Vrijdag: Klassiekuur*
 Zaterdag: Herhaling van dinsdag 13u
 Zondag: Herhaling van donderdag 20u

19u30 Rozenkrans

20u
 Maandag: De rots in de branding*
 Dinsdag: De Kerk leeft*
 Woensdag: Gebed met Sant'Egidio
 Donderdag:
 1e en 3e donderdag: Religieuze Poëzie (E.H. Van der Linden)
 2e en 4e donderdag: In de school van de martelaren (Diane)
 Vrijdag: Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann) *
 Zaterdag: Herhaling van woensdag 17u15
 Zondag: Klassiekuur*

21u Het heiligenverhaal van de dag,
 gevolgd door 'Het Woord Spreekt' *
 (zaterdag gevolgd door 'Nonkel pater achterna')
 21u30 Completen
 21u40 Heiligen getuigen
 22u30 Catechismus*
 23u30 Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u15 's morgens hebben er herhalingen van de verschillende programma's plaats.

** programma te vinden op onze website: www.radiomaria.be
 * Herhaling van eerder uitgezonden programma

Vastenactie 2017

De Vastenactie staat zoals elk jaar in het teken van hulp voor de noden van Radio Maria. Omdat de vastentijd een tijd is van gebed, van offer, en van aalmoes, durft Radio Maria u te vragen deze drie acties te ondernemen voor haar intenties.

1. **Aalmoes:** Radio Maria rekt op uw vrijgevigheid. In tijden waarin vele mensen nood hebben aan een stem die een blijde boodschap verkondigt, kan Radio Maria de verandering zijn die vele mensen troost, bemoedigt en zelfs heelt. Door uw financiële hulp kan Radio Maria de verkondiging van Jezus Christus voortzetten.
2. **Offer:** Naast een aalmoes, dat ook een offer is, kan men ook vasten voor de intenties van Radio Maria. Dit jaar heeft de radio een zeer speciale intentie. Binnenkort zal de Vlaamse Overheid opnieuw licenties uitdelen voor alle commerciële en vrije radio's in het land. Dit wil dus zeggen dat wij erop hopen – maar echt niet zeker zijn – een nieuwe licentie te ontvangen. Er zijn echter meer radio's dan licenties. We moeten op uw offer rekenen, om God te smeken Radio Maria niet te laten vallen in ons land die zo nood heeft aan zingevende en rustige inhoud.
3. **Gebed:** Met dezelfde reden in gedachten als voor het offer vragen we uw vurig gebed. Er zal veel gebeden moeten worden om Radio Maria een licentie te geven om verder radio te kunnen maken. Vergeet niet dagelijks, tijdens uw persoonlijk gebed, alsook tijdens de rozenkrans, Radio Maria te gedenken, en smeeek de Heer op voorspraak van de heilige Maagd Maria: "vergeet uw Radio Maria niet, en bekom voor ons een licentie!"

Radio Maria rekt dus op u tijdens de jaarlijkse Vastenactie: steun ons, vast voor ons, bid voor ons! De nood is groot, maar we rekenen op Gods nabijheid, en uw vurig smeken.



In deze Porta Fidei vindt u een flyer over een
nieuw schoolproject.

Het onderwijs vernieuwt!
Nieuwe basisschool in Antwerpen

Op 1 september 2017 opent de Familiale School Edward Poppe haar deuren met drie kleuterklasjes en een eerste leerjaar lager onderwijs. De Familiale School Edward Poppe is een kleinschalige school die in een familiale sfeer inzet op karaktervorming, persoonlijke begeleiding voor elke leerling en waar kennisoverdracht gepaard gaat met een volwaardige christelijke vorming. We kozen voor de Zalige Edward Poppe als patroonheilige omwille van zijn visie op pedagogie. Edward Poppe kan gerust een voorloper van het Tweede Vaticaans Concilie genoemd worden.

Meer info over de school en de vzw NIVO (Nieuwe Initiatieven in het Vlaams Onderwijs) vindt u op onze site > www.familialeschool.be

Gebed voor de heiligverklaring van de Zalige Edward Poppe en ter intentie van de katholieke onderwijsprojecten van de vzw NIVO in Vlaanderen

Goede Vader in de hemel, Wij loven U omdat Gij ons de Zalige priester Poppe hebt gegeven. Moge hij, van bij U, ons blijvend nabij zijn in deze tijd waarin wij zoveel nood hebben aan heiligen en getuigen van uw Leven en Liefde. Moge hij ons leren uw heilige Wil te volbrengen en steeds in vroude en droefheid op uw Barmhartigheid te vertrouwen. Mogen wij, zoals hij, Jezus mateloos leren liefhebben in zijn Woord en Eucharistie. Mogen wij altijd ingaan op de ingevingen van uw heilige Geest in ons gebed en in alle omstandigheden van het leven. Mogen wij, zoals hij, uw Kerk op weg liefhebben. Moge zijn heiligverklaring aan de Kerk van het derde millennium een krachtig impuls geven in haar voorname zorg voor armen en kinderen, in haar vorming van priesters en opvoeders, die te nodig heeft in school, parochie en gezin om de tekenen van de tijd te verstaan en de nieuwe evangelisatie te realiseren. Met aandrang vragen wij U, goede Vader, toon ons de weg naar uw Zoon samen met zijn en onze zieleheiligste Moeder Maria, van wie de Zalige priester Poppe zoveel hield.

Onze Vader, Wees Gegroet, Eer aan de Vader

Het is ons
een uitnodiging
tot gebed.

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in heel ons land?
Aarzel niet ons te steunen.

Rekening: BE49 7333 7333 7771

De Pelgrimerende Madonna

Van maandag 1 mei tot woensdag 31 mei gaat het beeld van de heilige Maagd Maria van Radio Maria terug op pelgrimstocht door heel Vlaanderen: misschien komt ze ook in uw parochie, in uw gezin?



100 jaar Fatima, wij bidden de Rozenkrans

Op 13 mei 2017 vieren we de 100^{ste} verjaardag van de verschijningen van Maria in Fatima. Daar riep de heilige Maagd ons op om de Rozenkrans vaak te bidden. Tijdens de maand mei wil Radio Maria hier speciaal gehoor aan geven, en jullie de mogelijkheid bieden met ons mee te bidden.

Maria's beeld bij u thuis

De bedoeling van de Pelgrimerende Madonna is om dagelijks aan haar zijde de rozenkrans te bidden op Radio Maria vanuit heel Vlaanderen. Ook u kan mee bidden, met uw gebedsgroep, in het rusthuis waar u logeert, in uw parochie, in uw gezin? De rozenkrans zal dagelijks live gebeden worden om 19u30 (van maandag tot vrijdag) en om 12u15 (op zaterdag en zondag).

Wenst u de Rosa Mystica te ontvangen gedurende haar pelgrimstocht? Vul dan het onderstaand vragenlijstje in en stuur deze terug naar Radio Maria. We zullen u dan achteraf contacteren!



Naam:	Voornaam:
Adres:	Postcode:
Stad:	Telefoonnummer:
Gsmnummer:	Email:

Parochie / Gebedsgroep / Gezin

Wenst de Rosa Mystica op volgende datum: (tussen 1 mei 2017 en 31 mei 2017)

Terugblik Radio Vaticaan

Kevin Colle

Naar aanleiding van de Veertigdagentijd van dit jaar 2017 nam de paus de pen ter hand en schreef op 18 oktober 2016, feest van de heilige Lucas Evangelist, volgende boodschap voor de Kerk:

Dierbare broeders en zusters,

De Veertigdagentijd is een nieuw begin, een weg die leidt naar een zeker doel: het Pasen van de Verrijzenis, de overwinning van Christus op de dood. En deze tijd richt altijd een dringende uitnodiging tot bekering tot ons: een Christen is geroepen naar God terug te keren "van ganser harte" (Joel. 2, 12) om zich zo maar tevreden te stellen met een middelmatig leven, maar te groeien in de vriendschap met de Heer. Jezus is de trouwe vriend die ons nooit in de steek laat, omdat Hij, ook wanneer wij zondigen, geduldig wacht op onze terugkeer naar Hem en Hij, met dit wachten; zijn wil om te vergeven duidelijk maakt

De Veertigdagentijd is dat gunstige moment om het leven van de geest te versterken en dit door de heilige middelen die de Kerk ons aanreikt: vasten, gebed en aalmoezen. Aan dit alles ligt Gods Woord ten grondslag en in deze tijd worden we uitgenodigd naar het Woord te luisteren en het met grotere volharding te overwegen. Hier zou ik in het bijzonder willen blijven stilstaan bij de parabel van de rijke man en de arme Lazarus.

Laten wij ons inspireren door deze zo betekenisvolle weergave die ons de sleutel aanreikt om te begrijpen hoe wij moeten handelen om het ware geluk en het eeuwige leven te bereiken, door ons aan te sporen tot een oprechte bekering.

De parabel begint met het voorstellen van de hoofdpersonen, maar het is de arme die gedetailleerder wordt beschreven: hij bevindt zich in een hopeloze situatie en heeft niet de kracht zich weer op te richten, hij ligt voor de poort van de rijke en eet de broodkruimels die van zijn tafel vallen, hij heeft wonden over zijn hele lichaam en de honden komen deze



likken. Het tafereel is dus eerder somber. Het toont een mens beroofd van zijn waardigheid en vernederd.

De scène blijkt nog dramatischer, als men er bij stilstaat dat de arme 'Lazarus' heet: een naam vervuld van beloften, die letterlijk betekent "God helpt". Daarom is Lazarus niet anoniem, hij heeft heel nauwkeurige trekken en toont zich als een individu met wie men een persoonlijke geschiedenis in verband kan brengen. Terwijl hij voor de rijke als het ware onzichtbaar is, wordt hij voor ons bekend en bijna vertrouwd, hij krijgt een gezicht en als zo een gave, een onschatbare rijkdom, een wezen dat door God gewild, bemind, herinnerd wordt, ook als zijn concrete situatie er één is van een mens die als afval wordt beschouwd. Lazarus leert ons dat de ander een gave is. Een juiste relatie met mensen bestaat erin hun waarde in dankbaarheid te erkennen. Ook de arme aan de poort van de rijke is niet een hinderlijk iemand die in de weg staat, maar een oproep om ons te bekeren en ons leven te veranderen. De eerste uitnodiging die deze parabel aan ons doet, is om de poort van ons hart voor de ander te openen, omdat iedere persoon een gave is, zowel onze buur als de onbekende arme. De Veertigdagentijd is een gunstige tijd om de deur te openen voor iedere



behoefte en in hem of haar het aangezicht van Christus te herkennen. Ieder van ons ontmoet ze op zijn weg. Ieder leven dat ons tegemoet komt, is een gave en verdient verwelcoming, respect en liefde. Gods Woord helpt ons onze ogen te openen om het leven op te nemen en het lief te hebben, vooral wanneer het zwak is. Maar om dit te kunnen doen is het ook noodzakelijk datgene wat het Evangelie ons betreffende de rijke man openbaart serieus te nemen.

De parabel brengt meedogenloos aan het licht welke tegenstellingen er zijn in het leven van de rijke.

Deze rijke heeft in tegenstelling tot de arme Lazarus geen naam, hij wordt alleen maar gekwalificeerd als "rijke". Zijn weelde manifesteert zich in de overdreven weelderige kleding die hij draagt. Purper was immers zeer kostbaar, meer nog dan zilver en goud en daarom was het voorbehouden aan koningen. Byssus was een bijzonder linnen dat aan iemands lichaamshouding een bijna sacraal karakter verleende. De rijkdom van deze man is dus buitensporig, ook omdat hij er iedere dag mee pronkte: "Iedere dag vierde hij uitbundig feest" (Lc. 16, 19). In hem krijgt men op dramatische wijze een glimp te zien van de verdorvenheid van de zonde, die op drie achtereenvolgende ogenblikken wordt verwezenlijkt: de liefde voor het geld, de ijdelheid en de hoogmoed

De apostel Paulus zegt dat "geldzucht de wortel van alle kwaad is" (1 Tim. 6, 10). Zij is de hoofdoorzaak van verdorvenheid en een bron van jaloesheid, conflict en argwaan. Geld kan ons zelfs zo gaan overheersen dat het een tirannieke afgod wordt.

In plaats van een instrument te zijn dat ons ten dienste staat om het goede te doen en de

solidariteit met de anderen te beoefenen, kan het geld ons en heel de wereld onderwerpen aan een egoïstische logica die geen ruimte laat voor liefde en vrede in de weg staat. De parabel laat ons vervolgens zien dat de hebzucht van de rijke hem ijdel maakt. Zijn persoonlijkheid toont zich in schone schijn, in het aan anderen laten zien van wat hij zich kan veroorloven. Maar de schijn verbergt de innerlijke leegte. Zijn leven zit gevangen in uiterlijkheid, de meest oppervlakkige en vergankelijke dimensie van het bestaan. De laagste trap van dit morele verval is de hoogmoed. De rijke man kleedt zich als was hij een koning, hij doet zich voor als een god en vergeet daarbij dat hij eenvoudigweg een sterveling is. Voor een mens die door de liefde voor rijkdom is verdorven bestaat er niets anders dan het eigen arme ik en daarom komen de personen die hem omgeven niet in zijn blikveld. De vrucht van het aan geld gehecht zijn is dus een soort blindheid. De rijke ziet de arme die met wonden is overdekt en gebroken is in zijn vernedering niet. Wanneer men naar dit personage kijkt, begrijpt men, waarom het Evangelie zo duidelijk is in de veroordeling van de liefde voor geld: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen én de mammon" (Mt. 6, 24).

Het Evangelie van de rijke en de arme Lazarus helpt ons om ons goed voor te bereiden op Pasen dat nadert. De liturgie van Aswoensdag nodigt ons ertoe uit een ervaring te beleven gelijk aan die welke de rijke op een zeer dramatische wijze heeft beleefd. De priester herhaalt bij het aanbrengen van de as op het hoofd de woorden: "Bedenkt dat gij stof zijt

en tot stof zult gij wederkeren".

De rijke en de arme sterven immers beiden en het belangrijkste deel van de parabel speelt zich in het hiernamaals af. De twee ontdekken onverwachts dat "wij in deze wereld niets hebben meegebracht en er ook niets uit kunnen meenemen" (1 Tim. 6, 7). Ook onze blik opent zich voor het hiernamaals, waar de rijke een lange dialoog heeft met Abraham, die hij "vader" noemt (Lc. 16, 24-27) en daarmee laat hij zien dat hij deel uitmaakt van Gods volk. Deze bijzonderheid maakt zijn leven nog tegenstrijdiger, omdat er tot nu toe nog niets was gezegd over zijn relatie met God. Er was in zijn leven inderdaad geen plaats voor God, omdat hijzelf zijn eigen god was.

De rijke man herkent alleen door de kwellingen van het hiernamaals Lazarus en hij zou willen dat de arme zijn lijden met een beetje water zou verlichten. De gebaren die van Lazarus worden gevraagd zijn gelijk aan die de rijke had kunnen stellen en die hij nooit heeft gesteld. Toch legt Abraham hem uit: "Gij hebt tijdens uw leven uw deel van het goede gekregen en op gelijke manier Lazarus het kwade; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar lijdt pijn" (Lc. 16, 25). In het hiernamaals herstelt zich een zeker evenwicht en worden de kwade dingen van het leven gecompenseerd door het goede.

De parabel gaat verder en vertegenwoordigt zo een boodschap voor alle Christenen. De rijke, die nog levende broers heeft, vraagt Abraham immers Lazarus naar hen toe te sturen om hen te waarschuwen, maar Abraham antwoordt: "Zij hebben Mozes en de profeten, daar moeten ze naar luisteren." (Lc. 16, 29). Ten aanzien van de tegenwerping van de rijke voegt hij toe: "Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat." (Lc. 16, 31). Zo komt het ware probleem van de rijke naar voren: de wortel van zijn kwaad is: niet luisteren naar Gods Woord. Dit heeft hem ertoe gebracht God niet meer lief te hebben

en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is bekering op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op God. Het hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft als gevolg dat men zijn hart sluit voor de gave van een broeder of een zuster.

Dierbare broeders en zusters, de Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste. De Heer, die in de veertig dagen in de woestijn de listen van de Verleider heeft overwonnen, wijst ons de weg die wij moeten volgen.

Moge de Heilige Geest ons geleiden om een ware weg van bekering af te leggen, om de

gave van Gods Woord opnieuw te ontdekken, gereinigd te worden van de zonde die verblindt en Christus te dienen die aanwezig is in onze behoeftige broeders en zusters. Ik moedig alle gelovigen aan deze geestelijke vernieuwing ook tot uitdrukking te brengen door deel te nemen aan de vastenacties die veel kerkelijke organisaties in verschillende delen van de wereld

bevorderen om de cultuur van de ontmoeting binnen de menselijke familie te doen groeien. Laten wij voor elkaar bidden dat wij, aan de overwinning van Christus deelachtig, onze deuren weten te openen voor de zwakke en de arme. Dan zullen wij ten volle de vreugde van Pasen kunnen beleven en hiervan kunnen getuigen.

Paus Franciscus

Vaticaan, 18 oktober 2016
Feest van de heilige Lucas, Evangelist



Wij bidden met u

Het Angelus:

7u
12u
18u
24u

De Rozenkrans:

7u
12u15
19u30
23u30



Het kerkelijk getijdengebied:

6u30	Lezingendienst
8u30	Lauden
12u05	Middagebed
17u	Vespers
21u30	Dagsluiting

Ook via Telenet kanaal 912
en
via www.radiomaria.be

Dagelijkse Eucharistieviering om 9u (zondag om 10u)
Dagelijks 'Uur van de Goddelijke Barmhartigheid' om 15 u