

PORTA FIDEI



Reinig mij
van al mijn
zonden



Toeleg
op het bidden



Liefde
tot de naaste

**VASTEN
KALENDER**

vastenactie
17 februari
tot 4 april



Trouw
aan de
sacramenten



Foto: Mali Maeder (Pexels)

EDITORIAAL

EDITORIAAL

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Pr. Karlo Tyberghien

Werkten mee aan dit nummer:
Joris Abts, pr. Karlo Tyberghien

Foto's:
Redactie

Realisatie en vormgeving:
Radio Maria

Druk en verzending:
Halewijn, Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Abonnementen en gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47



Beste vrienden,

Tijdens de vastentijd ontvangen we de uitnodiging om ons meer toe te leggen op het gebed, om te vasten en dus te bedenken dat Christus ons ware voedsel is, en tenslotte om te delen en daardoor te denken aan de armsten onder ons. Ook Radio Maria houdt zich aan deze evangelische aanmoediging om meer in de voetsporen te kunnen treden van onze Verlosser. Voor wat het 'aalmoezen geven' betreft, proberen we, zoals elk jaar, alle luisteraars te motiveren om hun steun te geven aan Radio Maria. Een steun aan de radio is een echte aalmoes aan de armen. De eerste luisteraars zijn namelijk de armen, de eenzamen, de zieken en de stervenden. Ook gevangenen zijn niet weg te denken bij

het publiek dat dagelijks de blijde boodschap mag aanhoren. Zeker in deze onzekere tijden is onze radio niet meer weg te denken in het leven van zovelen. Radio Maria kan echter alleen bestaan door de vele giften die nodig zijn, en daarom moedigen we jullie aan om Radio Maria te blijven steunen. De vastenkalender die u nu in handen hebt kunt u alvast gebruiken om een vruchtbare veertigdagentijd te beleven. Moge de Heer jullie allen zegenen, en jullie steun en gebed voor Radio Maria overvloedig vergelden. Alvast van harte dank!

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria



Hoe deze kalender gebruiken?

De kalender bestaat uit acht dubbele bladzijden.

De bovenste bladzijde



Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.

Verzeld van de heilige Geest gaat Jezus de confrontatie aan met het kwaad, het lijden en de beproevingen, waar de eerste mens Adam viel zal Jezus de uiteindelijke overwinning brengen door zijn lijden. Het doopsel verrijst naar de uitroep. Zoals de Israëlieten wegtrouwen door de woestijn uit de slavernij in Egypte worden wij opgeroepen ons af te lossen van de slavernij van de zonde en ons met Christus op weg te begeven doorheen lijden en beproevingen naar het Nieuwe Leven in God.

Deze staat in het teken van aswoensdag, de zondagen van de veertigdagentijd of het heilig triduum. Het thema wordt aangegeven door een zin uit de lezingen uit de H. Schrift van die dag. Drie fotokadertjes met korte tekstkadertjes verwijzen telkens naar de drie lezingen uit de liturgie van die dag, de eerste lezing, de tweede lezing en het evangelie. De achtergrondfoto verwijst naar het thema of één van de lezingen. De tekst onder de achtergrondfoto legt het verband uit tussen de verschillende lezingen van die dag.



De onderste bladzijden

Deze bevatten voor iedere dag van de week een korte meditatie die verwijst naar de schriftlezingen van die dag en een kort gebed. Elke weekdag wordt er ook uitgenodigd aandacht te hebben voor een bepaalde deugd. Op aswoensdag, palmzondag en bij het begin van het heilig triduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag) is er een langere meditatie bij de lezingen en de liturgie voorzien.

De kalender is een uitnodiging om iedere dag van de veertigdagentijd zich door de schrift te laten onderwijzen om er een genadetijd van te maken, waarin we ons dag na dag meer bekeren tot God die ons nabij komt met zijn barmhartigheid in Jezus Christus, onze Heer.



17-22 februari
De veertigdagentijd
door de gemeenschap
Moeder van Vrede

23-27 februari
De zonde
door Pater Gerard Denys

1 maart
De veertigdagentijd
door de gemeenschap
Moeder van Vrede

2-6 maart
De vergeving
door Pater Gerard Denys

8-30 maart
De staties van de
kruisweg
door pater Jan Meeus

27 maart
De betekenis van de
Goede Week
door de gemeenschap
Moeder van Vrede

**Zondagen van de
veertigdagentijd**
door E.H. Jan Philippe

19 maart
Sint Jozef
door Mgr. De Bie

24 maart
O.-L.-V. Boodschap
door Mgr. De Bie

Keer terug tot de Heer uw God!

Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geweent en met rouwklacht.

Joël 2, 12-18



Wanneer gij bidt, gedraag u dan niet als de schijnheiligen.

Matteüs 6, 1-18



Wij smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen.

2 Korinthiers 5, 20-6, 2



woensdag 17 februari

Want genadig is Hij en barmhartig.

De veertig dagen durende vastentijd begint met een oproep tot bekering. Bekering tot God moet altijd gemeend zijn. Voor dit dienstwerk van verzoening heeft Christus zijn apostelen uitgestuurd. Door de eeuwen heen herhaalt de Kerk deze oproep tot bekering en geeft het de gelovigen de mogelijkheid zich met God te verzoenen door de sacramenten.

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven” (Joh 3, 16). “Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard” (Rom 8,32). Deze goddelijke liefde, tot het uiterste, is het hart van de liturgie van deze veertigdagentijd. Jezus maakt die liefde zichtbaar, geeft ze handen en voeten, en openbaart door zijn offer de vruchtbaarheid van het Nieuwe Verbond, dat God in zijn grenzeloze liefde heeft ingesteld.

De teksten nodigen ons uit de gave van de Vader te erkennen, niet neer te zien op zijn handelen in ondankbaarheid maar het kruis van Christus op ons te nemen, om met Hem zijn heerlijkheid binnen te gaan.

STEUN RADIO MARIA TIJDENS DE VASTENACTIE VAN 17 FEBRUARI TOT 4 APRIL.

Toewijding

Wanneer we ons met hart en ziel toewijden aan de Heer, zijn wegen gaan, zijn geboden nakomen, zullen we Gods zegen ontvangen. Kiezen voor het leven en het geluk is iedere dag de weg gaan die Jezus gegaan is, en samen met Hem ons eigen kruis opnemen.

Heer, leer ons U beminnen, naar U te luisteren om aan U gehecht te blijven.

donderdag 18 februari
heilige Bernadette Soubirous, maagd

Het christelijk leven wordt voorgesteld als een antwoord op de inzet van God ten gunste van de mensen.

In de eerste vijf weken van de veertigdagentijd wordt elke dag een belangrijk thema behandeld hetzij in verband met een of andere geestelijke oefening, hetzij in verband met de fundamentele eisen van het christen-zijn, hetzij in verband met het doopsel of in verband met het lijden van Christus. De eerste lezing is steeds uit het Oude Testament, de evangeliën zijn de eerste drie weken uit de Synoptici en de twee laatste weken uit het Evangelie van Johannes.

De liturgie biedt ook de grote teksten van Johannes die de fundamentele elementen van doopcatechese weergeven. Zij worden geboden als keuze door de week voor het geval zij 's zondags niet aan bod zijn gekomen.

Tijdens de eerste dagen van de goede week zijn de eerste lezingen genomen uit Jesaja: het zijn de liederen van de lijdende dienaar van Jahweh. De evangeliën kondigen de nakende dood van Jezus aan.

vrijdag 19 februari
heilige Bonifatius van Brussel, bisschop

De schrift nodigt ons, bij het begin van de vastentijd, uit om na te gaan welk vasten aangenaam is in Gods ogen: echte bekeering van het hart waardoor we open komen voor de noden van de anderen.

God, wijs ons gebed niet af, nu wij onszelf oefenen in barmhartigheid tegenover onze naaste.

Barmhartigheid

Naastenliefde

De profeet Jesaja verbindt het onderhouden van de ‘Dag des Heren’ met de naastenliefde. Wanneer wij geen kwaad spreken en ons hart openen voor de mistroostige begint de echte bekering van het hart waartoe de Heer ons oproept.

Almachtige God, zie hoe weinig wij kunnen uit onszelf. Leer ons uw weg om die trouw te volgen.

zaterdag 20 februari
heilige Eucherius en Eleutherius, bisschoppen

Het Rijk Gods is nabij.

Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.

Genesis 9, 8-15



De ark was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.

1 Petrus 3, 18-22

Veertig dagen bracht Jezus in de woestijn door, terwijl Hij door de Satan op de proef werd gesteld.

Marcus 1, 12-15



zondag 22 februari

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

Vervuld van de Heilige Geest gaat Jezus de confrontatie aan met het kwaad, het lijden en de beproevingen. Waar de eerste mens Adam viel zal Jezus de uiteindelijke overwinning brengen door zijn lijden. Het doopsel verwijst naar de uittocht. Zoals de Israëlieten wegtrokken door de woestijn uit de slavernij in Egypte worden wij opgeroepen ons af te keren van de slavernij van de zonde en ons met Christus op weg te begeven doorheen lijden en beproevingen naar het Nieuwe Leven in God.

Vergeving

De Heer vraagt ons zijn geboden na te leven, meer nog dat we heilig zijn zoals Hij. Op het einde zal koning Christus wederkomen om te oordelen, naar de liefde die wij betoond hebben tegenover de geringsten van onze broeders.

Heer, vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

maandag 22 februari
feest van de Cathedra van de heilige apostel Petrus

dinsdag 23 februari
heilige Polycarpus, bisschop en martelaar

Zoals de regen uit de hemel neervalt en er terugkeert nadat het de aarde vruchtbaar heeft gemaakt, zo keert het woord van God pas naar Hem weer wanneer het Zijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld. Alvorens wij tot Hem bidden kent God al onze noden. Jezus leert ons het 'Onze Vader'.

Onze Vader die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede.

Gehoorzaamheid

Zuiverheid

Drie dagen had Jona nodig om doorheen Nineve te trekken, drie dagen verbleef hij in de buik van de vis. Zoals Jona stond de Heer de derde dag op uit het graf. Zijn sterven en verrijzen roept ons op tot bekering en schenkt ons zuivering van zonden.

God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Schep in mij een zuiver hart, wat ik offer is mijn boetvaardigheid.

woensdag 24 februari

donderdag 25 februari

heilige Walburgis, maagd

Bidden met vrouwen en volharding is de opdracht van elke christen. Koningin Ester uit het Oude Testament is hierbij een voorbeeld. Ze is een vrouw van geloof die durft hopen tegen alle hoop in.

U wil ik prijzen, Heer, met heel mijn hart, omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.

Geloof

Gerechtigheid

De gerechtigheid die Jezus van ons vraagt is er een die zich spiegelt aan zijn barmhartigheid. Een gerechtigheid die voortkomt uit een verzoend hart. Want God wil dat wij leven door ons af te keren van de zonden en het onderhouden van zijn geboden.

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?

vrijdag 26 februari

zaterdag 27 februari

zalige Maria van Jezus

Wij zijn Gods eigen volk, hem toegewijd. De volmaaktheid die God van ons vraagt, maakt ons tot kinderen van de Vader. Beminnen, ook al wordt onze liefde niet beantwoord. Rechtvaardig zijn tegenover onrechtvaardigen.

Hemelse Vader, geef dat wij daadwerkelijk de naastenliefde beoefenen en u steeds met toewijding dienen.

Volmaaktheid

Uit de wolk
klonk een
stem:

Abraham's geloof
wordt op de proef
gesteld wanneer God
hem opdraagt zijn
enige zoon, de zoon
van de belofte, te
offeren.

Genesis 22, 1-18



De
gedaanteverandering
van de Heer
toont Jezus in zijn
heerlijkheid. Hij is de
Welbeminde Zoon van
de Hemelse Vader.

Marcus 9, 2-10



God heeft zijn enige
zoon niet gespaard.
Christus is gestorven
voor ons. Wie zal nog
veroordelen hen die
God rechtvaardigt?

Romeinen 3, 31b-34

zondag 28 februari

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.

De Kerkvaders zien alle offers aan de Heer in het Oude Testament als voorafbeeldingen van Christus' offer. Zo legt Tertullianus († 230) een verband tussen het brandhout dat Isaak voor zijn eigen offer naar het altaar draagt en het kruis dat Jezus draagt naar Golgotha. Isaak is de welbeminde zoon van zijn vader en de uitdrukking van het Altijdurende Verbond. Sint Ambrosius van Milaan († 397) geeft een allegorisch commentaar op het huwelijk van Isaak met Rebekka. Isaak is de voorafbeelding van Christus, de Bruidegom en Rebekka van de menselijke ziel, Christus' bruid.

Berouw

Berouw gaat hand in hand met hoop, de hoop dat God ondanks onze ontrouw barmhartig is en vergevensgezind. Die vrijspreek veronderstelt dat wij dezelfde barmhartigheid aan de dag leggen.

Heer, kom met uw barmhartigheid ons tegemoet, genees ons hart zodat wij niemand veroordelen.

maandag 1 maart

donderdag 4 maart

heilige Casimirus

In de parabel van de rijke man en de arme Lazarus in het evangelie van deze dag klinkt een sterke oproep tot bekeering, zodat wij niet doof blijven voor de noden van anderen.

Heer, heilig deze veertigdagentijd. Laat wat wij ons ontzeggen bijdragen om te voorzien in de noden van anderen.

Edelmoedigheid

dinsdag 2 maart

Karel de goede, martelaar

“Gij hebt maar één meester en gij zijt allen broeders”, vermaant de Heer ons. Van alles wat tegen de broederlijkheid ingaat heeft God een afkeer. Maar als we bij de Heer in de leer gaan kunnen al onze daden rein worden.

Heer, leer ons in elke mens een broeder zien. Maak ons nederig om dienstbaar te zijn en elanders lasten te dragen.

Broederlijkheid

Vertrouwen

Het verhaal van Jozef, die door zijn broers uit afgunst als slaaf wordt verkocht om naar Egypte gevoerd te worden, wordt geplaatst tegenover het verhaal van de onrechtvaardige wijnbouwers. Zoals Jezus werd Jozef afgewezen maar redde hij zijn broers door Gods voorzienigheid van de honger dood. Jezus is de Verlosser.

Verlos ons Heer, wij hebben gezondigd.

vrijdag 5 maart

Dienstbaarheid

Jezus spreekt vandaag in het evangelie over zijn lijden en ter dood veroordeling. De lezing uit het boek Jeremia over het lijden van de profeet brengt ons dichter bij de Heer en doet ons stilstaan bij zijn lijdensweg voor onze zonden.

God, ons lot is in uw hand, wees ons getrouw, bescherm ons op onze levensweg.

woensdag 3 maart

zaterdag 6 maart

heilige Coleta, maagd

In het verhaal van de 'verloren zoon' ontvangt de vader zijn zoon die naar hem terugkeert met open armen, vol vreugde en viert feest. Welke God is als onze God, die voorbijgaat aan de zonde, maar zijn vreugde vindt in goedheid?

Barmhartige Vader, help ons vreugdevol te zijn, dankbaar dat wij door U zijn teruggevonden.

Vreugde

De zevende dag heeft de Heer gerust.

Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte.

Exodus 20, 1-17

De wet van de Heer is volkomen.

Ps 19



Maakt van het huis van mijn Vader geen markthall!

Johannes 2, 13-25



Wij verkondigen een gekruisigde Christus, Gods kracht en Gods wijsheid.

1 Kor. 1, 22-25



Zondag 7 maart

Hij heeft de sabbat gezegend en geheiligd.

De ijver voor Gods huis, voor zijn Vader, verteert Jezus als een heilig vuur. Jezus jaagt de kooplieden uit de tempel. In de tempel wordt het paaslam geofferd. Dit offer verwijst naar zijn eigen offer dat hij zal voltrekken op het kruis. Zijn verrezen lichaam is de ware tempel waar de Vader wordt verheerlijkt en waar we de Vader kunnen aanbidden.

Hoop

“Is God de Heer nu bij ons of niet?”, vroegen de Israëlieten zich af toen ze bijna van dorst omkwamen in de woestijn. Het water dat Jezus ons geeft door de sacramenten is een waterbron, opborrelend tot eeuwig leven.

Jezus, bron van levend water, doe in ons de hoop groeien om eens het eeuwig leven te ontvangen.

maandag 8 maart

heilige Johannes a deo, kloosterling

dinsdag 9 maart

heilige Francisca Romana, kloosterling

Als men zich afvraagt hoe ver men mag gaan om anderen te vergeven, dan is de gelijkenis in het evangelie van de onbarmhartige dienaar een uitnodiging om nooit te blijven staan bij de fouten van anderen maar om zich ootmoedig tot God te richten.

Red ons op uw wonderbare wijze en verheerlijk, Heer, uw naam.

Ootmoedigheid

Inzicht

Luisteren naar de voorschriften en bepalingen die de Heer ons geeft, ernaar handelen en deze doorgeven aan kinderen en kleinkinderen getuigt van wijsheid en inzicht.

God, leer ons om in ons spreken, denken en doen te tonen hoe Gij ons nabij komt in uw wet van liefde.

woensdag 10 maart

donderdag 11 maart

Wie niet met Jezus bijeenbrengt, die verstroot. Jezus is de herder. Wie gehoorzaam luistert naar de Heer, blijft niet hardnekkig in de boosheid. Wie hem volgt is zijn kudde, zijn volk.

Heer, geef dat wij alle verdeeldheid uit ons hart bannen, om u met vreugde te volgen.

Eenheid

Wijsheid

Wie is zo wijs dat hij beseft dat God hem altijd verhoort en naar hem omziet. Hij wil ons genezen en ons zijn liefde schenken. Zijn liefde voor ons gaat vooraf. Het gebod ‘God beminnen met heel ons hart en onze naaste als onszelf’ volgt hieruit.

Heer, geef ons uw wijsheid, doordring ons hart en onze geest met de kracht van uw werkzame aanwezigheid.

vrijdag 12 maart

zaterdag 13 maart

Wie zich tijdens zijn gebed vernedert, zoals de tollenaar uit het evangelie, wordt gereinigd van zijn zonden en gerechtvaardigd. Gods barmhartigheid komt over hem als de lenteregen die de aarde drinkt.

Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Nederigheid

Hierin bestaat het oordeel:

Cyrus, de koning van Perzië sprak: laat allen die tot het volk van de Heer behoren uit de ballingschap terugkeren naar Jeruzalem.

2 Kronieken 36, 14-23



De menszoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.

Johannes 3, 14-21



De Heer heeft ons samen met Christus doen opstaan en zetelen in de hemelen.

Efeziërs 2, 4-10

zondag 14 maart

Het licht is in de wereld gekomen.

De belofte van de Heer gaat in vervulling. Er gaat een licht voor ons op. Uit duisternis, zonde en dood worden we geroepen om ons in geloof te richten op het kruis, om op weg te gaan naar het hemelse Jeruzalem, waar Christus zetelt aan Gods rechterhand. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de daden te verrichten die God voor ons al bereid heeft.

Volharding

Blijven geloven is een uitdaging. Volhardend gebed wordt boven onze verwachting verhoort. De genezingswonderen in het evangelie kondigen aan dat droefheid en ziekte zullen verdwijnen wanneer God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen.

Heer, wacht niet langer, vervul ons met vreugde.

maandag 15 maart

donderdag 18 maart

heilige Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleeraar

Mozes treedt op als bemiddelaar door in gebed de Heer te spreken over zijn vroegere weldaden. Kunnen wij ons in geloof verheugen dat Jezus door de Vader gezonden is om onze voorspreker te worden?

Heer, sterk ons om anderen krachtdadig nabij te zijn als een vriend.

Engagement

dinsdag 16 maart

Tijdens de veertigdagentijd worden we uitgenodigd trouw te zijn aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Hun genezende kracht wordt aangekondigd in het visioen van Ezechiël over het water dat stroomt uit de tempel.

Heer, zuiver ons genadig en vernieuw ons door uw sacramenten.

Trouw

Kracht

Wie luistert naar Jezus' woord en gelooft in Hem die Jezus zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen; hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan. Met Jezus is de dag gekomen dat God zich over alle mensen ontfermt.

God, troost ons door uw aanwezigheid. Toon ons dat Gij ons nooit vergeet.

woensdag 17 maart
heilige Patricius, bisschop

Voorzichtigheid

Rechtvaardige Jozef. God heeft u tot bruidgom aan de Maagd Maria geschonken, sta ons bij in al onze noden.

Voorzichtige Jozef. God heeft u aangesteld om als een vader zorg te dragen voor zijn enige Zoon, leer ons de Heer trouw te dienen.

Gehoorzame Jozef. Gij deedt wat de engel van de Heer u had bevolen, leer ons steeds meer God te gehoorzamen dan de mensen.



vrijdag 19 maart
hoogfeest van de heilige Jozef

zaterdag 20 maart

Jezus is de profeet, Jezus is de Messias. Zoals de oude profeten wordt hij verworpen. Als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid ondergaat Jezus de veroordeling door de overheidspersonen.

Heer, help ons standvastig te zijn in ons geloof wanneer wij beproefd worden en hoopvol uit te zien naar de dag dat Gij recht verschaft.

Standvastigheid

Als de
graankorel
niet in de
aarde valt
en sterft
blijft hij
alleen.

Dit is het nieuwe
verbond dat ik met
Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun
binnenste, ik grif ze in
hun hart.

Jeremia 31, 31-34



Hoewel Hij Gods zoon
was, heeft hij in de
school van het lijden
gehoorzaamheid
geleerd.

Hebreëen 5, 7-9



Wil iemand mij dienen
dan moet hij mij
volgen; waar ik ben,
daar zal ook mijn
dienaars zijn.

Marcus 1, 12-15

zondag 21 maart

Maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.

Het uur van Jezus is aangebroken. Het uur van zijn lijden en zijn doodstrijd. Het uur waarop hij omhooggeheven aan het kruis hangt is ook het uur van zijn verheerlijking, waarop Hij alle mensen tot zich trekt. Het is een uur vol tegenstrijdigheden: sterven wordt leven, verliezen wordt winnen. Het is het uur van het nieuwe verbond waarover Jeremia spreekt. Het nieuwe verbond, verzegeld met het bloed op het kruis vergoten.

Eerlijkheid

Als anderen aanklagen of veroordelen, spreekt Jezus vrij. God neemt het voor ons op of wij nu vals beschuldigd worden door anderen, zoals Suzanne, de vrouw uit de eerste lezing van deze dag of door onze eigen zonden worden aangeklaagd.

Heer, geef dat wij eerlijk en met een zuiver hart naar het feest van Pasen toegaan.

maandag 22 maart

donderdag 25 maart

aankondiging van de Heer
Maria-Boodschap

Toen de kracht van de heilige Geest Maria overschaduwde, heeft zij hem met liefde in haar schoot gedragen. Hij is de waarheid en de vervulling van de belofte die aan de kinderen van Israël werd toegezegd en van de verwachting die bij alle mensen leeft.

Verheug U, begunadigde, de Heer is met U!



Ontvankelijkheid

dinsdag 23 maart

heilige Turibius van Mongrovejo, bisschop

Jezus verwijst naar het verhaal van de bronzen slang die Mozes op een paal plaatste in de woestijn opdat wij ons in geloof, hoop en liefde zouden richten tot de gekruisigde Heiland.

**Ik groet u, kruis, want gij slechts zijt mijn hoop in deze lijdensijd.
Geef vreugde wie op u vertrouwt,
genade wie zijn kwaad berouwt.**

Eerbied

Zuiverheid

Jezus is van God uitgegaan, door Hem gezonden. De liefde tot Jezus maakt ons tot kinderen van de Vader. God heeft zijn Zoon gezonden om zijn dienaren bij te staan.

God, blijf ons nabij met uw bescherming, als wij ons zoals de jongelingen in de vuuroven vol vrouwen tot u richten.

woensdag 24 maart

zaterdag 27 maart

De hogepriester Kajafas profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk, om de verstrooide kinderen van God samen te brengen. Hiermee gaat ook de oude droom van de profeet Ezechiël in vervulling: één volk vormen rond de éne herder.

Heer, breng ons bijeen, zoals een herder zijn kudde hoedt. Breng troost en vreugde en wij zullen u bezingen vol blijdschap.

Lofprijzing

vrijdag 26 maart

Hosanna,

gezegend
de komende
in de naam
des Heren!

Mijn rug bood ik aan
wie mij sloegen; mijn
gezicht heb ik niet
afgewend van wie
Mij smaadden en mij
bespuuwden.

Jesaja 50, 4-7



Opdat bij het noemen
van zijn naam zich
iedere knie zou
buigen in de hemel,
op aarde en onder de
aarde.

Filippenzen 2, 6-11

Zij heeft mijn lichaam
op voorhand gezalfd
met het oog op mijn
begrafenis.

Marcus 14-15



zondag 28 maart

Vrees niet, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen.

Met palmzondag of passiezondag begint de Goede Week, de lijdensweek van de Heer. Op koninklijke wijze, totaal onschuldig, ondergaat de Heer het lijden uit liefde voor ons. Hij is de lijdende dienaar waarover de profeet Jesaja spreekt. Omwille van zijn gehoorzaamheid tot de dood heeft God Hem hoog verheven. We knielen neer en belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.



Alles wat aan de viering van Pasen voorafgaat, verwijst ernaar, leidt ernaar toe of vloeit er van te voren uit voort. Zo ook Palmzondag. Met de herdenking van Jezus' intocht in Jeruzalem vieren we het mysterie van de deemoed en verheffing van de Heer. Dit wordt nog benadrukt met de voorlezing van Paulus' Christushymne in de tweede lezing:

“Hij, die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend, die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.”
(Filippenzen 2, 6-11)

Met de lezing van de intocht van de Heer treedt de Kerk met Hem de Goede Week binnen om er het grote mysterie van haar verlossing te vieren, om er zelf deel aan te krijgen. De voorlezing van het passieverhaal is als een programmaboekje van wat er tijdens de Goede Week wordt gevierd. De intocht in Jeruzalem is ook een beeld van de intocht van de Kerk in het hemelse Jeruzalem bij de wederkomst van de Heer.

**RADIO MARIA
REKENT OP UW GEBED
EN UW STEUN
TIJDENS ONZE
VASTENACTIE**

Liefde

“Maria nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af.” De zalving van Jezus' voeten door Maria, in de evangelielezing van vandaag, verwijst naar wat komen gaat met Goede Vrijdag.

Jezus, Gij geeft uw leven voor ons, maar staat als overwinnaar weer op. Bevrijd ook ons uit de kerker van zonde en dood.

maandag 29 maart

dinsdag 30 maart

Jezus is de lijdende dienaar, die de stammen van Jacob bijeenbrengt. Hij is het licht voor de heidenen. Judas, de vradere, vertrekt in de nacht. Nog voor de haan kraait zal Petrus Jezus driemaal verloochenen.

Heer, mogen wij u volgen op uw lijdensweg om eens deel te hebben aan uw verheerlijking.

Overgave

Jezus, de lijdende dienaar, spreekt de moedeloze toe met de woorden die Hij van God zijn Vader heeft gehoord. Hij heeft zich niet verzet tegen het lijden. Zijn rug bood Hij aan voor wie hem sloegen. Uit liefde voor ons keek Hij uit naar zijn lijdensuur.

God, nu is het de tijd van genade, verhoor ons in uw barmhartigheid.

Inkeer

woensdag 31 maart

Jezus had de zinnen in de wereld bemind.

Witte Donderdag

Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.

1 Korintiërs 11, 23-26



Stille Zaterdag

Er zullen echter dagen komen dat de Bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen zij vasten.

Lucas 5,35



Goede Vrijdag

Veracht en door de mensen verstoten. Toch waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich nam.

Jesaja 52, 13-53, 12

Hij gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Door de viering van de liturgie gaat de Kerk dieper beseffen wat de breedte, de lengte en de diepte is van Christus' heilswerk, dat zich aan haar voltrekt, en zal zij steeds dieper mogen doordringen in de liefde van de Heer die alle begrip te boven gaat (vgl. Ef. 3, 18-19).

Witte Donderdag 1 april



De eerste schriftezing uit het boek Exodus brengt ons naar de oorsprong van het Pasen van het Nieuwe Verbond, de eerste Joodse paasviering. De Joodse gemeenschap viert de overgang van de slavernij naar de vrijheid, van de angst naar de vreugde, van de rouw naar het feest, van duisternis naar licht.

Zoals het Joodse paasmaal 'de doortocht' door de Rode Zee viert, zo staat Jezus op deze avond voor zijn overtocht naar de Vader, doorheen lijden en dood.

Op Witte Donderdag staat het zich-uit-handen-geven, de 'overlevering' van de Heer centraal. Een avond van blijdschap omdat God zich aan de mens wegschenkt, mateloos, grenzeloos. Over deze 'overlevering' spreekt de tweede lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs.

Bewust van wat er gaat komen, geeft Jezus een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Zowel de instelling van de Eucharistie als de voetwassing zijn uitdrukking van eenzelfde liefde tot de Vader en tot de mensen. Met heel zijn wezen heeft Jezus toegeleefd naar het 'uur' van zijn zelf-gave uit liefde.

Het is ook een avond van droefheid, van diepe smart. De avond van zijn liefde tot het uiterste toe is ook de avond van menselijke ontrouw en verraad. Maar in deze nacht van het kwaad zal weldra het licht gaan schijnen.



Goede Vrijdag 2 april

Vandaag staat de Kerk onder het kruis met Maria, de moeder van Jezus, en Johannes, de leerling die Jezus liefhad. Vandaag bidt zij met een vermorzeld hart het gebed van de goede moordenaar: "Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt" (Lc. 23, 42). Zij belijdt met de honderdman: "Waarlijk, deze mens was een Zoon van God" (Mc. 15, 39). Meer nog, de Kerk weet zich één met de Heer, die in vrouwen op de Vader, zichzelf uit handen geeft in de handen van zijn beulen en de bitterheid van lijden en dood ondergaat.

Vandaag wordt aan de Kerk de grootheid van Gods menslievendheid getoond. Tegelijkertijd wordt de Kerk de diepte van de zonde gewaar. Uit de Nieuwe Adam stervend op het kruis wordt de Kerk geboren, geheiligd door zijn bloed om de Nieuwe Eva te worden. De liefde van God zocht de bruid die Hem waarlijk kon liefhebben.

Steun Radio Maria tijdens de VASTENACTIE in haar opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.



Anton Robert Leinweber, *De verloochening door Petrus*, 1919

Marcus 14, 65 -72

Daarop begonnen sommigen Hem te bespuwen en, na zijn gelaat bedekt te hebben, Hem met de vuist te slaan, terwijl ze zeiden: 'Wees nu eens profeet!' Ook de knechten dienden Hem slagen toe. Terwijl Petrus zich beneden op de binnenplaats bevond, kwam daar een van de dienstmeisjes van de hogepriester; en toen zij Petrus zag die zich zat te warmen, keek ze hem eens aan en zei: 'Jij was ook bij Jezus de Nazarener!' Maar hij ontkende het: 'Ik weet niet, ik begrijp niet wat je bedoelt.' En terwijl hij wegging naar het poortgebouw, kraaide een haan. Maar toen het meisje hem daar opmerkte, verzekerde ze nog eens aan de omstanders: 'Die is er ook een van.' Hij ontkende het opnieuw. Even daarna zeiden de omstanders tot Petrus: 'Waarachtig, jij bent er ook een van; je bent toch ook een Galileeër.' Toen begon hij te vloeken en te zweren: 'Ik ken die man niet over wie jullie het hebben.' Onmiddellijk daarop kraaide een haan voor de tweede keer. Nu herinnerde Petrus zich, hoe Jezus tot hem gezegd had: 'Voordat een haan tweemaal kraait, zult ge Mij driemaal verloochenen.' En hij barstte in tranen uit.